

GEORGE ORWELL'İN 1984 ADLI ROMANINDA "TOTOLİTER SİSTEM" TEMASI

Öğr.Gör.Dr.Kadim ÖZTÜRK
Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

ÖZET

Dünya bu romanda Oceania, Eurasia ve Eastasia gibi üç süper güçে bölünmüştür. Oceania birisiyle yada öbürüyle daima savaş halindedir. Oceania da totalitar hükümet hüküm sürer. Dört bakanlıkla ülkeyi yöneten tek bir siyasi parti vardır. Bakanlıklar: Savaşla ilgili Barış Bakanlığı; Hukuk ve düzeni koruyan Sevgi Bakanlığı; açlık, kuraklık ve ekonomik işlerle sorumlu Bolluk Bakanlığı; haber, eylence, siyasal propaganda eğitim ve güzel sanatlarla ilgilenen Doğruluk bakanlığıdır.

"Big Brother" imgesi okuyucular gerçek kardeşliği bilsinler diye bir çok durumlarda ortaya çıkar romanda. Ne yapsanız, nerede olsanız, ne zaman hareket etseniz daima gözetim altındasınız. Big Brother sizi gözetliyor (seyrediyor).

Totaliter idarenin hatrı için Parti üyeleri yeni dil anlamına gelen 'Newspeak' adlı farklı bir kullanırlar. Kurumları yozlaştmak ve doğruları çarptırmak için dili temel bir araç olarak kullanırlar. Romanda esas kahraman olan Winston Smith bir defterine günlük tutmaya başlar. Parti tarafından kişinin kendi kendisini ifade etmesi yasaklandırdan onun bu hareketi ona düşunce suçu işettirir. "Savaş barıştır", "Özgürlük köleliktir" ve "Cahillik kuvvettir gibi Parti sloganları Oceania'da insanların temel prensipleri olur.

SUMMARY

In this novel, the world is divided into three super-powers: Oceania, Eurasia, and Eaatasia. Oceania is always at war with one or the other. In Oceania, a totalitarian government reigns. There is only one political party which rules the country by means of four ministries: The Ministry of Peace, which concernsd itself with war; The Ministry of Love which maintainsd law and order; The Mnistry of Plenty which is responsible for economic affairs, famine and drought; The Ministry of Truth which concerns itself with news, entartainment, political propaganda, education and the fine arts.

The image of "Big Brother" appears in many situations in the novel in order that the readers can know the sides of innocence and true brotherhood. Whatever you do, wherever you are, whenever you move, you are always under surveillance. Big Brother is watching you.

For the sake of the totalitarian rule, the party members uses a different language called Newspeak which means New Language. They use their language as a major tool to distort the truth to corrupt the institutions.

Winston Smith, who is a major character in the novel, starts a diary in a notebook, an act which makes him guilty of a thought crime, the worst crime of all as all individual expressions are banned by the party, the slogans of which become the basic principles of the people in Oceania such as "War is peace", "Freedom is slavery", and "Ignorance is strength".

GİRİŞ

Esas adı Eric Arthur Blair olan George Orwell 1903'de Hindistan'da doğdu. Burslu Öğrenci olarak öğrenimini İngiltere'de tamamladı ve daha sonra Burma'da Polis Örgütünde görevlendirildi. Beş yıl orada çalışktan sonra, George Orwell takma adıyla ilk yazdığı kitapları yayınlattı. 1948'de ise onun ününü dünyaya yayan 1948 adlı romanı neşredildi.

George Orwell bu romanında siyasal baskının zalimliğini, acımasızlığını ve bu zalimliklerin, zulümlerin dayandırıldığı yalanları ifşa etmektedir. Hiç kuşkusuz, 1984 (Nineteen Eighty-four) felsefi bir romandır. Bu eser 1948'deki İngiliz toplumunun sorunlarını işlemesine rağmen, onun bugünkü sorunlara da el attığı bir gerçektir.

Dünyanın birçok ülkelerinde bulunan George Orwell kötüluğun (evil) ne olduğunu çok iyi bilmektedir. İngiliz yöneticilerin Burma'da birçok insan astuklarına tanık olmuştur. Ayrıca, 1948'de Demir Perde Ülkeleriyle, Nato ülkeleri arasında da soğuk savaş devam etmektedir. O katı ve karanlık rejimlere karşı sadece ingiliz halkını değil aynı zamanda tüm dünya insanlarını uyarmaktadır, çünkü bu rejimler ve yöneticileri insanlara göz yaşı, mutsuzluk, ümitsizlik ve sefalet dolu bir yaşam getirmektedir.

GELİŞME

1984'te (Nineteen Eighty-four) esas karakter olan Winston Smith, Doğruluk Bakanlığında (The Ministry of Truth) çalışır ve üyesi olduğu Parti'ye karşı fikir suçu (thoughtcrime) işler; bundan dolayı şiddetle cezalandırılır.

Siyasi propagandalar, haberler, eylemler ve güzel sanatlardan sorumlu Doğruluk Bakanlığının (The Ministry of Truth) birçok birimlerinde tutuklamalar, ihbarlar ve idamlar devam eder. Winston Smith de bu bakanlıkta çalışmasına rağmen, yapılan uygulamaları onaylamaz ve meydana gelen olayları yazmak için hafıza defteri tutar. İlk yazdığı cümle şudur: "Kahrolsun Büyük Kardeş"¹ İnsan hak ve özgürlüklerinin, insanın yaşama hakkının, hangi yöntemler kullanılarak ortadan kaldırıldığını aşağıdaki cümlelerde görebiliriz:

"Tutuklamalar değişmez bir şekilde geceleri olurdu. Birçok durumlarda tutuklama raporu, ya da duruşma olmazdı. İnsanlar daima geceleyin yok olurlardı. İnsanın adı kayıtlardan, listelerden silinip, yaptığı herşey yok olurdu ve bir zamanlar varoluşunuz yadsınır, unutulurdu."²

Winston arkadaşlarına da güvenemiyordu ve bu nedenle, güvenden yoksun bir çevrede yaşıyordu. Yıllarca, nesiller boyu kabul edilegeLEN gerçekler Parti yararına değiştiriliyor, ülkenin insanları ve toprakları bir avuç Parti'liler çIKarına kullanıyor, ama tüm ülke insanları her türlü sosyal haklarından yoksun bırakılarak yaşamaya mahkum ediliyordu. Ulusun Tarihini de Parti'nin belli bir görüşü doğrultusunda değiştirerek tamamen Parti'nin Tarihi ile özdeşleştiriyorlardı. Doğruların saptırılıp, yanlış ve yanlış bilgilerin doğru olarak Tarihe geçmesi, onların gelecek nesillerin gözünde affedilmez suç islediklerini göstermektedir.

"Bir yalanı çok akıllıca söyleken bütün tüm doğruluğun bilincinde olmak, bilmek ve bilmemek, iki zıt düşünçyi aynı anda kabul etmek ve onların her ikisine de inanmak, manrıga karşı manuk kullanmak..."³

Hemen hemen her zaman tüm gerçekler halktan saklanıyor, bilinmesi gereken doğrular ya çarpıtılıyor ya da yerine kasıtlı olarak geçerliliğini yitirmiş bilgiler veriliyordu. Bazı temel kavramlar; şöyle ki, sadakat, doğruluk, inanıLık ve güvenirlik tamamen yok olmaya yüz tutmuştu. Bir örnek vermek gereklİRiz; şunu diyebiliriz: devletin resmi yayın organları gazeteler, dergiler, kitaplar, iletişim organları radyo ve televizyon gibi araçlar sürekli olarak bilgileri abartıyorlar ya da Parti'nin yararına olabilecek şekilde değiştirerek halka iletiyorlardı. Örneğin, 145 milyon çift ayakkabı üretildi derken, bu rakamın sadece 65 milyonun doğru olduğunu geri kalan sayının ise tamamen yalan olduğunu anlıyoruz. Yazar şöyle diyor, "Nihayet, yılının tarihi bile belli olmayan gölge bir dünyaya dağılmıştı her şey."⁴

Winston arkadaşı Syme ile konuşurken, onun dilin kullanımını hakkınd.İki yakınmalarını dinler. Bir anlamda, Winston, tamamen Oldspeak'ten (ölçü İngilizce) kopamadığı için, Syme tarafından suçlanır:

"Winston, gerçek Newspeak (yeni dil) değerlendirmesinden yoksunsunuz. Yazdığınız zaman bile, ölçü (standart) İngilizceyle düşünüyorsunuz. Newspeak'in (Parti'nin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak yeni dil) dünyada sözcük dağ.ırcığı her yıl küçülen bir dil) olduğunu biliyormusunuz"⁵

Yılların birikimi, emeği, yoğun çalışmalarıyla ortaya çıkarılan eserlerin, konuşulan dilin, edinilen saygınlığın, edebiyatın, tarihin ve diğer değer ölçütlerinin teker teker yok edilmesi planlanıyor. Ayrıca, insanları manevi yönden rahatlatan dinin de, gerekli olmadığı çok açık bir şekilde ifade ediliyor aşağıdaki cümlelerde:

"İşçiler insan değildir. 2050 yılına kadar ölçü İngilizceye ait tüm bilgiler ortadan kaldırılacak. Geçmişe ait tüm edebiyat tahrif edilmiş olacak. Tüm düşünce iklimi farklı olacak. Şimdi anladığımız gibi, gerçekte düşünce olmayacak. Ortodox mezhebi düşünmemeye demektir. Ortodox mezhebi bilincsizliktir."⁶

Dünyanın diğer totaliter ülkelerinde olduğu gibi, burada da yöneticiler ülkede var olan sorunları çözmek insancı ilişkileri ve insan sevgisini geliştirmek yerine, onları engeller, gelişmelerini önler.

Ülkedeki tüm sağlıklı çalışan kurumları teker teker yozlaştırırlar. Örneğin, evlilik kurumunu da zekice yıkmaya sadece Parti çıkışları doğrultusunda evliliklere izin vermeye başlarlar. Aksi halde, evlenmek yasaktır. "Evliliğin bilinen tek amacı Parti'ye hizmet için çocuk yetiştirmektir."⁷

Parti yöneticileri, idare ettiğleri insanlara, sorumluluklarını yükledikleri insanlara karşı da içtenlikli olmadıkları, onların bazı doğal haklarını ellişinden aldıkları, hatta, onların mücadelelerine ihanet ettiğleri görülmektedir. İşçilerin her zaman güdülebilen bir topluluk olduğunu ileri sürdükleri ve onlarla hayvanları anyı ölçütlerle değerlendirdikleri görülmektedir. Yazar, Parti'nin işçiler hakkında ki görüşünü şöyle açıklıyor:

"İşçilerin güçlü siyasal duygulara sahip olması arzu edilmezdi. Onlardan tek istenen, her ne zaman olursa olsun baş vurulan vatan severlik, ihtiyaç duyulan uzun çalışma saatlerini ve daha düşük ücretleri kabul ettirmekti."⁸

Ülkede yaşayan tüm insanlar Big Brother'i tanır ve ona saygıda hiç kimse kusur edemezdi; çünkü Big Brother tüm kurumların kurucusu, tüm iyiliklerin sahibi, tüm başarıların onun oduğu ve ondan geldiği, tüm keşiflerin, yeni icatların onun yardımıyla gerçekleştiği, akıl ve mutluluğun onun liderliğinden ve ilhamından geldiği kanısı yayılıyordu insanların arasında. Big Brother'in tüm insanlar üzerinde çok büyük etkisi ve ağırlığı vardı. Ülkedeki tüm insanlar daima ondan korkuyor ve onun tarafından her yerde izlendiklerini hissediyorlardı. Sadece davranışları değil akıllarından geçen düşünceler de kontrol altındaydı. Yazar, Winston'in bir hareketini anlaturken şöyle diyor:

"Yüzünüze bir ifade vermeksiz durmak zor değildi. Hatta, insanların soluk alıştırma kontrol edilebiliyordu ama, insan kalbinin hareketini (atışını) kontrol edemezdi. Ve telescreen bunu yapabiliyordu."⁹

Parti, Big Brother adıyla bir mit yaratmış ve bunu telescreene vasıtasyyla tüm ülke insanları üzerinde etkili kılmış, insanlar ile insanların yaşadıkları, çevrelerinde gördükleri arasında engel oluşturmuştur. Yaşanan, görülen olaylar gerçek değil, Parti'nin ileri sunduğu ütopik olaylar gerçek olarak kabul edilir.

Bir başka konuda, biliindiği gibi, tüm totaliter rejimlerde insanların susturulması, söylenenleri aynen yapması için tüm yetkililer işkence denilen ilkel ama, etkili silaha başvururlar. Ayrıca, geçmiş öven, geçmişe ait değerli olan ne varsa, onu da ortadan kaldırıp, geçmişte hiçbir şey, yokmuş gibi, geçmiş sunmak, tanıtmak her şeyin en iyisinin kendi dönemlerinde olduğunu söylemek, yarmak gibi, ulusun tarihini yeniden yazmak işlemeye girişirler. Winston bu durumu şöyle açıklıyor:

"Tarih kitapları, ihtilalden önce hayatın şimdikinden tamamen farklı olduğunu söylüyor. Hayal edebileceğimizden daha fazla korkunç bir baskı, adaletsizlik ve yoksulluk vardı. Burada, Londra'da büyük insan kitleleri doğumdan ölüm gününe dek yeterince yiyecek bulamazlardı. Onlardan yarısının ayaklarında botları bile yoktu. Günde 10 saat çalışırlardı, dokuz yaşında okuldan ayrırlardı ve on kişi bir odada kalırdı. Zengin ve güçlü olan, kapitalist diye adlandırılan sadece bir kaç bin kişi vardı. Onların sahip olunması gereken her şeyleri vardı. Otuz hizmetçi olan muhteşem evlerde oturup, motorlu araçlara ve dört atlı arabalara binip, şampanya içerlerdi..."¹⁰

İnsanlar, özgürlilikte toplumlarda olduğu gibi, birbirlerine karşı güven duygusu taşımıyorlardı. Herkes birbirinden şüphe ediyor, hatta ailede küçük çocukların bile anne ve babalarına ihanet etmeleri teşvik ediliyordu, ödüllendiriliyordu. Romanın baş kahramanı, yine romanda küçük karakter rolündeki Julia adlı bir kaza aşık olur. Her ikisi de aynı kurumda çalışmalarına ve aralarındaki yakını ve sıcak ilişkiye rağmen, Winston Smith, kız arkadaşı Julia'ya söyle demekten kendini alamaz:

"İki hafta önce, yuvarlak bir taşla başına ezmeği düşündüm ciddi bir şekilde.
Gerçekten bilmek istiyorsan, siyasi polisle (Thought Police) bir şeyler yaptığıni
düşündü."¹¹

Yukarıda dediğim gibi, Parti daima her şeyin en iyisini, en yararlısını yaptığı iddiasındadır. Oysa, toplumun çekirdeğini özünü oluşturan aile kurumlarını güçlendirmek yerine, yok etmeye çalışmaktadır; daha doğrusu, zayıflatmak, aile bireyleri arasındaki sevgi ve saygıya dayanan duyu bağlarını gücsüzleştirerek aile kavramını çökertmeye çalışmaktadır. Aile içinde olup bitenleri, söylenenleri, planları siyasi polise (Thought Police) ihbar etmeleri söylenenin çocuklara. Böylece, hem ailede herkes her an birbiri tarafından izlenmiş olur, hem de çocukların o yaşlarda erdemleri yitirmeleri, kişilik edinmemeleri sağlanır. Kısaca, Parti bütünlüktü, ayırmacı, en yakın iki insan arasında kötülük, husumet türenen bir kurum niteliğindedir. "Çocuklar, sistemli olarak ana-babaya karşı eğitildiler ve onların yoldan sapmalarını rapor edip bildirmek için yetiştirildiler."¹²

Parti yöneticileri, durumlarının daha iyiye gitmesi, ya da en azından, mevcut durumlarını korumak için yönetilenlerin aynı yerlerinde kalmalarını istemektedir. Şöylediyebiliriz, insanların çok bilgi sahibi olmalarını istemiyorlardı, çünkü bilgilendirdiği takdirde, insanların yanlışlarını düzeltmeye kalkışacaklardı ki bu da onların hükümlülüğünün sonu demekti. Bu nedenle, Parti yöneticileri bir slogan geliştirmiştir, "Cahillik, kuvvet".¹³ Aynı zamanda, onları hep etkin tutmak istiyorlardı. Bundan dolayı, çeşitli bahaneler üreterek tilkeyi savaşa sokuyorlardı. Sürekli olarak, ülkenin yabancılar tarafından işgal edileceğini söyleyordular. Kendilerinin savaş istemediğini, ancak barış korumak için savaşın kaçınılmaz olduğunu söyleyordular. Onlar, bu yöntemi, halkın daima denetim altında tutmak için kullanıyorlardı. Ayrıca, kendilerine daima bağlı kalmalarını, kendi buyruklarında olmalarını istediklerinden, bir slogan geliştirerek söyle yapıyordular.:

"Savaş, barıştır!"¹⁴ ve devam ediyor: "Her kayıt ya tahrip edildi ya da sahte hale sokıldı, her kitap yeniden yazıldı, her resim yeniden boyandı, her heykele, caddeye, binaya yeni yeni isimler verildi, her tarih değiştirildi. Ve bu işlem gün gün, dakika dakika devam etti. Tarih durdu. Partinin her zaman haklı olduğu sonsuz durumu hariç, hir bir şey yoktur."¹⁵

Parti üyesi olan O'Brien, Big Brother'in en yakın takipcisidir. O, insanlara Partinin fikirlerini zor kullanarak, işkence yaparak kabul ettirir. Winston Smith, Parti programına, Parti disiplinine ve Parti icraatına baskıldımanın cezasını acı bir şekilde çeker. Önce çok yakından tanıdığı Parti üyesi, siyasi polis O'Brien tarafından gizlice hazırlanan tuzağa düşer. Dayanılması hemen hemen çok güç olan bir işkence başlar. Bu, uzun süre devam eder. O'Brien, onun düşüncesini ve aklını Parti programına göre değiştirir. Kısaca söylemek gerçirse, doublethink (bir konunun iki zıt açıdan açıklanması) olayını gerçekleştirir. Bu işkence sırasında Winston, en çok sevdiği kadın Julia'ya da ihanet eder. Sisteme kendisi gibi baskıldıranların listesinde Julia'nın adını da verir. Bu konumda, Winston tamamen Big Brother'a sadiktur.

Doğru olan şey, sadece ve sadece Partiye göre, Parti programına göre ve Parti yöneticilerine göre doğru olandır. Winston birkaç gün karantık hücreye kapatılır. Bu durumu yazar şöyle anlatıyor:

"Ne kadar zamandan beri orada olduğunu bilmiyordu, gün ışığı ve duvar saatleri yoktu. Gürültücü kötü kokan bir yerdi orası. Şimdi içinde bulunduğu hücreye benzer bir hücreye koydular, ama orası her zaman on veya onbeş kişiyle çok kalabalık olurdu. Onların çoğu umumi suçlulardı, ama onların arasında birkaç da siyasi mahkum vardı."¹⁶

İnsana değer vermeyen katı rejimlerde hakkını aramak suç sayıldığından, bir çok insan farkına varmadan suç işler, bunu hayatıla öder. Bu rejimde, işkence ve işkencenin türleri tüyler ürpertici boyullardadır; o nedenle, dünyanın hiçbir yerinde işkenceye "Evet" diyen olmamış, tam tersine insanlar tarafından sert bir şekilde kınanmıştır. Totaliter rejimi daha iyi anlamak için şu satırları okumak yeterlidir sanırım:

"Bana bir şey yapın!" dedi. "Haftalardır beni açılıktan öldürüyorsunuz. Bitirin, bırakın öleyim. Beni vurun. Beni asın. Beni yirmi beş yıl hapse mahkum edin. Benden size vermemi istediğiniz herhangi bir kimse var mı? Sadece kim olduğunu söyleyin ve ben size istedığınızı söyleyeceğim. Onun kim oluşuna ya da ona ne yapacağınızla hiç aldrımmam. Bir karım ve üç çocuğum var. Onlardan en büyüğü altı yaşında bile değildir. Onların tümünü alıp, gözlerimin önünde boğazlarını kesebilirsiniz. Ve ben dırup onu seyredeyim. Ama, 101 nolu odaya götürmeyin beni."¹⁷

SONUÇ

İnsanlara mutluluk, rıhâthâk getireceğim noktasından hareket eden totaliter yönetim, bu amaç ve felsefeden tamamen uzaklaşarak, insanları sefil aç, eğitimsiz ve bakımsız bırakarak; başka bir deyişle, onları umutsuz kaderlerine terkederek, yeni bir kölelik modeli yaratmışlardır. Aslında, George Orwell'in bir romanı, sadece totaliter rejime karşı değil, aynı zamanda da bu rejime heveslenebilecek yönetimlere, yöneticilere bir uyarı, hiciec niteliği taşımaktadır. Verdiği mesaj, bu rejimin insanlara asla mutluluk getiremeyeceğidir. Parti'de görevli olan kişilerin ve onların gerçek amaçlarının neler olduğunu, yönetikleri insanlar hakkında neler düşündüklerini, siyasi polis O'Brien'in (romandaki küçük karakterlerden biri) şu sözlerinden daha iyi anlayabiliyoruz:

"Parti tamamen kendisi için kuvvet arıyor. Başka insanların iyiliği ile ilgilenmiyoruz. Zenginlik, lüks yaşam, uzun süreli yaşam, ya da mutluluk değil, yalnız güç, yalnız ve yalnız güçle ilgileniyoruz."¹⁸

NOTES

1. George ORWELL, Nineteen Eighty-Four, Published in Penguin Books, Bungay, Suffolk, 1954, p.18.
2. Ibid, p,19
3. Ibid, p,31
4. Ibid, p,36
5. Ibid, p,45
6. Ibid, p,46
7. Ibid, p,56
8. Ibid, p,60-61
9. Ibid, p,66
- 10.Ibid, p,75
11. Ibid, p,99
- 12 .Ibid, p,109
13. Ibid, p,86
14. Ibid, p,86
15. Ibid, p,126-127
16. Ibid, p,181-182
17. Ibid, p,190
18. Ibid, p,211

KAYNAKÇA

- 1.Kermode Frank, John Hallander..., The Oxford Anthology of English Literature, Volume II, Oxford University Press, London, 1973.
- 2.Helen Mc Donell, Neil E, Nakadate..., England in Literature, Scott, Foresman and Company, Illinois, U.S.A., 1979.
- 3.George Orwell, Neneteen Eighty-Four, Penguin Books Ltd, Great Britain, 1949.
- 4.Ian Watt, The Rise of the Novel, Penguin Books, Great Britain, 1957.

ALINTILAR

- 1."Down with Big Brother"
- 2.In the vast majority of cases there was no trial, no report of the arrest. People simply disappeared, always during the night. Your name was removed from the registers, every record of everything you had ever done was wiped out, your one time existence was denied and then forgotten.
- 3.To know and not to know, to be conscious of complete truthfulness while telling carefully constructed lies, to hold simultaneously two opinions which cancelled out knowing them to be contradictory and believing in both of them, to use logic against logic...
- 4.Everything faded away into a shadow-world in which, finally even the date of the year had become uncertain.
- 5."You haven't a real appreciation of Newspeak, Winston. Even when you write it you are still thinking in Oldspeak. Do you know that Newspeak is the only language in the world whose vocabulary gets smaller every year?
- 6."The proles are not human beings.", "By 2050 all real knowledge will have disappeared. The whole literature of the past will have been destroyed. The whole climate of Thought will be different. In fact there will be no thought, as we understand it now. Orthodox means not thinking. Orthodox is unconsciousness.
- 7.The only recognized purpose of marriage was to beget children for the service of the Party.
- 8.It was not desirable that the proles should have strong political feelings. All that was required of them was a primitive patriotism which could be appealed to whenever it was necessary to make them accept longer working hours or shorter rations.
- 9.To keep your face expressionless was not difficult, and even your breathing could be controlled, with an effort, but you could not control the beating of your heart, and the telescreen was quite delicate enough to pick it up.
- 10.The history books say that life before the Revolution was completely different from what is now. There was the most terrible oppression, injustice, poverty, -worse than anything we can imagine. Here in London the great mass of the people never had enough to eat from birth to death. Half of them hadn't even boots on their feet. They worked twelve hours a day, they left school at nine, they slept ten in a room. And at the same time there were a very few people, only a few thousands-the capitalists they were called-who were rich and powerful. They owned every thing that there was to own. They lived in great gorgeous houses with thirty servants, they rode about in motor-cars and four -horse carriages, they drank champagne..."
- 11.Two weeks ago I thought seriously of smashing your head in with a cobblestone. If you really want to know, I imagined that you had something to do with the Thought Police.

12.The children, on the other hand, were systematically turned against their parents and taught to spy on them and report their deviations.

13.Ignorance is strength.

14.War is peace.

15.Every record has been destroyed or falsified, every book has been rewritten, every picture has been repainted, every statue and street and building has been renamed, every date has been altered. And that process is continuing day by day and minute by minute. History has stopped. Nothing exists except an endless present in which the party is always right.

16.He did not know how long he had been there; some hours at any rate; with no clocks and no day light it was hard to gauge the time. It was a noisy, evil-smelling place. They had put him into a cell similar to the one he was now in, but filthily dirty and at all times crowded by ten of fifteen people. The majority of them were common criminals, but there were few political prisoners among them.

17."Do anything to me!" he yelled. "You've been starving me for weeks. Finish it off and let me die. Shoot me. Hang me. Sentence me to twenty-five years. Is there somebody else you want me to give away? Just say who it is and I'll tell you anything you want. I don't care who it is or what you do to them. I've a wife and three children. You can take the whole lot of them and cut their throats in front of my eyes, and I'll stand by and watch it. But not room 101!"

18.Party seeks power entirely for its own sake. We are not interested in the good of others; we are interested solely in power. Not wealth or luxury or long life or happiness: only power, pure power.