

## SAHTE SAHÂBÎ CAFER İBN NASTUR VE SAHİFESİ

Yard.Doç.Dr.Nevzat ÂŞIK

Ca'fer İbn Nastûr er-Rûmî, sahâbe devrinden asırlarca sonra yaşıduğu için Hz.Peygamber'le görüşmesi ve sohbet etmesi imkânsız olduğu halde, sonradan kendisinin sahâbî olduğunu iddia ve ilân etmiş bir kişidir. Bu sebeple ona sahte ve yalancı bir sahâbî demek yerinde olacaktır.<sup>1</sup>

Ca'fer İbn Nastûr ile ilgili, kaynaklarda fazla bir bilgiye rastlanmamaktadır. Esasen onu konu olarak alması gereken cerh ve ta'dil sahasında kaleme alınmış bazı eserler, onun bu büyük yalancılığından ve sahtekârlığından dolayı kendisini kayda değer görmediklerini ifade etmişler, ya da onun hakkında pek az bilgi verebilmişlerdir.

Ancak onun sahâbî olduğunu iddia etmesinin yanısıra, Resûlullah'ın ağızından doğrudan doğruya bazı hadisler uydurduğunu, bu hadislerin bir "sahîfe" teşkil ettiğini ve bunların rivâyet edile geldiğini gören Ebû Abdillâh Muhammed İbn Ahmed ez-Zehebî (öl.748/1347),<sup>2</sup> İbn Hacer el-'Askalânî (öl.852/1448)<sup>3</sup> eserlerinde ona geniş yer veren ve uydurduğu hadislerden örnekler gösteren müelliflerdir.

Ca'fer İbn Nastûr'un uydurduğu hadisleri ihtiva eden ve "Sahîfetu Ca'fer İbn Nastûr er-Rûmî" adını almış olan sahifeyi gördükten sonra, onun hakkında esas bilgi kaynağının bu belge olduğunu, yukarıda adı geçen müelliflerin de bu hususdaki bilgiyi ve ona ait örnek olarak aldıkları hadisleri bu sahîfeden naklettiğimizi görmekteyiz.

Ca'fer İbn Nastûr er-Rûmî, ilk defa hicrî 350, millâdî 961 tarihinde bir Türk yoresi olan Fârâb<sup>4</sup> bölgesinde ortaya çıkmıştır.<sup>5</sup>

Fârâb ötedenberi ilim, kültür ve medeniyet merkezlerinden biri olarak tanınır. Arap dilinde başta gelen lügatlerden biri olan "es-Sîhâh"ın müellifi İsmâ'il İbn Hammâd el-Cevherî (öl.393/1003), yine bu dilde edebiyatın babası sayılan dîvan sahibi İshak İbn İbrahim (öl. 235/849) ve nihayet felesefe sahasında pek çok eserler veren büyük filozof Ebû Nasr Muhammed İbn Muhammed el-Fârâbî (öl.339/950) ve benzeri alimler bu bölgeden çıkmıştır.<sup>6</sup>

Ca'fer ibn Nastûr'un bu bölgede, meselâ Hindistan'da aynı iddia ile ortaya çıkan ve aynı şekilde uydurduğu hadisler "el-Ehâdisu'r-Retenniyye" adıyla meşhur olan Ebu'r-Ridâ Reten ibn Nasr ibn Kirbâl el-Hindi (öl.632/1234)<sup>7</sup> gibi meşhur ve etkili olamaması, kendisine inanan büyük bir bağlılar grubu meydana getirememesi, içinde bulunduğu bölgenin ilim ve kültür seviyesinin yüksek oluşuna bağlanabilir.

Elbette onun sahâbeden olduğu iddiası ile zuhûr ettiği bu tarihin sahâbilerin yaşadığı asırla hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü yeryüzünde en son ölen sahâbî Ebu't-Tufeyl 'Âmir ibn Vâsile el-Leysî (öl.110/728) den 240 sene sonra ortaya çıkmış ve sahâbî olduğunu iddia etmiştir. Ancak o 240 senelik bu farkı ve açığı kapatabilmek için etrafındaki halkın saflığını istismara yeltenerek, sahte iddiasını sağlam temellere oturtmaya çalışmış ve bu konuda şu haberi uydurmuştur:

كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فسقط من يده السوط، فنزلت عن جوادي فرفعته إليه، فقال: مَنْ أَلْهَى عَمْرَكَ مَذَا، فَعَشَّتْ  
بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مائة وعشرين سنة.

"Tebük Savaşı'nda (h.9/m.630) Hz.Peygamber'le beraberdim. Elinden kırbacı düştü, derhal atımdan inerek aldım ve O'na uzattım. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) benim için şöyle dua etti: "Allah senin ömrünü uzun etsin". İşte bu sebepledir ki ben, Hz.Peygamber'den sonra 320 sene daha yaşadım".<sup>8</sup>

Bu duruma göre Ca'fer ibn Nastûr, Hz.Peygamberle bizzat görüşmek ve sohbetinde bulunmakla kalmamış, aynı zamanda Tebük Savaşı'nda da yine O'nun yanında ve hizmetinde bulunmuş, yere düşen kırbacını alarak kendisine vermek suretiyle O'nun, uzun ömürlü olması ile ilgili duasına mazhar olmuş ve bu yüzden de asırlar boyu yaşamıştı.

Nihayet Ca'fer ibn Nastûr, Basra'da vefat etmiş ve Malik ibn Malik'in kabri yanına defnedilmiştir.<sup>9</sup>

Ca'fer ibn Nastûr'un, sahâbî olduğunu kanıtlamak için uydurup piyasaya sürdüğü bu ve diğer hadisleri doğrudan rivâyet eden ve yavan Fergâne'li Mansûr ibn Hakem'dir. Bu Mansûr ibn Hakem hadis rivâyeti konusunda yalancılık ve sahtekârlığı ile meşhur bir kimsedir.<sup>10</sup>

## SAHTE SAHÂBİ CA'FER İBN NASTUR VE SAHİFESİ

Ca'fer İbn Nastûr er-Rûmî, sadece sahâbî olduğunu iddia etmekle kalmamış doğrudan doğruya Hz.Peygamberden duyduğunu söylediği bazı hadisler de rivâyet etmiştir. Bu hadisler daha sonra tek isnad ile bir sahifede toplanmış ve "Sahîfetu Ca'fer İbn Nastûr er-Rûmî rahîme-hullah" adı ile kayda geçmiştir.

Bu sahifeden Ebû Abdillah ez-Zehebî (öl.748/1347) Mîzânû'l-İ'tidâl, İbn Hacer el-'Askalânî (öl.852/1448) ise Lisânû'l-mîzân isimli eserlerinde 'nushatun mezkûbetun: نسخة مكذوبة" diye bahsetmişlerdir.<sup>11</sup>

ez-Zehebî, bu sahifede altı-yedi hadis olduğunu kaydeder.<sup>12</sup>

İbn Hacer ise sahifedeki hadis sayısının onbir olduğunu söyler ve bunlardan iki tanesini de eserine alır.<sup>13</sup>

Ca'fer İbn Nastûr'un adı geçen sahifesinin tam bir nushası Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa Bölümü numara 539 da kayıtlı bulunmaktadır. Ancak, ne Ca'fer İbn Nastûr, ne de sahifesi, müellif ve eser adlarına göre düzenlenenmiş bulunan kütüphane katalog fislerinde müstakilen yer almamaktadır. O burada "Kitâbu'l-erbe'in ve gayruhû" başlığını taşıyan yüzkırkbir varaklık bir mecmû'a içerisinde bulunuyor. Bu mecmû'anın baştan varak 1a-108a arasında Hâfız Abdullah Muhammed İbn el-Fadl es-Sâ'îdî'ye ait "Kitâbu'l-Erbe'in" yer almaktadır. Bundan sonra Mecmû'a'da bulunan ikinci eser Ebu'l-Hayr Ahmed İbn İsmâ'il el-Kazvînî'nin derlediği "Kitâbu'r-reddi ve'l-ferdi fî sahâfi'l-ahbâri ve nusehîhâ'l-menkûleti'an Seyyîdi'l-murselin selâvâtullahi ve selâmu'hû'aleyhi ve 'aleyhîm ecme'in" dir ve 109a - 14la varakları arasında bulunmaktadır. Müellif el-Kazvînî'nin adı geçen bu eserinde her biri teker isnâd ile rivâyet edilen onbir sahife vardır. Ebu'l-Hayr el-Kazvînî eserinin başında bu tek isnâdlı onbir sahifeyi bir araya getirmesini hadis ilmine meraklı olanlara, hadis sahifelerini bir arada bulma ve ezberleme kolaylığı sağlamak için tercih etiğini ifade etmektedir. Müellif, sahifeleri biraraya getirirken buna niyetle yola çıkmıştır. Fakat bu sahifelerin sıhhati, yani sağlam olup olmaması konusunda herhangi bir titizlik ve ayırım gözetmemiştir.

Eserde yer alan ve tek isnad ile rivâyet edilen onbir sahife sırası ile şunlardır:

- 1- Sahîfetu Hemmâm İbn Munabbih (var. 109a-118a)
- 2- Sahîfetu Kulsûm'an 'Ata' (var.118a-121b)
- 3- Sahîfetu 'Abdirrezâk 'an Ma'mer 'ani'z-Zuhri'an Sa'id İbn el-

Museyyib (var. 122a-124b)

- 4- Sahifetu Humeyd et-Tavîl'an Enes (var. 125a-125b)
- 5- Sahifetun min tarîki Ehli'l-beyt (var. 125b-126b)
- 6- Sahifetu'l-Hadîrı ve İlyâs 'aleyhîma's-selâmu 'anî'n-nebiyyî s.a.v. (var. 126b-128a)
- 7- Sahifetu'l-Eşecc' an 'Aliyyî'l-Murtezâ ridvânullahî 'aleyhi (var. 128a-130a)
- 8- **Sahifetu Ca'fer ibn Nastûr er-Rûmî rahimehullahu 'anî'n-Nebiyyî s.a.v. (var. 130a-131a)**
- 9- Sahifetu Hîrâş 'an Enes ibn Mâlik radiyallâhu'anhu (var. 131a-132a)
- 10- Sahifetu 'Abdirrezâk 'an Ma'mer 'anî 'z-Zuhri'an Sâlim ibn 'Abdîllâh ibn 'Omer 'an Ebîhi... (var. 132b-134b)
- 11- Sahifetu Cuveyriye 'an Nâfi' 'an 'Abdîllâh... (var. 134b-141b) <sup>14</sup>

Nesih bir yazı ile her sahifeye 21 satır olarak yazılan mecmû'a 229 x 125, (180 x 90) mm. ölçüsündedir. Eserin sonunda müstensih adı ve istinsâh tarihi vardır. Müstensih, Ebû Abdîllâh Muhammed ibn Mahmud ibn el-Hasen el-Hudayrî, tarih ise hicrî 599 senesinin Safer ayının yedinci günüdür.

Gördüğü üzere Ca'fer ibn Nastûr'un sahîfesi mecmû'ada sekizinci sırada yer almaktadır. F.Sezgin GAS'da bu sahîfenin bir üstündeki Sahifetü'l-Eşecc'e (C.1 S.85) ve bir altındaki Sahifetü Hîrâş'e (C.1 S.86) işaret ettiği halde Ca'fer ibn Nastûr'un bu sahîfesini gözden kaçırılmış gibi görülmektedir. Kanaatimizce peşpeşe yazılan her "sahîfenin" başında kendisini bir öncekinden ayıran belirgin bir mesafe ve boşluk bulduğu halde, Sahifetu Ca'fer'in başında bu yoktur. Dikkatle incelediğimizde okunmadığı takdirde Sahifetu Ca'fer bir önceki sahîfeyi devamı gibi görülmektedir. Görme imkânı bulabildiğimiz diğer biyobibliyografik eserlerde de yer almaması bu sebepten olabilir.

Biz, başka nûshalarının bulunup bulunmadığını araştırmaya devam ederken, şimdilik görüp tespit edebildiğimiz, kırksekiz satırdan meydana gelen ve takriben üç varaklı bu sahîfeyi makalemizin sonunda vereceğiz. Zira sahîh hadisleri ihtiva eden sahîfe ve mecmû'aların neşri kadar, uydurma hadislerin bulunduğu sahîfelerin de günüzunge çıkarılması önemlidir. Bilhassa bu sahîfedeki hadislerin uydurma hadisleri toplamayı gaye edinen mevzuat kitaplarında yer almaması,

## SAHTE SAHÂBİ CA'FER İBN NASTUR VE SAHİFESİ

bu konuda eser yazan müelliflerin adı geçen sahifeyi göremedikleri intibârı uyandırmaktadır.

Sahîfetu Ca'fer İbn Nastûr, adı geçen mecmû'a'nın, varak 130a nın onbirinci satırından başlar, 131a nın onaltıncı satırında sona erer. Başta sahifenin senedi zikredildikten sonra, aynı ve tek isnad ile rivayet edilen onbir hadis nakledilir. En sonunda da Ca'fer İbn Nastûr'un Hz.Peygamber'le Tebük Gazvesi'ne (h.9/m.630) katıldığı, O'nun yere düşen kamçısını alarak kendisine verdiği, bu esnada ondan dua dilediği ve Resûlullah'ın yüksek bir sesle: "Allah senin ömrünü uzun etsin" şeklindeki duasına mazhar olduğu yolundaki haber, râvîsi Ebu'l-Kâsim Mansûr tarafından bizzat onun ağzından nakledilerek kaydedildikten sonra şöyle denmektedir:

"Ca'fer İbn Nastûr 280 sene, Ebu'l Kâsim Mansûr 70 veya daha fazla, Ebu Davud 120 sene yaşamıştır. (Bu son iki şahîs haberin senedinde bulunan iki râvîdir.) Ca'fer İbn Nastûr, Basra'da ölmüş ve Mâlik İbn Mâlik'in yanına defnedilmiştir".<sup>15</sup>

Sahîfe'nin senedi, Hz.Peygamber'den mezkûr hadisleri doğrudan doğruya aldığı iddia eden Ca'fer İbn Nastûr er-Rûmî ile başlar ve yukarıdan aşağıya sırasıyla şöyle devam eder:

Ebu'l Kâsim Mansûr İbn el-Hakem el-İsterâbâdi,

Ebû Davud Süleyman İbn Nûh İbn Muhammed İbn Ahmed el-Mergînânî,

Ebu'l Hasen Ali (İbn) İsmâ'il el-Kâşgarî,

Ebu Şâkir Ahmed 'Ali İbn Muhammed İbn 'Ali el-Osmânî,

Ebu Saîd İsmâîl İbn Yûsuf İbn Muhammed İbn el-Abbas el-'Arûsî.<sup>16</sup>

Burada ikinci râvî, Ebu'l Kâsim Mansûr İbn el-Hakem'in büyük bir hadis uydurucusu olduğu bilinen bir husustur. Diğerlerine gelince onlar da aynı damgaları yemiş ya da isnâdi oluşturmak için araya yerleştirilmiş karanlık kişilerdir.<sup>17</sup>

İbn Hacer "Uydurulmuş hadislerden meydana gelen bir nüsha" diye bahsettiği bu sahifeye dair başka senetler de zikreder.<sup>18</sup>

Bu sahifede bulunan hadislerden dört ve beşincisi diğer bazı hadis mecmû'alarında da yer almaktadır. Bunlardan beş numaralı hadis aynı mânâda olmak üzere değişik lâfızlarla el-Hatîbu'l-Bağdâdi (öl. 463/1070) ve ed-Deylemî (öl.509/1115) tarafından da eserlerine alın-

mıştır. Ancak her iki kaynakta da verilen senedlerin mezkûr sahîfeyi  
nun senedi ile hiçbir ilgisi yoktur.

Meselâ, el-Hatîbu'l-Bağdâdi'nin senedi, Abdullâh İbn Abbas (ö. 68/687), babası ve Zeynep bint Süleyman İbn 'Ali İbn Abdillah'dan müteşekkildir.<sup>19</sup> ed-Deylemî'nin eserine aldığı aynı manadaki iki hadisten ise, birincisi İbn Abbas<sup>20</sup>, ikincisi Enes İbn Malik<sup>21</sup> tarafından rivâyet edilmiştir.

Ancak bu hadislerin de sıhhati ayrı bir tartışma konusudur. Bir defa el-Hatîbu'l-Bağdâdi'nin tahrîc ederek eserine aldığı hadis yine kendisi tarafından zayıf kabul edilmiştir. Diğerleri ise münkerdir.<sup>22</sup>

Bununla beraber, bütün insan ve diğer canlıların yaşadıkları müddetçe muhtaç oldukları yiyecekleri her türlü israftan koruyarak iktisada riayet konusunda Hz.Peygamber tarafından söylenen ve muhtelif sahâbilerce rivâyet edilen bir takım hadisler vardır ki bunlar yukarıdaki hadislerden tamamen farklı sayılmalıdır.<sup>23</sup> Sahîfe'de yer alan beşinci hadise gelince bu el-Hakim en-Neysâbûri (ö. 405/1014) tarafından tahrîc edilerek aynı lâfizla el-Müstedrek isimli eserine alınmıştır. Ancak bu hadisi Hz.Peygamber'den bizzat işten, hicrî 350, milâdi 961 tarihlerinde yaşayan ve sahâbî olduğunu iddia eden Ca'fer İbn Nastûr değil ve fakat Abdullâh İbn Abbas'dır (ö. 68/687). Hadisin ilk ravisinden sonra gelen ve isnad zincirinde yer alan raviler de İbn Nastûr'un sahîfesinde yer alan kişiler olmayıp Ali İbn Abdillah İbn Abbas, Oğlu Muhammed İbn Ali, el-Hakem İbn Mus'ab, el-Velîd İbn Müslim, Safvan İbn Salih, Ali İbn el-Huseyn İbn el-Cüneyd ve Ebû Bekr İbn İshak el-Fakîh'dır.<sup>24</sup>

**Demek ki Ca'fer İbn Nastûr, aynı zamanda başka eserlerde yer alan bu hadisleri, sahâbî olduğunu isbat etmek için, doğrudan Resûlullah'dan aldığı intibâını vermeye çalışmıştır.**

#### **SONUÇ :**

**Bir kimse sahabî olduğunu iddia edebilir. Hadis usûlüne göre bu, sahabeyi tanıma yollarından biri olarak kabul edilmiştir. Bu takdirde sahabî olduğunu iddia eden kişinin güvenilir bir kimse olmasının yanında bilhassa hicrî 110 tarihinden önce yaşamış olması şarttır. Hz.Peygamberden doğrudan bazı hadisler duyduğunu iddia eden ise hicrî 110 tarihinden önce yaşamış olmalıdır. Ca'fer İbn Nastûr, hicrî**

# SAHTE SAHÂBİ CA'FER İBN NASTUR VE SAHİFESİ

350 tarihinde ortaya çıkarak hem sahabî olduğunu iddia etmiş, hem de Resulullah'ın bizzat ağızından duyduğunu ileri sürdüğü bazı hadisleri rivayete yeltenmiştir. Gerek onun bu iddiasının, gerekse uydurduğu hadisleri ihtiva eden "Sahifetu Ca'fer İbn Nastûr er-Rûmî'nin uzaktan veya yakından gerçeklerle herhangi bir ilgisi yoktur. Ancak onun ve kendisi tarafından uydurulan sahifedeki hadislerin ortaya çıkarılarak tanıtılmasının ilmî zarureti bilinen bir husustur.

## DİPNOTLAR

- 1) Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı V, s. 209-224 de yayımladığımız "Sahte Sahabiler I" başlıklı makalemizde verilen listede üçüncü sırada yer alan Ca'fer İbn Nastûr'u bu sayıda ikinci olarak kaleme almamız, onun mustakîl bir makale hacminde olması sebebiyledir.
- 2) Ebû Abdillâh Muhammed İbn Ahmed İbn Osman ez-Zehebî, *Mizânu'l-i'tidâl fî nakdi'r-ricâl*, thk. Ali Muhammed el-Becâvî, Misir 1382/1963, I, 419 nr. 1540; IV, 249 nr. 9022; Tecrîdu esmâ'i's-sahâbe, Haydarâbat 1315, I, 85-86 nr. 805; *el-Muğnî fî'd-du'afâ'*, thk. Nüreddin İtr, Halep 1391/1971, I, 135 nr. 1169.
- 3) Şîhâbeddin Ahmed İbn Ali İbn Hacer el-'Askalânî, *el-İsâbe fî tem-yîzi's-sahâbe*, thk. A.Muhammed el-Becâvî, Kahire 1383/1970, I, 551-552 nr. 1342; *Lisânu'l-mîzân*, Beyrut 1390/1971, II, 130-131 nr. 560. Krş, Burhâneddin el-Halebî, *el-Keşfu'l-hasîs am-men rumîye bi vad'i' l-hadîs*, thk. Subhi es-Sâmerrâî, Bağdat 1984, s. 127 nr. 199; s. 176 nr. 188; Ebu'l-Hasen Ali İbn Muhammed İbn Arrâk el-Kinâni, *Tenzîhu's-şerî'ati'l-merfû'a ' anî'l-ehâdîs fî-şenî ' atî'l-mevdû'a*, thk. Abdülvehhâb Abdullâtîf -Abdullah Muhammed es-Sîddîk, Beyrut 1401/1981, I, 46 nr. 32; Muhammed İbn Ali eş-Şevkânî, *el-Fevâidu'l-mecmû'a fî'l-ehâdîsi'l-mevdû'a*, thk. Abdurrahman el-Mu'allîmî, Beyrut 1407/1987, s.365.
- 4) Farâb, Türkistan'da Sîr-Derya Havzası'nda Aris'in nehre döküldüğü noktada ve başlıca kolun iki tarafında bir idâri bölge. Geniş bilgi için bkz. Ebû Abdillâh Yakût İbn Abdillah el-Hamevî er-Rûmî, *Kitabu Mu'cemi'l-buldân*, Tahran, 1965, III, 106; W. Barthold, *İslâm Ans. Fârâb* mad. İstanbul 1964, IV, 450-451,

5)

رُؤي بِنَاحِيَةِ فَارَابْ مِنْ أَرْضِ التُّرْكِ فِي سَنَةِ خَمْسِينِ وَثَلَاثَ مِائَةٍ.

- Ibn Hacer, *el-İsâbe*, I, 551; krş.ez-Zehebî, *Tecrîd*, I, 85-86 nr.805.
- 6) Yakût el-Hamevî, a.g.e., III, 105-106.
  - 7) *Sahte bir sahabî olan Ebu'r-Ridâ Reten İbn Nasr İbn Kirbal el-Hindî* (öл.632/1234) hak.bkz. Salâhaddin Halil İbn Aybek es-Safedî, *Kitabu'l-vâfi bi'l-vefeyât*, nşr. Sven Dederling, Wiesbaden 1982/1402, XIV, 99-102; Muhammed İbn Şâkir el-Kutbî, *Fevâtu'l-Vefeyât*, thk. Dr.İhsan Abbas, Beirut 1974, II, 21-23, Muhammed Murtezâ ez-Zebîdî, *Tâcu'l- 'Arûs*, Beirut, tsz. IX, 212 ... Sahte sahabiler arasında Reten el-Hindî hakkında

- geniş bir tetkik yazısı tarafımızdan neşre hazırlanmaktadır.
- 8) ez-Zehebî, *Mizân*, I, 419 nr. 1540; Ibn Hacer, *el-İsâbe*, I, 551 nr. 1342; *Lisân*, II, 130 nr. 560, Krş. *Sahifetu Ca'fer İbn Nastûr er-Rûmî*, Süleymaniye Ktb. Şehid Ali Paşa Böl. nr. 539, var. 131 a.
  - 9) *Sahifetu Ca'fer İbn Nastûr*, a.y.
  - 10) Bkz. ez-Zehebî, *Mizân*, IV, 183-184 nr. 8773; *el-Muğnî*, II, 677 nr. 6426; Ibn Hacer, *Lisân*, VI, 93 nr. 229 İbn 'Arrâk, *Tenzîhu's-şerî'a*, I, 120 nr. 370.
  - 11) ez-Zehebî, *Mizân*, IV, 184; Ibn Hacer, *Lisân*, VI, 93.
  - 12) ez-Zehebî, *Mizân*, IV, 249.
  - 13) Bkz. Ibn Hacer, *el-İsâbe*, I, 551-552.
  - 14) Listedede bulunan, 7,8 ve 9 nolu sahifeleri uyduranlara aynı şekilde tek isnad ile hadis uyduran şu isimleri de ekleyebiliriz. Bu konuda Hafız es-Silefi adıyla meşhur Ebû Tâhir Ahmed İbn Muhammed İbn es-Silefe'nin (öl. 576/1180) yukarıda işaret edilen üç ismi de içine alan güzel bir kîtası vardır:

وافك اشج الغرب ثم خراش  
أبي هدبة الفقيسي شبه فراش

حدیث بن نسطور ویسر ویغنم  
ونسخة دینار ونسخة تربی

- Bkz. ez-Zehebî, *Mizân*, II, 42, dip not 3.  
Göründüğü gibi bunlar Yusr İbn Abdillah (Bkz. *Mizân*, IV, 444-445 nr. 9782; *Lisân*, VI, 297-298 nr. 1070), Yağnem İbn Sâlim İbn Kanber Mevlâ Ali r.a. (*Mizân*, IV, 459 nr. 9845, *Lisân* VI, 315 nr. 1131; *el-Kesf*, s. 465 nr. 851), Dînâr Ebû Mikyes el-Habeşî (bkz. *Mizân*, II, 30-31 nr. 2692), İbrahim İbn Hudbe el-Kaysî, Ebû Hudbe el-Fârisî (bkz. *Mizân*, I, 71-72 nr. 242). Ayrıca bkz. Aliyyu' l-Kâri ele-Herevî, *el-Masnû' fî ma'rifeti'l-hadîsi' l-mevzû'*, thk. Abdulfettâh Ebû Gudde, Halep 1389/1969, s. 192-197.
- 15) Bkz. a.g.e., var. 131 a.
  - 16) *Sahifetu Ca'fer İbn Nastûr*, var. 130 a.
  - 17) ez-Zehebî, *Tecrîd*, I, 85-86 nr. 805.
  - 18) Bkz. Ibn Hacer, *el-İsâbe* I, 552; *Lisân*, VI, 93.
  - 19) Bkz. Ebû Bekr Ahmed İbn 'Ali el-Hatîb el-Bağdadi, *Târîhu Bağdad ev Medinetu's-Selâm*, Mısır 1349/1931, IV, 91. Hadis şöyledir:

من أكل مما يسقط من الخوان نفي عنه الفقر ونفي عن ولده الحمق.

- 20) Ebû Şucâ' Şîrevîy İbn Şehredâr İbn Şîrevîy ed-Deylemî, *el-Firdevs bi me'sûri 'l-hîtâb* thk. Saïd İbn Besyûnî Zağlûl, Beyrut 1406/1986, III, 587 nr. 5839.

ابن عباس : من أكل ما يسقط من المائدة خرج ولده صباح الوجه  
ونفي عنه الفقر .

- 21) ed-Deylemî, a.g.e., III, 588 nr. 5840.

## SAHTE SAHÂBİ CA'FER İBN NASTUR VE SAHİFESİ

أنس بن مالك : من أكل ما يسقط من المائدة عاش ما عاش في سعة رزقه ، وعوفي في ولده وولده ولده من الجذام .

- 22) Bkz. İsmâ'il ibn Muhammed el- 'Aclûni, *Keşfu'l-hâfâ'* .... (I-II) Halep tsz. II, 319 nr. 2393; *Tezkiretu'l-mevzû'at* s. 142. krş. Abdurrahman ibn 'Ali ibn Muhammed ibn Ömer es-Şeybânî, *Kitâbu Temyizî t-tîb mine' l-habis* ... Beyrut 1405/ 1985, s. 161.
- 23) Bkz. Ebu'l-Huseyn Müslüm ibnu'l- Haccâc, *Sahîh*, thk. M.Fuâd Abdulbâkî, Misir 1374-1375/1955-1956, III, 1606-1607 nr. 134, 135, 136; Ebû Dâvud Süleyman ibn el-Eş'as es-Sicistânî, *Sünen*, thk. Izzet 'Abîdudde' âs, Hims 1388/1969, IV, 184 nr. 385; Ebû, 'Isâ Muhammed ibn 'Isâ et-Tirmizî, *Sünen*, thk. 'I, A.Deâs, Hims 1387/1967, VI, 103 nr. 1803, 1804; ibn Mâce, Muhammed ibn Yezid, *Sünen*, thk. M.F.Abdulbâkî, II, 1091 nr. 3278, 3279; Ebû Muhammed ed-Dârimî, *Sünen*, Beyrut, tsz. II, 96.
- 24) Ebû Abdillâh el-Hâkim en-Neysâbûrî, Müstedrek, Beyrut tsz., IV, 262.

من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق فخرجا  
ورزقه من حيث لا يحسب .

### صحيفة جعفر بن نسطور الرومي

(13) صحيفه جعفر بن نسطور الرومي رحمة الله عن النبي صلى الله عليه وسلم (١)، اخبرنا والدي أبو سعيد اسماعيل بن يوسف بن محمد بن العباس العروسي رحمة الله ، أخبرنا الشرييف الاجل ابو شاكر احمد علي بن محمد بن علي العثماني رضي الله عنه بمكة حرسها الله في سلطنه ذي الحجه سنة خمس مئة ، أخبرنا الفقيه ابو الحسن علي (بن) اسماعيل الكاشغرى اعطاني كتابه بحثة في المسجد الحرام ، قدم علينا حاجا ، قال : اخبرني الشيخ الامام الزاهد أبو داود سليمان بن نوح بن محمد بن احمد المرغينان ، أخبرني الشيخ ابو القاسم منصور بن الحكم الاسترابادي

١ - حدثني جعفر بن نسطور الرومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) :

من مشى الى خير حافيا فكانما مشى الى ارض الجنة ، ويستففر (٤) الملائكة ويسبح اعضائه (٥) فان حدث له // في ذلك شيء يعني يعثر او يلدغ كان له اجر شهيد .

٢ - قال حدثني بهذا الاسناد عن جعفر بن نسطور قال :  
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (٦) في غزوة تبوك  
فسقط منه السوط فدفعته اليه وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (٧) :  
مد الله في عمرك مداً ومد بها صوته .

٣ - وبه قال جعفر بن نسطور قال :  
كنا قياما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم (٨) .  
يستاك وأشار بيده إلى اليمني ثم إلى اليسرى ، فقلنا : يا رسول الله ،

٤ - ص : صلح : صلى عليه وسلم

٥ - ص : صلح

٦ - ص : صلح : صلى الله عليه

٧ - ص : أعضاء

ما نرى احدا الى ما تشير ؟ فقال : كان جبرائيل (٨) وميكائيل (٩) عليهما السلام بين يديه ، فاشترط إلى جبرائيل (١٠) فقال لميكائيل (١١) : فانه اكبر مني .

٤ - وبه قال حدثني جعفر بن نسطور الرومي قال :  
كنا جلوسا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم (١٢) وهو يأكل الطعام فسقط من القصعة شيء فرفعه واكله وقال : من اكل ما يسقط من القصعة او الخوان رفع عنه الجنون والبرص والحمق وعن اولاده تغير اللون والحمى والجنون .

٥ - وبه قال حدثني جعفر بن نسطور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال :  
من اكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب .

٦ - وبه قال حدثني جعفر بن نسطور انه قال :  
علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء (١٣) كما يعلمني آية أوسورة من القرآن : نبهني الهي للخطر العظيم وامني من العذاب الأليم .

٧ - وبه قال جعفر بن نسطور الرومي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال :  
طالب العلم من الجمال كالحي بين الاموات .

٨ - وبه قال جعفر بن نسطور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٤) انه قال :  
إن أقرب ما يكون العبد من الله اذا كان ساجدا ، فان الله تعالى

١٢ - ص : عليه التلم

٨ - ص : جبرائيل

١٣ - ص : الدّعا

٩ - ص : ميكائيل

١٤ - ص : صلح

١٠ - ص : جبرائيل

١١ - ص : إلى ميكائيل

ذكره يباهي بالعبد اذا نام في سجوده فقال للملائكة (١٥) : أنظروا الى  
عبدي : روحه عندي ، وجسده في عبادتي .

(١٣) ٩ - وبه قال // حدثني جعفر بن نسطور عن رسول الله صلى الله عليه  
وسلم (١٦) انه قال :

من قرأ في كل يوم قل هو الله احد ثلاث مرات والمعوذتين كذلك  
كفاه الله من الدنيا والآخرة .

١٠ - وبه قال حدثني جعفر بن نسطور عن رسول الله صلى الله عليه  
وسلم (١٧) أنه قال :

رجل اخبرني يا رسول الله بعمل واحد ادخل به الجنة ؟ قال : كن  
مؤذن قومك ، وامام قومك ، يقيم صلوتهم ، أو كن في الصف الاول .

١١ - وبه قال حدثني جعفر بن نسطور قال ، قال رسول الله صلى الله  
عليه وسلم (١٨) :

طالب الجنة لاينام طالبها ، وهارب النار لا ينام هاربها .

قال السيد الامام أبوشاكر : رأيت على نسخة الشيخ أبي الفضل محمد  
بن علي الخرساني المهتمي ، انه سئل الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن الحسين  
عن سبب هذه الاحاديث ، فقال : قال لي شيخي أبوذاود ان شيخه ابا  
القاسم منصور ، حدثه ان جعفر بن نسطور رحمه الله قال :

كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم (١٩) في غزوة تبوك ، فسقط  
سوطه فناولته ايته وسألته الدعاء ، فقال : مد الله في عمرك مداً ومداً  
بها صوته .

عاش جعفر بن نسطور مئتي وثمانين سنة ، وعاش أبو القاسم منصور  
سبعين سنة أو أكثر من ذلك ، وعاش أبوذاود مئة وعشرين سنة ، ومات  
جعفر بن نسطور بالبصرة ، ودفن عند قبر مالك بن مالك رحمه الله عليهما  
وعليينا . تمت الاحاديث .

١٥ - ص : للملائكة

١٦ - ص : عليه التلم

١٧ - ص : عليه التلم

### الملخص

من الصحابة الكاذبين جعفر بن نسطور وصحيفته

من الممكن أن يزعم شخص أنه صاحبي من الصحابة الكرام . وفي أصول الحديث طريق من طرق معرفة الصحابة ، هو قول الصاحبي أنه صاحبي . ومن بينها ان يكون القائل ثقة ، وأن يصير حيّا قبل سنة مائة وعشرين للهجرة . ولكي يصبح الشخص صاحبياً أن يسمع الأحاديث النبوية مباشرة بشرط أن يعيش قبل سنة عشر للهجرة . هنالك جعفر بن نسطور قد ظهر سنة ثلاث مائة وخمسين للهجرة ، وزعم انه صاحبي ، وانه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة . والحق انه كذاب ، وكذا صحيفته . الا ان معرفة الصحيفة المزعومة من قبله ، والأحاديث الموضوعة ضرورة علمية .

الدكتور نوروزاد عاشق