

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ

**YENİ DİNİ AKIMLAR BAĞLAMINDA DÜNYA
KARDEŞLİK BİRLİĞİ MEVLANA YÜCE VAKFI
ÖRNEĞİ**

Sakine AK

Danışman

Doç. Dr. Hakkı Şah YASDIMAN

İZMİR-2008

YEMİN METNİ

Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum “*YENİ DİNİ AKIMLAR BAĞLAMINDA DÜNYA KARDEŞLİK BİRLİĞİ MEVLANA YÜCE VAKFI ÖRNEĞİ*” adlı çalışmanın, tarafımdan, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin bibliyografyada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.

Tarih

.../.../.....

Sakine Ak

YÜKSEK LİSANS TEZ SINAV TUTANAĞI

Öğrencinin

Adı ve Soyadı : Sakine Ak
Anabilim Dalı : Felsefe ve Din Bilimleri
Programı : Felsefe ve Din Bilimleri
Tez Konusu :Yeni Dini Akımlar Bağlamında Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı Örneği
Sınav Tarihi ve Saati :

Yukarıda kimlik bilgileri belirtilen öğrenci Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün tarih ve Sayılı toplantısında oluşturulan jürimiz tarafından Lisansüstü Yönetmeliğinin 18.maddesi gereğince yüksek lisans tez sınavına alınmıştır.

Adayın kişisel çalışmaya dayanan tezini dakikalık süre içinde savunmasından sonra jüri üyelerince gerek tez konusu gerekse tezin dayanağı olan Anabilim dallarından sorulan sorulara verdiği cevaplar değerlendirilerek tezin,

BAŞARILI	O	OY BİRLİĞİ ile	O
DÜZELTME	O*	OY ÇOKLUĞU	O
RED edilmesine	O**	ile karar verilmiştir.	

Jüri teşkil edilmediği için sınav yapılamamıştır. O***
Öğrenci sınava gelmemiştir. O**

* Bu halde adaya 3 ay süre verilir.
** Bu halde adayın kaydı silinir.
*** Bu halde sınav için yeni bir tarih belirlenir.

Tez burs, ödül veya teşvik programlarına (Tüba, Fullbright vb.) aday olabilir.	O	Evet
Tez mevcut hali ile basılabilir.	O	
Tez gözden geçirildikten sonra basılabilir.	O	
Tezin basımı gerekliliği yoktur.	O	

JÜRİ ÜYELERİ

İMZA

.....	<input type="checkbox"/> Başarılı	<input type="checkbox"/> Düzeltme	<input type="checkbox"/> Red
.....	<input type="checkbox"/> Başarılı	<input type="checkbox"/> Düzeltme	<input type="checkbox"/> Red
.....	<input type="checkbox"/> Başarılı	<input type="checkbox"/> Düzeltme	<input type="checkbox"/> Red

ÖZET

Yüksek Lisans Tezi

Yeni Dini Akımlar Bağlamında Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı Örneği

Sakine Ak

Dokuz Eylül Üniversitesi

Sosyal Bilimleri Enstitüsü

Felsefe ve Din Bilimleri

Ülkemizde son zamanlarda adı sıklıkla duyulan yeni oluşumlardan birisi de Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı'dır. New Age akımları arasında dinsel kökenli bir yapılanma olarak değerlendirilen Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı her ne kadar Türkiye kaynaklı bir oluşum olsa da kendisi hakkında yeterli bir bilgi bulunmamaktadır. Biz bu alanda gördüğümüz eksikliği tamamlamaya katkı sağlayabilmek düşüncesiyle Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı üzerinde araştırma yapmaya karar verdik.

Bu düşünce ile yaptığımız çalışmamızın giriş bölümünde öncelikle hipotezlerimizi ifade ettik. Müteakiben araştırmanın konusu, amacı, yöntemi, kapsamı, sınırlılıkları üzerinde durduk. Sonra çalışma süresince kullandığımız temel kaynaklar hakkında bilgi verdik. Daha sonra "New Age" ya da Yeni Çağ" akımlarının ne olduğu, bu akımların ortak özellikleri, dayandıkları temel felsefi konuları ele aldık. Arkasından yeni dini akımların tanımlanması, sınıflandırılması, oluşumları, gelişimleri, genel özellikleri ve temel kavramlarından bahsettik. Bu bölümde son olarak dünyadaki yeni dini oluşumlardan bazı örnekler verdik ve Mevlanacılığın bunlarla ilişkisini araştırdık.

Birinci bölümde Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı'nın ortaya çıkışı, tarihi gelişimi, teşkilat yapısı, misyon anlayışı, toplantıları, yayınları ve diğer faaliyetlerini gözden geçirdik.

İkinci bölümde Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı'nın inanç esaslarına, ibadet anlayışlarına değindik. Ayrıca bu oluşumu bazı din ve inançlarla karşılaştırdık.

Araştırmamızı değerlendirmemizin yer aldığı sonuç bölümü ile tamamladık.

Anahtar Kelimeler: Yeni Çağ, Mevlanacılık, Vedia Bülent Çorak, Bilgi Kitabı, Sembolizm, Onsekiz Bütünlük

ABSTRACT

Masters Thesis

**The Dünya Kardeşlik Birliđi Mevlana Yüce Vakfı Example in the Context of New
Religious Currents**

Sakine Ak

Dokuz Eylül University

Social Sciences Institute

Philosophy and Religion Sciences

One of the new formations commonly heard of recently in our country is Dünya Kardeşlik Birliđi Mevlana Yüce Vakfı. Although the Dünya Kardeşlik Birliđi Mevlana Yüce Vakfı, which is considered as a structuring of religious basis among New Age currents, is a formation originated from Turkey, not enough information is available about it. Observing this absence, we decided to conduct a research on it, with the intention to contribute in addressing this deficit.

In the introduction to our study we conducted with this thought, we first stated our hypotheses. Following that, we examined the subject, aim, scope and restrictions of the study, and then gave information about the basic resources used throughout the study. After that, we examined the “New Age” currents and studied the common characteristics and the philosophical matters they are based on. Then we discussed the definitions, classifications, formations, developments, general characteristics and basic concepts of the new religious currents. Lastly, in this chapter, we gave some examples to the new religious formations among the world and examined their relation to the ideas and the ideology of the Dünya Kardeşlik Birliđi Mevlana Yüce Vakfı Foundation.

In the first chapter, we reviewed the emergence, historical development, organizational structure of the Dünya Kardeşlik Birliđi Mevlana Yüce Vakfı, and its understanding of mission, meetings, publications and other activities.

In the second chapter, we mentioned the faith basics of the Dünya Kardeşlik Birliđi Mevlana Yüce Vakfı and its apprehension of worship. In addition to this, we compared this to some of the religions and beliefs. We concluded our study with the Conclusions chapter that includes our evaluations.

Keywords: New Age, Vedia Bülent Çorak, Mevlanacılar,

İÇİNDEKİLER

YEMİN METNİ	II
YÜKSEK LİSANS TEZ SINAV TUTANAĞI	III
ÖZET.....	IV
ABSTRACT	V
İÇİNDEKİLER	VI
KISALTMALAR	IX

GİRİŞ

1. HİPOTEZLER, ARAŞTIRMANIN KONUSU, KAPSAMI, AMACI, METODU, SINIRLILIKLARI VE KAYNAKLARI.....	1
1.1. HİPOTEZLER	1
1.3. KAPSAM	2
1.4. AMAÇ	2
1.5. METOT	3
1.6. SINIRLILIKLAR.....	3
1.7. KAYNAKLAR	4
2. YENİ ÇAĞ (NEW AGE) AKIMLARI.....	4
2.1. YENİ ÇAĞ (NEW AGE) AKIMLARI NEDİR?.....	4
2.2. YENİ ÇAĞ FELSEFESİNİN TEMEL KONULARI	7
2.3. YENİ ÇAĞ AKIMLARININ ÖZELLİKLERİ	9
3. YENİ DİNİ OLUŞUMLAR.....	12
3.1. YENİ DİNİ OLUŞUMLARI TANIMLAMA VE SINIFLANDIRMA	12
3.2. YENİ DİNİ OLUŞUMLARIN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ.....	14
3.4. TÜRKİYE’DE YENİ DİNİ OLUŞUMLAR	17
3.4. YENİ DİNİ OLUŞUMLARDAN BAZI ÖRNEKLER.....	21
3.4.1. <i>UFO Tarikatları</i>	22
3.5. YENİ DİNİ OLUŞUMLARIN ÖZELLİKLERİ	23
3.6. YENİ DİNİ OLUŞUMLARIN TEMEL KAVRAMLARI.....	27
3.6.1. <i>Okültizm</i>	27
3.6.2. <i>Spiritizm</i>	28
3.6.3. <i>Gnosis</i>	28
3.6.4. <i>Esoterik</i>	28
4. MEVLANACILIĞIN YENİ ÇAĞ AKIMLARI VE YENİ DİNİ OLUŞUMLARLA İLGİSİ.....	30

BİRİNCİ BÖLÜM

DÜNYA KARDEŞLİK BİRLİĞİ MEVLANA YÜCE VAKFI	32
1. MEVLANACILIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE TARİHSEL GELİŞİMİ	32
1.1. MEVLANACILIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI.....	32
1.1.1. <i>Vedia Bülent (Önsü) Çorak</i>	33
1.2. MEVLANACILIĞIN GELİŞİMİ.....	35

1.2.1. Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı'nın Kuruluşu.....	36
1.2.2. Mevlanacılık'la İlgili Savcılığa Yapılan Suç Duyuruları ve Açılan Davalar	37
1.3. GÜNÜMÜZDEKİ DURUM	38
2. MEVLANACILIĞIN TEŞKİLAT YAPISI.....	39
2.1. ONSEKİZ BÜTÜNLÜK	39
3. MİSYON ANLAYIŞI.....	42
3.1. MİSYONDA HEDEF KİTLE	42
3.2. HEDEF KİTLEYE ULAŞMA YOLLARI	44
3.2.1. Basılı Yayınlarla Ulaşma.....	44
3.2.2. Toplantılarla Ulaşma.....	45
3.2.3. İnternet Kanalıyla Ulaşma.....	45
3.3. MİSYONDA DİKKAT EDİLEN/EDİLECEK HUSUSLAR	46
4. TOPLANTILAR	47
4.1. YILLIK TOPLANTILAR	48
4.2. HAFTALIK TOPLANTILAR	48
4.3. DİĞER TOPLANTILAR.....	49
5. YAYINLAR	50
5.1. BİLGİ KİTABI.....	50
5.1.1. Bilgi Kitabı ile İlgili İddialar.....	50
5.1.2. Bilgi Kitabı'nın Türkiye'de Yazılma/Yazdırılma Sebebi	53
5.1.3. Bilgi Kitabı'nın Mahiyeti ve İçeriği.....	53
5.1.3.1. Bilgi Kitabı'nda Kur'an'dan Alıntılar	55
5.1.4. Bilgi Kitabı'na Yöneltilen Eleştiriler	55
5.2. DİĞER YAYINLAR.....	59
6. GELİR KAYNAKLARI.....	60

İKİNCİ BÖLÜM

MEVLANACILIĞIN İNANÇ ESASLARI, İBADET ANLAYIŞI, BAZI DİN ve İNAÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI	61
--	-----------

1. İNANÇ ESASLARI.....	61
1.1. TANRI.....	61
1.2. YARATILIŞ	63
1.2.1. Evrenin Yaratılışı.....	64
1.2.3. Tanrıların Yaratılışı/Varoluşu	66
1.2.2. Canlıların Yaratılışı.....	68
1.2.4. İnsanın Yaratılışı	70
1.3. GEZEĞENLER	71
1.4. UFO'LAR/UZAY GEMİLERİ	73
1.5. MANEVİ VARLIKLAR	76
1.6. ELÇİ	78
1.7. ON EMİR.....	80
1.8. GÜNAH	80
1.9. ÖLÜM	81
1.10. CENNET VE CEHENNEM	82
1.11. KURTULUŞ.....	83
1.11.1. Bilgi Kitabı'nı El ile Yazmak ve Kurtuluş.....	84
1.12. NİRVANA	85
1.13. KARMA.....	86
1.14. REENKARNASYON	87

1.14.1. Reenkarnasyon İnançına Getirilen Eleştirilere Cevaplar.....	93
1.15. KIYAMET.....	93
1.16. ALTIN ÇAĞ.....	95
1.17. SEMBOLİZM.....	95
1.17.1. Kelime Sembolizmi.....	96
1.17.2. Harf Sembolizmi.....	98
1.17.3. Sayı Sembolizmi.....	99
1.17.4. Renk Sembolizmi.....	100
1.17.5. Şekil Sembolizmi.....	102
1.17.5.1. Üçgen.....	103
1.17.5.2. İççe Geçmiş 2 Üçgen/6 Köşeli Yıldız.....	104
1.17.5.3. Çiçek.....	106
2. İBADET ANLAYIŞLARI.....	107
2.1. İBADETİN ANLAM.....	107
2.2. İBADET ÇEŞİTLERİ.....	108
2.2.1. Düşünce ibadeti.....	108
2.2.2 Gönül ibadeti.....	108
2.2.3. Meditasyon.....	109
2.2.3.1. Tespihin Meditasyondaki Yeri.....	109
2.3. DİĞER DİN VE İNANÇLARDAKİ İBADETLERLE İLGİLİ GÖRÜŞLER.....	110
3. BAZI DİN VE İNANÇLARLA MEVLANACILIĞIN	
KARŞILAŞTIRILMASI.....	111
3.1. YAHUDİLİK VE MEVLANACILIK.....	111
3.2. HİRİSTİYANLIK VE MEVLANACILIK.....	113
3.3. İSLAM VE MEVLANACILIK.....	115
3.4. DİĞER İNANÇLAR VE MEVLANACILIK.....	117
SONUÇ.....	120
KAYNAKÇA.....	124
EKLER.....	128
EK.1. SEVİN ATATÜR İLE YAPILAN MÜLAKAT.....	128
EK.2. ŞEKİLLER.....	143
EK.3. RESİMLER.....	145

KISALTMALAR

a.g.e.	: Adı geçen eser
bkz.	: Bakınız
c.	: Cilt
Çev.	: Çeviren
YÖK	: Yüksek Öğretim Kurulu
y.a.g.e.	: Yukarıda adı geçen eser
s.	: Sayfa
M.T.İ.A	: Türkiye Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Cemiyeti
a.g.m.	: Adı Geçen Makale

GİRİŞ

1. HİPOTEZLER, ARAŞTIRMANIN KONUSU, KAPSAMI, AMACI, METODU, SINIRLILIKLARI VE KAYNAKLARI

1.1. Hipotezler

Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı adı altında faaliyetlerini sürdüren oluşumla ilgili olarak bazı varsayımlar ışığında bir takım iddialar ileri sürülmektedir.

Araştırmamızda üzerinde duracağımız bu varsayımlardan birisine göre, her ne kadar yeni bir din olarak değerlendirilmese de, Mevlanacılık diğer dini inançlardan izler taşımaktadır. Bir diğer ifade ile, Mevlanacılık diğer din ve inançlara karşı mesafeli duruyor gibi görünse de aslında onların inanç ve öğretilerini, çoğu zaman da tahrif ederek, kullanmaktadır.

Öte yandan, bu oluşumun New Age akımlarıyla da ilgisi bulunmaktadır. Bütün bu ilişkiler ağı ve örgüsü içinde, Mevlanacılık daha çok kutsal dinler ve uzak doğu felsefelerinin öğretilerini birleştiren eklektik bir yapı sergilemektedir.

Bu oluşuma rağbet edenler önemli ölçüde inanç boşluğu içinde bulunanlar, özellikle de özgür olma adına yeni bir düzen kurmayı hedefleyen kadınlardır.

Büyük çoğunluğu Müslüman bir ülke olan ülkemizde bu oluşumun dillendirdiği inanç ve ibadetle ilgili görüşler dini yapıyı dejenere etme potansiyelini taşımaktadır. Dolayısıyla, Türkiye'nin milli bütünlüğü, kültürü, birliği açısından bu oluşum bir tehlike oluşturmaktadır.

Biz araştırmamızda bu ve benzeri hipotezler ışığında açıklanmaya ve değerlendirilmeye çalışılan Mevlanacılık oluşumunun gerçek mahiyetini, yine bu varsayımlardan da yola çıkarak, ortaya koymaya çalışacağız.

1.2. Konu

Bu çalışmada XX. yüzyılda Türkiye’de ortaya çıkan ve etkisini giderek artıran ve daha ziyade Mevlanacılar ya da Mevlanacılık olarak bilinen “Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı” adlı oluşumu inceleyeceğiz. Bu çerçevede söz konusu oluşumun ne zaman, nerede ve nasıl ortaya çıktığı, günümüze kadar hangi aşamalardan geçtiği ve bugünkü durumu gözden geçirilecektir. Ayrıca teşkilat yapıları, toplantıları, yayınları, faaliyetleri, inanç esasları, ibadetleri gibi konular üzerinde de durulacaktır. Yine bu oluşumun yeni akımlarla ve dinlerle münasebeti de araştırılacaktır. Bunlara ilave olarak, insanların bu oluşuma ilgi duyma nedenleri de gözden geçirilecektir.

1.3. Kapsam

Çalışmamızda Mevlanacılığın genelde bütün boyutları ve tarihi gelişimi gözden geçirilecek olsa da, özelde bu oluşumun son dönem faaliyetleri ve bugünkü durumları mercek altına alınacaktır.

1.4. Amaç

Araştırmamızda ondokuzuncu yüzyıldan itibaren ortaya çıkan ve insanların yoğun ilgisini çekerek yayılan yeni dini hareketlerin ortaya çıkış sebeplerine ve özelliklerine genel bir şekilde işaret ederek, bu konuda bir örnek olan Mevlanacıları özel ve derinlemesine incelemek ve bu konuda ulaştığımız bilgileri ilim çevreleri ile paylaşmaktır.

Ayrıca Mevlanacılığın 20. yüzyılda özellikle Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’a karşı geliştirilen akımlardan birisi gibi görünmesine/gösterilmesine karşın, araştırmamızın da ortaya koyacağı gibi, aslında bu oluşumun hem bu dinlerden hem de diğer öğretilerden yararlandığını göstermektedir. Dolayısıyla, yeni dini akımlar adı altında faaliyet gösteren diğer oluşumları da bu çerçevede algılayabilme ve bu açıdan da onlara bakabilme imkanı vermektir. Böylece, birçok bakımdan

toplumumuzdaki/toplumlardaki dengeleri ve deęişimleri kavrayabilmek ve açıklayabilmek çabalarına katkı sağlamaktır.

1.5. Metot

Araştırmamızda temel kriterimiz objektifliktir. Ulaştığımız bilgileri Dinler Tarihi Bilim Dalı'nın esas aldığı metotlardan tanımlayıcı metot ile tasviri olarak kaydettik. Yine edindiğimiz bilgileri zaman zaman karşılaştırmalı metot ışığında değerlendirdik.

Kaynak taramalarımız sırasında gerek e-posta iletişimi ile, gerekse mülakat yoluyla malumat edinmeye çalıştık. Böylece tarafsız bir şekilde bilgi edinme yollarını kullanmaya gayret ettik.

1.6. Sınırlılıklar

Araştırmamız süresince pek çok sınırlılıklarla karşılaştık. Bunda Mevlanacıların daha ziyade kapalı ve gizli bir hareket olarak faaliyet yürütmeleri etken olmuştur. Bunun nedeni vakıf içindeki gizlilik prensibidir. Mülakatlar konusunda vakıf üyelerinin çekince koymaları ve ancak merkezden gelecek talimatlarla mülakat verebilecekleri gibi tavırlar araştırmamızın seyrini oldukça zorlaştırmıştır.

Diğer taraftan bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalar da bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdır. Yeterli kaynak bulunmaması, özel toplantılara katılmaya getirilen yasaklamalar, yayınlara ulaşmakta yaşanan sıkıntılar çalışmalarımız sırasında hep bizim önümüzdeki engelleri oluşturmuştur. Dolayısıyla, oluşumun iç örgütlenişine, teşkilat yapısına, toplantılarına, mali kaynaklarına vb. konulara ilişkin bilgi ve veri toplamakta zorluklarla karşılaşmıştır. Toplantılardaki gözlemler ve kısıtlı mülakatlar dışında ek veri elde edilememiştir. Bütün bunların sonucunda da ancak kısıtlı literatür ve ulaşabildiğimiz diğer malzemeler ışığında bu çalışmayı ortaya çıkarabildik.

1.7. Kaynaklar

Daha önce de belirttiğimiz gibi, araştırmamız süresince ciddi anlamda kaynak sıkıntısı çekilmiştir. Bizim bu konudaki temel müracaat kitabımız “Bilgi Kitabı”dır. Ayrıca Vedia Bülent Çorak’a ait ‘Işık’ adlı kitap da konumuzu anlamada yardımcı kaynak olarak kullanılmıştır. Yine vakfın resmi web sitesi ile kaynakçada zikredilen diğer sitelerden de yararlanılmıştır. Bunun yanı sıra Nasuh Günay’ın Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde 2003’te yayınlanan ‘Piramitçiler ve Mevlanacılar Üzerine Bir Deneme’ başlıklı makalesinden fazlasıyla yararlanılmıştır. Bunlara ilave olarak EBSCO, Emerald ve JSTOR sanal veritabanlarından da bu çalışma için malzeme toplanmıştır.

2. YENİ ÇAĞ (NEW AGE) AKIMLARI

2.1. Yeni Çağ (New Age) Akımları Nedir?

Günümüzde pek çok aydın çağımızın ruhuna ilişkin görüşlerini açıklarken modernizmi temel kavram olarak ele alır. Modernizmin tanımı yapılırken şu ifadelerle yer verilir:

“Bir inanç sistemi ya da öğreti bütününe değişen koşullara uyarılma eğilimi ya da hareketi. Özel olarak da batıda 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan ve Kilise’nin teolojik öğretisiyle toplum teorisini kentleşme ve endüstrileşmenin, geleneksel otoritenin çöküşü ve liberal demokratik düşüncelerin yükselişinin ve nihayet modern bilimin etkisiyle dünya görüşünde vuku bulan değişmelerin sonucu olan yeni toplumsal ve politik koşullara uyarlamayı amaçlayan tavır, hareket... Başka bir deyişle modernizm aydınlanmayla birlikte gerçekleşen entellektüel dönüşümün ortaya çıkardığı dünya görüşünü, hümanizm, dünyevileşme ve demokrasi temeli üzerine yükselen bilimci, akılcı, ilerlemeci ve insan merkezci ideolojiyi ifade eder”¹

¹ Ahmet Cevizci, **Paradigma Felsefe Sözlüğü**, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1999, s. 603.

Bu tanımlardan da anlaşıldığı gibi, modernizm aydınlanmanın felsefi varsayımları üzerinde yükselmiştir. Aydınlanmanın temel felsefi varsayımı ise, insan aklının yaşamda temel yol gösterici olduğudur. Buna göre, insan her türlü sorunu aklıyla çözebilecek güçtedir. Tüm toplum aklın ışığında yeniden düzenlenmeli, din bile aklın süzgecinden geçirilmelidir. Aydınlanmanın hemen hemen tüm düşünürleri deist ya da ateisttir. Onlara göre din insanın ilerlemesi önündeki en büyük engeldir. Ortaçağ döneminde yaşanan bağnazlığın modern bilim sayesinde yıkılması aydınlanmacılarda “insan, akıl ve bilim sayesinde içinde yaşadığı toplumu bilgi ışığında sınırsızca geliştirebilir. Sürekli bir ilerlemeyi engelleyecek hiçbir şey yoktur” düşüncesini pekiştirmiştir. Dolayısıyla bu süreçte din ve inanç yerine akıl ve bilim konulmuştur. Bu gelişme ise bir bakıma aklın tanrılaştırılması olarak değerlendirilmiştir.

Aslında modern bilim, Descartes’in kartezyen yöntemi, Newton’un mekanik dünya görüşü ve Bacon’un bilimsel yöntemi üzerinde yükselmiştir. Descartes’in özne-nesne ya da zihin-beden dikotomisi, insan, doğa, toplum konularında da mekanist, determinist bir açıklamayı savunur. İnsan bu anlayışta ruh ve beden olarak ikiye bölünmüş, bedeni yüceltilirken ruhu (hisseden, seven, özleyen, ağlayan, gülen bir varlık olarak) ihmal edilmiştir.² Bu anlayışın izleri endüstrileşme sürecinde açıkça görülecektir.

“18. yüzyılda endüstrileşme ile başlayan ve şehirde yaşamayı gerektiren modernleşme, Batı kültürel yapısının değişmesine, geleneksel değer ve inançlarının zedelenmesine yol açmıştır. Kültürel değişim ekonomik büyümenin kaçınılmaz bir sonucu olmuştur. Bu süreçte Hıristiyanlığın başarısız olmasıyla insanlar ahlaki değerlerini kaybetmişlerdi; çünkü ahlak standartlarının kaynağı Hıristiyanlık’tı. Böylece ahlaki kontrol, sekülerleşmeye bağlı olarak, yerini mekanik ve bürokratik araçlara bıraktı. Kilise artık insanların işi olduğu zaman gittikleri bir postane gibi algılanmaya başlandı.”³

² Ali Bulaç, **Din ve Modernizm**, Yeni Akademi Yayınları, İzmir, 2006, ss. 14-16

³ Ali Köse, **Milenyum Tarikatları**, Truva Yayınları, İstanbul, 2006, s. 16.

Bütün bu gelişmelerin sonucunda, yüzyıllardır dini motifleri yaşamının merkezine koymuş olan Batı toplumu modern yaşamla birlikte gelen kültürel değişime direnemedi. İşte bu dönemde New Age ya da Yeni Çağ Akımları denilen yeni yeni oluşumlar geleneksel dinlere alternatif oluşturmaya başladı.

New Age ya da Yeni Çağ benzer inanç ve pratikleri olan bir grup akımın ortak nitelemesidir. Kadim ezoterik öğretilerden modern bilimin psişik uygulamalarına dek uzanan ve çok geniş bir alanı içine alan anonim bir dünya görüşüdür. Aslında New Age fikri 19 ve 20. yüzyıllarda ortaya çıkan ezoterik ve insan potansiyellerini geliştirme akımlarına dayanmaktadır. Binlerce yıllık anlayışları da kapsayan fikir 1960'larda Amerika'da doğup daha sonra Avrupa'ya yayılmıştır. New Age grupları bir akımdan ziyade 'kült' olarak tanımlanmaktadır. Dünya ve insanlığın birliği New Age hareketinin temel hedefidir. Ortak bir merkezleri yoktur. Bununla birlikte İngiltere'de her yıl ortak bir festival düzenlemektedirler. Hareketin belirli bir kurucusu yoktur. Belli bir kurucusu olmamakla beraber New Age kavramlarını genişleten, popülerleştiren ve bu konuda yayınlar yapan öncüler vardır. Teosof Alice Ann Bailey (1880-1949), Marilyn Ferguson, Ingo Mörrth ve Ina-Maria Greverus/Gisela Welz önemli öncülerdir.⁴

Spiritüalizmin doğuşu Yeni Çağ düşüncesine bir hazırlık olarak değerlendirilmektedir. Ruhçulukla Yeni Çağ arasında benzerlikler vardır. Her ikisi de varlıkların beden-düşünce ve ruhtan oluştuğuna, ruhlar dünyasıyla iletişime geçilebileceğine inanır. Kanallaşmak, Yeni Çağın en bilinen kavramıdır. Kanallaşmak ruhlar dünyası ya da başka gezegenlerden yardım almak amacıyla 'rehber' ya da 'varlık'larla iletişime geçmektir. Ruhsal dünyada da, bu dünyada olduğu gibi bilen varlıklar bilmeyenden sorumludur. Her varlık bir üst aşamada bulunan varlıklardan koruma ve yardım görür.⁵ Dünyada özellikle de ABD'de binlerce kanallaşmış insan ruhlarla görüşüğünü iddia etmektedir. Bu durum büyük artık günümüzde bir ticari olgu haline gelmiştir.

⁴ http://www.derki.com/sayfalar12/tepe_3.htm (02.06.2007); www.tr.wikipedia.org/wiki/New_Age (11.04.2007)

⁵ Lorna St Aubyn, **New Age (Yeni Çağ Akımı)**, Çev: Nuray Mines, Ercan Arısoy, Ege Meta Yayınları, İzmir, 1998, ss. 21-28.

2.2. Yeni Çağ Felsefesinin Temel Konuları

New Age felsefesi Bilim, Ekoloji, Psikoloji, Spiritüalizite alanlarında, Yeni Bilim, Yeni Ekoloji, Yeni Psikoloji ve Yeni Spiritüalizite anlayışını belirgin olarak ifade etmektedir.⁶

New Age' in yeni bilim anlayışına göre, mevcut bilim ya da modern bilim hayatı ve evreni açıklama konusunda başarısızdır. Çünkü modern bilim anlayışı temelde yanlıştır. Dünya doğa yasalarının hüküm sürdüğü bir varlık alanı değildir. Dolayısıyla yeni teorilere ihtiyaç vardır. Dünya sadece maddi bir varlık değil aynı zamanda enerjiden oluşmuştur.⁷ Bilimin esas konusu madde ve enerji arasında var olan ilişkiyi bilmektir.

“New Age düşüncesi mesela sağlık konusunda modern tıbbın tek tek organlara yönelik bulgu ve tedavi yöntemi yerine bedenin, tüm organların etkileşimini içeren bir bütün olarak görülmesini ön gören bir tıp anlayışını savunmaktadır. New Age düşüncesinin en önemli ayıracı, Batı kültüründe hâkim olan mevcut rasyonel ve bilimsel dünya görünüşünden bir sapma içermesi mevcut bilimsel anlayışın deney, gözlem ve test yöntemlerini kabullenmemesidir.”⁸

New Age'in bilgide temel referansı gelenektir. Onlara göre geleneksel toplumlar gerek ahlaki anlamda gerekse bilimsel anlamda modern toplumlardan daha ileriydiler.

Yeni Ekoloji anlayışına göre yeryüzü insandan daha üstün canlı bir organizmadır ve insanoğlu bu organizmaya karşı sorumludur. İnsanın üzerinde yaşadığı bu canlı organizmayla ilişkisini bu bilgiye göre yeniden düzenlemesi gerekmektedir.

⁶ Aubyn, **a.g.e.** , s. 5.

⁷ Aubyn, **a.g.e.** , s. 7, 8.

⁸ Köse, **a.g.e.** , s. 163.

Spiritüel bakış açısına göre, insanla yeryüzü arasında sembiyotik bir ilişki söz konusudur. Yani insanlık ve yeryüzü birbirlerine bağlı yaşamını sürdüren iki ayrı organizmadır. Günümüzde bu ilişki ihlal edilmiş durumdadır. Yağmur ormanlarının kaybedilişi, küresel ısınma, iklim değişiklikleri, seller, bazı hayvan türlerinin yok olması gibi tehlikeler bu ihlalin sonuçlarıdır. En büyük tehlike ise insanların vurdumduymazlığıdır. İnsanlar ve yeryüzü mistik bir bütünün birer parçasıdır. Bir an önce bu farkındalığa ulaşmak gerekmektedir. Her şeyin birbiriyle irtibatta olduğunu ve birbiriyle sıkı bir ilişkide bulunduğunu kabul etmek sorunun çözülmesi için gereklidir. Bir kelebeğin kanat çırpması bile çok uzaklarda bir fırtınanın meydana gelmesine sebep olabilmektedir. Aynı prensiple yeryüzünde olanlardan etkilenmeyecek tek bir yıldız ya da gezegen yoktur. İnsanlık artık kendini yok etmenin eşiğine gelmiştir. Bu sorunun mantıklı çözümü görünmemektedir. Çözüm, insanlığın materyalist düşünce tarzını değiştirip, kozmik bütünün bir parçası olduğunu kabul etmesiyle mümkündür. İnsanlar içinde yaşadıkları gezegeni kurtarma konusunda yardım almalıdır. Bu radikal değişimler Yeni Çağ'da gerçekleşecektir. Fakat bu değişimin ne zaman gerçekleşeceğinin belirlenmesinde insanlığın tavrı ve seçimleri çok önemlidir.

“Yeni Psikoloji anlayışı da çok geniş olan insan potansiyelinin ortaya çıkarılmasını esas alır; bütünleşmiş, sevgi ve şefkate ermiş insanı hedefler. Bu esaslar çerçevesinde bir zamanlar seküler mahiyet arz eden insan potansiyellerinin gelişimini hedefleyen ve birçoğu giderek spiritüel karakter kazanan akımlar gibi New Age de giderek bu konuda maneviyata önem vermektedir.”⁹

Yeni Spiritüalizme anlayışına göre insan benliği ölümsüzdür. Bu sebeple reenkarnasyona inanır. İnsan dünyaya ait bilgilerde mükemmelliğe ulaşmaya kadar bedenlenme ihtiyacından kurtulamaz. Farklı dünya yaşamları mükemmel olmaya hizmet eder. Her hayat insana şuuru ve tekâmülünü ilerletme şansı verir. Ben kozmik bilinç sahibi ilahi bir varlıktır.

⁹ Köse, a.g.e. , s. 165.

Yeni Çağ felsefesi ana hatlarıyla yukarıda verdiğimiz bu ve benzeri konular üzerinde durmaktadır. Yeni Çağ akımları da bu temel felsefi konular etrafında şekillenmektedir.

2.3. Yeni Çağ Akımlarının Özellikleri

1. Taraftarlarının en önemli ortak inanç noktalarından birisi “İnsanlığın yeni bir bilinç evresine girdiği ve köklü bir manevi değişim yaşandığı”¹⁰ şeklindedir.

21. yüzyıl dünya insanlığının toplu olarak büyük ve köklü değişimler yaşayacağı bir çağ olma özelliği taşımaktadır. İnsanlığın değişim ve gelişimini sağlayacak şey ise bilgidir. Burada kastedilen bilgi ‘insanın iç gelişimini sağlayan, tüm sınırlandırmaların ötesinde, özgürleştirici bilgi’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bilgiye açık olmak Yeni Çağ’a hazırlık yapmak gerekmektedir. Aksi takdirde geçiş süreci çok ıstıraplı olacaktır. Yeni Çağ’a hazırlık demek, sahip olduğumuz inançlarımızla ilişkimizi gevşetmek, onlardan şüphe etmek anlamına gelmektedir. Yeni Çağ’ın insanlardan talebi inançlarından vazgeçmeleridir.¹¹

2. Ruh-beden-zihin bütünlüğüne vurgu yapılır. Evrim düşüncesi önemlidir. Burada bahsedilen evrim fiziki değil manevidir. Reenkarnasyon ya da tekrar doğuş bu evrimi sağlayan ilahi yasadır. Buna göre gezegenimizin bize öğreteceği her şeyi tecrübe etmek amacıyla ruh defalarca dünyaya bedenlenme ihtiyacı duyar. Farklı dünya yaşamları bizim akli başında seçimler yapmamızı sağlar. Bu ise bizim gerçek özgürlüğümüzdür.

Dünya üzerindeki eğitimimizi tamamlayınca bedenlenme ihtiyacı ortadan kalkar. Yine de iyi bir sebep varsa, mesela insanları eğitmek ve onların tekâmülüne katkıda bulunmak gibi bir hedefimiz bulunuyorsa yeniden bedenlenmeyi seçebiliriz.

¹⁰ Köse, a.g.e. , s. 159.

¹¹ <http://kadimilim.wordpress.com/batida-yeni-dini-hareketler> (16.11.2006)

Bir gezegende gelişimin en üst aşamasına gelindikten sonra tekâmül başka gezegenlerde ya da planlarda devam eder.¹²

3- New Age düşüncesinin en önemli özelliklerinden birisi de eklektik bir yapıya sahip olmasıdır. “New Age yayınlarının esasını oluşturan temel başlıklardan bazıları şunlardır: Astroloji, rüya, bitkisel tedavi, simya, Hıristiyan sembolizmi, Şamanizm, Feng Sui, yeryüzü gizemleri, insan potansiyeli, doğal büyü, Aborjin geleneği, Taoizm, Zen Budizm’i, Mistisizm, Sufizm, Eski Yunan geleneği, Yahudi Kabala geleneği ve meditasyon”¹³

4- Alternatif tıp üzerinde yoğunlaşır. Akupunktur, Simya, Aromaterapi, Şifalı Bitkiler, Homeopati, Refleks Terapi gibi yeni ve eski tedavi yöntemleri üzerinde durur. Şifacılığın temel prensibi, evrenin sınırsız bir enerji deposu olduğu ve bizim bu enerjiyi yönlendirebileceğimiz kabulüne dayanır. Enerji ihtiyaç duyulan yere yönlendirildiğinde huzur ve yenilenme ortaya çıkar.

Modern hayatın sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerinden, örneğin stres, düzensiz uyku, düzensiz beslenme, modern ulaşım araçlarının olumsuz etkileri; yoğun trafik, jet tutması, alkol, uyuşturucu gibi faktörlerden kurtulabilmek için kişisel sorumluluk tek umuttur. Bu konularda sağlık kuruluşları şimdiye kadar hiç bir çözüm getirememiştir. İnsanın bu durumdan kurtulmasının tek yolu modern teknikleri bir tarafa bırakıp geleneksel yöntemleri kullanmasıdır.¹⁴ Pozitif düşünme ve meditasyon bunların başında gelir. Şifaya ihtiyacı olan kişiye bir kursa katılması ve işinin ehli olan bir şifacıdan yardım alması önerilmektedir.

Şifacılık tekniği, fiziksel beden etrafındaki daha süptil bedenlerden insan vücuduna devamlı giren enerjilerin dengelenmesi üzerine kurulur. Uygulamada şifacı ellerini hastadan 5–10 cm. uzakta tutar. Bunun sebebi ise fiziksel bedeni saran bir eterik bedenin var olduğunun düşünülmesidir. Hastalık henüz fiziksel bedende ortaya çıkmadan önce daha süptil bedenlerde varlığını sürdürür. Şifa veren kişinin

¹² <http://www.secretgates.com/indeks/3.htm> (04.05.2007)

¹³ Köse, a.g.e. , s. 160.

¹⁴ Aubyn, a.g.e. , s. 5.

ellerinden yayılan enerji hastanın kendi kendine iyileşme gücünü aktif hale getirmekte ve enerji şakralar aracılığıyla daha uyumlu bir şekilde akmaya başlamaktadır.

Şakralar kavramının kökeni Hindistan ve Tibet'e dayanır. Buna göre bir insanda yedi temel şakra vardır ve omurga kökünden başın tepe noktası arasındaki bölgede bulunur. Her biri ayrı kimlik ve fonksiyona sahiptirler. Aynı zamanda birbirleriyle yakın ilişki içindedirler. Dolayısıyla birindeki dengesizlik diğerlerini de olumsuz etkilemektedir.

Duru görü yeteneğine sahip kişiler kişinin enerji denge durumunu görebilmektedir.¹⁵ Şifa alırken benimsenecek en faydalı yol ise şifacıya güvenerek sükûnet içinde olmaktır. Şifacıların da insanların hür iradelerine saygılı olması beklenmektedir.

Ayrıca şifa gıyaben, yani uzaktan da uygulanabilmektedir. Böyle bir tesirin sebebi ise şifa verme esnasında yaşanan meditatif durumun zaman ve mekândan bağımsız oluşuyla açıklanmaktadır.¹⁶

5- Yeni Çağ anlayışına göre hiçbir şey rastlantı sonucu oluşmaz. Herkes kendi realitesini kendi düşünce kalıplarıyla oluşturur. Eğer şuurlu olarak düşüncelerimize hâkim olabilirsek yaşamımızı değiştirme gücüne de sahip olabiliriz.

6- New Age gruplarında ortak bir yaşam şekli söz konusudur. Bazı gruplar kırsal yaşamı tercih ederler. Dans, şiir drama gibi aktivitelerin kozmik enerjiyi harekete geçirdiğine inanılır.

¹⁵ http://www.ipekaldemir.com/champissage.htm/The_Chakras_and_the_Energy_Fields (16.06.2007)

¹⁶ http://www.mercek.org/MOC/printeable.php?mak_id=1369/ (05.07.2007)

3. YENİ DİNİ OLUŞUMLAR

Dünyada dini alandaki değişmeler ve farklılaşmalar yeni dini hareketlerin önemini arttırmıştır. Yeni dini hareketler farklılık üzerine kurulmuş; farklı inanç, farklı ibadet ve farklı değerler sistemiyle dini alanda yeni yorumların kapısını aralamıştır. Dini alandaki bu değişim beraberinde kültürel bir değişmeyi de kaçınılmaz kılmıştır. Sanayinin ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte gelen farklılaşma ve karmaşa bireyin ilgisini bu oluşumlara yöneltmiştir. Ancak dünya nüfusu göz önüne alındığında bu akımlara yönelen insanların çokta fazla olmadığı açıktır. Böyle olmasına rağmen yeni dini akımları anlama ve açıklama çabaları hızla artmaktadır. Çünkü sayısal verilerde bu gruplar çok yekûn teşkil etmeseler bile hem toplumun oluşmasında rol oynadıkları, hem de geliştikleri kültürün bir parçası oldukları için bu hareketlerin anlaşılması son derece önemlidir.

3.1. Yeni Dini Oluşumları Tanımlama ve Sınıflandırma

Yeni Dini Hareketleri belli kategoriler altında sınıflandırmak çok zor görünmektedir. Zira genel olarak bu hareketler, Yahudi-Hıristiyan geleneği yanında Hinduizm, Şintoizm, Budizm, İslam ve pagan geleneklerini de barındırmaktadır. Yeniçağ akımları içerisinde yer alan her dini veya alternatif oluşturan grubun mutlaka sorun yaratır nitelikte olduğu söylenemez. Ancak her tarikat, tarikat, her ibadet de ibadet değildir. Gizemli, anlaşılmaz inanışlara sahip gruplara ve tarikatlara kuş bakışı bakıldığında, içinde ne olduğu görülmeyen, adeta balta girmemiş bir orman gibidirler. Ancak bu orman sürekli değişmekte ve yeni, eşi benzeri olmayan filizler vermektedir.(Ramazan Biçer, kutsal ötesi apokrif)

Yeni dini hareketleri tanımlamak için farklı terimler kullanılmıştır. 'Kült', 'sekt', 'zararlı örgütler', 'tarikat', 'mezhep' ve 'yeni dinler' bunlardan bazılarıdır. Ancak bu tanımların her biri tek başına bu oluşumları tanımlamada yetersiz kalırlar.

Yeni dini hareketlere teolojik yaklaşımla bakanlar ‘kült’ terimini kullanmışlardır. Bu kullanım özünde olumsuzluğu, aşağılamayı içerir. ‘Kült’ kavramına göre yeni dini hareketler, üyelerinin aklını telkinle ipotek altına alır. Ayrıca bu hareketler sapkın, hilekâr hareketlerdir. Bu söylemle aslında söz konusu hareketlerin hâlihazırdaki dinsel otoriteye uymayan, yerleşik dini inanca karşı gelen sapkın inançlar olduğu belirtilmektedir.¹⁷

Kültler yeni küçük dinsel formlardır. Dışlanan yapıya sahip olan kültürler yeni dinlerin oluşumunun da ilk basmağı sayılırlar. Kültler, toplumsal değişim zamanlarında boşlukları dolduran, bireyci aynı zamanda da aktivist gruplardır. Güvenlik ve ait olma ihtiyacı duyan insanlar rahatlıkla bu gruplara katılabilmektedir.

Kült kelimesinin tekrar özüne baktığımızda, aslında bu kelimenin genel geçer bir tanımının olmadığı görülür. Kült, insanın hayata bakışını değiştiren grup olarak tanımlanabildiği gibi bir başka açıdan; toplumun normlarına uymayan, egemen kültürden sapmış grup olarak ta tanımlanabilmektedir. Teologlar ise kültü, temel dini inançları inkâr eden grup şeklinde tanımlarlar. Toplumun kafasındaki tanım da böyledir. Buna göre bu hareketler karizmatik bir liderin denetiminde bireyi etki altına alan ve üyelerinin maddi desteğiyle yürüyen gruplardır¹⁸. Böyle bir tanımlama anlaşılacağı gibi öznel bir değerlendirmedir.

Yeni oluşumlara değer yargılarından uzak bakanlar ise, aşağılayıcı anlam taşıyan kült yerine ‘yeni dini hareketler’, ‘yeni çağ’ın dinleri’, ‘mezhep’ gibi terimleri kullanmışlardır. En çok tercih edilen ise ‘yeni dini hareketler’ kavramıdır. Bizde yazımızda çoğunlukla mezhep ve yeni dini hareketler kavramını kullanmaya özen göstereceğiz.

Her ne kadar bu hareketlerin kaynağı çok eskilere dayansa da daha çok İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan gruplar için bu terim kullanılmıştır. Yeni dini hareketler için öznel değerlendirmelere bakacak olursak yapılan tanımlardan bazıları

¹⁷ [http://www.yenişafak.com.tr/düşünce/Aydoğan_Vatandaş_\(12.04.2005\)](http://www.yenişafak.com.tr/düşünce/Aydoğan_Vatandaş_(12.04.2005))

¹⁸ Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kirman, **Yeni Dini Hareketleri Tanımlama Problemi Ve Tipolojik Yaklaşımlar**, Din Bilimleri, C.3, Sayı 4, Ekim Kasım Aralık 2003, s.27-43.

şunlardır : “Kutsalın yeniden algılanışına bağlı olarak dini inanç ve ritüellere yeni bir anlam verme çabasıdır”. “Bu hareketler dayatmacı geleneğe karşı bireye daha özgürlükçü yaklaşan ve ona seçme şansı veren hareketlerdir”. “Değişen teknoloji ve sanayi ile birlikte bireyin dini alanda değişen ve farklılaşan ihtiyaçlarına dinin özünü bozmadan cevap verme çabasıdır”. Diğer yandan ise; “Genel geçer dini otoriteyi sarsan, inanç ve ritüellere karşı gelen, toplumun ahengini bozan küçük gruplardır” tanımlaması yapılabilir. Görüldüğü gibi, bu yeni oluşumlar için tek bir tanım yapmak mümkün değildir. Bu grupların yapısı o kadar farklıdır ki, yaptığımız tanımların her biri tek başına yeni dini akımlar olarak adlandırdığımız bu oluşumları tanımlamada yetersizdir.

Buraya kadar kısaca yeni dini hareketlerin tanımını yapmaya çalıştık. Tanımladığımız dini hareketleri kendi içinde doğdukları coğrafyaya, toplumdaki etkilerine ve söylemlerine göre de ayırmamız mümkün olsa da bu durum çalışmanın sınırlarını zorlayacaktır.

3.2. Yeni Dini Oluşumların Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Birçok durumda din etnik kimlik olur, yani etnik kimliğin özü dini kimlik haline gelir. Dini kimlik de zaman içerisinde etnik kimliklere dönüşür. Yeni dini anlayışlar yeni bir otorite yaratır. Yeni otorite anlayışı da yeni cemaat ve toplum anlayışını getirir. Bu yeni biçimlenmiş otorite ve topluluk yeni bir toplum dinamizminin oluşmasına yol açar. Bu durum yeni dini hareketleri içinde geliştiği toplumun kültürüyle, diliyle birlikte çok yönlü olarak ele almayı zorunlu kılmaktadır.

Yeni dini hareketlerin oluşması ve toplumlarda kabul görerek gelişmesi zor olmamıştır. Çünkü insanlar toplum içinde kendi yerlerini tayin ederken din faktörüne büyük önem verirler. Hâlihazırdaki dinin kişinin istekleri konusunda tatminsizliğe doğru giden bir çizgide devam etmesi, benliğini tatmin konusunda kişinin kendine yetersiz kalması, bireyin kendini ifade edememesi gibi birçok sebep de yeni dini oluşumlara zemin hazırlamıştır.

Bu sebeplerin yanı sıra yeni dini oluşumlar, değişik kültürlerin temas alanlarında kendilerine uygun zemini bulmuşlardır. Farklı kültürlerin küçülen dünyada birbirleriyle temasları da çoğalmıştır. Karşılıklı bilgi ve kültür alışverişi sırasında bazen farkında olarak bazen de farkına varmadan toplumlar birbirlerinin kültürünü ve din anlayışını da almışlardır. Toplumlar kendi kültürlerini karşı topluma empoze ederken karşı kültürün unsurları da kendi toplumuna yayılmıştır. Ortaya çıkan bu alışverişlerde yeni dini akımların oluşmasında etkili olmuştur¹⁹.

Diğer yandan geleneksel dinin ilerleyen ve her bakımdan değişen topluma entegrasyonu zor olmuş ve toplumla arasındaki fark açılınca da bu boşluğu yeni gruplar doldurmuştur. Özellikle geleneksel dinin kişiye verdiği önemin yetersizliği ve gelişen teknolojinin insan hayatına getirdiği yeniliklere dinin ayak uyduramaması sonucu bireyin kimliğinde karmaşa yaratmıştır. İnsanlar içine düştükleri bu çıkmazdan ve boşluktan farklı söylemleri olan ve bireye önem veren, toplumda var olduğunu, değerli olduğunu, işe yaradığını hissettiren yeni dini akımlara yönelmişlerdir.

Devletin veya bir baskı unsurunun din üzerindeki dayatması da yeni dini hareketlere zemin hazırlamıştır. Devletin sadece din üzerindeki baskısı değil diğer bütün alanlardaki politik, siyasi, ekonomik baskılar aynı türden baskıyı görmüş bireylerin bir araya gelerek yeni bir dini grup, cemaat ve siyasi oluşumları meydana getirmesiyle sonuçlanmıştır. Toplumun dinsel alanda daha rahat ve dinsel özgürlüklerini istedikleri gibi yaşayabilecekleri bir ortamı kendilerine hazırlamak için yaptıkları girişim yeni dini akımlar olarak şekillenmiştir. Ayrıca dini ibadetlerini yaşama ve uygulamada kısıtlamayla karşılaşılması da yeni dini grupların ortaya çıkmasının nedenlerindedir. Fiziki uygulamada sıkıntıyla karşılaşılması farklı fiziki ortamlarda dini ibadetlerini yapma fikrini ortaya çıkarmış ve yeni oluşumlar umumi ibadet yerlerinde değil daha çok kendi imkânlarıyla oluşturdukları ortamlarda dini ibadetlerini uygulamaya başlamışlardır.²⁰

¹⁹ [http://www.ewtn.com/library /New Religious Movements](http://www.ewtn.com/library/New%20Religious%20Movements) (05.05.2005)

²⁰ Kirman, **a.g.m.** , ss. 61-78.

Yasakçı yaklaşımlar, haksız rekabetler, yaşanan gevensizlik ortamı, ekonomik ve sosyal gelişmeler ve değişimler, beklediğini geleneksel dinde bulamayan insanlar ve dünyada yaşanan hızlı bilgi alış verişi ve daha birçok sebep yeni dini akımların oluşmasına ve gelişmesine ortam hazırlamıştır.

İnsanların bütün bu adı geçen türden akımlara katılma sürecini açıklamaya yönelik iki teorik yaklaşım vardır:

1- İdeolojik mahrumiyet: Bu teoriye göre, insanların sosyal, psikolojik ve fiziksel eksiklikleri ideolojik ya da dini bir gruba katılmalarında temel etkidir. Grup tarafından ödüllendirildiklerinde söz konusu mahrumiyet katlanılabilir hale gelmektedir.

2- Sosyal ağ teorisi: Mahrumiyet teorisini tamamen reddetmemekle birlikte, gruba girerken atılan hayati adımın ve grupta kalma kararının grup üyeleriyle kurulan sosyal bağlar sonucu gerçekleştiğini ileri sürer.

Yeni dini hareketlere ilk başlarda Batı’da rastlanırken sonraki zamanlarda bu hareketler tüm toplumlarda görülmeye başlamıştır. Bu durum toplumsal hareketliliği ve yakınlaşmayı da beraberinde getirmiştir. Ancak değişen ve gelişen toplumsal gelişime dinin entegrasyonu yavaş olmuş ve boşluğu da değişik özellikteki dini gruplar doldurmuştur. Kaynağı Batı’da olsa da yeni dini akımların diğer toplumlara yayılması değişen sanayi, teknoloji, ekonomik ve toplumsal gelişmeler sonucu çok da zor olmamıştır. Dolayısıyla bu hareketleri içinde geliştiği toplumun kültüründen ve dilinden bağımsız düşünemeyiz.

Yeni dini akımlar batıda 1970’lerden sonra yaygınlaşmaya başlamışlardır. Bu akımlara katılanların sayısı oldukça fazladır ve özellikle gençler arasında yaygınlaşmıştır. Bu sebeple bunlara “gençlik dinleri” de denmektedir. Gruplara katılanlar daha çok seküler kültürü reddeden ve aslında dini motivasyonu yüksek olmayan kişilerdir.

Yeni dini grupların bir kısmı Hıristiyanlığın kendi içinden çıkmıştır. Temel olarak Hıristiyanlığın inançlarını daha kesin bir şekilde vurgulamak çabası içindedirler. Bunlardan bazıları Adventis Akımlar, Yehova Şahitleri, Mormonlar, The Church Of Scientology, The Family (Children Of God) v.b. dir. Diğer bir grup ise doğudan gelen akımlardır. Doğu kökenli akımlar (özellikle de Hint kaynaklı olanlar) Avrupa ve Amerika'da çok yaygınlaşmışlardır.²¹

3.4. Türkiye'de Yeni Dini Oluşumlar

Türkiye'de de son zamanlarda ortaya çıkmış pek çok ruhçu, UFO'cu hareket mevcuttur. Ülkemizdeki bu hareketlerin ortaya çıkış temelinde ise yukarıda işaret edilenlere benzer olgular bulunmaktadır. Yani, toplumsal hayattaki değişim ve farklılaşma dinsel alandaki farklılaşmayı da beraberinde getirmiştir. Gerek dünyada gerekse ülkemizde gelişen sanayinin ve buna bağlı olarak gelişen modernizmin toplumsal yaşama kattığı karmaşa bireyi yeni dinsel hareketlere yöneltmiştir. Ülkemizde kendine taraftar bulan yeni dini akımlar meşruiyetlerini özelde farklı kutsallıklara dayandırıyor gibi görünseler de aslında hemen hemen hepsi dünyada yeni dini akımların üzerine kurgulandığı anlayışları kullanmışlardır. Söz konusu bu akımlardan bazıları küçük çaplı hareketler iken, bazıları önemsenecek derecede taraftar toplamıştır. Bu oluşumlardan birisi de araştırmamızın asıl konusu olan "Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı"dır.

Ruhçuluğun ya da spiritizm tecrübelerinin Türkiye'de halk arasında yayılması İkinci Meşrutiyet ile başlar.²² Hasan Bedrettin'in yazdığı 'Cinler ile Muharebe' adlı eseri dönemin en çok satılan kitaplarında biri olmuştur. Kitabın içeriği dergi olarak basılarak İstanbul'da evlere dağıtılmıştır. Hasan Bedrettin kitapta, Cahseza adında bir cin olduğunu söyleyen şuurlu bir kuvvet ile devamlı olarak görüşmeler yaptığını anlatmaktadır.

²¹ Ali İhsan Yitik, **Hint Kökenli Dinlerde Karma İnanıcının Tenasuh İnanıcıyla İlişkisi**, Ruh Ve Madde Yayınları, İstanbul, 1996, ss. 1-3.

²² Haluk Egemen Sarıkaya, **Neo Spiritizm**, Modern Spiritizm, Bilim Araştırma Merkezi Yayınevi, İstanbul, 1978, ss. 4-12.

Türkiye’de ruhçuluğun yayılma faaliyetleriyle ilgili en dikkat çeken isim Bedri Ruhselman’dır. Öemli eserleri: ‘Ruhlar Arasında’, ‘Ruh ve Kâinat’, ‘Allah’, ‘Mukadderat ve İcabat’ tır. Ruhçuluğu bilimsel olarak temellendirmeye çalışan Ruhselman öğretisine Neospiritüaliz (yeni ruhçuluk) adını vermiştir. Ruhselman’a göre Neospiritüalizm dünyada şimdiye kadar hiç kimsenin keşfetmediği hakikatleri içermektedir. Bu hakikatleri anlamak, hazmetmek sıradan insanlar için zordur. Üzerine yıllarca düşünmek bile anlaşılmasında yetersiz kalabilir. Bu evrensel hakikatleri, gelenekten kurtulamamış fikir özgürlüğüne sahip olmayan insanlar ancak bundan sonraki dünyaya gelişlerinde kavrayabileceklerdir.²³

Ruhselman, fikirlerini tarihte kimsenin temas kuramadığı dördüncü boyutta bulunan yüksek ruhlardan aldığını söylemektedir. O, bu ruhları üstat diye anmaktadır. Ruhselman’a ilk ruhsal âlemden bilgi akışının, Hüseyin Sadettin Arel’in medyumluğu aracılığıyla ‘Üstat’ isimli bedensiz varlıkla yapılan celseler sırasında gerçekleştiği, bu bağlantının 20 celse sürdüğü, gelecekteki çalışmalarının temellerinin bu görüşmeler sırasında atıldığı söylenmektedir. Ruhselman ‘Şihap’, ‘Mustafa Molla’, ‘Kadri’, ‘Akın’, ‘Kemal Yolcusu’ diye isimlendirilen bedensiz varlıklarla celselerini sürdürdüğü ve Yeni Ruhçuluk Ekolünün çeşitli yönlerine açıklık kazandırdığı söylenir.²⁴

Bedri Ruhselman fikirlerini yaymak için 1950 yılında ‘Türkiye Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Cemiyeti’ni (M.T.İ.A) kurmuştur. Dernek ‘Neo Spiritüalizm’ ya da ‘Yeni Ruhçuluk’ faaliyetlerini bugün de sürdürmektedir. Derneğin İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Adana, Girne gibi merkezlerde ruhsal araştırmalar üzerine yoğunlaşan merkezleri ve şubeleri mevcuttur.²⁵

Bedri Ruhselman 1957 yılında, dernek başkanlığından ayrıldıktan üç yıl sonra, 1960 yılında vefat etmiştir. Yerine sırasıyla Dr. Refet Kayserilioğlu, Dr. Ata Atalay, Feridun Tepeköy, Ergün Arıkdal dernek başkanlığına geçmişlerdir.

²³ http://www.adrad.org/tarihçe_yeni.htm (15.04.2007)

²⁴ <http://www.bilyay.org.tr> (08.06.2007)

²⁵ <http://www.bilyay.org.tr> (19.05.2007)

Bu kişinin dönemlerinde de derneğin çalışmaları Türkiye'nin her bölgesinde devam etmiştir. Hatta Ruh ve Madde Yayınları ve Sağlık Hizmetleri A.Ş, Meta FM 105.6 radyo kanalı, Bilyay (Bilgiyi Yaygınlaştırma Vakfı) gibi kuruluşlar derneğin önemli kurumlarıdır.

Derneğin çalışmaları başta reenkarnasyon fikri olmak üzere modern bilimdeki son gelişmeler, duyuların algılanması, parapsikoloji, psişik yetenekler, medyumluk, hipnotizm, telkin, manyetik şifa, ezoterizm, okültizm, Atlantis ve Mu uygarlıkları, UFO'lar, meditasyon, Yeni Çağ akımının özellikleri, İnsanlığın Yeni Çağ'a hazırlığı gibi konular üzerine yoğunlaşmıştır.²⁶

Ruhselman'ın ardından arkadaşı ve öğrencisi olan Dr. Refet Kayserilioğlu bu çalışmaları sürdürmüştür. Kayserilioğlu, 5 Ekim 1964'te Beyti Dost adında bedensiz bir varlıkla karşılaştığını ve hocası gibi kendisinin de ilahi bir misyonla görevlendirildiğini iddia etmiştir. Onun misyonu da 'Doğru Yaşama Bilgileri' isimli tebliğlerine dayanmaktadır. O bu bilgileri bir hastasına hipnoz uyguladığı sırada, hastanın bedenini bir mikrofon gibi kullanan Beyti Dost isimli varlıktan aldığını söylemiştir.

Beyti Dost insanlara ruhsal tekâmülün yollarını göstermek isteyen bir varlık olarak tanımlanmaktadır.²⁷ Beyti Dost'un verdiği bilgilerin en önemli özelliği ise geçmişi, bugünü ve geleceği içine alan değişmez doğrular olmasıdır.²⁸

"Tekâmülü ruh-tecrübe-akıl-ruh şeklinde formüle etmek mümkündür. Bu formüle göre, ruh bir tecrübeden geçer. Bu tecrübe sonunda kazanılan bilgi aklın gelişmesini sağlar. Akıl bu bilgilerin süzgeçten geçirilmesinden elde edilen sonuçları ruha iletir. Artık bu süreçte gelişme kaydeden ruh yeni gelişmelere ulaşabilmek için daha üst seviyede denemelere girişecektir."²⁹

²⁶ <http://www.sonsuzlukotesi.com/portal/index.php?option=com> (16.06.2007)

²⁷ Adnan Bülent Baloğlu, **İslam'a Göre Tekrar Doğuş (Reenkarnasyon)**, Avrasya Yayınları, Ankara, 2001, s. 165.

²⁸ **Ruh ve Madde Dergisi**, Ruh ve Madde Yayınları, 1964, C. 5, Sayı: 50, s. 1-38

²⁹ Adnan Bülent Baloğlu, **İslama Göre Tekrar Doğuş (Reenkarnasyon)**, Avrasya Yayınları, Ankara, 2001, s. 168.

Bunların dışında Türkiye'de Yeni Ruhçu dernek ve kuruluşlar da mevcuttur. 'Dünya Kardeşlik Birliği ve Mevlana Yüce Vakfı' bunlardan biridir. Bu grubun da aldığı bilgilerden oluşan bir 'Bilgi Kitabı' mevcuttur. Bu bilgilerin alınmasına aracılık eden kişi de, Vedia Bülent Çorak'tır. Bu bilgiler kaligrafik medyumluk yolu ile alınmaktadır, yani trans halinde Bülent Çorak'ın eli ile yazılmaktadır. Kendisini Mevlana'nın enkarnesi olarak tanıtan Çorak, Bilgi Kitabı'nın 'rab kanalı alfa merkezi'nden yazıldığını iddia etmekle kendisini vahiy alan bir peygamber, kitabını da kutsal kitap ilan etmiş olmaktadır.

İleriki bölümlerde daha ayrıntılı olarak değineceğimiz bu hareket medyada, yaptığı faaliyetleri, dernekten ayrılan üyeleri ve vakfın başkanlığını yapan Vedia Bülent Çorak hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla kendine geniş yer bulmuştur. Son dönemlerde Star Gazetesi ve Televizyonu, Aksiyon Dergisi, Zaman Gazetesi gibi yayınlarda vakıfla ilgili haberler çıkmıştır. İnternet ortamında da birçok site de bu vakıfla ilgili iddiaya rastlamak mümkündür. Bilgi Kitabı ve Mevlanacıların tanıtımını yapan pek çok site olduğu gibi, bu tarikatın safsatalarla dolu olduğunu, insanları kandırdığını, Vedia Bülent Çorak'ın psikolojik tedavi gördüğünü iddia eden siteler de mevcuttur.

Belli başlı bir öğretisi ve fikirleri olmayan bu hareket daha çok vakıf başkanı Vedia Bülent Çorak ve el kitapları sayılan Bilgi Kitabıyla adını duyurmuştur. Ayrıca Bülent Çorak'ın yazdığı iddia edilen Bilgi Kitabı'nda geçen konularla M.T.İ.A.'nın fikirleri arasındaki benzerlik te dikkatleri çekmektedir.

Beyti Dost ve Mevlanacılar kadar bilinmese de ülkemizde var olan diğer bir ruhçu hareket Cenap Başman'ın önderliğinde kurulan Maron Hareketidir. Çocukluk döneminden itibaren vizyonlar gördüğünü iddia eden Başman, bu vizyonlarda kendinden kendine bilgi akışı oluştuğunu iddia etmektedir. Kitaplarının ve makalelerinin içeriğini söz konusu bu bilgi akışı oluşturmaktadır. Aktif Varoluş 1 (RA Öğretisi 1), Aktif Varoluş 2 (RA Öğretisi 2), Uzay ve Uzaylılar Gizemi, Bu Galaksi Şeytanları (Lüsiferyan Güç Topluluğu) adlı kitapları piyasada olan Başman,

internette kurduđu sitelerde de makalelerini yayınlamaktadır. 2011’de dünyanın yeni bir döneme gireceğini ve 2013’te kıyametin kopacağını, kendisinin bu dünyadan olmadığını, Sirius’tan geldiğini, Atlanta medeniyetini yeniden kurmakla görevlendirildiğini, kendisiyle beraber olanlarla bu medeniyeti kuracağını iddia eden Başman ‘kurtarıcı’ kimliğiyle karşımıza çıkmaktadır.³⁰

Adana merkezli tarikatın yapılanması piramit şeklindedir. Piramidin tepesinde ‘tek ve üstün bilinç’ Başman, ona bağlı 7 kişilik yardımcı ekibi ve diğer illerdeki Odak Başkanları bulunmaktadır. Odak Başkanları’nın altında onların yardımcıları, en altta ise sempatican üyeler yer almaktadır. Kendisini ‘İmparator Bilinç’, ‘Amon’, ‘Altın Galaksi İmparatorluğu Merkez Yönetimi’ gibi sıfatlarla adlandıran Başman, kendi web sitesinde şahsını ‘Ben Allah’a âşık ve sadık bir köleyim’ diyerek tanımlamaktadır.³¹

3.4. Yeni Dini Oluşumlardan Bazı Örnekler

yukarıda da açıklamaya çalıştığımız gibi yeni dini hareketler özellikle 20. ve 21. yüzyıllarda bir hayli gelişme göstermiştir. Bu hareketler farklı ideal ve öğretilerle ortaya çıksalar da temelde eklektik bir yapıya sahip oldukları için yeni bir sistem ortaya koyamamışlardır.

Bu tarikatlardan bazıları şunlardır:

Bhagwan ya da Osho Hareketi, Fiat Lux Tari People’s Temple (Halkın Mabedi Tarikatı), ISKCON / Hare Krishna Hareketi, Moonculuk, Satanizm, Ufoculuk, Scientoloji Hareketi, Branch Davidians (Kral David Tarikatı), Solar Temple (Güneş Tapınağı Tarikatı), Heaven’s Gate (Cennetin Kapısı Tarikatı).

³⁰ <http://www.cenapbasman.com/anasayfa.php>(25.05.2007); <http://www.sourtimes.org/show.asp?t=o+cenap+basman> (11.06.2007); <http://www.degisimnet.com/cenapbasmaninprogramakislari/cbasmanangiris.html> (26.07.2007)

³¹ <http://www.derki.com/sayfalar13/tepe5.html>,/ufo tarikatları (07.07.2007); Adem Yavuz Arslan **UFO Sectleri AMON’un peşinden göç edecekler**, Aksiyon dergisi, Feza Yayıncılık, 2002, Sayı: 382

Ancak yukarıda isimlerini saydığımız bu hareketler her ne kadar farklı bir şey ortaya koyamasalar da insanları kendilerine inandırmayı başarmışlardır. Cennetin Kapısı, Halkın Mabedi, Ufoculuk gibi tarikatların müritlerine vaat ettikleri daha güzel bir yaşam için bu dünyadan ayrılmak düşüncesi taraftarları arasında toplu intiharları bile beraberinde getirebilmiştir.

Bu tip olayların yaşanması da -dünya genelini düşündüğümüzde- bu hareketlerin azınlık sayılabilecek küçük tarikatlar olmalarına rağmen insanların dikkatleri üzerlerine çekmelerine neden olmuştur.

3.4.1. UFO Tarikatları

UFO tarikatları genel olarak yeni çağ akımları ve yeni dini oluşumlarla benzer özelliğe sahiptirler. Bu konuda araştırma yapan bilim adamları UFO'culuğu dini hareket olarak ele alırlar. Bizde Mevlanacılığın UFO'cu bir hareket olarak tanımlanmasını göz önünde bulundurarak UFO'culuğu ayrı bir başlıkta ele almak istedik.

UFO'culuk bir tarikat görünümünde olmasına karşın kurucuları bunu kabul etmezler. Hatta UFO'culuğun üyeleri bile bazen bunun farkında değildir. Çünkü söylemleri klasik söylemden farklıdır. Ayrıca zihin etkileme yöntemini bilmeyen bir kişi bunu algılayamayabilir.

UFO tarikatları öğretilerinde altın çağa ulaşma tezini ileri sürerler. Evrenin sırrını yalnızca kendilerin bildiğini iddia ederler. Dünyanın geleceğini kurtarmak bizim elimizdedir derler. Merkezde evrensel bir sözcü vardır. O eleştirilmez saygı duyulur. Dışarıya kapalı bir sistem söz konusudur. Bireyler son derece birbirlerine bağlıdırlar ve gönüllü hareket ederler. Kadenci bir düşünce hakimdir. Üyelerden para toplanır. Her üyeye farklı misyonlar verilir. Onlar zorla değil, tamamen kendi istekleriyle verilen görevleri yapma konusunda ikna edilirler. Bu çerçevede üyelere Allahın seçilmiş sevgili kulları oldukları düşüncesi aşılanır.

Sürekli tekrarlanan kelime veya söz dizileri ile meditasyon gibi duyguları etkileyen, bireyi kendinden geçiren, bilinç değiştirici teknikler uygulanır. Beyin yıkama taktiği ile çalışan bu gruplar, aralarına aldıkları kişinin tüm benliğini hem maddi hem de manevi yönlerden kuşatırlar. Onu bağımsız hareket edemez hale getirip, tamamen gruba bağlarlar. Böylece beyin yıkama ve zihin kontrolü ile bireyler misyonlarını yerine getirirler.

Grup dışındaki bilgi kaynaklarına erişim en aza indirgenerek, grubun kitapları dışındaki kitaplar ve yazılar yasak hale getirilir. Üyeler düşünemeyecek kadar meşgul edilir. Karışık anlaşılmayan söylemler, yeni evren yasası, altın çağ gibi kelimelerle üyeler hedefe yönlendirilir. Bu düşünceler içerisinde olan bir mürit, kendisinin “kurtarılmışlar” arasında, “seçilmiş” olduğu düşüncesine kapılır. Liderin de evrensel sözcü olduğunu düşünür. Lider bilgileri ufolar yoluyla bir üst bilinçten almaktadır. Bu üst bilinci evrensel kurtuluşu gerçekleştirmekle görevli liderden başkası bilemez. Aracı ancak liderdir. Bilgiyi o alır çünkü onun bilinci daha açıktır.³²

İşte bu ve benzeri düşüncelere sahip olan UFO anlayışı konumuz olan Mevlanacılığında dayandığı bir anlayış biçimidir. Mevlanacılara göre de göksel bilgiler Mevlana'nın enkarnesi olan Vedia Bülent Çorak aracılığıyla seçilmiş uyuyan bilinçleri uyandırmak üzere verilmektedir.

3.5. Yeni Dini Oluşumların Özellikleri

Yeni mezheplerin özelliklerine genel olarak baktığımızda öncelikle bu hareketlerin dinsel protesto hareketleri olduklarını görmekteyiz³³. Kutsalın yeniden algılanışına bağlı olarak ortaya çıkan dinsel bir meydan okumaya dayanmaktadırlar³⁴. Yürürlükte olan dini inanç ve devlet otoritesine karşı çıkarlar. Amaçları yeni bir din kurmaktan öte, geleneksel dinin inanç ve ibadet şekillerini

³² Ramazan Biçer, “Kutsal Kitaplar Üstü Apokrif Kutsal: Bilgi”, **Kelam Araştırmaları**, 5:2, 2007, ss.23.

³³ Bryan Wilson, **Sosyolojik Açıdan Mezhepler**, Çev: Doç. Dr. Ali İhsan Yitik, Doç. Dr. Bülent Ünal, İz Yayıncılık, İstanbul, 2004, s. 14.

³⁴ **y.a.g.e.**, s. 27.

değiştirmektedir. Mezhep taraftarları için önemli olan kendi inanç ve uygulamalarıdır. Bu oluşumlar bir bakıma yeni, garip düşünceleri savunan ve topluma uzaklaşmış insan grupları olarak da görülebilir. Yeni dini akımlar olarak adlandırdığımız bu türden oluşumlar kapalı topluluklardır. Onları dışarıdan anlamak oldukça zordur. Yeni dinsel hareketler kendilerini kurumsal dinin yenileştiricisi olarak görürler. Gerçek kurtuluşun kendi inançlarıyla gerçekleşeceğini düşünürler. Üyelerine telkinleri de bu yöndedir.

Bu hareketler çoğunlukla bilinçli ve düzenli bir teşkilat yapısına sahiptirler. Genellikle karizmatik bir liderin önderliğinde hareket ederler. Bazen karizmatik liderler sosyal düzenin yeniden yapılanmasının kaynağı haline gelir³⁵. Gelişmiş toplumlarda bu tür hareketlere daha az rastlanır. Çünkü bu tür toplumlar karizmanın ortaya çıkışına meydan vermezler. Ancak sosyal çatışma dönemlerinde toplumun bireylerinin kendi hayatlarını tehdit altında gördüğü durumlarda bu durum söz konusu olabilir.

Yeni mezhepler geleneksel dinin kurtuluş anlayışı ve yöntemini beğenmezler. Onlar mekanik ibadet anlayışına karşıdır. Çünkü onlara göre bu durum dinin tekeli otoritesinin temelidir. Bu oluşumlar ibadetlerin yerine getirilişinde bireye geniş özgürlük alanı tanır.

Yeni dini gruplar üyelerinin farkında olduğu bir takım değerleri ve uygulamaları olan gruplardır. Aslında mezhepler toplumdaki imtiyazsız sınıflarında bir ifadesi sayılır. Tabandan tavana çalışan bir sistemleri vardır. Bireyselliğin önem kazandığı öznel arkadaşlık grupları söz konusudur. Bu akımlarda genellikle eşitlik fikri vardır, ayrıcalığı kabul etmezler. Yeni dini akımlar dostluk cemiyetleri olmalarına karşın günümüzde çoğu oluşumların büyük organizasyonlar şeklinde örgütlendikleri görülür³⁶.

³⁵ y.a.g.e. , s. 27.

³⁶ y.a.g.e. , ss. 32-33.

Bu tür oluşumlarda gönüllülük esastır. Bu gruplara katılan kişilerin isteyerek katılmaları söz konusudur. Buraya katılan bireyler görev ve sorumluluk alarak egolarını tatmin ederler ve grup psikolojisiyle hareket ederler. Grup içinde görev paylaşımı yapılarak kişilerin sempatisi kazanıldığı gibi bireyin ait olma, değerli olma ihtiyacı da karşılanmış olur. Kişi mezhebi seçtiği gibi mezhepte kendi üyelerini seçebilir. Cemaat grubun yapısına uymayan bireyi bünyesine kabul etmeyebilir.

Yeni dini gruplara üyelik liyakat meselesidir. Bireyin ilk yapacağı gruba dâhil olmayı hak etmesidir. Yani gruba girme ve grupta kalma bazı özelliklere bağlıdır. Gruba girme onların kurallarını kabul şartına bağlıdır ve bu kurallara uyma zorunluluğu vardır. Kurallara uymama ise gruptan atılmayı ve dışlanmayı gerektirir.

Bu oluşumların bir başka özelliği de tekelci ve dışlayıcı yapıya sahip bulunmalarındır. Yani yegâne doktrin veya düşünce yapısına kendilerinin sahip olduğunu düşünürler. Özellikle aynı tabandan beslenen gruplar birbirlerine karşı daha serttir.

Yine bu oluşumlar kuvvetli bir biz duygusuna sahiptirler. Savunulan düşünce ve inanç yapısında biz duygusuyla hareket ederler. Çoğu durumda cemaatler aile arkadaş gibi kurumların önüne geçer. Üyeler mutlak bir bağlılıkla hareket ederler. Grubun çıkarı kişiden bile önce gelir. Çünkü bu yeni oluşumlar meşruiyetlerini kutsal metinlere dayandırır ve kendilerini Tanrının seçilmiş yegâne temsilcileri olarak görürler.³⁷

Mezhep üyelerinin en önemli özelliği bağlılık, dürüstlük ve vicdanlılıktır. Bu tür yeni akımların bireye ve topluma sağladığı önemli yararlar da vardır. Boşlukları doldurmaları, zaafılar üzerine kurulmaları, toplumdaki bazı açıklıkları kapatmaları sosyal bir çözülmeye engel olmaktadır. Bireylerin psikolojik olarak tatmini sağlanmasıyla manevi boşluğun bir şekilde doldurulması toplum ve birey sağlığı açısından önemlidir. Diğer taraftan yeni dini gruplara katılım bireylerin sorumluluk

³⁷ y.a.g.e. , s. 36, 37.

bilincini kazanmalarını sağlaması, toplumda değeri ve yeri olduğu hissini vermesi açısından da son derece önemlidir.

Yeni dini hareketlerin pek çoğunda “her şeyi yaratan tanrı” anlayışı yoktur.³⁸ Evren tesadüfen var olmuştur. Dolayısıyla evrenin var olmasında herhangi bir erek yoktur. Tanrılığa en yakışan varlık insandır. Onlara göre, çeşitli yöntemlerle kozmik enerjiyi çekebilen herkes Tanrı olabilir. Cennet de cehennem de bu dünyada yaşanmaktadır. Dolayısıyla ilahi dinlerin ahiret, cennet, cehennem, öbür dünya vb. kavramlarını reddederler.

Bu akımların en önemli özelliklerinden birisi de eklektik olmalarıdır. Bu yapılarda aslında yeni bir şey söylenmemektedir. Yüzyıllar önce ortaya çıkmış felsefelerden ya da dinlerden alınan görüşler yeni bir sunumla insanların karşısına çıkarılmıştır.³⁹ Hıristiyanlık, ezoterik doktrinler, Budizm, Hinduizm, Kabbala Mistisizmi, İslam’ın Vahdet-i Vücut öğretisi, Karma Felsefesi, Taoizm, Caynizm gibi eski doğu öğretileri, eklektik yapıyı oluşturan temel yapılardır.⁴⁰

Yeni dini hareketlere genel olarak değindikten sonra bu yeni dinsel hareketlere kimlerin ilgi duyduğuna da yer vermek istiyoruz. Yeni dinsel hareketlerin taraftarı her kesimden olmakla birlikte özellikle gençlerin ve kadınların bu hareketlere daha fazla ilgi duyduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Batı’da Kilise kültürü gençlerin Hıristiyanlık’tan uzaklaşmasında önemli rol oynamıştır. Yeni dini hareketlerin yeni ilgi çekici söylemlerini benimsemişlerdir. Kilise’yi ise modası geçmiş bir kültüre sahip olmakla suçlamışlardır.

Bu hareketlere ilgi duyan diğer bir grup ise kadınlardır. Kadın sadece bizim toplumumuzda değil her toplumda önemli bir yer edinmiştir. Ne zaman kadın kendini değersiz hissetmeye başlamışsa o zaman içinde yaşadığı kültüre

³⁸ Rene Guenon, **Ruhçu Yanılgı**, Çev: Lütfi Fevzi Topaçoğlu, İz Yayıncılık, İstanbul, 1996, ss. 4-7.

³⁹ Perle Epstein, **Kabala**, Çev: Nusret Karayazgan, Şiyima Barkın, Dharma Yayınları, İstanbul, 2000, s. 23.

⁴⁰ Cihangir Gener, **Ezoterik-Batıni Doktrinler Tarihi**, Gece Yayınları, Ankara,1995, s. 2.

yabancılaşmıştır. Kadının yaşadığı kaygı hissi, erkeğe bağımlılık ve yaşadığı değersiz olma hissi bunda etkili olmuştur. Klasik Kilise kültürünün erkek tekelinde olması kadını, kendini ifade edebileceği, tatmin olabileceği, yönetilen değil yöneten konumuna gelebileceği gibi söylemler geliştiren yeni dinsel oluşumlara yöneltmiştir. Yeni dini hareketler kadına Kilise'nin vermediği tecrübelerini ifade etme şansını sunmuştur. Böylece artık kadın itaatkâr değil itaat ettiren konumuna çıkmaya başlamıştır.⁴¹ Aslında çalışmamızın konusunu oluşturan Mevlanacıların liderinin kadın olması da bu duruma bir örnek teşkil etmektedir.

3.6. Yeni Dini Oluşumların Temel Kavramları

Yeni dini hareketlerle temelde ilgisi olduğunu düşündüğümüz bazı kavramlara kısaca yer vermek istiyoruz. Bu kavramlar birebir günümüzdeki yeni oluşumların açıklanmasında yetersiz kalsalar bile genel anlamda bu hareketlerin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

3.6.1. Okültizm

“Okültizm, Latince ‘occultum’ sırlı, saklı anlamına gelen bir kavramdır. Bu kavram çeşitli dünya görüş ve uygulamalarını, geleneksel tabiat bilim metotlarıyla keşfedilemeyecek; ancak bunun hakkında tasviri ifadelerin yapıldığı görülmeyen dünyaya dair tabiatüstü güçleri ifade etmektedir”⁴²

Tabiatüstü olanı anlamlandırmaya yönelik genel bir yaklaşımı ifade eden Okültizm günümüzde Spiritizm, Astroloji, Teosofi, Ufoloji ve Antroposofi gibi dini hareketlerde kendisini göstermektedir. 1848 yılında kullanılmaya başlanan kavram temelde Spiritizm ile ilişkilidir.

⁴¹ <http://www.okultizm.com/genel/spiritualizmruhculuk.html/26.06.2007;>
[http://www.ewtn.com/library/New Religious Movements \(05.05.2005\)](http://www.ewtn.com/library/New%20Religious%20Movements%20(05.05.2005).htm)

⁴² A.Rafet Özkan, **Kıyamet Tarikatları**, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2006, s. 53.

3.6.2. Spiritizm

Spiritizm, spirit yani ruh kelimesinden kök alır. Her insanın doğumdan önce mevcut ve maddeden ayrı bir ruhu olduğunu ve bu ruhun beden kazanarak dünyaya geldiğini kabul eden Spiritüalizm'in bir alt düşüncesi olan Spiritizm, ruhlarla ilişki kurma ve konuşma işidir. Beş duyu ile mahiyeti tam olarak anlayamayan ruh ile iletişime geçmek ancak 6. his sahipleri kişiler, yani medyumlar vasıtasıyla mümkün olmaktadır.

Spiritizm'de bir öğreti birliğinden bahsedilemez. Spiritlere göre âlemler derece derecedir. Ruhların derecelerine göre âlemler ayrılmaktadır. Onların ilerleme ilkesine göre dinler insanlığın gelişmesinde birer atlama basamağıdır. Bu düşünceleri savunan Spiritizm din karşıtlığı yanıyla Batı'da özellikle pozitivistlerden destek görmüştür.

3.6.3. Gnosis

Antik Yunan'da, genel olarak bilgi anlamına gelen, fakat milattan sonra birinci ve ikinci yüzyılda belli bir mezhep ya da tarikatta oldukça ileri bir düzeye gelmiş seçkin müminlerin önemli dini ve felsefi doğrulara ilişkin batını bilgisini gösteren terimdir.⁴³

Teosofi hareketinin katkısıyla 19. yüzyılda yeniden canlanan gnostik düşünce günümüzde New Age düşüncesinde ortaya çıkmıştır. İnanç, kıyamet, ölümsüzlük, kurtuluş gibi konular New Age gibi yeni gnostik hareketlerin temel konularıdır⁴⁴

3.6.4. Esoterik

Yunanca 'eso' içerde ve 'esoterikos' derin, gizli bilgi anlamına gelen kelimelerden türemiştir. Gizli bir yöntemle doğanın bilgisine varmak isteyen

⁴³ Ahmet Cevizci, **Paradigma Felsefe Sözlüğü**, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1999, s. 382.

⁴⁴ Gnostisizm ve Gnostik Dinler ile ilgili olarak bkz. Şinasi Gündüz, "Gnostik Dinler", *Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi* (Ekrem Sarıkçıoğlu,) Fakülte Kitabevi, 2002, ss.135-166.

öğretilerin genel adıdır. Daha geniş kapsamlı bir tanım yapacak olursak, ezoterizm, sadece seçilmiş belli bir topluluğa verilen semboller ve şifreler aracılığı ile aktarılan, erginlemeye dayanan, metafizik öğretilere denir.

Ezoterik öğretinin ilk yaratıcısı rahiplerdir “İnsan nereden gelmiştir?”, “insanın dünyada bulunuş amacı nedir?” gibi sorulara verilecek kutsal cevapları olduğunu, sıradan insanların yetersiz bilgileri ile bu cevapları anlayamadıklarını savunan rahipler, bir sırlar sistemi oluşturmuşlardır. Bu sisteme göre ezoterik ya da batını sırlar ancak bu sırları öğrenmeye hak kazanmış belli bir zümreye verilir. Semboller ezoterik öğretilerde çok önemli bir yere sahiptir. Zira semboller söz konusu sırların saklanması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol üstlenmektedir.⁴⁵

Ezoterik öğretiler, çağın getirdiği öğretilere uyum sağlayabildiği için günümüze kadar gelmiştir. Bu öğretiler geniş kitlelerde yayılmamış, yayıldığı yerde de bozulmaya uğrayıp yok olmuştur.

“Bir başka açıdan Ezoterizm kutsala derin bir bakıştır. Ezoterist her şeyden önce Tanrı'nın varlığına inanır. Evren'in ondan oluştuğu ve her varlıkta kendinden bir töz olan bir Tanrı'ya inanılır. Bu bağlamda ezoterizmin Yaradancı dinlerle yolu ayrılır. Aynı şekilde bu tekâmül süreci içinde de dünya üzerinde çeşitli ırkların yaşadığı ve sonra da yok oldukları kabul edilmektedir.”⁴⁶

Ezoterik öğreti için onun sadece geleneksel bilgi ile sınırlı kalmadığı, aynı zamanda ezoterist çağının bilimsel gelişmelerini de uyarlamayı bildiği ileri sürülür.”⁴⁷

⁴⁵ Alparslan Kunt, **Semboller Ansiklopedisi**, Ruh ve Madde Yayıncılık ve Sağlık Hizmetleri A.Ş., İstanbul, 2006, s. 18.

⁴⁶ <http://www.hermetics.org/Ezoterizm%20Nedir.html> (03.06.2007)

⁴⁷ <http://www.hermetics.org/Ezoterizm%20Nedir.html> (03.06.2007)

4. MEVLANACILIĞIN YENİ ÇAĞ AKIMLARI VE YENİ DİNİ OLUŞUMLARLA İLGİSİ

Yeni Çağ benzer inanç ve uygulamaları olan grupların genel adıdır. Temelinin 19. ve 20. yy dayandığı ifade edilen bu akımlar farklı söylemleri ve uygulamalarıyla dikkatleri üzerlerine çekmişlerdir.

Bu yeni akımların ortak görüşlerinde evrim, ruhsal gelişim, şifacılık, reinkarnasyon gibi konular önemli yer tutar. Bununla birlikte yeni çağ hareketleri dinsel görünümüleriyle de dikkat çekmektedirler. Öğretileri bir din kitabı mahiyetini taşımasa da dini motiflerin kullanılması Yeni Çağ hareketlerinin yeni dini hareketler içerisinde de düşünülmesine yol açmıştır.

Bizim ele aldığımız Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı da hem New Age hem de yeni dini oluşum olarak ele alınabilecek özellikte bir yapıya sahiptir.

New Age in özellikleri arasında saydığımız şifacılık, reinkarnasyon, karma, ruhsal temizlenme gibi özellikler bu oluşum içinde söylenebilir. Ayrıca kutsal kitaplarda olduğu gibi bir ibadet anlayışının, cennet cehennem gibi kavramların olamayışı Mevlanacıları New Age akımlarına yakınlaştırır.

Bununla birlikte Mevlanacıların el kitabı sayılan Bilgi Kitabı'nın kutsal kitap gibi lanse edilmesi, yazarı Bülent Çorak'ın da bir peygamber gibi algılanması bu oluşumun yeni dini hareketler olarak ta tanımlanabilmesini kolaylaştıran önemli etkenlerdir. Ayrıca Bilgi Kitabı'nın içeriğinin vahiy kaynaklı dinlere yakın söylemlerden oluşması da ayrı bir yönüdür. Yinede tam olarak yeni dini akım demekte doğru değildir.

Kısaca ifade etmeye çalıştığımız gibi Mevlanacılar ile yeni dini akımlar ve New Age arasında yakın bir ilişki söz konusudur diyebiliriz. Ancak Mevlanacıların - kaynağının nereye dayandığı tam bilinmemesine rağmen –Türkiye ye özgü olduğu

düŖünüldüğünde kültürün ve coğrafyanın da etkisiyle bir kısım farklılıkların oluştuğı da göz ardı edilmemelidir.

BİRİNCİ BÖLÜM

DÜNYA KARDEŞLİK BİRLİĞİ MEVLANA YÜCE VAKFI

1. MEVLANACILIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

1.1. Mevlanacılığın Ortaya Çıkışı

Mevlanacılığın kurucusu Vedia Bülent Çorak'ın ifadesiyle 1968'de ilk yapılanma başlar. Çorak "Sene 1968, tüm bilinçleri uyarma görevini aldık" diyerek buna işaret eder. İlk göksel mesaj Kasım 1981, son mesaj 9 Kasım 1993'tür. Göksel mesaj geldikten sonra 1984'ten itibaren bilinçleri uyarma dönemi açılır.

Aslında ne zaman ve nasıl şekillenmeye başladığı pek de açık olmayan bu yeni oluşumun tanınmaya başlaması, 2000'de kıyametin kopacağını söylemeleriyle olmuştur. Kıyametin söz konusu tarihte gerçekleşmemesi üzerine, 2014 tarihini gündeme getiren bu yeni oluşum ilgi çekmeye başlamıştır.

UFO tarikatlarının Türkiye versiyonu olan Dünya Kardeşlik Birliği Dernek ve Vakıf Başkanı Vedia Bülent Çorak, spirüel akımların çok sayıda olduğunu belirttikten sonra, bu alandaki çalışmaları Dr. Bedri Ruhselman'ın başlattığını söyler. Nitekim, Ruhselman'ın "değişen bir çağın ilk evrensel yolcusu" olduğu belirtilir. Kendilerinin de "Mevlana Öz Çekirdek Kadrosu" olarak 1966 yılından beri bu yolda olduklarını vurgulayan Çorak, 1993 yılında resmen "Dünya Kardeşlik Birliği Evrensel Birleşim Merkezi" adı ile derneği, aynı zamanda da "Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı" nı kurduklarını bildirir.

2005 yılı itibarıyla Türkiye'nin büyük illerindeki örgütlenmenin yanısıra İsrail'de 14 odak, Almanya'da 6 odak, Amerika'da ise 2 odak bulunmaktadır.

Burada Mevlanacıların kuruluşuyla ilgili işaret etmemiz gereken bir diğer husus da, bu oluşumun Türkiye de ki diğer ruhçu hareketlerle söylemlerinin çok benzer olması, dolayısıyla hangi oluşumun hangi tarihte ya da neleri savunduğunun birbirine karışmış olmasıdır. Yurdözü kitabında bu duruma işaret ederek, yeni oluşumların karmaşık şekilde birbirine girdiğini, içinden çıkılmaz kördüğüm haline geldiğini ifade eder ve durumun zorluğuna vurgu yapar. Bu nedenle, bizim Mevlanacıların ortaya çıkışına değinirken yaptığımız şey; kendi ifadelerinde verdikleri tarihleri nakletmek ve ortaya çıkışlarıyla ilgili ileri sürdükleri iddiaları ele almak olmuştur.

1.1.1. Vedia Bülent (Önsü) Çorak

Bülent Çorak 1923 yılında dünyaya gelmiştir. Çorak'ın babası asker, annesi de saraya mensup hanımlardandır. Tahsil hayatı liseden sonra devam etmemiştir. Kulak-burun-boğaz doktoru olan eşiyle evlendikten sonra hayatını bir ev hanımı olarak sürdürmüştür. İzmir'de yaşadığı dönemde hipnoz toplantılarında bulunmuş sade, sıradan bir kadındır.

1966 yılında kendisine bir kanal açıldığını ve bu kanaldan bilgiler gelmeye başladığını gören Çorak eşine “beni bir doktora, götür ben deliriyorum galiba” demiştir. Çorak'ın ben böyle şeyler yazamam diyerek, gelenleri yırtıp attığı, aynı bilginin geceler boyu geldiği ve onun da bunları sürekli yırttığı belirtilmektedir. “Ben insanları kandırmakla mükellef değilim”, yapamam şeklinde itiraz ettiği, hatta bazı kişilerin ismini vererek onlara verin, dinden onlar anlar ben anlamam dediği, bunun üzerine nasıl anlamazsın buna sen ahit verdin denildiği söylenilmektedir. Nihayet hakikatler anlatılınca razı olduğu ve yazmayı kabul ettiği anlatılmaktadır.⁴⁸

Kendisi hakkında hakkında kitaplarda fazla bir malumatın bulunmadığı Çorak hakkında Sevin Atatür yaptığımız mülakatta şunları anlattı: “... durup dururken zaten peygamberimize de öyle gelmemiş mi? Hira dağında aldığı bilgilerden sonra oda telaşa kapılmıştı. İşte böyle bir kanal açılıyor, telaşlanıyor, tabi çünkü bilmiyor böyle

⁴⁸ Bu konuda “ekler” bölümünde yer alan Sevin Atatür ile yaptığımız mülakata bkz.

bir şey. Hiç alakası olmamış ki bu şeylerle. Kendisine indiriliyor bir şeyler, ama o bilmiyor Hatırlıyor ve bunların çoğunda ben yanındaydım, yıllarca Mevlanalığını açıklamaya diretiyor. Ben açıklayamam dediğini biliyorum. Yani son derece akli başında biri. Ama nedir, lise mezunu biri. Ama bu işler bunlarla olacak şeyler değil. Peygamberimiz de öyleydi zaten. Sınavın bir parçası zaten dünya kaosunun içinden ne kadar çıkabileceğiz. İşte Bülent hanımda kani olduktan sonra başlamış yazmaya. Bende kendisini 84 yılında ilk fasikülü aldığımda tanıdım. Hala birlikteyiz. Onun hakkında söylenenlere ben gülerek yerlere yatıyorum yani. Para kaçırmış vs. Bülent Hanım bu kadar bir evde (küçük) yaşıyor. Zenginlerin nasıl yaşadığını biliyoruz. Halbuki yok öyle şey. Bülent Hanım paraya elini sürmez. Son beş kuruluşunu da bizlere bir yerlere giderken harcar. Ben kendisine diyorum tur düzenleyip senin evini göstereceğim diyorum, inanmaları görmeleri için. Ben yıllarca yaşadım paranın lafını dahi etmez. Bizim zaten parayla işimiz olmaz. Ama insanlar söylüyor bir şeyler.”

Çorak kendisine ilham yoluyla bilgi kitabının yazdırıldığını ve bu mesajı tüm dünyaya ulaştırmakla görevlendirildiğini söylemiştir. 1968 yılında ilhamlarla görevi devraldığını, kutsal emanet olan Bilgi Kitabı'nı dünyaya hediye etmek ve herkese hakikatleri anlatmak gibi bir misyonu olduğunu kendisi şöyle anlatmaktadır. “Son Dünya doğuş tarihimiz, 1923 Kasım. Görevi devir alma tarihimiz 1968 Kasım. Aynı beden, aynı canla hizmet vermekteyiz. Evrensel hiçbir değişikliğe maruz kalmadık. Sevgimizi tüm cihana yaymaktayız.”⁴⁹

Kendi el yazısıyla Bilgi Kitabı'na eklenen 1993 te kaleme alınan yazısında, eski adının Mevlana Celaleddin Rumi olduğunu kaydeden yazar, Konya'daki Mevlana türbesini ziyarete gitmenin anlamsızlığını “Bizi, bizde görmeyip/simgıyla övünecek/gölgeyle örtünecek” dizeleriyle vurgulamıştır.

Varlıkların tekâmül sonucunda tanrı olabileceğini ve kendi evrenlerini yaratabileceğini iddia eden Çorak, kendisini Mevlana'nın günümüzdeki enkarnesi olarak takdim etmektedir. Mevlana'nın kadın olarak dünyaya gelmesini ise şöyle

⁴⁹ Vedia Bülent Çorak, **Bilgi Kitabı**, İstanbul, 2006, s. 309.

açıklamaktadır. “ilk enerji saf, bozulmamış bir enerjidir. İlk varoluş nizamına göre bu öz genler, ilk beden terkindeki dönemde dondurulup özel olarak saklanmıştır. Ancak ondan sonraki beden hücreleri reenkarnasyonlarla evrim planına alınır. Bu öz genlerin ilk cinsiyeti, ekseriya anadır. Çünkü onlar, Işık Evren’den var olmuşlardır. Tanrısal güce sahiptirler. Ruhun cinsiyeti yoktur. Onun için muhtelif enkarnasyon halkalarında, toplumdaki görevlerine göre, kadın veya erkek kişiliklerine bürünmüşlerdir.”⁵⁰

Çorak kendisinin misyonunu da “Sadece Mevlanamızın kanalı, sistemin yani bizim kanalımızdır. Mevlanamızın bitiş programından sonra artık insanlığın aldığı hiçbir bilgi muteber değildir” şeklinde tanımlamıştır.

Atatür Çorak ile ilgili hatıralarını anlatırken onun “Hayatımda bir kez bile kahve falı kapatmadım.” dediğini söyledi. Bu durum onun fal vs. şeylere karşı olduğunu göstermektedir. Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı’nın kurucusu ve Bilgi Kitabı’nın yazarı sıfatıyla bilinen Çorak’ın vakfın yönetim kurulunda adı geçmez. O yüzden de vakıf aleyhine açılan davalar da Bülent Çorak yargılanmamıştır.

Çorak Bilgi kitabı, Işık, Bilgi Kitabı’na ek olarak ‘18 çalışma programı’nın da hazırlayıcısıdır. Dünya barışına katkıda bulunan 198 kişinin yer aldığı WPMP içinde de yer alan Çorak ilerleyen yaşına rağmen aktif faaliyetlerine devam etmektedir.

1.2. Mevlanacılığın Gelişimi

Mevlanacılık fasiküllerin yayılması sürecinde teşkilatlanma gitmiş, bu arada faaliyetlerin daha rahat yürütülebilmesi için vakıflaşma yolunda adımlar atmıştır.

⁵⁰ Çorak, a.g.e. , s. 226.

1.2.1. Dünya Kardeşlik Birliđi Mevlana Yüce Vakfı'nın Kuruluşu

Mevlanacılar Dünya Kardeşlik Birliđi Evrensel Birleşim Merkezi adıyla faaliyet gösterirken 24.05.1993 yılında Dünya Kardeşlik Birliđi Mevlana Yüce Vakfı adını alarak vakıf haline geldiler. Vakfın kurucusu halihazırda vakfın başında bulunan Vedia Bülent Çoraktır.

İyibilgi adlı net sitesinde vakfın yayın kurulunda yerli yabancı birçok ismin olduđu belirtilmektedir. Ayrıca Mümtaz Soysal, Emre Konuk gibi tanınmış kişilerinde onur üyesi olduđu ifade edilmektedir. Vakıf İstanbul merkezli faaliyet göstermektedir. Temel iddiası “Bilgi Kitabı”nın göksel otoriteler tarafından dünyaya gönderilmiş son kutsal kitap olduğudur.

Bunun yanı sıra vakfın amaçları şu şekilde özetlenmektedir: “Mevlâna Evrensel Bilinci’ni yurtiçinde ve yurt dışında tanıtarak insanlığı kardeş bir Dünya çatısına davet etmektir. Aynı doğrultuda Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesinden hareketle din, dil, cins, ırk ayrımı gözetmeksizin insanları “Birleşik İnsanlık Realitesi’ne” hazırlayarak, insanlığı evrensel bir bilince doğru tekâmülünü sağlamaktır. Bir diğer amaç da, bilimsel çalışmalara ve araştırmalara yardımcı olarak göksel bilgileri incelemek ve incelemek, ayrıca evren ve varoluş hakkında yapılan ve yapılacak olan bilimsel çalışmaları destekleyerek, bu yolda aynı doğrultuda hizmet veren kuruluşlar ile işbirliđi yapmaktır. Dünya Kardeşlik Birliđi Mevlana Yüce Vakfı, ulusal ve uluslararası platformda Bilgi Kitabı’nın değişik dillerde basımı ile ilgili faaliyetleri devreye almayı, evrensel değerler ile ilgili uluslararası sempozyumlara ve konferanslara katılmayı, aynı amaç doğrultusunda konferanslar için yurtdışından davetler yapmayı hedeflemektedir. İnsanlık yolunda birleşim, dostluk ve sevgi doğrultusunda yapılan tüm gayretleri desteklemek ve bu yolda hizmet veren kuruluşlara bireylere ödül vermek, yine bu konuda konferanslar, seminerler, kongreler, paneller tertip ederek yarınların harpsiz, barış dolu, güzel dünya panosunu müşterek oluşturmak vakfımızın faaliyetleri arasındadır.”⁵¹

⁵¹ <http://www.dkb-mevlana.org.tr/ozet.htm> (20.03.2007)

Bu amaçlar doğrultusunda kurulan vakıf günümüzde faaliyetlerine devam etmektedir.

1.2.2. Mevlanacılık'la İlgili Savcılığa Yapılan Suç Duyuruları ve Açılan Davalar

Uzaylı tarikatı olarak da anılan Mevlanacılar basında. Vakıf, hakkında açılan davalar ve suç duyurularıyla sıkça gündeme gelmektedir. Bunlardan birisi 03.11.2003 tarihli Sabah Gazetesinde çıkan yazıya göre Bülent Çorak'a "din hürriyeti aleyhine muhalefet ile tekke ve zaviyeler kanununa muhalefet" suçlamasıyla 2 yıl hapis istemiyle açılan davadır. Çorak, bu davadan beraat etmiştir. Vakıfla ilgili bir diğer sansasyonel haber ise 22 Şubat 2007 tarihinde yayınlanan Yeni Şafak Gazetesinin haberidir. Bu habere göre "Derneğin mali işler kolunda çalışan eski üye Gülay Akdağ'ın suç duyurusunda bulunması üzerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri ve Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı, Vedia Bülent Çorak ve merkezi Kadıköy'de bulunan vakıf hakkında soruşturma başlatmıştır. Akdağ'ın iddialarına göre, vakıfta iktisadi bir teşekkül kurulması gerektiği halde Çorak ve kızı Seyün bu teşekkülü kurmak istememişlerdir. Ayrıca süreli yayınları varken soruşturma yapan müfettişlere yok demişlerdir. Oysa 8 yıldan beri, 3 ayda bir yayınlanan Altın Çağ adlı dergi isteyen herkese satılmaktadır."

Bir başka haberde ise daha önce vakıfta çalışmış olan Yıldız Özalpman'ın yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle vakıf hakkında suç duyurusunda bulunmasıdır. Euro Zaman Gazetesinde yayınlanan. haber şu şekilde sütünlara yansımıştır: "Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı Başkanı Vedia Bülent Çorak'ın vakfı alet ederek, inanç istismarıyla para topladığı ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Vakıfta adı yolsuzluğa karışan 8 kişinin görevden uzaklaştırılması için yargı yolu açılırken, konuyla ilgili hazırlanan müfettiş raporu İçişleri Bakanlığı ve Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu."

Kendisini bir nevi peygamber ilan eden 83 yaşındaki Çorak ve vakfiyle ilgili İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü müfettişleri tarafından inceleme yapıldı. Vakıftan

ayrılan eski üyelerin yaptığı şikâyet üzerine başlatılan inceleme sonucu hazırlanan 43 sayfalık müfettiş raporunda, tarikat yapısına bürünen vakfın anayasa ve yasalara aykırı faaliyetler yürüttüğü tespit edildi. Raporda, “Vedia Bülent Çorak’ın vakfı alet ederek, inanç istismarıyla para topladığı, ancak bu açıktaki tutulan paraların çok büyük kısmını vakıf kayıtlarında resmileştirdiği, yani nitelikli dolandırıcılık yapıldığı iddiası söz konusu” ifadelerine yer verilirken, bağış gelirleriyle bağış makbuzları arasında uçurum bulunduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde Çorak’ın vakıf harcamaları diye lanse ettiği yaklaşık 465 bin YTL’yi yandaşlarının kasasına aktardığı, daha sonra yapılan yasal incelemeler üzerine bunların tekrar vakıf bağışı gibi kayıtlara geçirildiği anlaşıldı. Müfettişler, vakfın kasasına giren paraların nereye harcandığının tespitini istedi. Öte yandan, Vedia Bülent Çorak’ın kendi adına bastırıldığı paralardan da 2003 ve 2004 yıllarında toplam 17 bin 500 YTL bağış geliri elde ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine, vakıflarla ilgili tüzüğün 23. maddesini ihlal eden Yönetim Kurulu Başkanı Necip Kışlalı, Başkan Yardımcısı Necla Kavruk, üyeler Ayfer Gürel, Veda Duru, Erkut Yeğen, Rona Tıgılı, Serap Yaşlıoğlu ve Özden Özat’ın hakkında mahkemece ‘işten uzaklaştırılma’ davası açılması talep edildi.

İşte bu türden haberlerle ve suçlamalarla Çorak ve arkadaşları sıklıkla medyada gündeme gelmektedirler. Yapılan suç duyurularının daha çok vakfın maddi gelirleri üzerindeki yolsuzluklar üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Ancak vakfın kamuya kapalı görünümü burada da etkili olduğu için davalar nasıl ne şekilde sonuçlanıyor bunları takip etmekte oldukça güç olmaktadır. Bu yüzden bizde basına yansıyan kadarını ifade etmekle yetinmek zorunda kalıyoruz.

1.3. Günümüzdeki Durum

Derneğin İstanbul dışında İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Tekirdağ, Adana, Mersin, İzmit gibi büyük şehirlerde ve pek çok ilçe merkezlerinde şubeleri olduğu iddia edilmektedir. Bu teşkilatlanmanın 81 ilde tamamlandığı ileri sürülmektedir.

Diğer taraftan bu teşkilatlanmanın yurt dışında da gerçekleştirildiği ve pek çok ülkede şubeler açıldığı söylenilmektedir. Web sitelerinde açıklanan üye sayısı yalnızca İstanbul'da 1650 kişidir. Fakat bu rakam bazılarına göre 1500 olarak ifade edilmektedir. Hatta bazılarına göre ise bu rakam sadece İstanbul'daki değil, Türkiye'deki toplam üye sayısıdır.

Öte yandan, “iyibilgi” adlı net sitesinde günümüz Türkiye'sindeki taraftar sayısının on bini aştığı ifade edilmektedir.

Bilebildiğimiz kadarıyla Vakfın İstanbul dışında İzmir, Antalya, Mersin gibi birçok ilde şubeleri mevcuttur. Yurt dışında ise özellikle Amerika'da yayılma çabaları devam etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi şu anda İsrail'de 14 odak, Almanya'da 6 odak, Amerika'da ise 2 odak bulunmaktadır.

2. MEVLANACILIĞIN TEŞKİLAT YAPISI

2.1. Onsekiz Bütünlük

Mevlanacılık gizli bir teşkilatlanma içindedir. Yabancıların teşkilatın içine ve işleyişine nüfuz etmesini önlemek için toplantılara katılmalarına ve bilgi edinmelerine izin verilmemektedir. Bununla birlikte, Bilgi Kitabı'nda nasıl ve ne şekilde bir teşkilatlanılmaya gidileceği konusunda bilgiler bulmak mümkündür. Buna göre, önce 3'er, 6'şar, 9'ar kişiden oluşan gruplar kurulmalıdır. Burada amaç 18 bütünlüğü kurmaktır.

Çünkü, 18 rakamı Mevlanacılık için çok önemlidir. Bu “Yüce mekanizma, ancak 18 yansıma bütünlüğünün frekans gücünü, aurasının bünyesinde toplayabilen dostlar ile direkt irtibata geçmektedir. Aynı koordinat doğrultusunda yansıma yapan 18 kişi bir bütünü oluşturmaktadır.”⁵²; “18 bütünlük evrensel bir misyonluktur ve verilen önerilere uyum sağlamayanlar hiçbir şekilde 18 bütünlüğün içinde

⁵² y.a.g.e. , s. 827.

sayılmazlar.”⁵³ gibi ifadeler 18 ile ilgili öğretinin ne denli önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Bilgi Kitabı’na göre teşkilatlanma şöyle olacaktır: “Herhangi bir şehirde kurulacak 18 bütünlüğün temeli birbirini seven 9 kişiden oluşacaktır. Bu 9 dost bir araya geldikten sonra üçer üçer ayrılacak ve üç tane konsey oluşturularak, üç tane 18 bütünlüğün ilk temelini aynı anda atacaktır. Bu yol ile $3 + 3 + 3 = 9$ formülüne göre 324’e kadar tamamlanıp ilk temel kadro oluşturulmuş olacaktır.”⁵⁴

Yine, “Her bir 18 bütünlüğün ilk temeli olan üç kişinin tavsiye edeceği birer kişi ile 6 kişilik topluluk oluşacaktır.”⁵⁵ Bu 6’lı grup 18 bütünlüğün çekirdeğini oluşturmaktadır. 6 kişiden oluşan çekirdek grup tamamlandıktan sonra bir çiçek açmış sayılmaktadır. (Bkz. Şekil.4) “Çiçekler söyle açacaktır: Mesajı alan ve yazan kişi başkandır. Etrafına altı tane taç yaprak toplayarak, altı yapraklı bir papatya oluşturacaktır. Yani, mesajı altı kişiye dikte ettirerek ilk merkez çiçek böylece açmış olacaktır. Sadece merkez çiçeklerin isimleri öz kanala bildirilecektir.”⁵⁶



MEVLANACILIĞIN TEŞKİLATLANMA YAPISI

18 Bütünlük içinde bulunan üyeler için şöyle denilmektedir: “18 Bütünlük içinde bulunan dostlar, özel görev çiçeklerini açtırmak ile yükümlüdürler. Özel çiçek

⁵³ **y.a.g.e.** , s. 819.

⁵⁴ Çorak, **a.g.e.** , s. 810.

⁵⁵ **y.a.g.e.** , s. 810.

⁵⁶ **y.a.g.e.** , s. 11.

görevlisinin odağına gelecek 6 kişi, Bilgi Kitabı ile ilk defa görevlinin vereceği birinci fasikül ile tanışacaklardır.”⁵⁷ Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere bir bakıma 18 bütünlük vakfın misyonudur. Görev dağılımı nasıl olacak, verilen görevler hangi esasa göre yerine getirilecek bunu Bilgi Kitabı’ndan anlamak mümkündür. Yine örneğin “18 bütünlük içinde her dost, kendine haftanın bir gününü, Bilinçli Görev Günü seçmekle yükümlüdür. O gün muhakkak bir fasikül bir dosta verilir. Bilinçli Görev Gününde, kimlere fasikül verilir ise, ya adresleri ya isimleri her hafta bir grup dostu tarafından deftere yazılacaktır.”⁵⁸ ifadesi de görevlendirme konusunda bize bir bilgi vermektedir. İleride semboller bölümünde göreceğimiz, 18 yapraklı çiçek de bu bütünlüğün simgelenmiş durumunu göstermektedir. Bu amblemin teşkilatın yapılanmasında bir bütünlük ve işaret olarak kullanıldığı açıktır. Diğer taraftan 18 çalışma programını da 18 bütünlük açısından değerlendirmek olasıdır.

“İdare grup başkanının elindedir. Ana kanaldan mesajı alan kişi grup başkanıdır. Başkan, grubunu toplayarak, çalışma şeklini anlatacaktır. Bu altı dostun ismi öz çekirdeğe bildirildikten sonra grup kurulmuş sayılacaktır. Mesajlar öz çekirdekten gelecektir.” gibi daha pek çok ifadeden Mevlanacılık’taki teşkilatlanmanın ipuçları elde edilmektedir.

“Gruplarda bilinç düzeylerine göre seçimler yapılacak, odaklar kurulacaktır... Mevlana Öz Çekirdek Grubu’nun Dünya Kardeşlik Birliği’ndeki esas evrensel görevi, İzmir-İstanbul-Konya üçgeni kurulduktan sonra başlayacak, dünya birleşimi hız kazanacaktır.”⁵⁹ cümlesinde de nerelerde odaklaşılacağı bildirilmektedir.

Burada Çorak’ın vakıf içinde gizli teşkilatlanma kurarak kendine yakın olanlardan bir sosyo grup oluşturduğu ve bu kişilerin daha çok zengin ve masonlardan oluştuğu yönündeki iddialara da yer vermemiz gerekmektedir. Ayrıca, Mevlanacıların her ilden bir temsilci seçmek suretiyle 81 ilde örgütlendiği yönündeki duyumlara da işaret etmeliyiz. Yurt genelindeki bu temsilcilerden bilgi alındığı ve bu

⁵⁷ y.a.g.e. , s. 819.

⁵⁸ y.a.g.e. , s. 809.

⁵⁹ y.a.g.e. , s. 166.

temsilcilerin her yıl Kasım ayındaki toplantılar için 80 YTL giriş ücreti ödediği bu konudaki duyumlardandır.

3. MİSYON ANLAYIŞI

3.1. Misyonda Hedef Kitle

Bilgi Kitabı'nda misyon faaliyetleri önemli bir yer işgal etmektedir. Temel olarak insanın kurtuluşu, yani karmasını tamamlaması ve reenkarnasyondan muaf tutulması için en önemli şartlardan birisinin misyon faaliyetlerinde bulunmak olduğu işlenmektedir.

Bu konuda şöyle denilmektedir: “Uyanan her bir üye en azından beş kişiyi uyandıracaktır. Bu onun asgari görevidir. Azami görevler ise, ilâniyedir. İslam'ın ve Hıristiyanlık'ın ibadetleri olan, namaz kılmak (namaz secdeye yatmak şeklinde tanımlanmaktadır), camiye, kiliseye gitmek insana hiçbir şey kazandırmaz. Yaşadığımız dönemin esas hususiyeti budur, elbirliği şarttır.”⁶⁰

Ayrıca fasiküllerin basılıp dağıtılması gerekmektedir. “Fasiküllerin birikmesi, sizin son evrensel kitabınızı tamamlayacaktır. Zamanı gelince, Altın Kitap, verilen emre göre aynı anda, hem İslam hem Hıristiyan toplumunda basılarak insanlığa sunulacaktır. Önce tohum ekilecek, sonra hasat yapılacaktır.”⁶¹ Yani misyon faaliyetleri sadece yurt içinde değil yurt dışında da yürütülecektir. Bu sorumluluk açığa vurgulanmaktadır: “Bu Kitap ancak muktedir ellere layıktır. Bu sene yazdırılacak fasiküller, muntazaman dış ülkelere gönderilecektir. Mesajı alan görevliler, altı mesaj dağıtmakla mükelleftir. Ancak, bir tanesini dış ülkede bulunan bir dostuna veya yakınına göndermekle yükümlüdür. Beş tanesini ortamında dağıtabilir. Bu asgarisidir; daha fazla da dağıtılabilir. Seçim bu yoldan yapılacaktır.”⁶²

⁶⁰ y.a.g.e. , s. 27.

⁶¹ y.a.g.e. , s. 88.

⁶² y.a.g.e. , s. 81.

Ayrıca fasiküllerin yabancı dillere çevirileri de yapılacaktır. “Dış ülkelerdeki kardeşlerimizden bir ricamız olacaktır. İnsanlık yoluna gönül vermiş evrensel dostlarımız, lütfen gönderilen fasikülleri, sırası ile gerek buldukları, gerek bulunmadıkları ülkelerin bildikleri lisanlarına tercüme ederek yahut gönüllü dostlarına tercüme ettirerek, kendilerinin aldıkları şekilde, dünyanın her yerine bir yayılma imkânı sağlarlar ise, gayretleri mükâfatsız kalmayacaktır.”⁶³

Çorak verilen bilgilerin insanların nabzına göre verildiğini şöyle ifade etmektedir: “Verdiğimiz bütün bilgiler, dünyanın umumi nabzına göre verilmektedir.”⁶⁴ Bu cümleden verilen bilgilerin insanların kapasitesine göre olduğu ya da insanlara göre muamale yapıldığı anlamı çıkmaktadır. Bu durumda verilmeyen veya saklanan bilgilerin neler olduğu sorusu akla gelmektedir.

Mevlanacıların hedef kitle olarak daha ziyade kadınları seçtikleri görülmektedir. Yine gençlere yönelik programlar dikkati çekmektedir. Ruhsal gelişim seminerleri, yardımlaşma faaliyetleri gibi yollarla insanların vakfı tanınması sağlanmaktadır. Bu insanlara misyonerlik faaliyetleri sırasındaki söylemlerinde sevgi, barış, dostluk gibi tüm insanlığın ortak ideal kavramlarını kullanan Mevlanacılar bu tür bir evrensel söylemle daha çok taraftar toplama gayreti içindedirler.

Bu oluşuma daha ziyade inanç boşluğu içine düşmüş insanların ilgi duydukları izlenmektedir. Yine, ülkemiz açısından bakıldığında, İslam’ın yanlış tatbik ve yorumlanmasından kaynaklanan tavır ve tutumların insanımızın bu oluşuma ilgi duymasına neden olduğu anlaşılmaktadır.

Misyonerlik faaliyetleri sonucunda ulaşılan ve oluşuma kazandırılan yeni üyeler için gruba katılmak konusunda herhangi bir merasim yapılmamaktadır. Yeni üyeler isimlerinin bir deftere kaydedilmesiyle gruba dâhil olmaktadır.

⁶³ y.a.g.e. , s. 38.

⁶⁴ y.a.g.e. , s. 87.

3.2. Hedef Kitleye Ulaşma Yolları

Kitapta vakıf üyelerine, grupların nasıl kurulacağı, toplantıların nasıl ve nerede yapılacağı, fasiküllerin nasıl çoğaltılıp dağıtılacağı gibi konularla ilgili olarak direktifler verilmektedir.

3.2.1. Basılı Yayınlarla Ulaşma

Hedef kitle belirlendikten sonra verilen direktifler doğrultusunda üyeler çalışmalara başlamaktadırlar. Öncelikle fasikülleri el yazısı ile yazmak suretiyle çoğaltmanın önemi üzerinde durulmakta ve şöyle denilmektedir: “Gruplara gönderilen fasikülleri grup başkanları gruplarına okumakla yükümlüdür. Altın Çağ’ın giriş kanalı olan yüceler mekanizmasının denetimi altında yazdırılan Bilgi Kitabı’nı kendi el yazısı ile yazacak olan herkes, hiçbir imtihana ve hiçbir sorguya maruz kalmadan direkt kurtuluşa alınacaktır.”⁶⁵

Üyelerin yazdığı kitaplar, onların tekâmül yolunu simgeleyen bir nottur. Görevliler bunları topluma yaymakla yükümlüdür.⁶⁶ Grup üyelerinden bildiklerini dostlarına açıkça ve korkusuzca aktarmaları istenmektedir.⁶⁷

Ayrıca üyeler mahalle mahalle dolaşarak vakfın ve bilgi kitabının tanıtımı içeren fasikülleri dağıtacaklardır. Bilgi kitabının bu şekilde tanıtımı yapıp herkesin tanınması sağlanacaktır.

Ayrıca, Vedia Bülent Çorak’ın kaleme aldığı Işık adlı kitap ve 18 Çalışma Programı da Bilgi Kitabı’na ek olarak tanıtılacaktır. Yine misyonda Işık Bin Yılı isimli dergi de kullanılacaktır.

⁶⁵ y.a.g.e. , s. 204.

⁶⁶ y.a.g.e. , s. 4.

⁶⁷ y.a.g.e. , s. 41.

3.2.2. Toplantılarla Ulaşma

Vakfa taraftar toplamak için yapılan faaliyetler içerisinde toplantılar önemli bir yer teşkil eder. Bilinci uyanan her bir kişinin beş kişiyi uyandırması gerekmektedir.⁶⁸ Bunun için çeşitli toplantılar düzenlenecektir.

Vakfın en önemli tanıtım faaliyeti her yıl 1 Kasım tarihinde 'Evrensel Kardeşlikten Dünya Barışına Çağrı' sloganıyla düzenledikleri organizasyondur. Bu organizasyon temel olarak panel ve ödül töreni olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Organizasyona özellikle Türkiye'de kendi alanında başarılı olmuş ve isim yapmış kişiler konuşmacı olarak davet edilmektedir. Bu kimselere çeşitli başarı ödülleri verilmek suretiyle katılımları sağlanmaktadır. Ödüller Basın-yayın, bilim-araştırma, edebiyat, gösteri sanatları ve görsel sanatlar, müzik, plastik sanatlar, tasarım ve mimari alanlarında dağıtılmaktadır.

2003 Kasım ayında yapılan Evrensel Kardeşlikten Dünya Barışına Çağrı adlı ödül töreninde yazar Erhan Bener'in bu faaliyete katılmaktan pişman olduğunu söyleyip ödülü reddetmesi araştırmamız açısından dikkat çekicidir. Söz konusu yazar daha sonra ikna edilerek ödülü alması sağlanmıştır. Öte yandan, yine aynı törene katılıp, ödüle layık görülen çoğu kişinin vakıf hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını söylemesi de bir başka ilginç noktadır.⁶⁹

Katılımcıların düşünce ve tavırları bir tarafa, Mevlanacıların düzenledikleri toplantılarla pek çok insana ulaştıkları bir realitedir. Biz bu toplantıları aşağıda daha detaylı bir şekilde ele alacağız.

3.2.3. İnternet Kanalıyla Ulaşma

Mevlanacılar sanal misyonerlik yoluyla da yayın yapmaktadırlar. Vakfın <http://www.dkb-mevlana.org.tr> adlı resmi bir web sitesi bulunmaktadır. Eflatun

⁶⁸ y.a.g.e. , s. 27.

⁶⁹ <http://arsiv.sabah.com.tr/g06.html/03.11.2003>

renginin hakim olduđu web sayfalarında sade ve iddiasız bir görüntü dikkati çekmektedir. Bunun yanında Bilgi Kitabının tanıtıldığı <http://www.bilgikitabi.net> adlı bir site faaliyettedir.

Mevlanacıların sanal misyonerliği bununla sınırlı değildir. Değişik adlarla kurulan web sitelerinde de Mevlanacılık reklamı yapılmaktadır. Bu sayfalarda hem vakıf tanıtılmakta, hem de Bilgi Kitabı fasiküller halinde yer almaktadır. Mevlanacılar toplantılarına dışardan kimseyi almamalarına rağmen, sanal ortamda atılan her maile cevap vermektedirler. Ancak bu cevaplar soruların ötesinde bir bakıma vakfın reklamı niteliğini taşımaktadır. Vakıf taraftarları internetten edinilen adreslere vakfın ve bilgi kitabının tanıtımını içeren mailler atmaktadırlar. Fakat vakfın faaliyetlerinde zorlama değil ikna yöntemi esas alınmakta ve her üye uyanmasının verdiği sorumlulukla diğer bilinçleri uyandırmak ve onsekiz bütünlüğe ulaşmak için çaba göstermektedir.

3.3. Misyonda Dikkat Edilen/Edilecek Hususlar

Misyon faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar şöylece ortaya konmaktadır:

“Tohumları bereketli topraklara ekiniz. Yayılma ortamı daha hızlanmalıdır. Ancak bu görevde hizmet verecekler Altın Işık Yılındaki kartalların diyarına kabul göreceklendir. Hizmette mecburiyet yoktur. Herkes hizmet yolunu kendi özü ile bulacaktır. Hiç kimseyi elinden tutup yürütemezsiniz. Kişinin seçimi özünün seçimi ile olacaktır. Siz sadece mesajları verin. Seçim yolu, görev yapanın liyakatine bağlıdır.”⁷⁰

Burada boşa vakit kaybedilmemesi, netice alınabilecek kimselerle uğraşılması söylenilmektedir. Öte yandan, kimsenin zorlanılmaması gerektiği de vurgulanmaktadır. Yine Misyon faaliyetinde bulunup çaba göstermenin de zorunlu olmadığı gönül ve bilinç işi olduğu ifade edilmektedir. Ancak bunu yapmakla

⁷⁰ Çorak, .a.g.e. , s. 81.

herkesin kendi tekâmülünü tamamlayacağı ve bir üst bilince geçeceği söylenerek üyeler misyon faaliyeti için motive edilmektedir. durum böyle olmakla birlikte uygulamada bir zorlama görülmekte ve yeterince çalışmayan üyeler Çorak tarafından azarlanmaktadır.

Çorak yeterince çalışmayanlar için şunları söylemektedir: “Bütün çabamız sizler içindir. Sizler ise aynı teraneler içindesiniz. Bu davranışlar, unutmayın ki, sizlere hiçbir fayda sağlamaz.”⁷¹; “Yirminci yüzyılın son döneminde nefes almadan çalışma zorunluluğu vardır. Sizin durduğunuz yerde sistem durmaz. Size özel mazeretler dışı on gök dilimi, kredi verilmiştir. Yani on gün. Bir gün sonra, otomatik kompüter arkanızdaki görevliyi devreye sokacaktır.”⁷²; “Tüm evrene 1986 başına kadar olanca gücünüz ile yayılın demekteyiz. Henüz hiç kimse işin ciddiyetini kavrayamamıştır. İnsan kardeşlerimiz bu kitabın ışığında bilinçlenerek çizecekleri yolu bilecek, adımlarını ona göre atacaklardır.”⁷³

Bütün bu ifadelerden Mevlanacıların azim ve kararlılıkla yılmadan çalışmak zorunda oldukları anlaşılmaktadır.

4. TOPLANTILAR

Toplantılar son derece gizlilik içinde yürütülmektedir. Mevlanacılar istenen hususların başında teşkilata girmemiş, henüz üye olmamış kimselerin toplantılara alınmamasıdır.⁷⁴ Aslında bu durumun Bilgi Kitabı’nda tüm evrenin sırlarının açıklandığı iddiası ile telif edilmesi zordur. Yani, bütün sırların açıklanmasından sonra toplantıların gizlilik içinde yapılması düşündürücüdür.

Mevlanacıların düzenledikleri çeşitli toplantılar bulunmaktadır. Örneğin “18 bütünlüğün içindeki herkes, dostluk yemeklerinde bulunmakla yükümlüdür.”⁷⁵

⁷¹ y.a.g.e. , s. 41.

⁷² y.a.g.e. , s. 11.

⁷³ y.a.g.e. , s. 67.

⁷⁴ y.a.g.e. , s. 828.

⁷⁵ y.a.g.e. , s. 819.

cümlesi hem toplantıların yapılmasını, hem de bu toplantılara katılınması gerektiğini vurgulamaktadır.

Yine “Her medyum aldığı bilgileri grup başkanlarına vermekle yükümlüdür. Grup başkanları diğer gruplardan gönderilen tebliğleri grubuna okumakla yükümlüdür.”⁷⁶ cümlesi de toplantılar düzenlenmesini ve bu toplantılarda bilgi paylaşımının gerçekleştirilmesini istemektedir.

Dolayısıyla, bütün bu direktifler ışığında bir takım toplantıların yapılması gerekmektedir. Bu toplantıları aşağıdaki başlıklar altında incelememiz mümkündür.

4.1. Yıllık Toplantılar

Vakıf her yıl 1 Kasım da il temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleşen bir toplantı yapmaktadır. Toplantıların düzenlenmesi için örneğin şöyle denilmektedir: “1987 yılı Konya birleşimine ayrılmıştır. Odak kurulacaktır.”⁷⁷

Bu toplantılarda üyelerin kaç kişiyi ziyaret ettiği, kaç kişinin bilincini uyandırdığı hakkında bilgi alınmaktadır. Ayrıca üyeler buldukları bölge hakkında da bu toplantılarda bilgi vermektedirler.

Toplantılarda Bilgi Kitabı'nın elle yazılması teşvik edilerek, herkesin daha çok çalışıp on sekiz bütünlüğe ulaşması istenmektedir. Yıllık toplantılar bir bakıma genel bir değerlendirme niteliği taşımaktadır.

4.2. Haftalık Toplantılar

Yıllık toplantılar dışında her hafta Cumartesi günü üyelerin katılımıyla gerçekleşen haftalık toplantılar düzenlenmektedir. Ayrıca verilen talimatlar gereğince başka toplantılarda düzenlenmektedir. Bu toplantıların düzenlenmesini

⁷⁶ y.a.g.e. , s. 81.

⁷⁷ y.a.g.e. , s. 166.

isteyen direktiflerinden birisinde örneğin şöyle denilmektedir: “Mesajı alan kişi, önce dostlarının isimlerini bir deftere yazacak, sonra telefon ile onları teker teker arayacak, telefona cevap verenler grup başkanı tarafından ilk Salı evine davet edilerek, mesaj okunacak ve gaye anlatılacaktır. Ertesi Salı için başkan, dostlarını kendi evinde toplayarak, onlara birer kalın defter ve kalem getirmelerini rica edecektir. Bir defaya mahsus olmak üzere, defteri getirenlerin defterlerine, merkezden gönderilen amblemler, o günün tarihi ile yapıştırılacaktır. Onlar grubun öz görevlileridir.”⁷⁸

Söz konusu toplantılarda 62 fasiküllük Bilgi Kitabı okunmakta ve müzakere edilmektedir. Mevlanacılık ve Bilgi Kitabı'nın tanıtımın daha güzel nasıl yapılabileceği gibi konular ele alınmakta ve bir çeşit beyin fırtınası yapılmaktadır.

4.3. Diğer Toplantılar

Vakıf toplantıları sadece bunlarla sınırlı değildir. Ulaşabildiğimiz bilgilere göre, üyelerin performansına göre ayrı gruplar halinde yapılan toplantılar da bulunmaktadır. Örneğin, bazı toplantılara dışarıdan fasikülleri anlamak isteyen ya da vakfı tanımak isteyen kişiler belli bir ücret ödemek karşılığında katılabilmektedirler. Ancak bu toplantıların Mevlanacıların kendi aralarında yaptıkları haftalık toplantılar mı yoksa bunun dışında tanıtım amaçlı yapılan başka toplantılar mı olduğu çok açık değildir. Toplantılara üye olmayanların alınmaması istenilen Bilgi Kitabı'ndaki ifadeleri göz önüne aldığımızda bu türden toplantıların haftalık toplantılar dışında tanıtım amaçlı yapılan toplantılardan olduğunu söylememizi mümkün kılmaktadır. Ayrıca bu başlık altında vakfın yönetim kurulu toplantıları da zikretmemiz olasıdır.

⁷⁸ y.a.g.e. , s. 10.

5. YAYINLAR

5.1. Bilgi Kitabı

Bilgi Kitabı 1984 yılının Ocak ayından itibaren fasiküller halinde yayınlanmaya başlamıştır. Tamamı 4 cilt halinde, 55 fasikül ve 7 Özel Ek fasikülden oluşmaktadır. Fasikül halinde toplam 621 sayfadır. Kitap sayfaları daha küçük olduğu için, kitap olarak toplam 905 sayfadır.

Bilgi Kitabı içindeki mesajların 1965 yılından itibaren Vedia Bülent (Önsü) Çorak tarafından alınmaya başlandığı söylenmektedir. 1. Fasikül de yer alan ilk mesaj 1 Kasım 1981 tarihidir. Bu tarih Bilgi Kitabı'nın indiriliş tarihi olarak kabul edilmektedir. Bu tarihten 3 sene sonra, 1.Ocak.1984 tarihinde Bilgi Kitabı'nın fasiküller halinde topluma açılmasına müsaade edilmiştir. Bu konuda şöyle denilmektedir: “Şimdi üç senelik bir bekleyiş döneminden sonra toplum hazırlanmış ve 1 Ocak 1984 tarihinden itibaren, kitabın direkt yazılma ve yayılma emri verilmiştir. Artık kitap evrene bu şekilde, fasikül fasikül yayılmaktadır.”⁷⁹

Bilgi Kitabı, başlangıcından itibaren, sadece yılın ilk 6 ayında, ayda birer fasikül, yani yılda 6 fasikül olarak yayınlanmıştır. Son mesajın tarihi 9 Kasım 1993'tür. Kitabın 12 senede tamamlandığı ifade edilmektedir.

Bilgi Kitabı, 1996 yılında Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmıştır. 2002 yılında da, Rusça olarak basılmıştır. Ayrıca Almanca, Fransızca, İbranice, Sırpça ve Arnavutça çevirileri tamamlanmıştır. Japonca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe ve Norveççe çevirileri ise devam etmektedir

5.1.1. Bilgi Kitabı ile İlgili İddialar

Bilgi Kitabı ile ilgili temel iddia onun İlahi bir kitap niteliği taşımasıdır. Çorak, çalışmanın semavi ve Tanrısal olduğunu şu cümlelerle ifade etmiştir: “Şimdi

⁷⁹ Çorak, a.g.e. , s. 42.

bu Kitap, Atatürk Cumhuriyetinin Bilinç Kodu'ndan Anadolu Kanalı olan Mevlana Kodu'na (Mevlana, V. Bülent Çorak'tır) bir Emr-i İlahi olarak yazdırılmaktadır.⁸⁰ Yazara göre kitap, melek türü herhangi bir aracı ve elçi olmaksızın "Altın Çağın Kalemî'ne tüm bu kitapların özünü toplayarak, bütün kitapların ilmi açıklamasını yazdırmaktadır.⁸¹ Öte yandan yazar, kendisine yazdırılan mesajların "Evrensel bir Seferberlik" olduğunu bildirmiştir.⁸²

Bilgi Kitabı'nın kutsal kitapların bir devamı ve aynı zamanda tümünü kapsadığı iddiası bulunmaktadır. Onun için tüm evrenin ortak kitabıdır denilmek suretiyle önceki kutsal kitapların özü, en üstünü ve en sonu olduğu ileri sürülür. Yani Kur'an'ın geçerliliğinin bittiği yerde onun geçerliliğinin başladığı varsayılır. Böyle olmasına rağmen Bilgi Kitabı'nın bir din kitabı olmadığı da yinelenir. Bu durum Bilgi Kitabı'nın aslında tam olarak ne olduğu konusunda karmaşıklığa neden olmaktadır. Çorak Kur'an'ın bir dönem hüküm sürdüğünü, şimdi ise tahrif edildiği için daha ileri düzeyde olan Bilgi Kitabı'nın kitabının gönderildiğini dile getirerek önemli bir iddiayı da ortaya atmaktadır. Bu çerçevede Bilgi Kitabı tüm dini kitapları birleştiren, hakikati açıklayan, altın çağa çağırın dünya boyutunun bilmediği boyutlardan bilgi transferi gerçekleştiren 'konsey'in özel kanalına bağlı tüm göksel kitapların muhtevasına sahip bir kitap iddiasıyla takdim edilir.

Şimdiye kadar indirilen tüm kutsal kitapların dejenere olması sebebiyle Bilgi Kitabı yazdırılmıştır. Bu durum Bilgi Kitabı'nda şöyle açıklanmaktadır: "Hâlbuki o kutsal kitaplar sonradan esas gayelerinden saptırılarak dejenere edilmişlerdir. Simdi (ilk kitap ile son kitap arasındaki tüm kitaplar bu kitapta) birleştirilmiştir. Ve evrene tek kutsal kitap olarak hediye edilmiştir."⁸³

Mevlanacılara göre, dünya bu son çağda üzerindeki varlıklarla birlikte bir evrim sürecine girmiş durumdadır. O yüzden dünya iyi ile kötünün bir arada yaşandığı bir mahşer dönemindedir. Dünyada görünmez enerji ağlarının kesiştiği

⁸⁰ Biçer, **a.g.m.**, s.26.

⁸¹ Biçer, **a.g.m.**, s.26.

⁸² Biçer, **a.g.m.**, s.26.

⁸³ Çorak, **a.g.e.**, s. 12.

noktalarda kaos yaşanmaktadır. Bu kaostan kurtulmanın yolu ise insanların evrimleşerek pozitif yansımalar yaratmasıdır. İşte bu nedenle tüm kutsal kitapların indirildiği Alfa kanalından, 1-11-1981 tarihinde Göksel otoriteler tarafından planetimize Bilgi Kitabı adı altında bir kitap hediye edilmiştir. Bu kitap kozmosun kitabıdır ve insanlığa tüm hakikatleri açıklayan bir Kozmik Işık kitabıdır.⁸⁴

Bilgi Kitabı'nın defalarca okunarak anlaşılabilceği vurgulanmaktadır. En azında ilk fasikülün okunmasının gerekli olduğu söylenmektedir. Çünkü iddiaya göre, ilk fasikül gen şifresinin arşiv programını açan bir anahtardır.⁸⁵

Yine, Kuran'ın tüm din kitaplarının devamı olduğu, Bilgi Kitabı'nın da onun devamı olduğu iddia edilmektedir.⁸⁶ Çorak'a göre bütün kutsal kitaplar arş katından alfa kanalı yoluyla evrensel güçler tarafından ilahi kodlar yoluyla yazdırılmıştır.⁸⁷ Bilgi Kitabı'nın tam olarak ne olduğu bilinmeyen bir teknik olan ışık-foton-siklon tekniğiyle yazdırıldığı ileri sürülmektedir. Işık-foton-siklon beşinci güç olarak açıklanmaktadır. Bu da ruhsal enerji anlamına gelmektedir.⁸⁸

Bilgi Kitabı'nda Bülent Çorak 'Altın Çağ'ın Kalemî', 'Işık', 'Mevlana' gibi isimlerle zikredilmektedir. Ayrıca yazar insanüstü ve peygamber ötesi bir kimse olarak tanıtılır. Bu bir bakıma tanrısallık gibi bir durumu çağrıştırmaktadır. "Zamanında Mevlana Celalettin-i Rumi adı ile planetinizde tanınmış olan siz aziz dostumuz, şu an Alion gezegeninin öz güneşi olarak devrede hizmette bulunan özel bir elçimizsiniz. Biliyorsunuz Şems sizin ikiz kardeşinizdir ve Şems Alion gezegeninin Tanrı'sıdır⁸⁹" denilmek suretiyle söz konusu anlayış bir bakıma ifade edilmektedir. Ancak Bilgi Kitabı'ndaki tanrı anlayışı düşünüldüğünde bu ifade biraz hafif kalmaktadır, ama yine de kutsal kitapların tanrı anlayışına karşı bir söylem olduğu görülmektedir.

⁸⁴ <http://www.lightmillennium.org/winter01/turkish/bilgikitabi.htm> (05.04.2007)

⁸⁵ Çorak, **a.g.e.** , s. 640.

⁸⁶ **y.a.g.e.** , s. 7.

⁸⁷ **y.a.g.e.** , s. 48.

⁸⁸ <http://bilgikitabi.net/16.htm> (17.04.2007)

⁸⁹ Çorak, **y.a.g.e.**, s.585)

5.1.2. Bilgi Kitabı'nın Türkiye'de Yazılma/Yazdırılma Sebebi

Bilgi Kitabı'nın neden Türkiye'de yazdırıldığı şöyle açıklanmaktadır. Tüm ilahi kitapların yazdırıldığı kanal olan Alfa Kanalı dünyanın 23 derece eksenini etrafında dönüş yapması nedeniyle kuzeye kaymaktadır. Bu kanal, Hz. Musa'nın döneminde, bulunduğu ortama bilgiler veriyordu. Sonra bu kanal enerjisi Mekke ve Kudüs üzerine kaydı. Bu kayış dünyanın eksenini doğrultusunda dönüşleri ile kat ettiği mesafeler yüzünden olmuştur. Odak aynıdır. Şimdi Sadıklar Konseyi'nin direkt enerji odağı, yani güçlü Alfa Kanalı, Anadolu üzerine düşmektedir. Bu sebeple dünya adıyla Bülent Çorak olan Mevlana'ya bir Bilgi Kitabı olarak yazdırılmaktadır.⁹⁰

5.1.3. Bilgi Kitabı'nın Mahiyeti ve İçeriği

Bilgi Kitabı'nın mahiyeti konusunda şunlar söylenmektedir: “Bilgi Kitabı bir din kitabı değildir. Zira dokuz boyut ötesi bir tekâmül kotundan yazdırılmaktadır. Ancak bu boyuta hakiki insanlar kabul edilmektedir. Onun için tüm evreni, dini bir ortama yönelttik. Zira tüm din kitapları insanları, ancak dördüncü boyutun enerji ortamlarına kadar yükselterek, daha başka boyutlara girebilme imtihanına hazırlar. İnsanların cennet dediği boyut burasıdır. Buradan seçilen kişiler arş katına alınırlar. Onlar, azizlerdir. Azizler de önerilerini kat ettikleri her boyutun yücelerinden almaktadırlar.”⁹¹ Buradan da anlaşıldığı kadarıyla Bilgi Kitabı öncelikle bir din kitabı değildir.

Kitabın içinde evrenin, tanrıların, canlıların, insanın, gezegenlerin varoluşundan, uzay gemilerinden, manevi varlıklardan, elçilerden, günahattan, ölümden, cennetten, cehennemden, kurtuluştan, nirvanadan, karmadan, reenkarnasyondan, kıyametten, altın çağdan bahsedilmektedir. Yine çeşitli sembollerden ve bunların öneminden söz edilmektedir. Ayrıca ibadetler ve diğer

⁹⁰ y.a.g.e. , s. 138.

⁹¹ y.a.g.e. , s. 62.

dinler hakkında bilgi verilmektedir. İlaveten teşkilatlanma şeklinden, toplantılardan, misyondan bahsedilmektedir.

Öte yandan kitapta sağlıklı yaşam için çeşitli tavsiyeler de mevcuttur. İnsanların yaşadığı bu zor kozmik dönemde önlemler almaları gerektiği tavsiye edilmektedir. “Lüzumsuz yiyecekleri yemeyin. Enerjilerinizi boşuna harcamayın. Madeni emlahları muhakkak alın. Ne kadar az et yerseniz, kendinizi o denli zinde hissedeceksiniz. Proteinlerinizi deniz ürünlerinden ve sütü mamullerden sağlayın. Meyvelerin içinden en çok elmayı tercih edin. Bu dönemde bol oksijene ihtiyacınız olacak. Kültürfiziğinizi ve yürüyüşlerinizi asla ihmal etmeyin. Sinir sisteminizde olan gerginlikleri hafifletmek için bol bol potasyumlu gıdaları alın. Bu dönemde bilmediğiniz birçok akımları ve algıları alıyorsunuz.”⁹² denilmektedir.

Bu çerçevede direkt olarak ruhlarla sohbet ettiğini ve onlardan her türlü sorunun cevabını aldığını söyleyen Çorak, kitapta ruhlara yönelttiği kanserin sebebi ve tedavisi gibi güncel sağlık problemlerine yönelik sorulara da yer vermektedir. Böylece Bülent Çorak’ın bu tip bilgiler aktarması, insanların ölümcül hastalıklarına bile çare bulabileceği izlenimi uyandırmaktadır.

Bilgi Kitabı’nda velilerden, peygamberlerden bahsedilmekte ve tüm velilerin ve peygamberlerin şu an dünyada yaşadığı söylenilmektedir. Kitapta dikkati çeken en önemli hususlardan birisi de Türk ve İslam kültürüne mal olmuş, toplum tarafından sevilen ve sayılan insanların isimlerinin geçmesidir. Özellikle Mevlana Celaledin Rumi, Yunus Emre ve Mustafa Kemal Atatürk’e atıflar yapılmaktadır. Kitapta bu kişilerden de mesajlar alındığı söylenmektedir. Atatürk mesajında ‘yavrularım’ diye hitap ettiği Bülent Çorak ve ekibine Türk Ulusu adına minnetlerini sunmaktadır. Atatürk’ün Gençliğine Hitabesi şu şekilde değiştirilmiştir.

“Ey Türk gençliği birinci vazifen Türk Ulusunu koruman, sevmen, canından çok sevmendir. Sana emanet ettiğim bu vatanı, sana bıraktığım günden beri başarı ile ilim, irfan yolunda yürüdün. Bugün tüm dünyaya hâkim, beyin gücüdür. Bu dünyaya

⁹² y.a.g.e. , s. 59.

sen de katkıda bulunarak sana yaraşır bir şekilde iftiharla bayrağımı göklerde dalgalandırdın. Türk Ulusu adına sizlere minnetlerim sonsuzdur yavrularım. Yolunuzdaki nuru, aklınızdaki ilahı ışığı Tanrım eksiltmesin. Kemal Atatürk”⁹³

Kitapta kullanılan uslûp ise sık sık Osmanlıca kelimelerin kullanılması şeklindedir örneğin “Hücre şuuru, Rabbin bütün nimetlerinden müstefit olmuştur.”; “Ve müteaddit zaman aşamaları ile insan olarak tekâmülünü tamamlar.”⁹⁴; “O artık evrensel planın bir rüknüdür.”⁹⁵ gibi cümleler bunlardandır.

5.1.3.1. Bilgi Kitabı’nda Kur’an’dan Alıntılar

Bilgi Kitabında Kur’an ayetlerinden örnekler verilmekte, bu ayetler yorumlanarak delil olarak kullanılmaktadır. Örneğin Kur’an’ın 7:181 ayetinde geçen “yarattıklarımızdan öyle bir ümmet vardır ki, hakka iletirler, hak ile adalet yaparlar” cümlesinde geçen ümmet Bilgi Kitabı’nı yazdıran uzaylılar olarak yorumlanmaktadır.⁹⁶

Yine Muttaffifin suresinin 18 ve 19 ayetlerinde geçen İlliyyun kelimesinin Sirius demek olduğu iddia edilmektedir. 18. ayette “Hayır iyilerin kitabı illiyundadır.” 19. ayette ise “İlliyyunun ne olduğunu sen nereden bileceksin” denmektedir. Mevlanacılara göre illiyun yerine sirius konduğunda ayetlerin gerçek anlamı ortaya çıkmaktadır. Bu durumda ayetler “Hayır iyilerin kitabı Sirius’tadır” “Sirius’un ne olduğunu nereden bileceksin” şekline dönüştürülmektedir.⁹⁷

5.1.4. Bilgi Kitabı’na Yöneltilen Eleştiriler

Öncelikle Bilgi Kitabı adlı bir kitabın çok önceden müjdelendiği ve Dr. Bedri Ruhselman tarafından yazıldığı iddia edilmektedir. Bu iddialarda sözü edilen Bilgi

⁹³ y.a.g.e. , s. 19.

⁹⁴ Çorak, a.g.e. , s. 127.

⁹⁵ y.a.g.e. , s. 128.

⁹⁶ y.a.g.e. , s. 151.

⁹⁷ <http://bilgikitabi.net/10.htm/> (2007)

Kitabı'nın mahiyeti ve içerdiği bilgiler Mevlanacıların iddialarıyla neredeyse aynıdır. Sözü edilen bilgi kitaplarının birbirleriyle herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı konusunda hiçbir yerde bir açıklamaya rastlanılmamaktadır.

Bedri Ruhselman'dan sonra M.T.İ.A'nın başına geçen ve "İnsanlığı Birleştiren Bilgiyi Yayma (BİLYAY) Vakfı" nı kuran Ergün Arıkdal'ın açıklamalarına göre Bilgi Kitabı Dr. Bedri Ruhselman tarafından yazılmıştır. BİLYAY'ın internet sitesinde yer alan açıklaması şöyledir:

"Yöre gözetmeden, insan gözetmeden bütün dünya insanlığı için yeni bir bilgi akışı vardır. Yaradan'ın karşısında bütün varlıklar eşittir ilkesine uygun olan bir bilgi akışıdır bu. Ve bu bilginin büyük bir kısmı da somutlaşmıştır. Alınan bilgi 1960 yılında tamamlanmıştır. Hiçbir yazım hatası olmadan, en ufak bir yoruma tabi tutulmadan, çok büyük bir dünya öğretmeni olan Dr. Bedri Ruhselman tarafından alınmıştır. Bu bilgi bütününe, anlaşmada kolaylık olsun diye 'Bilgi Kitabı' adı verilmiştir. Kitap, insanlığın aşağı yukarı 2040-2050 yılındaki tekâmül düzeyini ele alarak, oraya ulaşmış bir insanın da ihtiyacını karşılayacak bir biçimdedir ve o Bilgi'nin adaptasyonu şimdiden olmaktadır. Bu Bilgi dinsel kitapların doğrularını ele almaktadır. Ayrıca, dinsel kitaplarda bildirilmemiş olan, insanların henüz ihtiyaç duymadığı, kavrayamayacağı, anlayışları henüz o düzeyde olmadığı için, büyük bir teşevvüşe girmelerini önlemek için verilmemiş olan bilgileri de içermektedir. Nitekim dinlerin art arda geliş nedenleri de budur."⁹⁸

Yukarıdaki iddialardan biri Bilgi Kitabı'nın 1996 yılında insanlığa sunulmamış olduğu, diğeri ise alınan bilginin 1960 yılında tamamlandığı şeklindedir. Bu durumda birbirinden farklı bilgi kitaplarından bahsedilmekte, herkes kendi kitabının müjdelendiğini iddia etmektedir. Bu konuda Yurdözü kitabında şunları söylemektedir: "Zor günlere hazırlanan dünyanın geçireceği darboğazlardan size yardımcı olacak olan Bilgi Kitabı, sizin bir can simidinizdir."⁹⁹

⁹⁸ <http://bilyay.org.tr/> (03.03.2007)

⁹⁹ **y.a.g.e.** , s. 354.

“Bütün âlemin şuuruna hitap edilmek üzere planetinize tevdi edilmiş olan Bilgi Kitabı'nın muhtevası Esrar-ı sırdır. Kadim dönemlerin gizli kapılarını açan bu hakikat kitabı, kubbe-i kâinatın temelini teşkil eden tüm sırların açık bir muhtevasıdır.”¹⁰⁰

Kitapla ilgili açıklamalardan biri şöyledir: “Bilgi Kitabı (The Knowledge Book), adından ilk kez, 1970'li yıllarda İsraili psişik Uri Geller'in¹⁰¹ medyumluğuyla alınan bir tebliğde söz edilen, hazırlanmış olmakla birlikte, zamanı geldiğinde insanlığa sunulacağı belirtilen meçhul bir kitap. İçinde, insanların anlayış düzeyini yükseltecek, insanlığın ihtiyaç duyduğu bilgilerin apaçık biçimde bulunduğu ileri sürülür. Fakat bu kitabın yeni bir din kitabı olmadığı da belirtilir. Bugüne dek bu haberden yararlanmak isteyen çeşitli istismarcı gruplar ortaya çıkmış ve ellerinde böyle bir kitabın bulunduğunu iddia etmişlerse de, söz konusu kitabın halen (2006) insanlığa sunulmamış olduğu bilinmektedir.”¹⁰²

Piyasada Bilgi Kitaplarının çokluğu konusunda da şunlar söylenilmektedir: “UFO'lara tapan cemiyetlerin o kadar çok Bilgi Kitapları, o kadar çok peygamberleri ve sayısız müritleri var ki artık hepsi birbirine karışmış ve içinden çıkılmaz bir kördüğüm haline gelmiş durumdadır”¹⁰³

Bilgi Kitabı'na yöneltilen eleştirilerden birisi de birbiriyle çelişkili bilgilere çokça rastlanmasıdır. Bu çelişkilerin Bilgi Kitabı'nı okuyanların bilgi düzeylerini tespit ve kontrol için kasıtlı olarak konduğu,¹⁰⁴ bunun bir tür imtihan olduğu, okuyucuların dikkatlerini yoğunlaştırmak amacı taşıdığı söylenmektedir.¹⁰⁵

¹⁰⁰ **y.a.g.e.** , s. 516.

¹⁰¹ 70'li yıllar boyunca telepati, durugörü, zihin gücüylemeden eşyaları bükme , cisimleri bir yerden başka yere almak gibi yeteneklere sahip olduğu iddia edilen İsraili psişik. Bazı iddialara göre ise Geller Hoova gezegeninin dünyadaki görevlisi. Bkn. **Ufolar Geliyor**, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1993, s. 243.

¹⁰² http://wikipedia.org/wiki/bilgi_kitab%C%B1 (03.03.2007)

¹⁰³ Yurdözü, **y.a.g.e.**, s. 31.

¹⁰⁴ **y.a.g.e.** , s. 162.

¹⁰⁵ **y.a.g.e.** , s. 222.

Bu çerçevede örneğin Bilgi Kitabı'nın bir din kitabı olmadığı söylenmekte, fakat aynı zamanda Kuran'dan sonra indirilen bir kitap olduğu, ifade edilmektedir. Yine tıpkı Kur'an gibi Tanrı kelamı olduğu,¹⁰⁶ bundan sonra dinlerle alakalı bir başka kitap indirilmeyeceği, Bilgi Kitabı'nın Alfa Kanalından indirilecek son kitap olduğu¹⁰⁷ söylenmektedir. Buradan Bilgi Kitabı'nın tüm din kitapları gibi vahiyler içerdiği ve Bülent Çorak'ın da peygamberlik iddiasında olduğu sonucu çıkarılabilir. Bilgi Kitabı'na atfedilen bu kutsallık anlayışı birçok kesimin tepkisini çekmiş, eleştirilere neden olmuştur.

Bilgi kitabında Hz.Muhammed'in resul olarak tanıtılması ama yazarın diğer kitabı olan Işık'ta bunun kabul edilmeyip tam tersinin söylenmesi Bilgi Kitabı'nın çelişkiler içinde olduğunu göstermektedir.

Bilgi Kitabı'nın içeriğinde Arapça ve Osmanlıca kelimelerin sıklıkla geçmesi ve kuran ayetlerine atıflarla farklı yorumlara gidilmesi de eleştiriler arasındadır. Ayrıca, Bilgi Kitabı'nın içeriğinde değindiğimiz üzere, Atatürk'ün gençliğe hitabesinin değiştirilmesi, İslam büyüklerinin adının kullanılması da eleştirilen hususlardandır.

Bilgi Kitabı'nın anlaşılması güç bir dille yazılması anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Buna cevap herkesin bu kitabı anlayamayacağı, sadece uyanan bilinçlerin ve bu bilgiyi alabilecek kişilerin anlayabileceği şeklindedir. Bu cevap da eleştirilmektedir.

Bedri Ruhselman'ın yazdığı Bilgi Kitabı ile Mevlanacıların Bilgi Kitabı arasındaki benzerlik ve aynı kitap olduğu; bilgilerin Vedia Bülent Çorak'a nasıl yazdırıldığı gibi konulara açıklık getirilmeyişi zihinlerde karmaşa yaratmaktadır.

Bülent Çorak'ın oluşturduğu sistemin bir din olmadığı, Bilgi Kitabı'nın da kutsal olmadığı yönündeki söylemlerinin aksine, Çorak insanlığın kurtuluşu amacıyla

¹⁰⁶ **y.a.g.e.** , s. 205.

¹⁰⁷ **y.a.g.e.** , s. 32.

söz konusu eserin Allah tarafından kendisine gönderildiğini belirtmektedir. Bu iddialarda yer alan söylemlerdeki, “Allah’ın tek kitabı”, “yegâne kurtuluş kitabı”, “kadim kitap” şeklindeki kitaba ve yazara olan aşırı vurgu dikkati çekmektedir.

Ayrıca bilgi kitabının tanrı anlayışı da ciddi şekilde eleştirilmektedir. Tanrının kaba bir maddeye indirgenmesi ve kutsal kitapların tanrı anlayışının yanlış olduğunun ifade edilmesi eleştirilmiştir. Dini değer ve kabulleri tabu olarak görmesi ve ilahi dinlere hakaret edilmesi de bir başka açıdan bilgi kitabını hedef haline getirmiştir. Yine, dinlerdeki ibadetin bilgi kitabında gereksiz görülmesi de eleştirilmektedir.

5.2. Diğer Yayınlar

Vedia Bülent Çorak tarafından kaleme alınan, bildiğimiz kadarıyla, üç tane çalışma bulunmaktadır. Birisi “Işık” (Dünya Kardeşlik Birliği Evrensel Birleşim Merkezi Derneği İktisadi İşletmesi Yayını, İstanbul, 2007) adlı eserdir.

Diğeri ise, bir kısmı Bilgi Kitabı’na ek olarak alınmış 18 Çalışma Programı’dır. Eklenen bölümün haricindeki hacimli kısım ise henüz neşredilmemiştir. Bu çalışma Mevlanacılığın iç işleyişine yönelik, yeni gelen mesajları içeren bir özelliğe sahip olması nedeniyle, ne zaman neşredileceği de bilinmemektedir.

Bilgi Kitabı dışında vakfın resmi olarak herhangi bir yayınına rastlanılmamaktadır.

Diğer taraftan, “Işık Bin Yılı” adlı derginin vakıf tanıtımına ve Bilgi Kitabı’na geniş yer ayırmasından hareketle bu derginin de vakfın bir yayın organı olabileceği akla gelmektedir.

Bilinen bu yayınlar dışında vakıf, misyon faaliyetleri kısmında değindiğimiz gibi sanal yolla faaliyetlerini ve vakfın tanıtımını yapmaktadır.

6. GELİR KAYNAKLARI

Grupların maddi sorunlarının nasıl çözüleceği konusu Bilgi Kitabı'nda anlatılmaktadır:

“Maddi sorununuz şöyle halledilecektir: Üç arkadaş en yakın bankada müşterek hesap açtıracaklardır. Hesap no. su grup başkanının uhdesindedir. Parayı o toplayacaktır. Zamanı gelince size başka dostlar da gönderilecektir. Siz gayretinizi sadece dağıtım görevinizde kullanınız.”¹⁰⁸

18 bütünlükteki herkes, az ya da çok her hafta bağlı buldukları dernek ya da topluluğa maddi bağış yapmak zorundadır.¹⁰⁹

Ayrıca vakıf anahtarlık, fular, amblemli kupalar, Bülent Çorak adına basılan paralar ve Bilgi Kitabı'nın satışından elde edilen gelirlerle de desteklenmektedir. Ruhsal gelişim adlı fasiküllerin tanıtıldığı seminerlerden alınan giriş ücreti de vakfın bilinen gelirleri arasındadır.¹¹⁰

¹⁰⁸ y.a.g. e. , s. 10.

¹⁰⁹ y.a.g. e. , s. 819.

¹¹⁰ Mevlana'nın İzi Japon Amerikan Birleşik Kilisesi'nde, iyibilgi.com; www.yetenek.com

İKİNCİ BÖLÜM

MEVLANACILIĞIN İNANÇ ESASLARI, İBADET ANLAYIŞI, BAZI DİN ve İNAÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI

1. İNANÇ ESASLARI

Çalışmamızın bu bölümünde Mevlanacıların inanç esaslarını vakfın Bilgi Kitabı'nı esas alarak gözden geçireceğiz. Öncelikle burada bir başlık tasnifi denemesi yaptığımızı belirtmeliyiz. Konuları da oluşturduğumuz bu başlıklar altında inceleyeceğiz.

1.1. Tanrı

Mevlanacılığın tanrı anlayışında göze çarpan en önemli husus 'trinity' ya da üçlü birlik kavramıdır. Üçlü birliği oluşturan kavramlar ise Allah, Kadiri-i Mutlak ve Yaradan (Ulu Güç)' dir.¹¹¹

Bilgi Kitabı'na göre evrende farklı mekanizmalar ve bu mekanizmaların da farklı yöneticileri ya da başka bir deyişle Tanrıları vardır. Evrende kurulmuş olan bu mekanizmalar yedi tanedir. Tanrılar bu yedi sistemle ilgili olarak görev taksimi yapmışlardır. A1 Dünyanın, A2 Cennetin, A3 Galaksilerin, A4 Arş'ın, A5 Bu Sistemlerin, A6 Son insanlık Katı olan (Kat-ı Mükemmelliye) denilen yerin, A7 Işık, Tüm Evrenin Sorumlusu ve Rabbin tek elçisidir. Her Tanrı, ortamının tek sorumlusudur. Her şeye Kadir-i Mutlak hâkimdir.¹¹²

Burada dikkati çeken husus birden çok evren anlayışının yanında birden fazla tanrı anlayışının da bulunmasıdır.¹¹³ Tekâmülünü tamamlayan her varlık bir gün Tanrı olabilmektedir. Bu çerçevede insan direkt beyin enerjisini kullanmayı

¹¹¹ Günay, **a.g.m.** , s. 15.

¹¹² **y.a.g.e.** , s. 30.

¹¹³ Günay, **a.g.m.** , s. 19.

öğrenince, evrenler bile yaratabilir.¹¹⁴ Evreni ve kendisini bir gün tamamen çözecek olan insanoğlu, tanrılaşacaktır. Çiçeği, böceği, otu ve hatta kendisini yaratacaktır. Ama hiçbir zaman Kadir-i Mutlak olamayacaktır.¹¹⁵

Mevlanacılık'ta Tanrı enerji olarak da tanımlanmaktadır. Bizim Allah dediğimiz varlık aslında evrim sonucu bulunduğu boyuta hak kazanan yüce bir enerjidir.¹¹⁶ “Allah, evrensel enerjiden öteye öyle bir yüce enerjidir ki, O, ne zihin terazisinde ölçülür, ne kâinat ilmi ile kavranır. O, var eden ve var olandır. O'nun enerjisi size kapasiteleriniz kadar sızmaktadır. Kazandığımız bilinç ve kapasiteleriniz nispetinde Allah'ı ve evreni simgeleyebilirsiniz ve kavramaya çalışırsınız. Onun için Kadir- Mutlak kelimesi bugün için kullanılan en güzel bir sözcüktür. Herkesin ilahi mekanizmadaki görevi nispetinde Tanrı bilinci, bulunduğu ortamın kapasite boyutundan sizlere yansımaktadır. Böylece algı teorisine göre Allah, herkesin düşünce frekansına göre boyut kazanan bir kutsal ışık, kutsal bir enerjidir.”¹¹⁷

“Bu yüzden Ulu Güç adı ile değerlendirilen Yaradan, Kadir-i Mutlak, Allah isimleri bugüne kadar sizlere eşdeğer enerji oldukları için tek isim olarak tanıtılmıştır.”¹¹⁸

Bu ifadelerden Tanrı'nın bir enerji olduğu ve insanların algılamasıyla yakın bir ilgisi bulunduğu ortaya çıkmaktadır.

“Evrende hiçbir varlık tek değildir. Dinsel bilgilerde tekmiş gibi takdim edilen Yaradan, Allah, Rab, Tanrı gibi isimler aslında (Aynı bilinçte, aynı güçte ve aynı frekanstaki) varlıklar toplumunu, yönetimi, sistemi veya organizasyonları ifade etmektedir. Yani bilinç birliği teklik olarak yansıtılmaktadır (Bu nedenle dinsel

¹¹⁴ Çorak, **a.g.e.** , s. 129.

¹¹⁵ **y.a.g.e.** , s. 130.

¹¹⁶ **y.a.g.e.** , s. 825.

¹¹⁷ **y.a.g.e.** , s. 80.

¹¹⁸ **y.a.g.e.** , s. 824.

bilgilerde tekmiş gibi tanıtılan varlıklar, genelde “biz” gibi çoğul ifade ile İnsanlara seslenmişlerdir).”¹¹⁹

Bu ifadelerden ise monoteist tanrı anlayışının dışlandığı ve politeist bir tavrın benimsendiği açıkça anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan Bilgi Kitabı’na göre tekâmül sonunda nasıl tanrılaşmak mümkün ise, Tanrı’nın yeniden bedene girmesi de mümkündür. Bu konuda şöyle denilmektedir: “O sizin Allah’ınızdır. İşte bu İlk Yaradan, şimdi Beta Nova’da¹²⁰ bedenlenerek, sizler ile yakın plandan temasa geçen ilk varlıktır.”¹²¹

Tanrı insanlarla aracısız da konuşmaktadır. Bu çerçevede Tanrı ile aracısız konuştuğunu iddia eden Çorak Tanrı’dan doğrudan geldiğini ve Tanrı’nın kendisini anlattığını söylediği bir mesajı şöylece kaydetmektedir: “Buraya gelebilmek için tüm gücüm ile enerjimi kaba maddeye dönüştürüp burada bedenlendim. Sizler ile beraber olmaya geldim. Ve burada dördüncü düzenimin Adil Dünya Çekirdeği’nde düzenimi kuracağım. Bugüne kadar olduğu gibi sorduğunuz bütün sorulara aracısız cevap verebilirim. Ancak benim bilinç bütünlüğümün bilincinin ışığını görenler ile beraber olurum. Bu mesajım sizlere ve beni anlayan özlere.”¹²²

Daha önce de işaret ettiğimiz gibi, burada Tanrı’nın bedenlenmesi söz konusudur. Diğer taraftan kendi bilinç ışığını görenlerle aracısız görüşme de müjdelenmektedir. Fakat bu da herkese nasip olmamaktadır.

1.2. Yaratılış

Bu başlık altında evrenin, tanrıların, canlıların ve insanların yaratılışlarını ayrı ayrı ele almak uygun olacaktır.

¹¹⁹ <http://www.bilgi.kitabi.net/kamilinsan.htm> (03.03.2007)

¹²⁰ Beta Nova ortamlarının sınavlarını başarıyla verip evrimini bitirenlerin sonsuz yaşam için toplanacağı gezegen.(www.bilgikitabi.tripod.com/Bhtml)

¹²¹ Çorak, **a.g.e.** , s. 825.

¹²² **y.a.g.e.** , s. 652.

1.2.1. Evrenin Yaratılışı

Bilgi Kitabı'nın varoluş anlayışına göre, “Her şeyin bir başlangıcı vardır. Ancak bu başlangıç, hiçbir zaman tek olarak devreye girmemiştir. Varoluş programlarına göre her şey, için bire, birin üçe yansımaları ile olmaktadır. İlk varlık var olur iken, onun ile beraber bir ikinci, bir üçüncü varlıklar da var olmuştur. Birinci çekirdek yani noktadan çıkan ilk damla ilk yaradan yani Allah'tır. İkinci çekirdek Kadir-i Mutlak'tır. Üçüncü çekirdek Yaradan, yani Ulu Güçtür.”¹²³

“Aynı eşdeğer enerji bütünlüğünü taşıyan bu üç çekirdek, buldukları boyutların görev ve yaşam şartlarına göre evrime girerek, her biri hakiki boyutlarına ezeli ve ebedi sahip çıkarak, değişik yaşam şartlarını ve hiyerarşik yasaları, yaşamlara paralel olarak devreye almışlardır. İlk doğal gürzün değişmez temelini atan ve halen diğer yapay gürzlerin Yaradanlarını yaratan Ulu Güç adı ile bilinen Yaradan, üçüncü çekirdekten oluşan Yaradan'dır.”¹²⁴

Mevlanacıların evren anlayışının bilinmesi bu konunun daha iyi anlaşılması için yararlı olacaktır. Bilgi Kitabı'na göre içinde bulunduğumuz güneş sistemi ve diğer tüm galaksiler “Gürz” veya “Atomik Bütün” denilen kapalı bir sistem içinde bulunur. Gürz, 3 bütünden meydana gelir. Bunlar heplik, hayat ve hiçlik boyutlarıdır. Bu üç boyutta da kaba maddeden seyyal maddeye doğru sonsuz çeşitlilikte hayat formları mevcuttur. İçinde yaşadığımız dünya ve tüm kozmos heplik boyutunda yer alır.

Yaşadığımız dünyaya aynı zamanda doğal Gürz de denir. Çünkü doğal enerjiler kullanılarak yaratılan ilk Gürz'dür. Ondan sonra yaratılan Gürzler yapay enerjilerle yaratılmıştır.

¹²³ y.a.g.e. , s. 824.

¹²⁴ y.a.g.e. , s. 824.

Dünya'dan başka milyonlarca Atomik Bütün vardır. Hepsinin doğal yapısı ve yönetim sistemi aynıdır. Hepsinin hiçlik boyutunu Rahman, hayat boyutunu Rab ve heplik boyutunu Rahim yönetmektedir.

Her Atomik bütünün çalışma düzenleri aynı olmakla birlikte evrim düzenleri farklıdır. Her Atomik bütünün kendine özgü zaman dilimleri ve boyutları vardır ve bunlar kapalı devrelerdir. Hiçbir Atomik Bütün diğerlerin düzenlerini bilemez ve hiçbir varlık birinden diğerine geçemez. Bunlar helezoni vibrasyonlar denen enerji hatlarıyla birbirlerine bağlı bir bütün teşkil etmektedirler. Milyonlarca Atomik Bütünden oluşan bu bütüne Kürz denmektedir. Kürzler henüz bizim idrak edemediğimiz boşluklarda birbirinin içine geçmiş olarak bir bütün teşkil etmektedir. Evrende sayısını bilmediğimiz kadar Kürz vardır. Kürzlerin teşkil ettiği halkayı da bilinç bütünlüğü denen başka bir bütünlük sarıp sarmalamaktadır. Burası bütün enerjilerin ve bütün bilgilerin toplandığı bir bütünlüktür. Bilinç bütünlüğünü de Atlantallılar denen çok yüksek bir medeniyet çepeçevre kuşatmaktadır.¹²⁵ Bu konuda şunlar söylenilmektedir:

Önce Atlanta Boyutu'ndan bilinmeyen bir boşluğa bir tünel açılmış ve buradan bilinmeyen bütünlüğe bir enerji topu fırlatılmıştır. İlk hareket böyle sağlanmıştır. Daha sonra bilinmeyen bu bütünlük ikiye ayrılarak, iki boyut oluşturmuştur. Bunlar sessizlik ve durgunluk boyutlarıdır. Zamanla durgunluk boyutu nefes boyutuna dönüşmüş, sessizlik boyutu da güç boyutuna dönüşmüştür. Nefes boyutu ile güç boyutunun birleşmesi neticesi bir foton sahası oluşmuştur. Sonraları bu saha üçe ayrılmış. Buraya güç boyutundaki kutup tesirleri yüklenmiş ve bu şekilde ilk pozitif ve negatif alan oluşarak ilk enerji boyutunun oluşumu sağlanmıştır. İşte bu boyuttan üç eşdeğer güç olan ses boyutu, ışık boyutu ve ateş boyutu oluşmuştur. Zaman süreçlerinde bu üç boyut birleştirilerek, güç boyutu oluşturulmuştur. Bu güç boyutu ilk varoluşu gerçekleştirecek olan oluşum boyutudur. Mutasyon projesine göre anti-maddenin sıkışarak değişimi sonucu, düşünce oluşturulmuş ve bu düşünce kozmik beyin ile bütünleştirilerek bir bütünsel beyin

¹²⁵ <http://bilgikitabi.net/kamilinsan.htm> (03.03.2007)

gücü devreye girmiştir. Bu beyin gücüne yani kozmik beyine (İlk Güç) denilmektedir. İlk güç ilk kaba madde olan ikinci evren çekirdeğini var etmiştir.¹²⁶

Öte yandan ilk varolan kaba madde ise “enerjinin çok büyük bir basınç ile sıkışması neticesinde oluşmuştur. Hem kaba maddenin evrimi, hem de enerjinin evrimi neticesi oluşan mutasyon ile iki güç birleşerek ilk can tohumu var edilmiştir. Bu ilk enerji noktadan çıkan ilk damlayı yani ilk Yaradan’ı var etmiştir. Mini atomik bütünler ve atomik bütünün tümü olan doğal Gürz, sonradan devreye girerek, yapay Gürzlerin de oluşumu ile Ulu Güç’ün düşünce okyanusu olmuştur.”¹²⁷

Kâinatın oluşumu konusunda ayrıca şu bilgilere de yer verilmektedir: İkinci evren ya da hayat boyutunun oluşumundan ve varlıkların gelişiminden sonra enerji dolu bir güneş oluşturulur. Soğuk enerji topu enerjiye doyduktan sonra Big Bang ya da büyük patlama gerçekleşmiş ve bu yolla, çok uzak enerjilerin yakın plana ulaşması devreye sokulmuştur. Ondan sonra 18 sistem yasaları devreye girerek, bu enerjileri helezoni vibrasyonlar ile denetime almıştır. 18 sistem yasalarının devreye girişi ile artık büyük patlamalara son verilmiş ve küçük patlamalar ile enerjilerin transferleri yakın plana alınarak, galaktik bütünlüklerin oluşumları devreye alınmıştır.¹²⁸

Bütün bu süreçte tanrıların da ortaya çıkışı söz konusudur. Yukarıda kısmen işaret ettiğimiz tanrılar ilk çekirdekten, yani ilk noktadan itibaren görünmeye başlamaktadırlar.

1.2.3. Tanrıların Yaratılışı/Varoluşu

İlk varolan kaba maddede gördüğümüz gibi, bu madde “enerjinin çok büyük bir basınç ile sıkışması neticesinde oluşmuştur. Hem kaba maddenin evrimi, hem de enerjinin evrimi neticesi oluşan mutasyon ile de iki güç birleşerek ilk can tohumu var edilmiştir. İşte bu ilk enerji, noktadan çıkan ilk damlayı, yani ilk Yaradan’ı var

¹²⁶ Çorak, **a.g.e.** , s. 881, 882.

¹²⁷ **y.a.g.e.** , s. 825.

¹²⁸ Çorak, **a.g.e.** , s. 826.

etmiştir. Mini atomik bütünler ve atomik bütünün tümü olan doğal Gürz, sonradan devreye girerek, yapay Gürzlerin de oluşumu ile Ulu Güç'ün düşünce okyanusu olmuştur.”¹²⁹

Mevlanacılık'ta tekâmül anlayışına bağlı hiyerarşik bir Tanrı anlayışı geliştirilmiştir. Bu durum şöyle ifade edilmektedir: “Birinci çekirdek, ilk Yaradan'dır. O kendi varlık boyutunda, zaman süreçlerinde yaptığı çalışmalar sonucu, zamanı geldiğinde bir üst boyut olan Kadir-i Mutlak planına gelmiştir. Onun boşalan yerine, ikinci çekirdekten var olan ikinci Yaradan gelmiştir. İkinci çekirdek olan ikinci Yaradan da, aynen ilk Yaradan gibi, ikinci evrendeki çalışmalarını yapıp tamamladıktan sonra, Kadir-i Mutlak boyutunda olan ilk Yaradan, bir üst boyut olan Allah boyutuna gelmiştir. Bu yüzden ilk Yaradan Allah olarak tanınmaktadır. Bu şekilde Kadir-i Mutlak boyutunda boşalan yere de, ikinci çekirdek olan ikinci Yaradan geçmiştir. Ve artık O da buradaki ebedi görevini alarak, Kadir-i Mutlak ismini almıştır. Varoluş boyutunda boşalan yere ise, üçüncü çekirdekten oluşan Yaradan gelmiştir. Ve O da buradaki ebedi görevine başlamıştır.”¹³⁰

Bilgi Kitabı'nda, yukarıda da görüldüğü gibi, ilk kaba maddenin oluşması sürecinde ilk Yaradan'ın da vücut bulduğu ileri sürülmektedir. Daha sonraki evrenle ilgili açılım ve izahlarda diğer Tanrı figürleri de işlenmekte ve şöyle denilmektedir: “İlk kaba madde oluşumu, ilk Havva-Âdem boyutu dediğimiz ikinci evreni meydana getirmiştir. Ve burada önce ilk yaradan (ses evrenini var eden güç) çalışmalarına başlamıştır.”¹³¹

“Daha sonra bir üst boyut olan Kadir-i Mutlak boyutuna geçerek, burada da ikinci programını devreye aldıktan sonra, yine bir üst boyuttaki Allah boyutuna geçerek, orada Atlanta programının direkt varoluş projesini ve düzenini devreye alarak düzenini kurmuştur. Bu Yüce Matu'dur.

¹²⁹ y.a.g.e. , s. 825.

¹³⁰ Çorak, .a.g.e. , s. 824.

¹³¹ y.a.g.e. , s. 825.

İkinci evrende Matu'dan boşalan yere bu defa noktadan çıkan ikinci damla yani ışık evreni var eden güç gelmiştir. Bu da o boyutta kendine ait programını tatbik etmiş ve bir üst boyuttaki Kadir-i Mutlak boyutuna geçmiştir. Bu defa da ikinci evrende Kadir-i Mutlak'tan boşalan yere noktadan çıkan üçüncü damla, yani ateş evreni var eden güç gelerek, programını devreye almıştır. Bu Yaradan'dır.”¹³²

“Doğal Gürz'ün oluşumundan sonra Adım, Havam ve Ateşim adında üç güçlü enerji, Doğal Gürz'ün idareci güçleri olarak devreye girmişlerdir. 1. Adım; ışık evrenin idareci gücü olan Rahman'dır. 2. Havam; ikinci evrenin idareci gücü olan RAB'dır. 3. Ateşim; Rahim boyutunun idareci mekanizması olan Hâkim-i Mutlak'tır. Bu üç gücü Ulu Güç var ettiği için, Ulu Güce Rab-Rahman-Rahim de denilmektedir.”¹³³

Görüldüğü gibi, birinci çekirdek yani noktadan çıkan ilk damla ilk yaradan yani Allah'tır. İkinci çekirdek Kadir-i Mutlak 'tır. Üçüncü çekirdek Yaradan, yani Ulu Güçtür.”¹³⁴ Aynı eşdeğer enerji bütünlüğünü taşıyan bu üç çekirdek, buldukları boyutların görev ve yaşam şartlarına göre evrime girerek, her biri hakiki boyutlarına ezeli ve ebedi sahip çıkarak, değişik yaşam şartlarını ve hiyerarşik yasaları, yaşamlara paralel olarak devreye almışlardır. İlk doğal gürzün değişmez temelini atan ve halen diğer yapay gürzlerin Yaradanlarını yaratan Ulu Güç adı ile bilinen Yaradan, üçüncü çekirdekten oluşan Yaradan'dır.¹³⁵

1.2.2. Canlıların Yaratılışı

Mevlanacılık'taki inanişe göre canlıların ortaya çıkışı tek hücrenin evrimi sonunda gerçekleşmiştir. Hücre ise aminoasitlerin dönüşümü ile oluşmuştur. “Varoluş, aminoasitlerin hücrel birleşimi ile meydana gelmiştir. Bu aminoasitler, toprak ve suyun, çamur halinden organizmaya dönüşümüdür. Yani tek hücre bu şekilde evrim planına tabi olarak oluşmuştur. İşte bu tek hücre evrimini yaptığı

¹³² y.a.g.e. , s. 882; Günay, a.g.m. , s. 29,30.

¹³³ y.a.g.e. , s. 883.

¹³⁴ y.a.g.e. , s. 824.

¹³⁵ y.a.g.e. , s. 824.

müddetçe tekâmül planına alınmış ve bu şekilde hücre şuuru gelişmiştir. Gelişen hücre bilinci, canlıyı var etmiştir. Evrimini tamamlayan hücre, evrensel plandaki tüm bilgilere sahip olunca, ruhsal plandaki öz enerjisine sahip çıkmış ve kendi kendini yaratma gücünü elde etmiştir... Onda tüm evrenin sırları saklıdır.”¹³⁶

Anlaşıldığı kadarıyla, amino asitler oluştuktan sonra tek hücre (mikro enerji) oluşturulur. Hücre değişik kozmik enerjilere tabi tutularak üremesi sağlanır. Üreyen hücrelere, değişik boyutlardan getirilen genler aşılansarak, değişik hayvan türleri meydana getirilir. Hayvanların yaşam bilinçleri, evrensel bilinçle birleşerek ihtiyaçları olan ot ve bitkilerin ortaya çıkmasını sağlar. Bu bitkilere değişik enerjiler yüklenerek türleri çoğaltılır.

Hayat boyutu'na kadar var olan varlıklarda cinsiyet ayrımı yoktur. Yani Gürz'ün hiçlik boyutunda (diğer adıyla 1. Evren'de) var olan ve var edilen varlıklarda cinsiyet farkı yoktur. O varlıklar androjendir.¹³⁷

Bütün bu anlatılanlardan çıkan sonuca göre, yaratılışın her kademesinde var olan canlılar çoğalmışlar, ortamlarına uygun evrimler yapmışlar, kendilerine yansıtılan düzenlere uygun düzenleri ve sistemleri kurmuşlardır. Daha sonra kendilerine yansıtılan enerji, sistem ve düzenleri, daha alt boyutlara aktararak, yepyeni varoluşlar ve bu varoluşlara uygun, yeni varlıklar yaratmışlardır. Her grup, her kademe yarattığı varlıkların, tanrısı, yöneticisi ve denetimcisi olmuştur. Her varoluş, yarattığı varoluşa görünmez enerji telleri ile bağlanmış, onun vicdanı olmuştur. Bu zincirleme bağlantı sonsuza kadar sürmektedir. Yani yaratılış ilk noktasından son noktasına kadar planlanmış teknolojik bir organizasyondur. Bunu organize eden, sürekliliğini sağlayan ve denetleyen 3 eşdeğer güç ‘noktadan çıkan 3 Damla’dır. Nokta Atlanta Boyutudur. Atlanta Boyutu hakkında ise hiç bir şey bilinmemektedir. Atlanta Boyutu’nun yaratana yoktur. Onlar sonsuz Enerjinin doğal sirküle nizamında doğal olarak var olmuşlardır.¹³⁸

¹³⁶ y.a.g.e. , s. 127.

¹³⁷ <http://bilgikitabi.net/kamilinsan.htm> (07.05.2007)

¹³⁸ <http://www.bilgikitabi.net.kamilinsan.htm/16.05.2007>

Bütün bu gelişmelerden sonra ise sıra insanın yaratılışına gelmiştir.

1.2.4. İnsanın Yaratılışı

Adım, Havam ve Ateşim hayat boyutunda yaptıkları laboratuvar çalışmaları sonucunda yeni bir varlık olan Âdem'i yaratırlar. Yaratılan Âdemler hem dişi ve hem erkek özelliğini birlikte taşımaktadır. Üreme ve yayılma projelerinin devreye girmesiyle Âdem, ikiye ayrılır. Laboratuvar çalışmalarındaki formülerinin baş harflerinin birleşiminden, erkek ve dişi adlarını alan iki ayrı varlık elde edilir. Sonradan erkeğe Âdem, kadına da Havva adı verilir. Âdem ve Havvalar çoğalır ve tekâmüle başlarlar. Onlar Atlanta genlerinden aşılımlardır ve insanoğlunu yaratmışlardır.¹³⁹

Bu süreçte Atlanta Boyutu'nu genleri devreye girmektedir. Çünkü, "İkinci evrende var edilen ilk canlılar, Atlanta Boyutu'nun genlerinden aşılımlardır. Atlanta Boyutu'nda prototip bir form vardır. Bu form, bugünkü görünümde olan insan bedeninin şeklidir. Mutasyon programına göre muayyen bir enerji evriminden sonra, evrimini tamamlamış bir kaba madde ile birleştirilen mikro bütünlük insan olma yolunda atılan ilk çekirdektir. Evrimini herhangi değişken bir bedende tamamlamış canlı, beyin kazanmış herhangi bir canlının bedeninde de enerji evrimini tamamlayarak, insan olma yolunda bir hak kazanır. Ve ikinci evrendeki prototip genler ile aşılanarak, bugünkü görünümde olan insani bir bedene sahip çıkar. İşte bu genden aşılımlı insani bütünlüğe Tanrı genleri denilir. İnsanoğlu da bu genler ile aşılandıği için, insan Tanrı'dan bir ışıktır."¹⁴⁰

Bir başka yerde de yaşamın ve insanın oluşması şöyle anlatılır: "Bugünkü dünya üstünde yapılan ilk laboratuvar çalışmaları neticesinde ikinci evrenden gelen âdemoğulları (bunlar Âdem, Havva ve şeytandır) düşünce gücü ile enerjiyi yoğunlaştırarak suyu meydana getirmişlerdir. Sönmüş ateş olan kül ile birleşen su,

¹³⁹ <http://bilgikitabi.net/kamilinsan.htm> (07.05.2007)

¹⁴⁰ **y.a.g.e.** , s. 883. Burada genler ile Mevleviler arasında da bir ilişki kurulmaktadır. "İlk varoluşta, ilk enerjiyi taşıyan asil genler, beyaz pervanelerdir. Yani mevlevilerdir. O tüm evrene kucak açmış ve tanrısının her yönde olduğu bilincine vararak O'na arkasını dönmek için durmadan dönmüştür." Bu konuda bkz. **y.a.g.e.** , s. 127.

mutasyon neticesi, çamuru oluşturmuş ve bu çamura diğer enerji toplarının enerji güçleri yüklenerek amino asitler oluşmuştur. Yine mutasyon programına göre bu yol ile tek hücre devreye alınarak, yaşam programları oluşturulmuş ve bugünkü can ve insan bütünlüğüne ulaşılmıştır.”¹⁴¹

İnsanın oluşumundan sonra insan neslinin devamı için de Mevlanacılığın bir takım görüşler ileri sürdüğü görülmektedir. Buna göre, ceninin özü embriyondur. Embriyon enerjisi, anne tarlasına ekilince programını açar ve öz gen devreye girer.¹⁴² Cenin bir kan pıhtısıdır. Kendi bilinç ışığı ile kendini var edebilme gücüne sahiptir ve sisteme göre programlanmıştır. Bu programa göre dünyada normal doğum süreci 9 ay 10 gündür. Hızlı gelişim sürecinde ise 7 ay gibi bir programa tabidir. Cenin hücre şuurunun programa dur emri vermesi ile doğum gerçekleşir.¹⁴³ Böylece neslin üremesi gerçekleşir.

1.3. Gezegenler

Mevlanacılık'ta gezegenlerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Özellikle bazı gezegenlere hususi bir önem atfedilmektedir. Örneğin bunlardan birisi Merkür'dür. Merkür'den bahsedilen bir bölümde şöyle denilir: “Merkür'den yazdırılan bu mesaj, ilahi âlem elçilerinin emri ile verilmektedir. Burası Merkür; ölmüş bir gezegen, şimdi üs olarak kullanılıyor. Buralarını bilenleriniz, bilmeyenlerinize aktarmalıdır ki, dünya insanı, uzayın ve arşın ne olduğunu anlayabilsin.”¹⁴⁴

Yine “Merkür'ün ötesinden alacağınız mesajların kısa bir mealini size vermek istiyoruz. Halkaların halkalarla birleşmesini, akisin seyri takip edecektir. Sunular ilahi kattan, ilahi güç ile verilmektedir.”¹⁴⁵ ifadelerinde de Merkür'e atıf yapılmaktadır.

¹⁴¹ y.a.g.e. , s. 884.

¹⁴² y.a.g.e. , s. 860.

¹⁴³ y.a.g.e. , s. 861.

¹⁴⁴ y.a.g.e. , s. 42.

¹⁴⁵ y.a.g.e. , s. 24.

Merkür'le ilgili ifadelerden buralarda bir takım varlıkların yaşadığı ortaya çıkmakta ve burasının bu varlıklar tarafından üs olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Aslında bu varlıklar sadece Merkür'de değil, daha pek çok alemde yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu konuda “Dünyadaki bedenler gibi birçok âlemlerde de dünya bedeninin şekline benzeyen birçok varlıklar vardır. Onlar, dünyanın üç basamağını aşmış, ileri bir düzenin teknolojik imkânlarına sahip dostlardır.”¹⁴⁶ denilmek suretiyle açıklama yapılmaktadır.

Öte yandan, gezegenlerden bahsedilen bir başka bölümde de Sirius'tan söz da edilmekte ve “Artık aradan araçlar kaldırılarak göksel bilgiler, direkt üçüncü Sirius'tan verilmektedir.”¹⁴⁷ denilmektedir. Bunlara ilave olarak Nova gezegeni de mesaj alınan yerler arasında zikredilmektedir. Bunu şu ifadeler açıkça ortaya koymaktadır: “Şu anda bağlandığınız ve mesaj aldığınız yer, Arş'ın mesafelerinin ötesinde olan Nova gezegenidir. Zamanı gelince sizleri bu gezegene ışınlayacağız.”¹⁴⁸

Görüldüğü gibi bir takım gezegenlerde varlıklar yaşamakta ve oralardan dünyaya mesajlar gelmektedir. Aslında insanoğlunun bu gezegenlere gitmeleri de mümkündür. Bu ışınlamanın gerçekleşebilmesi için ise insanların eğitilmeleri gerekmektedir. Bu konuda şöyle denilmektedir: “Frekansları ölçülenler aynı frekans doğrultusunda birleştirilmekte, diğerleri ise uzaklaştırılmaktadır. Onlar ancak frekans güçleri yükseldiği takdirde güçlü ortamlardan kabul göreceklendir. Bu bir sistem gereğidir. İnsanoğlu her saniye eğitilmektedir.”¹⁴⁹

İşte bu şekilde eğitimlerini tamamlamış insanlar mesajların geldiği göksel gezegenlere ışınlama yolu ile gideceklerdir. Bunu gerçekleştireceğini anlatan bir başka bölümde ise “Dünyalı kardeşlerimiz, sorumlulukları çerçevesinde bizlere gelecek, UFO'lara alınacak, onlara bilmedikleri ortamlar teker teker tanıtılacaktır. Sağlık sorunları basit yöntemlerle takviye edilerek, bünyeleri eski sağlıklarına

¹⁴⁶ **y.a.g.e.** , s. 242.

¹⁴⁷ **y.a.g.e.** , s. 238.

¹⁴⁸ **y.a.g.e.** , s. 23.

¹⁴⁹ **y.a.g.e.** , s. 40.

döndürülecektir (Ancak layık olanlar).”¹⁵⁰ denilmektedir. Buradan da ancak layık olanların bir takım araçlarla gezegenlere götürüleceği sonucu çıkmaktadır. Dolayısıyla insanoğlunun göksel yolculuğu değişik şekillerde gerçekleşecektir.

1.4. UFO’lar/Uzay Gemileri

İnsanların göksel gezegenlere gitmelerinin mümkün olduğundan bahsetmiştik. Öte yandan, aslında bu gezegenlerin varlıkları dünyamızla temas halindedirler. Dünyada yaygınlaşan pek çok dini akım gibi, Mevlanacılar da uzay gemilerinden, UFO’lardan bahsederler. Bülent Çorak da bu uzay gemileriyle irtibata geçtiğini ve kitaptaki mesajları ilahi kattan, yani uzaydan aldığını iddia etmektedir. Aslında “Buradan UFO’larla, başka gezegen üslerimize gideriz. Her dolunayda dünya kardeşlerimize, asırlardır, Ay üssünden tekâmül üzerine mesajlar verilmektedir.”¹⁵¹ ifadelerinden söz konusu mesajların sadece Çorak’a değil, aynı zamanda diğer insanlara da geldiği anlaşılmaktadır.

“Tüm personel namına, NOVA-K-Denetim Gemisinden Sevgiler.”¹⁵²; “Hora gemisinden özel mesaj, Argo gemisinden bildiri”¹⁵³; “Bütünlenen ruhi enerjiler sizleri daha geniş boyutlara hazırlamaktadır. Aldığınız algılar en doğru endekslerdir. Buluşmalar daha geniş alanlara yayılacaktır. Burası körfez ana gemi denetim merkezi. Sizinle şu anda gemiden konuşuyoruz.”¹⁵⁴ ifadeleri uzay gemilerinden bahseden onlarca cümleden sadece bazılarıdır.

Uzay gemilerinden bahsedilirken “Ufkunuzda dolaşan binlerce gemilerimiz vardır. Ancak saydam bir donatımı ihtiva ettiğinden, hiçbir zaman görülmezler. İki kişilik metal disklerle dünyanıza inmekteyiz. Daha ziyade bizi anlayanlarla özel

¹⁵⁰ y.a.g.e. , s. 40.

¹⁵¹ y.a.g.e. , s. 49.

¹⁵² y.a.g.e. , s. 78

¹⁵³ y.a.g.e. , s. 82-85.

¹⁵⁴ y.a.g.e. , s. 78

görüşmeler yapmaktayız.”¹⁵⁵ denilerek hem gemilerin varlığı anlatılmakta, hem de bu gemilerle dünyaya gelindiği belirtilmektedir.

Bu gemiler çok hızlı hareket etmektedirler. “Saniyenin on altıda bir hızı ile devriye gezen alarm gemilerimiz her şeyi anında tespit etmektedir. Bunun için bizlerle irtibatı olan dostlarımız, bu yolda kurtuluş ortamına hazırlık yapmaktadırlar.”¹⁵⁶ cümlesinden bu gemilerin kayıt yaptığını da anlamamız mümkün olmaktadır. “Bunun dışında Ay ile Arz arasında dolaşan özel gemilerimiz sizlerin beyin kotlarınızı, yaşamınız doğrultusunda değişik frekans ayarlarına hazırlamaktadır. Bu yüzden her halinizden haberdarız.”¹⁵⁷ cümlesi de buna işaret etmektedir.

Gemilerin personeli ise iki kadın, dört erkek mürettebattan oluşmaktadır. Bunlar Özel Konsey’in emri ile hareket etmektedirler ve muhtelif misyonların bir araya getirdiği özel denetim gemilerinde görev yapmaktadırlar.¹⁵⁸ “Sirius Gezegeni’nde kurulan bir misyonun elemanlarıyız. Bizlerle telepatik görüşme yapan binlerce dostumuz vardır. Denetim merkezinden emir aldığımız zaman derhal geliriz. Hızımızı ışık hızı ile ayarlarız. Düşünce hızına göre idare edilen bir sistemimiz vardır. Bir nevi kurtarma gemisiyiz.”¹⁵⁹ ifadelerinde denetim merkezlerinden gelecek emirlerle hareket edildiği anlaşılmaktadır. Hızları da ışık hızıdır.

Bu gemilerin özelliklerinden bahsedilirken “Gönderilen füzelerin dönüşü, planetinizin mahvına sebebiyet verir. Böyle bir durum anında, hulus sahiplerini sizin dünya biriminize göre 15 saniyede kurtarabilecek mekanik sistemlerle donatılmış gemilere sahibiz.”¹⁶⁰ denilmektedir. Yine, “1990 yılında insanların uzay ile, yani UFO’larla ilgisi çok artacak. Biz astronotlara burada birkaç oyun hazırladık. Uzaydaki astronotlar bizi bir an görecek ve ne olduğunu anlamadan biz geçmiş

¹⁵⁵ **y.a.g.e.** , s. 85.

¹⁵⁶ **y.a.g.e.** , s. 83.

¹⁵⁷ **y.a.g.e.** , s. 49.

¹⁵⁸ **y.a.g.e.** , s. 85.

¹⁵⁹ **y.a.g.e.** , s. 78

¹⁶⁰ **y.a.g.e.** , s. 82.

olacağız. Radarlar bizleri tespit edemeyecekler. Bizi tespit etmek için çok fazla para ve emek harcayacaklar. Fakat göremeyecekler.”¹⁶¹ denilmektedir. Bütün bunlardan radarların tespit edemediği, görünmeyen, dönüşü ile dünyamıza zarar verebilecek olan gemilerle karşı karşıya olduğumuz vurgulanmaktadır.

Bununla birlikte söz konusu varlıklar dostlardır. Bu dostlar buldukları galaksilerdeki üstlerinden kalkıp dünyaya ziyarete gelmektedirler. Bu konuda da şöyle denilmektedir: “Bizler başka güneş sistemlerinden gelen, sizlerin güneş dostlarınızı. Sizlerin güneş sisteminizde bulunan birçok galaksilerde üslerimiz vardır. Mesela: Merkür, merkezi sistemimizin bulunduğu bir odak noktasıdır. Ölmüş bir gezegendir. Sadece güneşinize yakınlığı sebebi ile üslerimizin birçoğu burada bulunmaktadır. Plüton, metan buzulları ile kaplı, güneşinizin en hafif gezegenidir. Burası bizlerin gıda deposu görevini görür. Plüton’un uydusu, Merkür'den sonra, bizim özel üssümüzdür. Santral üssü olarak kullanılır.”¹⁶²

Bilgi Kitabı’nda hiyerarşik bir âlem tasavvuru söz konusudur. Yer yedi katmandan; bilinçsizlik, şuurlanma, bilinç, idrak, şekil ibadeti, gönül ibadeti ve bilinç ibadeti katmanlarından oluşmaktadır. Bunlar aynı zamanda dini öğreti programını oluştururlar. Dördüncü boyutun başına kadar olan bu evre enkarnasyon halkasının son kısmıdır. Bu evrimi tamamlayanlar, ruhsal plandaki enerjisine eşdeğer bir evrim yapmış sayılırlar. Ve dördüncü boyuta girmeye hak kazanırlar. Yedi gök bilgisi, dördüncü boyutta alınır. Buraya cennet boyutu denir. Bu boyutta dört katman vardır. Burası ikinci evrim durağıdır. Burada 7 gök bilgisi evrimine tabi olunur. Bu boyutta da dünyadaki gibi biyolojik beden ile yaşanmaktadır.¹⁶³ Bu boyuttan sonra, hakiki insan boyutuna açılan, Alfa Kanalı bulunur. Buradan da Arş kotuna açılacak yirmi dört kapı vardır. Her kapıda daha fazla insan olunmaktadır. Yirmi dördüncü kapıdan sonra hakiki bir ışık olunmaktadır. İşte peygamber, bu kapıdan ışık tutmuşlardır. Bütün Peygamberlere ancak bu kapıdan sonra evrensel bilgiler verilmektedir.¹⁶⁴ Bütün bu görüşlerden insanların diğer gezegenlerde yaşadıkları gibi bir sonuç

¹⁶¹ **y.a.g.e.** , s. 444.

¹⁶² **y.a.g.e.** , s. 49.

¹⁶³ **y.a.g.e.** , s. 379.

¹⁶⁴ **y.a.g.e.** ,s . 76.

çıkılmaktadır. Oralarda da biyolojik beden bulunmaktadır. Dolayısıyla, gerek uzay gemileriyle ve gerekse başka şekillerde bu alemlere geçmenin mümkün olduğu ileri sürülmektedir.

1.5. Manevi Varlıklar

Mevlanacılık'ta manevi varlıklar denilen varlıklara inanılmaktadır.¹⁶⁵ Cinler, periler, şeytanlar gibi isimlerle adlandırılan bu varlıklar, çok ileri teknolojilerin hüküm sürdüğü boyutlarda meleklerle iç içe bir bütün olarak yaşamaktadırlar. Ancak bunların, evrensel yasalara göre, asla ferdi iradelere hükmetmeye antları vardır. sadece o boyut frekansına kadar düşünce, frekansını uzatabilenlerle ve o boyut enerjisinden var olan kişilerle özel irtibatlara girmektedirler. Bunlar onların hür iradeleridir. Evrensel bütüne giriş ortamında bütün kanallar, bir denetim altındadır. Onun için daima Rabbin emri ile ve konseyin direktifleri ile hareket etmektedirler.¹⁶⁶

Cinler, direkt Rabbin emrinde, O'nun arzuları doğrultusunda hareket eden, bir sözcüler grubudur. Bunlar yaptıkları görevlere göre, ikiye ayrılırlar. Birinci grupta pozitif cinler, yani Allah'ın cemalini gösterenler; ikinci grupta ise negatif cinler, yani Allah'ın celalini gösterenler yer alır. Pozitif cinler, Rabbin önerilerini doğrudan toplumun ve insanlığın hayrına ulaştıran bir gruptur. Kutsal kitaplar bu boyut frekansına bağlanarak, dünyaya kadar ulaştırılmıştır. Bunlar Allah'ın cemalini göstermek ile yükümlü olan yetiştirici, yönetici, yönlendirici tatmin edici görevliler bütünlüğüdür. Onlar için melek tabiri de kullanılır. Bu boyuttan sonra Allah'ın vahdet ortamına hazırlıklar yapılır. İşte bu boyutta hizmet veren cinlerin sözcüler grubu, görevleri gereği, Allah'ın celal yüzünü yansıtmak ile yükümlüdürler.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Bilgi Kitabı'na göre geleneksel dinlerde geçen Cin, Şeytan, Melek gibi kavramlar insanların korkularının ürünüdürler. Korku ise ilkel bir duygudur. Gerçekte Cennet, Cehennem, Cin, Peri, Şeytan diye bir şey yoktur. Bunlar yalnızca şartlanmış bilinçlerin menfi birer aksidir. Bu konuda bkz. Çorak, **a.g.e.**, s. 120.

¹⁶⁶ **y.a.g.e.**, s. 217.

¹⁶⁷ **y.a.g.e.**, s. 740.

İnsanların uzaylı olarak da isimlendirdiği cinler aslında tüm evrenlerin ve Tanrı'nın koruyucusu, O'nun emirlerini her tarafa yayan bir elçiler grubudur. Ferdi hiçbir hareketleri yoktur. Çalışmaları müşterektir.¹⁶⁸

Rabsal mekanizmaya göre dünyevi bilinçlerin Tanrısal boyuta ulaşabilmesi için, kutsal kitaplarda ileri bilinç boyutları kapatılarak, bu boyutlar insanlara cin ve şeytan olarak ters tanıtılmıştır. Ve onlardan çekinilmesi, korkulması söylenmiştir. Bunun sebebi, o dönemin bilinç düzeyine göre, sadece Tanrı yolunun dışına çıkılmamasının gerekliliğidir. Çünkü o dönemde dünya bilinci henüz ileri planlara hazır değildi.¹⁶⁹

Mevlanacılık'ta cinler ile insanlar da karşılaştırılır. Buna göre insanın kaderi, tabandan tavana, sudan nura, oradan da ateşe yükselerek çizilmiştir. Cinlerin kaderi ise ateşten kâinatlara, oradan da sonsuza çizilmiştir. Cinler ateşten, yani çok yoğun enerjilerin bulunduğu ortamlardan var edilmişlerdir. Her bakımdan insanlardan daha güçlüdürler.¹⁷⁰

“Cinler Allah'ın birliğine ve buyruğuna bugüne kadar hizmet vermiş ve O'nun cemalini, celalini dolaylı yoldan kâinatlara iletmişlerdir. Onlar hiyerarşik düzenin kurucuları ve tatbik edicileridir. Robot değillerdir, ancak yaptıkları robotlara emirler vererek, ileri teknolojilerin hâkim olduğu ortamları, onların vasıtaları ile birçok planetlere yansıtmaktadırlar. Cinler Tanrı buyruğuna itaatte asla kusur etmezler. Allah'ın sadık kullarıdır. Fakat insanoğlu, cüz'i iradesi ile bile, kendi kendine hizmetten kaçınmaz. Bu onun egosudur. Hiç çekinmeden kurulan düzenleri bozar, evrenleri tehlikeye sokar. İşte onlara vaat edilen cennetlerden bu yüzden kovulmuş ve bugüne kadar düzenin dışında tutulmuştur.”¹⁷¹ Bu anlayışa göre, insanın cennetten kovulma hadisesi aşağı düzeyde bir varlık olması dolayısıyla tamamen onun egosunun bir sonucu olarak değerlendirilmektedir.

¹⁶⁸ y.a.g.e. , s. 215.

¹⁶⁹ y.a.g.e. , s. 456.

¹⁷⁰ y.a.g.e. , s. 215.

¹⁷¹ y.a.g.e. , s. 215.

1.6.Elçi

Bilgi Kitabı'nda peygamberler 'ışık dostları' olarak anılmaktadır. Bu anlayışa göre tüm kutsal kitaplar insanlığa yardımcı olmak amacıyla ışık âlemden görevlendirilen kimselere yazdırılmıştır. Bu kimseler birer din kurucusu değildirler. Dünyada insanlarla bir arada bulunan bu yüksek ruhlar arasında Bülent Çorak'ta vardır. Zira o son temsilcidir, ama en son değildir.¹⁷²

Çorak Muhammed (A.S.) hakkında şöyle demektedir: “Son Kitap olan Kur'an tek rabbin emri ile Cebrail A.S. tarafından ışık dostumuz Muhammet Mustafa'ya yazdırılmıştır. Şimdi Rab, insanla arasına hiçbir elçi koymadan, Altın Çağ'ın Kalemî'ne tüm bu kitapların özünü toplayarak, bütün kitapların ilmi açıklamasını yazdırmaktadır.”¹⁷³

Buradan da anlaşıldığı kadarıyla, artık Tanrı insanlarla aracısız görüşmektedir. Diğer taraftan, kutsal kitapların peygamberleri elçi olarak kabul edilmekle birlikte elçilik sadece peygamberlerle sınırlandırılmamıştır. Ayrıca Bilgi Kitabı'ndaki elçi esas anlamını Allah ile peygamberler ya da görevliler arasında iletişimi sağlayan 24 Ulu'da bulmaktadır. Peygamberler aslında medyumdurlar. “Bugüne kadar tüm din kitapları, dünya var olduğundan beri Ulu Rabbin elçileri tarafından yazdırılmıştır. Bunlar 24 Ulu'dan müteşekkil bir komisyondur. Buna 'Yüce Meclis' yahut da 'Merkezi Sistem' denir.”¹⁷⁴

Dünya ile yüksek ruhlar arasında oluşan irtibatı ilahi boyut elçileri temin etmektedir.¹⁷⁵ “Onlar semaların nurunu yeryüzüne indiren yücelerdir ve Allah'ın öz elçileridir.”¹⁷⁶ Bunlardan birisi de Bülent Çorak'tır.

¹⁷² Günay, **a.g.m.** , s. 32.

¹⁷³ Çorak, **a.g.e.** , s. 17.

¹⁷⁴ **y.a.g.e.** , s. 17.

¹⁷⁵ **y.a.g.e.** , s. 436.

¹⁷⁶ **y.a.g.e.** , s. 126.

“Kutsal Emanet olan tüm dini öneriler ile irşat kanalları açılan tüm veliler ve bu tip kitapları direkt kanaldan yazan gelmiş geçmiş tüm peygamberler, şu an planetinizde yaşamaktadırlar.”¹⁷⁷ cümlesiyle diğer veliler ve peygamberlerin halihazırda dünyada oldukları ileri sürülmektedir.

Bilgi Kitabı’nda diğer dinler ve peygamberlerle ilgili bilgilere de yer verilmektedir. Bu bağlamda öncelikle Kur’an ve Hz. Muhammed hakkında şöyle denilmektedir: “Kur’an 1999 yılına kadar olan tüm hadiseleri içinde toplamıştır ve son peygamber Muhammed Mustafa’ya yazdırılmıştır. Son kitap Kur’an, insanlara bu döneme kadar olan hadiseleri aksettirmiştir.”¹⁷⁸

Hız İsa’dan bahsederken de Tanrı’nın insanları mucize yolu ile irşat etmeyi denediği, Hz. İsa’yı da mucizelerini göstermek üzere dünyaya gönderdiği söylenir. İsa yücelerin emri ile yeryüzüne gönderilen Meryem’in oğlu olduğu için Ona Allah’ın oğlu denilmiştir. Çünkü Meryem evlenmeden doğurmuştur. O zamanın insanları bunu çeşitli şekillerde tefsir etmişlerdir. Bazı kimseler olduğu gibi kabul etmiştir. Yani, İsa bir mucize bebektir. Modern tıp deyimi ile ise bir tüp bebektir.¹⁷⁹

Mevlanacılık’ta Musa’nın asası-İsa’nın göğe çıkması-Muhammed’in Miracı, Rabbin emirlerini yerine getiren İlahi Mekanizmanın emirleri ile oluşturulmuş işlerdendir. Bütün bunlar, insanlara rabbin yüceliğinin bilincine varılması için yapılması zorunlu gösterilerdendir.¹⁸⁰

Peygamberler dördüncü boyuttan sonraki Alfa Kanalı’ndan açılan Arş kotundan açılan yirmi dört kapıdan sonraki hakiki ışık kapısından ışık tutmuşlardır. Aslında bütün Peygamberlere ancak bu kapıdan sonra evrensel bilgiler verilmektedir.¹⁸¹ Âlemin hiyerarşik düzeninde ise 1-Mevlana, 2-Beyti Dost, 3-

¹⁷⁷ Çorak, **a.g.e.** , s. 223.

¹⁷⁸ **y.a.g.e.** , s. 33.

¹⁷⁹ **y.a.g.e.** , s. 31.

¹⁸⁰ **y.a.g.e.** , s. 770.

¹⁸¹ **y.a.g.e.** ,s . 76.

Yunus, 4-Kadri Dost, 5-Kurtarıcı İsa, 6-Resul Muhammet Mustafa, 7-Mustafa Molla (Cebrail) isimleri önemli bir yer tutmaktadır.

1.7. On Emir

Musevilik'te ve başka pek çok inanışta farklı şekillerde ifade edilen on emir, Bilgi Kitabı'nda da karşımıza çıkmaktadır. İçerik olarak diğer din ve inançlardaki emirlerden oldukça farklı olan Mevlanacılık'taki On Emir aşağıdaki gibidir.

Altın Çağ'ın On Emri:

- 1- Altın Çağ'ın amblemi (O.M.K.)
- 2- Semaların ışığı yeryüzüne inecektir.
- 3- Bu kitabı yazarlar, kutsal yerlere kabul edilecektir.
- 4- Kartalların Diyarındaki Merkezi Sisteme gireceklere bu kitap yol gösterecektir.
- 5- Kâinatın tüm gücünü hakiki insanlar üstlenecektir.
- 6- Meleklerin Diyarı ile yeryüzü merhale zincirine bağlanacaktır.
- 7- Gerçeği söyleyen diller aynı zamanda keramet ehli olacaktır.
- 8- Artık kelimelerin manası düşünce zinciri olacaktır.
- 9- Herkes kim olduğunu bilecek, yozlaşmış topluma ışık tutacaktır.
- 10- Sonunda herkes kardeş olacaktır.¹⁸²

1.8. Günah

Bilgi Kitabı'nda geleneksel dinlerdeki bilinen anlamıyla günah tamamen reddedilmektedir. Buna göre "Günah olan bir şeyi Tanrı hiçbir zaman yaratmamıştır. Çünkü varlıklar doğanın bir parçasıdır ve insanı kısıtlayan cemiyet kurallarıdır. Ayıp, günah bugüne kadar almış olduğumuz terbiyenin şartlanmışlığından başka bir şey değildir. Hakiki insan cemiyet kuralları ile değil de, vicdan mükemmelliği ile kendini

¹⁸² Çorak, .a.g.e. , s. 2.

yetiştirip, onun ışığında esas bilince vararak, hareketlerini disipline edip, kişiliği ile bütünleşebilir.”¹⁸³

Buradan da anlaşıldığı kadarıyla, günah kavramı sadece bir şartlanmışlıktan ibarettir. Bir başka ifade de “Günah yaptıklarımızdan duyduğumuz vicdani rahatsızlıktır. Yaptığımız herhangi bir şeyde vicdani bir rahatsızlık duyuyorsak, muhakkak o işte ya bir terslik vardır, ya da şartlanmışlıklarımız vicdanınızı gölgelemektedir. Bunun için şartlanmışlıklar ve korkular yenilmelidir.”¹⁸⁴ denilmektedir. Böylece vicdani rahatsızlıklar şartlanmışlıkla ilişkilendirilmekte ve insanı sınırlayan bu türden kavram ve korkulardan kurtulması gerektiği belirtilmektedir.

1.9. Ölüm

Ölüm olayına ruhun bedendeki tasarrufuna son vermesi, yani ruhun içinde bulunduğu bedenden ayrılması ve kopması şeklinde yaklaşılmaktadır. Bilgi Kitabı’nda ölüm konusunda yapılan açıklamalar şöyledir: Ölüm diye bir şey yoktur. Ölüm bir müddetlik uyku; diriliş de yeniden doğmaktır. İnsan ölüm ile ölümsüzlük ortamına hazırlanmaktadır. Dünya ortamında, ölüm denilen bedeni terk etme işlemi, o sahsın öz geni ışınlanır. Ruh, filtrasyon ortamında işlemden geçirilerek frekansı ölçülür. Şayet tekâmül kotuna varabilmiş ise, onun geni cennet ortamında hücre üremesi işlemi ile çok kısa bir zamanda bedenlenir. Yani hakiki hüviyetini alırken, ruhu da ona sahip çıkar ve dirilir.¹⁸⁵

Burada tekâmül kavramı devreye girmektedir. Ölüm tekâmülde dönüm noktalarıdır. Tekâmül kotuna varamamışlara hiçbir işlem yapılmaz. Bu durumdakilerin ruh vibrasyonlarının müteaddit defa bedenlenerek, frekans ve tekâmüllerini ortama uygun olarak geliştirdikleri ifade edilir.¹⁸⁶

¹⁸³ y.a.g.e. , s. 767.

¹⁸⁴ y.a.g.e. , s. 768.

¹⁸⁵ y.a.g.e. , s. 20.

¹⁸⁶ Çorak, a.g.e. , s. 20.

Bilgi Kitabı'na göre "Dünyada insan ruhsal enerjisine, gümüş kordon denen enerji ipliğiyle, beyninin odak noktasından bağlı olarak bulunur. Bedenin yaşamasını sağlayan ruhsal enerjidir. Ruhsal enerjinin kesilmesi fizik bedeninin ölümüdür. Ölüm sinyali çalan her insanın durumu hami dostları, eğiticiler, yöneticiler tarafından tetkik edilmekte, evriminin neresinde olduğu, neler yaptığı, neleri yapamadığı, görevini bitirip bitirmediği, başkalarının ona ihtiyaç derecesi, ek bir süreye ihtiyacı olup olmadığı gözden geçirilmekte, duruma göre hayatı bitirilmekte veya kendisine ek bir yaşam süresi daha verilmektedir."¹⁸⁷

Burada ek süreye ihtiyacı olmayanın hayatının bitirileceği ifade edilmektedir. Bununla birlikte, ölen kişinin aslında yok olmayacağını altıda çizilerek şöyle denilmektedir: "Biz ölen kişinin yok olduğunu zannederseniz de, ölen kişi aslında çok seyyal bir maddeden yapılmış fizik bedenle Spadyum denen bir bölgeye çekilmektedir. Spadyum ile dünya arasında defalarca gide gele bilinç evrimini bitirmeye çalışmaktadır. Ölüm aslında bir aldatmacadır. Gerçekte ölüm diye bir şey yoktur. Çünkü var olan enerji hiçbir zaman yok olmaz."¹⁸⁸

Bütün bu ifadelerden Mevlanacılık'ta ölüm diye bir olgunun bulunmadığını anlamaktayız. Yani, sadece bir mahiyet değişikliği söz konusudur.

1.10. Cennet ve Cehennem

Pek çok gelenekte var olan nihâî kurtuluş mekânı olan cennet kavramı Bilgi Kitabı'nda şartlanmış bilinçlerin menfi birer aksi olarak geçmektedir.¹⁸⁹ Dolayısıyla, Cennet ve Cehennem diye bir şey yoktur.¹⁹⁰ İnsanların cennet dedikleri boyut dördüncü boyuttur. Buradan seçilen kişiler ise arş katına alınırlar.

Bu konuda Bilgi Kitabı'nda şöyle denilmektedir: "Spadyumda alevlerin ve zebanilerin yer aldığı bir cehennem ile hurilerin içki sunduğu, mensuplarının yan

¹⁸⁷ <http://bilgikitabi.net/evrimtur.htm> (07.05.2007)

¹⁸⁸ <http://bilgikitabi.net/evrimtur.htm> (07.05.2007)

¹⁸⁹ **y.a.g.e.** , s. 120.

¹⁹⁰ Çorak, **a.g.e.** , s. 120.

gelip yattığı bir cennet bulunmamaktadır. Ancak bunlara veya başka şeylere inanarak yaşayan bir insan öldüğünde, inandığı ortam çevresini sarmaktadır. Rehber varlıkların ve yakınlarının telkinleri sonucunda, bu ortamı kendi zihninin yarattığını algılayarak uyanması uzun bir süre almakta, kişi de evrim yolunda zaman kaybetmektedir.”¹⁹¹

Daha sonra da göreceğimiz gibi, Mevlanacılık'ta Ahiret inancının yerine nirvana anlayışı ikame edilmiştir.

1.11. Kurtuluş

Kurtuluş kavramı insanın bu dünyada ölüm olgusuyla bir arada bulunuşu ve ölümü anlamlandırmak bağlamlarında ele alınır. Yani kurtuluş düşüncesinin ana temasını insanın ölüm olgusundan kurtulup sonsuza kadar huzur içinde var olacağı bir ortam oluşturur. Bilgi Kitabı'nın sunduğu kurtuluş planı da daha çok reenkarnasyon kavramı ile ilişkilidir. Bu çerçevede ruh müteakip defalar dünyaya gelip giderek en sonunda kemale erer, hatta Tanrı bile olur. Bu bağlamda Bilgi Kitabı'nda kurtuluş düşüncesiyle ilgili olarak geçen Teosofi dir.¹⁹² ‘Teosofi, Tanrıya ermişliği gaye edinen bir öğretisi sistemidir.’¹⁹³

Ruhun arzusu bu dünyadaki enerji durumundan ışık âlemdeki enerji durumuna geçmektir. Her ne kadar reinkarnasyon ruhun temizlenme süreci olarak anlatılsa da, burada bahsi geçen ruh her insana özgü ve bireysel olan anlamında değildir. Ruh denilen şey aslında tümel bir yaratıcı enerji olarak algılanmaktadır. Bu yaratıcı tümel enerji ise yüksek benliktir.

İnsanın içinde bulunan yüksek benlikle bire bir temas kurulabildiğinde evrim bitmektedir. Diğer bir ifadeyle, fizik bedeninin frekansı, bedeni yaratan yüksek

¹⁹¹ <http://bilgikitabi.net/evrimtur.htm> (13.02.2007)

¹⁹² Günay, a.g.m. , s. 34.

¹⁹³ Çorak, .a.g.e., s. 249. Bu bilim, ilk defa Portakal Tarikatı ile evrensel bilince ulaşma yolunu takip etmiştir. Ondan sonra, Buda rahipleri bu yolu izlemiştir. Buda, dünyada bu yolda resmen çığır açan, bu bilince yetiştiren tek uludur. Bu konuda bkz. Çorak, .a.g.e., s. 249.

benliğin frekansına ulaştığında evrim bitmektedir. İnsanın kendini tanınması, özüne ulaşması olgusu, insanın yüksek benlik olması cümlesiyle izah edilmektedir.¹⁹⁴

Mevlanacılık'ta kurtuluş için sebat esastır. Sebat gösterenler “Sebatının mükâfatını göreceğ görevlilerimize her şey açıklanacak, onlara tüm sırlar bildirilecektir.”¹⁹⁵ müjdesini almışlardır. Bu duruma mazhar olanlar ise “Semavatın gücüne vakıf dostlarımızı, sultanlık mertebesine göre değerlendirir, selamete erdiririz.”¹⁹⁶ müjdesindeki sultanlık mertebesine ulaşacak ve selamete kavuşacaklardır.

Mevlanacılık'ta kurtuluşa ermek için çoğu dini gelenekte var olan dünya nimetlerinden elini çekme gibi bir anlayış yoktur. Aslında Mevlanacılık'ta bu anlamda herhangi bir yasak da söz konusu değildir. Kurtuluş için görevini yapmak yeterlidir. Bu da Mevlanacılık için çalışmaktır. Dikkat edilecek husus zamanı iyi kullanmaktır. Çünkü denilmiştir ki: “Anlayışsız insanlarla uğraşmayınız. Onlara sarf edeceğiniz zaman içinde kaç kardeşinizi kurtarırsanız, o denli görev yapmış olursunuz.”¹⁹⁷ Burada da belirtildiği gibi en iyi görev, en fazla insanı kurtarmaktır, yani vakfın misyoner faaliyetlerine katılmaktır. Bunun geri dönüşümü de kişinin kendisinin kurtuluşudur.

1.11.1. Bilgi Kitabı'nı El ile Yazmak ve Kurtuluş

Bilgi Kitabı'na göre bu âlemden ışık âleme geçmenin en önemli yolu Bilgi Kitabı'nı el yazısı ile yazmaktır. Bu konuyla ilgili fazlasıyla tekrar ve vurgu yapılmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir: “Kitabınızı el yazınız ile yazın.”¹⁹⁸; “Mesajları okuduğunuz gruplarda, bu kitabı eli ile yazacak dostlarımız, bundan böyle hiçbir sıkıntıya maruz kalmayacaklardır. Bu kitap bir kurtarıcıdır. İnsanlar zor koşulları bu kitap sayesinde kolaylıkla aşacaklardır. Çünkü bu kitabı yazan her elin

¹⁹⁴ <http://bilgikitabi.net/evrimtur.htm> (12.05.2007)

¹⁹⁵ **y.a.g.e.** , s. 4.

¹⁹⁶ **y.a.g.e.** , s. 6.

¹⁹⁷ **y.a.g.e.** , s. 27.

¹⁹⁸ Çorak, **a.g.e.** , s. 19.

elinden tutacağız. Seçim, insan kardeşlerimizin sağduyularına bırakılmıştır.”¹⁹⁹; “Şu an defterini yazan (Bilgi Kitabını defterine yazan) her birey, Karma'dan muaftır. Bu yol ile birey, direkt kurtuluş planına alınarak, ailesi ona hediye edilmektedir. Fasikülü okuyup yazamayanlar ise karmalarını tamamlamak ile yükümlüdürler.”²⁰⁰

Görüldüğü gibi Mevlanacılık'ta kişinin karmasından kurtulması Bilgi Kitabı'nı el ile yazmaya bağlanmıştır. Bu nedenle Mevlanacılar Bilgi Kitabı'nı kurtuluşa erebilmelerine vesile olmasıyla el ile yazarlar, fasiküllerini çoğaltırlar.

1.12. Nirvana

Bilgi Kitabı'nda kurtuluş düşüncesiyle ilgili bahsi geçen önemli bir kavram Nirvana'dır.²⁰¹ Bu konuya ilişkin görüşler şöyledir:

“Nirvana arınmışlık boyutunun son mertebesidir. Bu boyuta miraç boyutu, güneş boyutu ya da 6. boyut da denir. Altıncı boyut ölümsüzlük boyutudur. Buraya kadar ferdi çabalar ile rahat ulaşılabilir. Nirvana, Yüce Işık-Yüce Bilgelik boyutudur. Bu boyutta tüm hücrel fonksiyonlar kozmik akımları çok rahat alabilme niteliğini kazanmaktadır. Nirvana boyutundan dünyaya kendi arzuları ile görevli dönenler olduğu gibi, sistem ile akit yaparak daha ileri boyutlara geçenler de olmaktadır. Onlar direkt kurtuluş planına alınmışlardır.”²⁰²

Nirvanaya ulaşmanın pek çok yolu vardır. Bir kısmına yukarıda işaret ettiğimiz bu yollardan bazıları değişik şekilsel simgeler, derin ibadet ve meditasyondur.²⁰³ Özellikle meditasyonun çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Meditasyon, beyin enerjisini aynı odakta toplama yöntemidir. Bu tekniği kazandıktan sonra tüm hücrel irtibatların beyin enerjisine bağlandığı öngörülür. Kanallar ne

¹⁹⁹ **y.a.g.e.** , s. 34.

²⁰⁰ **y.a.g.e.** , s. 822.

²⁰¹ Günay, **a.g.m.** , s. 33.

²⁰² Çorak, **a.g.e.** , s. 531.

²⁰³ **y.a.g.e.** , s. 532.

kadar saf, ne kadar açık olursa, alınacak ileri bilgilerin de o denli güçlü olacağı ileri sürülür.²⁰⁴

Nirvanaya ulaşmada insanın tekâmül süreci önemlidir. Bunun içinde karması onu yönlendirecektir.

1.13. Karma

Karma inancı, Hinduizm, Budizm ve Caynizm gibi batıl Doğu dinlerinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Sanskritçe bir kelime olan Karma, "hareket, fiil" anlamına gelmektedir. Hint dinlerinde Karma kavramı, bir "sebe-sonuç kanunu" olarak bilinmektedir. Karma inancını savunanlara göre, bir insan geçmişte ne yapmışsa, gelecekte onu görecektir. İyiden iyi, kötünden kötü çıkacaktır. Dolayısıyla insanın bugünkü durumu da geçmişinin bir sonucudur.²⁰⁵

Karma inancında geçmişten kastedilen, o insanın şu anki hayatından önceki hayatı, gelecekte kastedilen ise ölümünden sonra başlayacağı iddia edilen bir sonraki hayatıdır. Çünkü Karma'nın temelinde, insanın ölümden sonra dünyaya tekrar başka bir bedenle geldiği ve bu ölüp dirilmenin sürekli devam ettiği anlamına gelen reenkarnasyon inancı bulunmaktadır. Dolayısıyla Karma'ya inanan biri, öldükten sonra gerçekleşecek olan yeni hayatındaki başarılarının, mevkisinin veya hayat şeklinin bir önceki hayatındaki davranışlarına ve ahlakına bağlı olduğuna inanır.²⁰⁶

Mevlanacılık'ta da reenkarnasyon anlayışı bulunmakta ve dolayısıyla bu inanç karma kavramıyla ilişkilendirilmektedir. Bu konuda özetle şöyle denilir: Karma, evrimsel tabloyu hazırlayan bir yaşam sistemidir. Bunun da bir tamamlanış nizamı ve düzeni vardır. Bir insanın evrim sistemine bağlı olarak yaşayarak kazandığı hadiselerin, yaşam sürecinde tekrarına karma denir. Bu, şuur altının etkisi

²⁰⁴ y.a.g.e. , s. 151.

²⁰⁵ "Karma" konusunda bkz. Şinasi Gündüz, "Karma", **Din ve İnanç Sözlüğü**, Vadi, 1998. ss.s.213.

²⁰⁶ http://www.reenkarnasyonyanilgilari.com/karma_nedir.html (13.05.2007)

ile yaşanır. Aslında tekerrüre ihtiyaç yoktur. Ama bir insan ancak yaşadığı her dönemde ibret almadığı hadiseleri içgüdüsel olarak tekrarlar ve özsel evrimini bu şekilde tamamlar. Karma bir insanın şuuraltı formunun tamamlanmasından başka bir şey değildir. Her hadise yaşanarak kazanılır. Bu karma zinciri, onu evrim planına bağlar. Karmalar yaşanarak evrim merdivenlerine tırmanılır. Bu şuuraltı potansiyelin özsel çekirdek ile evrim nizamına girmesi için şart olan, yaşanan hadiselerdir. Kaderi plan çizer, evrimi karmalar tamamlar.²⁰⁷

Bu konuda şöyle bir örnek verilmektedir. “Bir insanın katil olmaması, hırsız olmaması, fahişe olmaması ibret sinyaline ulaşarak hücrenel banda kaydı ile mümkündür. Bir yaşam döneminde hırsızlığın tadına varan bir kişi, diğer yaşam döneminin acılığı ile diyetini ödeyecek ve ibret sinyali ile hücrenel banda kaydını yaparak bir daha o hadiseyi yaşamayacaktır. Her fert enkarnasyon dönemlerinde aynı hadiseleri yaşayarak şuuraltı bir dürtü ile kendini cezalandırarak bir olgunluğa ve mükemmele ulaşmaktadır.”²⁰⁸

1.14. Reenkarnasyon

Başta Hint ve Uzakdoğu dinleri olmak üzere pek çok öğretilerde yer alan reenkarnasyon inancı Bilgi Kitabı'nın hemen her sayfasında karşımıza çıkmaktadır.

Karma doktrinine bağlı olarak tenasüh, yani ruhun bir bedenden ötekine geçtiği inancı doğmuştur. Böylece ölümden sonra devamlı var olma, ruhun bedenden ayrı olduğu fikri gelişmiştir. Bu inanışa göre, ruh kendi derecesi içinde yüksek veya alçak olarak doğar. İnsan yaptıklarına göre hayvan, bitki, insan veya tanrı şeklinde doğar (Buna göre insan kendi kaderinin mimarıdır.) Bu doğuş, bir sebep sonuç ilişkisi içinde gerçekleşir. Manevi ve ahlaki karşılık, yani yapılanların sonucu ruhun tenasühü ile mümkün olur. Sonraki hayatta mutlu olmak, doğru harekete bağlıdır.

²⁰⁷ Çorak, .a.g.e. , s. 388.

²⁰⁸ y.a.g.e. , s. 388.

Her şahıs, işlerinden sorumludur. Ölümünden korkmaya gerek yoktur. Devamlı yeniden doğuşlarla insan, arzularına ulaşır, devamlı bir tatmin elde eder.²⁰⁹

Bilgi Kitabı'nda ruh göçü anlayışı tekâmül anlayışıyla bağlantılı olarak işlenmiştir. Burada bahsedilen ruh göçünün amacı insan ruhunun tekâmülünü gerçekleştirerek bedenden kurtulması ve yaratıcı ya da Tanrı sınıfına yükselmesidir. Çünkü bu konuda şöyle denilmiştir: “Evreni ve kendisini bir gün tamamen çözecek olan insanoğlu, tanrılaşacaktır. Çiçeği, böceği, otu ve hatta kendisini yaratacaktır.”²¹⁰

Aslında, tekâmül yalnızca insanoğlu için değil, evrendeki tüm canlılar için işlemektedir. Burada da evrim düşüncesi devreye girmektedir. Buna göre, dünyada var olan her hücre geçirdiği evimler yoluyla insan olma amacı taşır. İnsan olma yolunda en önemli aşama ise ruhsal plana geçebilmektir. Ruhsal plana geçebilen ya da ruhsal plan enerjisine kadar ulaşan canlılar bir gün insan olabileceklerdir. Henüz ruhsal plan enerjisine geçemeyenler hâlihazırda buldukları planın parçası olan diğer varlıklarla farklı evrenlerde değişik şekillerde bedenlenirler. Kendi galaksisinde ya da realitesinde evrimini tamamlayan varlıklar bir üst realiteye geçmeye hak kazanırlar. “Mesela: Kedilerin, köpeklerin, kuşların, dinazorların, maymunların hüküm sürdüğü galaksiler vardır. Ruhsal plana kadar ulaşamamış bir canlı, Kedi Planetinde bir kedi olarak bedenlenir. Kendi realitesinde evrimini tamamlamaya çalışır. O, tekâmül için varlık olmak, insan olmak gayretindedir.”²¹¹

“Planetinde bu aşamayı yapabilen düzeydeki enerjiler, bazı merkezlerden idare edilen ruhsal enerjilerle, kedi kalıbı ile dünyaya tekâmül için gönderilirler. Dünyadaki tekâmüllerine göre değer kazanan tüm hayvanlar, kendi galaksilerinin düzenlerinde bir büyük yönetici görevi görürler. Bu arada ruhi planla direkt irtibatlarını kurdukları an, bir cenin olarak dünyaya transfer olabilirler.”²¹² Yani, bir zaman kedi olan, bir zaman köpek olan, bir zaman maymun olan, bir zaman kuş olan,

²⁰⁹ http://www.reenkarnasyonyanilgilari.com/reenkarnasyon_nedir.html (2007). Reenkarnasyon konusunda daha fazla bilgi için bkz. Bülent Baloğlu, **İslama Göre Tekrar Doğuş: Reenkarnasyon**, Kitabiyat, Ankara, 2001.

²¹⁰ Çorak, **a.g.e.**, s. 130.

²¹¹ **y.a.g.e.**, s. 127.

²¹² **y.a.g.e.**, s. 128.

bir gün insan olabilir. Çorak, bu izahları sırasında Darwin'in Evrim Teorisi'nin yabana atılmaması gerektiğini ancak eksiklikleri olduğunu söyler ve şöyle der: “Şunu asla unutmayınız ki, Darwin'in nazariyesi hiçbir zaman yabana atılamaz. Ancak bunda bir bilgi eksikliği vardır. Var olan tek hücre, geçirdiği evrimler ile daima insan olma yolundadır.”²¹³

Evrım sürecinde en alt basamakta bulunan varlıkların üst basamaklara çıkması çok uzun bir süreci kapsamaktadır. Bu süreç mikro bilincin makro bilince ulaşması olarak tanımlanmaktadır. Bu süreçte bilincin 7'şer programlık üç evre geçirmesi gerekmektedir. Yani her programda 7 kez bedenlenmesi gerekir. Bu süreç oluşum, bütünleşme ve bilinçlenme dönemlerini kapsar. Oluşum döneminde taş, toprak olarak bilinen enerjiler bir tür mutasyonla evrim sürecine dâhil olurlar.

İkinci 7 programlık dönem olan bütünleşme döneminde ise bir alt basamak evrimini tamamlamış bir enerji ile bir alt basamak evrimini tamamlamış kaba madde birleşir. Bu birleşime tanrısal gen aşılır. Böylece insan prototipi ortaya çıkmış olur. Bu aşamada beden kazanan insan bilinci 7 kez dünyada bedenlenerek giderek yetkinleşir. Üçüncü aşama olan bilinçlenme aşamasında ise insan projesine alınan varlık, enerjiyi bilinçlendirme programına tabi tutularak beyin gücü tesirler mekanizmasının düşünce boyutuna bağlanır. Bu şekilde 7 kez dünyaya bedenlendikten sonra gelişen beyin gücü bilinmeyen sırların keşfine kadar gidebilmektedir. Evrimini 7 aşamada tamamlayamayan varlıkların genleri buldukları aşamada dondurulur ve böylelikle hayvan türleri ortaya çıkar.²¹⁴

Bu konuda yapılan açıklama şöyledir: “Bir form içinde evrimini 7 aşamada tamamlayamayanların genleri dondurularak, kendi türlerinin familyaları devreye girer. Ve değişik formlardaki hayvan kolonileri bu yollar ile oluşmuştur. Karınca bedeninde evrim yapan bir enerji, o beden içinde 7 evre geçirmek ile yükümlüdür. Ve bu evrimini tamamladığı takdirde, bilinç aşamasına göre mesela, bir örümcek bedeninde evrim yapmaya hak kazanır. Yine örümcek bedeninde de 7 evreyi

²¹³ y.a.g.e. , s. 128.

²¹⁴ Günay, a.g.m. , ss. 19-22.

tamamlayamayan enerjinin geni dondurularak deęişik örümcek türleri ve familyaları devreye girer. Ve bu yollar ile daha iri beyin taşıyan türlerin formlarına kadar ulaşılır.”²¹⁵

“Beyinsel bir bütünlüğün son form kalıbı, maymundur. Maymun kalıbı içinde 7 evrelik programını tamamlayan enerji artık varlık olma yolundadır. Bu son evrede tüyler dökülür, kuyruk yok olur, yürüyüş durumuna paralel olarak belkemięi manüplasyona göre daha deęişik bir form alır. Ve son evrim halkasında insan olma yolunda tanrısal gen aşısı almaya hak kazanır.”²¹⁶

“Ancak evrimleşen her hayvan, insana hizmet yarasına alındıktan sonra, daha deęişik bir boyuta alınarak, tesirler mekanizmasının çok daha deęişik tesirleri ile bütünlleştirilir. Ve bu yol ile o canlının koordinatı hangi insanın koordinatı ile irtibat kurabilecek ise, evrimi için otomatizmaya baęlı olarak o yöne yönlendirilir. Mesela, (insanın bir hayvana duyduęu sevgi gibi veya sokakta peşinize takılan herhangi bir hayvan gibi). Bu yol ile yakın plandan insan ile temas kuran hayvanlar, evrimlerine göre zaman süreçlerinde insan olabilmek müsaadesi alırlar. Bu müsaadeyi alan son evrim genlerinin tanrısal enerji ile aşılması sonucu, tanrısal enerjileri çekebilme gücüne erişerek, 7 evrede insani vasıflar kazanır.”²¹⁷

Ruh göçü konusunda ortaya atılan iddiaya göre varlık, yalnızca yaşadığımız dünyada deęil, ruhsal enerjisinin gücüne uygun olarak başka boyutlarda, başka bir deyişle herhangi bir gezegende bedenlenebilir. İnsan bugün Dünya’da, yarın Venüs’te yahut Mars’ta yahut da, Merkür’de ruhsal enerjisinin gücü ile bedenlenebilir, evrimini tamamlayabilir.²¹⁸ Bu anlayışa göre girilen her boyut, kişiyi yeni bir tekâmüle hazırlar. O tekâmül de yeni bir boyuta götürür. Öyle bir hale gelinir ki, sonunda bir ışık olunur. Onun için bu tekâmül sınırına gelmiş kişilere, ışık dostlarımız diye hitap edilmektedir.²¹⁹

²¹⁵ Çorak, a.g.e. , s. 888.

²¹⁶ y.a.g.e. , s. 888.

²¹⁷ y.a.g.e. , s. 888.

²¹⁸ y.a.g.e. , s. 131.

²¹⁹ y.a.g.e. , s. 53.

Ayrıca yeniden doğuş ve dünyada bulunuş bir planın uygulamasından başka bir şey değildir. Buna göre, dünyaya gelmemiş çocukların genleri, özel tekâmül düzeyine göre laboratuarlarda saklanır. Dünyaya görevli olarak gönderilecek ceninlerin ana ve baba genleri dünyaya daha önce transfer edilir. Bu ortam özel sistemler ile hazırlanır. Çocuğun öz geni, dünyaya transfer olurken, onun enerjisi radar gibi ana -baba enerjisini bulur ve onları birbirine çeker. Bu üçlü bir planın doğaya tatbikidir.²²⁰

“Reenkarnasyon, yani yeniden bedenleniş, çok ileri makamların özel emrine ve evrimine tabi bir olgudur. Ruh, her zaman, istediği makama layık oluncaya kadar bir merkeze bağlı olarak, enkarnasyona tabidir. Bundan sonra molekül ortamına geçerek kendi isteği ile dünyasına gelebilir. Ancak dünyaya bu dönüşleri, çok ileri tekâmüller yapmaktadır. Dönen varlık artık bir bütündür. Ruh bütünüün içindeki hakiki bedenini alarak, yani ışık bedeninin tüm gücünü alarak dünyada bedenlenir. O kendisini bilir. Ancak kimseye söyleme yetkisi yoktur. Çünkü dönüş yaparken yüce makama bu sözü vererek gelir, asla konuşmaz.”²²¹

Mevlanacılık'taki reenkarnasyon anlayışına göre geleneksel anlayıştan farklı, Türk ruhçuların anlayışına paralel olarak, bir kere bir tanrı bilinci taşıyan insan olduktan sonra bir daha alt basamaklara inilmez yani hayvan olunmaz.²²²

Mevlanacılık'ta evrimi yapan ruh değildir. Evrime ihtiyacı olan ve evrimi yapan kaba maddedir. Yani bedendir. Ruh ise evrime ihtiyacı olmayan, bilinen ve bilinmeyen bütün mevcudatı yaşatan bir enerji bütünüdür.²²³ Şöyle denilir: “Ruhun tekâmüle ihtiyacı yoktur. Ancak ruhsal planın kademelerine yükselebilmek için ruhsal plan içindeki ruhsal potansiyeliniz ile dünyevi tekâmülünüzün eşdeğer olması

²²⁰ y.a.g.e. , s. 148.

²²¹ y.a.g.e. , s. 337.

²²² y.a.g.e. , s. 888.

²²³ <http://bilgikitabi.net/evrimtur.htm> (07.06. 2007)

lazımdır. Enkarnasyon, ruhsal bütünlüğe ulaşabilmek için şarttır. Ancak ondan sonra ruhsal enerjiye sahip çıkılarak sonsuz bilinç kazanılabilir.”²²⁴

“Ruhsal plandaki potansiyel ile somut âlemdeki potansiyel eşdeğer oluncaya kadar reenkarnasyon sistemine maruz kalınacaktır. Ondan sonra daha değişik realitelere ve enerji bölümlerine hazırlanılır. Üçüncü Boyutta bulunan dünya gezegenine ilk transfer olan enerji, ruhsal plandan büyük, rab sal plandan küçük bir varlıktır. Ancak varlıkların şuuruları ruhsal plandaki enerjilerine sahip çıktıktan sonra açılır. Burası son sınırdır. Ve yedinci boyuttur. Bu teknolojik boyuttaki varlıklar istedikleri yerlere gerek ışık beden, gerekse somut beden olarak rahatlıkla ulaşabilirler.”²²⁵

Mevlanacılık'ta reenkarnasyon bağlamında “Altın Çağ” kavramına da yer verilmektedir. Buna göre, “Altılar denilen Altın Çağ'ın öz genleri olan Musa, İsa, Muhammet, Dost Betti, Dost Kadri ve Mevlana'nın bedenleri, beden terki sırasında toprağa düşmeden ışınlanmış ve kendileri ile tek tek özel anlaşmalar yapılmıştır. Bu anlaşmaya göre, bedenlerindeki her bir hücre, kendilerinden sonra gelecek nesillere tek tek ekilerek, mütekâmil bir nesil ile dünyada Altın Çağ'a hazırlık yapılmıştır.”²²⁶ Buradan Mevlanacıların bir altın çağ beklentisi içinde oldukları anlaşılmaktadır.²²⁷

Öte yandan “Şu anda dünya üzerinde 144.000 yüce insanla beraber bedenli olarak bulunmaktadır.” ifadesinden de halihazırda bu sayıda insanın dünyada yaşadıkları ortaya çıkmaktadır. Yani altın çağın yüce insanları yeryüzündedir.²²⁸

²²⁴ Çorak, **a.g.e.** , s. 336.

²²⁵ **y.a.g.e.** , s. 339.

²²⁶ **y.a.g.e.** , s. 223.

²²⁷ Bu inancın Hıristiyanlık'taki ve Yahudilik'teki Mesih dönemi inancıyla benzerliği açıktır. Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Ekrem Sarıkçıoğlu, **Dinlerde Mehdi Tasavvuru**, Sidre Yay. 1997.

²²⁸ Mevlanacılık'ta söz konusu olan bu 144.000 rakamı Yehova'nın Şahitleri'nde de aynen bulunmaktadır. Yehova'nın Şahitleri konusunda bkz. Hakkı Şah Yasdıman, “Yehova'nın Şahitlerinin Teşkilat Yapısı Türkiye'deki Faaliyetleri (1)”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.XXI, 2005, ss.193-221; “Yehova'nın Şahitlerinin Teşkilat Yapısı Türkiye'deki Faaliyetleri (2)”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.XXII, 2005, ss.115-134.

1.14.1. Reenkarnasyon İnançına Getirilen Eleştirilere Cevaplar

Reenkarnasyon öğretisinde en çok eleştiri alan husus, geçmiş yaşamların hatırlanmamasıdır. Bu konudaki cevap ise şöyledir: “Beyniniz öyle hassas bir alettir ki, mazinizin hepsini hatırlar iseniz, kendi kendinizi yok etmiş olursunuz.”²²⁹

Görüldüğü gibi burada unutmamanın gerekliliği vurgulanmaktadır. Bunun bir diğer gerekçesi de bilinç düzeylerinin farklı olmasıdır. İleri sürülen görüş de şudur: “Her bilinç geçmişini kaldıramaz. Bu yüzden çok güçlü bilinçler geçmişini hatırlar.”²³⁰

Reenkarnasyon ile tekâmül etme anlayışına karşı çıkanlara verilen cevap da şöyledir: “3. Tekâmül boyutu olan dünyamızda tekâmül etmiş bir insan hiç bir zaman telaş etmez. Her zaman sakin, sabırlı ve mutludur. Boşuna enerji sarf etmez, endişe ve üzüntü duymaz. Hiç kimseyi kınamaz, yargılamaz, insanı insandan ayırmaz. Almadan verir, sevilmeden sever. Ketumdur. Boşa konuşmaz. Sözü öz ve gerçektir. Eline, beline ve diline hâkimdir. Sonsuz hoşgörü ve tevazu sahibidir. İbadeti şekilde değil bilinçtedir. Zenginlikten mağrur olmaz, fakirlikten yokluk duymaz. Kamil insanın, gecesi de gündüzü gibidir. Uykusu rahat, rüyaları ferah ve yol göstericidir. Kamil İnsan yaşadığı her andan zevk alır. Doya doya ve dolu dolu yaşar. Doğal sirküleyi hisseder, tabiatla hem ahenktir ve “an”da yaşar. Her nefes alışından mutluluk duyar. Olmakta olan her şeyin bütününe yararına ve hayrına olduğunu bilir.”²³¹ Bu cevaptan da insanın bu noktaya gelmesinin tekâmülüne bağlı olduğu ve ancak tekâmülle mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

1.15. Kıyamet

Bilgi Kitabı’nda içinde yaşadığımız dönem kıyamet dönemi olarak tanımlanmaktadır. Mevlanacılık’a göre kıyamet kutsal kitapların bildirdiği anlamıyla

²²⁹ y.a.g.e. , s. 22.

²³⁰ y.a.g.e. , s. 337.

²³¹ <http://www.tripod.com/kamilinsan.html> (12.06.2007)

her şeyin yok olması değil bilinçlerin uyanışıdır. Yani burada kıyam, bilinçlerin uyanışı ve ayağa kalkması olarak alınmıştır.²³²

Bu konuda şöyle denilmektedir: “Kıyam, insanların bilinç doğrultusundaki kıyımlarıdır. Yani insanlar her şeyin bilincine varacak ve uykularından uyanacaklardır.”²³³ Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere Mevlanacılık'ta kıyamet anlayışı ve öğretisi bulunmamaktadır. Öte taraftan mevlanacılık'a göre her şeyin bilincine varacak ve uykularından uyanacak olan her insan da kendileri ile irtibata geçmiş ve geçecektir.²³⁴

Mevlanacılık'ta çağların geçiş dönemleri bazı özellikler içermektedir. Zodyak Birimleri doğal bir sistem olmakla beraber, yapılan hesaplarla kayıklıkları düzeltilmektedir. Bu özel dönemlerde evrendeki tüm canlı tabakasında bir değişim olmaktadır. Hazır bilinçler, kapasitelerine göre açılmaktadır. Örneğin altıncı asırdan yedinci asra geçişte, İslam'ın Kitabı indirilmiştir.²³⁵ 13. asırdan 14. asra geçişte, en büyük sofiler, mutasavvıflar, şairler ve müzisyenler yetişmiştir. Bunlar dönüm asırlarıdır. Şimdi de Yirminci Yüzyıldan Yirmi birinci Yüzyıla geçişte, büyük bir sistem değişikliği olacaktır.²³⁶ Mevlanacılar şimdilerde bu büyük sistem değişikliğini beklemektedirler. Onlara göre, tüm kâinata olan ve olacak değişiklikler evrensel bütünleşmenin yanında odaklarda oluşan kaymalardır. Bu kaymalara sebep olan şey, çok güçlü enerji odaklarının devreye girmesidir.²³⁷ Yaşadığımız çağ da olağanüstü bir dönemdir. Bu çağ insanlığın Altın Çağ'a geçiş dönemidir. Bir başka ifade ile yaşanan dönem kıyamet dönemidir.²³⁸

²³² **y.a.g.e.** , s. 769.

²³³ **y.a.g.e.** , s. 34.

²³⁴ **y.a.g.e.** , s. 34.

²³⁵ **y.a.g.e.** , s. 170.

²³⁶ **y.a.g.e.** , s. 171.

²³⁷ **y.a.g.e.** , s. 138.

²³⁸ **y.a.g.e.** , s. 34.

1.16. Altın Çağ

Mevlanacılık'taki önemli inançlardan birisi de "Altın Çağ"dır. Dünyanın 26.000 yıllık son siklusa geçiş dönemi programında olduğunu söyleyen Mevlanacılar, bu geçiş programını şöyle açıklamaktadırlar: "Önce insanlık kutsal kitaplar yoluyla bildirilen göksel önerilerle (vahiyler) tek tanrı bilincinde birleştirilmiştir. Bu aslında gelecek olan Altın Çağ'a bir yatırımdır."²³⁹ Bu ifadeden bir Altın Çağ beklentisi içinde bulunulduğu anlaşılmaktadır. Gelecek bu çağın özelliği de şöylece belirtilmektedir:

"Altın Çağ tek tanrı, tek düzen, tek kitap doğrultusunda tüm insanlığın mutluluk içinde yaşayacağı bir çağdır. Yalnız Altın Çağ'a geçiş çok da kolay olmamaktadır. Daha yaşanması gereken üç kozmik çağ vardır ve her kozmik çağ bir asırdır. Altın Çağ 23. asırda başlayacak ve 7 asır devam edecektir. Altın çağın hazırlık dönemine ilişkin beş skala vardır: 1. Kutsal kitaplar dönemini kapsayan hazırlık çağı. 2. Yaşadığımız uyanış çağı. Bu çağ aynı zamanda kıyamet dönemidir. Çünkü şu an gezegenimiz bir kaosun içindedir. 3. Yeni Çağ: İki asır sürecek olan bu çağda çalışma, araştırma ve idrak etme dönemi başlayacaktır. 4. Altın Çağ: 23. yüzyılda başlayacak ve 7 asır sürecek olan bu çağda birlik bütünlük bilincinin, evrensel şuurun ve tanrısal düzenin idrakine varılacak, bilinmeyen bilinecektir."²⁴⁰

Mevlanacılar bu dört çağı saydıktan sonra bir 5.ci çağın geleceğini söylemekte ve şöyle demektedirler "5. Işık Çağı: altın Çağdan sonra (30.yy.dan sonra) başlayacak olan ışık Çağ'ında direkt olarak Allah'ın düzeni yaşanacaktır."²⁴¹ Bu ifadeden de anlaşıldığı üzere şu anda Mevlanacılar Altın Çağı beklemektedirler.

1.17. Sembolizm

Bilgi Kitabı'nda üzerinde çokca durulan hususlardan birisi sembollerdir. Bu konu kitapta çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Buna göre Rab kanalından

²³⁹ <http://www.dkb-mevlana.org.tr/ozet.htm> (20.03.2007)

²⁴⁰ <http://www.dkb-mevlana.org.tr/ozet.htm> (20.03.2007)

²⁴¹ <http://www.dkb-mevlana.org.tr/ozet.htm> (20.03.2007)

yazdırılan her kelimenin bir gizli şifresi, bir manası vardır. Mesela, renkler, sesler, harfler. Her rengin milyar ötesi nüansı, her sesin milyar ötesi frekansı, her harfin milyar ötesi manası vardır. Bilgi Kitabı tüm bu manaları açıklamaktadır.²⁴²

Sembolizm inancını kelime sembolizmi, sayı sembolizmi, renk sembolizmi ve şekil sembolizmi şeklinde tasnif etmek mümkündür.

1.17.1. Kelime Sembolizmi

‘Besmele’, ‘Allah’, ‘Kur’an’, ‘İstavroz’, ‘Haç’, ‘Put’, ‘Şeytan’, ‘Tekâmül’, kelimelerinin anlamları şöyle açıklanmaktadır:

Allah: A-İlk harftir, Âlemi simgeler. L-Lütuftur. L-Liyakat. A-Arayıştır H-Hiçlik.²⁴³

Kur’an: Ku frekansı dünya boyutunun girebileceği en yüksek frekanstır ve 18. boyut frekansına eşdeğerdır. Bu frekans kurtuluş frekansıdır. Dünya boyutuna giriş kapısı alfa son çıkış kapısı ise Omega dır. Omega 19. boyuta Ran gezegeni denir. Ran ters okununca Nar yani ateş demektir. Kuran Ku frekansı ve Ran gezegeninin tüm potansiyelini taşır ve 18. boyutta hazırlanmış, 9. boyuttan indirilmiştir.²⁴⁴

Besmele: Bismillahirrahmanirrahim şeklinde değil Bismillahirrahmanürrahim şeklinde geçmektedir. Buna göre B-Bul, İ-insan, S-Sevgi, M-Mevla, İ-İnsan, L-Lütuf, L-Liyakat, A-Allah, H-Hulus (İyi Niyet), İ-İnsan, R-Rab, R-Rahim, A-Allah H-Hulus, Hürriyet, M-Müjde, A-Allah, N-Nur, Ü-Ümitsizlik, Üzüntü, R-Rab, R-Rahim, A-Ara, Bul, H-Hürriyet, İ-İnsan, M-Mantık.²⁴⁵

²⁴² y.a.g.e. , s. 28.

²⁴³ y.a.g.e. , s. 80.

²⁴⁴ y.a.g.e. , s. 347.

²⁴⁵ y.a.g.e. , s. 28.

İstavroz: Bilgi Kitabı'na göre bu kelime halen arayış ortamında olan İslamiyet'i aşmış bir kelimedir. Çünkü içinde O, yani Kadir-i Mutlak ve Z yani zaman vardır. Şöyle ki: İ-İnsan, S-Sevgi, T-Tanrı, A-Aramak, V-Vahiy, İlham, Mantık, R-Rab, O Kadir-i Mutlak, Z-Zaman.

Bu kelimenin mesajı şöyledir: İnsan sevgi ile Tanrı'sına yönelir. Vahiy, İlham, Mantık yolu ile arayış ortamına dalar ve oradan Rabbine varır. Son mesaj Kadir-i Mutlak ve zaman bilincine var, kendini aş ve varoluş nedenini anla.²⁴⁶

Bu konuda şöyle denilir: "Nasıl ki, İslam Âlemi Bismillahirrahmanürrahim kelimesini basmakalıp biliyor ise, istavroz kelimesinin hakiki manasını birçok Hıristiyan dostumuz da bilmemektedir. Çünkü onlar ona, sadece bir sekil itibari ile bağlıdırlar ve bu şekle bir simge olarak değer vermektedirler. Daha önce de dediğimiz gibi, bu şekil, arş ile arzın birleşmesini simgeler."²⁴⁷

Put: P-Pir'ler, U-Ulu'lar, T-Tanrı. Bu esas üçgen koddur. Fakat insanoğlu, zamanında Put'u bilinç altından bularak ona tapmaya başlamıştır. Put'un şekli, yerle göğü birleştiren. bir simgedir ve pozitif enerjidir.²⁴⁸

Haç: H-Hulus, iyi Niyet, A-Aramak, Ç-Çerağ olmak, yani gönülden yanmak Bu üçgen kod, insanın tekâmülünü simgeler. Haç'ın mesajı şöyledir: Hulus ve iyi niyetle arayışın içine girenler bir çerağ olmuşlardır. Yani Yunuslar, Mevlana'lar ve tüm azizler gibi gönülden yanmışlardır. Ondandır bir ışık olup, her yönden insanı aydınlatmışlardır.²⁴⁹

İstavroz, Put, Haç üçlüsünün üçü de aynıdır. Ama, açıklanması Hıristiyan dostlarımızın uyanışını simgeler.²⁵⁰

²⁴⁶ y.a.g.e. , s. 32.

²⁴⁷ y.a.g.e. , s. 32.

²⁴⁸ y.a.g.e. , s. 31.

²⁴⁹ y.a.g.e. , s. 32.

²⁵⁰ y.a.g.e. , s. 31.

Şeytan: Ş-Şule, Işık E-Enerji, Y-Yayılm, T-Tanrı, A-Âdem, N-Nur'dur. Bir başka anlam ise Ş-Şems, Güneş, E-Evren, Y-Yaradan, T-Toprak, A-Ateş, N-Nur'dur.

Tekâmül: Tasavvuftaki yedi basamaklı yolu ifade eder. Harflerin anlamı ise şöyledir: T-Tedriç, E-Ezel, Ebed K-Kavuşma, Vuslat, A-Aşk, M-Menzil, Ü-Üstünlük, L-Liyakat anlamına gelir.²⁵¹s.51-52-53

Bütün yukarıda ele aldığımız bu örnekler Mevlanacılık'ta kelimelere bir takım semboller yüklendiğini açıkça ortaya koymaktadır.

1.17.2. Harf Sembolizmi

Her kelimenin anlamı dışında kelimeyi oluşturan her harfin anlamı de vardır. Mesela bir (A) harfi girdiği cümleye göre mana kazanarak o cümlenin esas anlamını verir.²⁵² Dolayısıyla, harflere girdikleri kelimelere göre anlamlar yüklenmiştir. Buna göre Alpha ya da a harfi birçok alfabenin ilk harfidir ve pek çok sembolik anlam içermektedir. Bu harf Arap alfabesinde elif, İbrani alfabesinde alef, Grek ve Latin alfabesinde alpha olarak geçmektedir.

Kadim alfabelerde daire şeklinde belirtilen (örneğin Mu ve Maya alfabeleri) bu ilk harf, sayılar ve harflerin birbirleriyle ilişkilendirilmesine dayalı okült çalışmalarda Tanrıyı ve onun tekliğini simgeler.²⁵³

Büyük 'A' harfi üçgene (koni ve piramidin izdüşümü) benzemesi dolayısıyla okültislere göre eski Mısırdaki 'yüce tesir'in inişini sembolize etmektedir. Mevlanacılar da bu anlamda A harfi önemlidir.

²⁵¹ Günay, **a.g.m.** , s. 51, 52, 53.

²⁵² **y.a.g.e.** , s. 28.

²⁵³ Alfabenin ilk harfinin önemi İncil'de de vurgulanmıştır. İncil'in, Yuhanna'nın vahyi kısmında geçen 'alfa ve omega benim' ifadesi "sınırsızlık, sonsuzluk, dünya meydana gelmeden önce de yok olacağı zaman da, mevcut olma, dünyayı meydana getirme" ya da "yeryüzünü, insanların niyetlerine varıncaya kadar her şeyiyle bilerek sevk ve idare etme", "insana şah damarından da yakın olma" anlamlarında yorumlanmıştır.

1.17.3. Sayı Sembolizmi

Bilgi Kitabı'na göre sayılar, boyutların doğal düzenini yansıtmaktadır. Bu özel sayılar, santrifüj evrenin atomik bünyesinin değişmez rakamlarıdır.²⁵⁴

Sayı sembolizminde karşımıza çıkan bazı rakamlar şunlardır:

24: Yüce meclisteki (24) yüceyi temsil eder.

6: 2 ile 4'ü toplarsak 6 eder ki, işte bu da, ilahi katı idare eden (BİR)'in esas elemanı olan (6) yı temsil eder. Yüce meclisteki tüm yüceler 6'sar, 6'sar dünyanın dört köşesinde kendilerine düşen görevleri yapmaktadırlar.²⁵⁵

7: Atomik yapının değişmez özü 7 asal sayısına dayanır. Galaksi sistemleri, On sekiz Evren Yasası'na tabidir. Her iki sistem, iç içe dönerek birbirini tamamlayan kopmaz bütünü teşkil eder. Dönüş periyotları, 7 Nizam üstüne kurulmuştur. On sekiz Evren Yasası ile 7 Atomik Bağı toplayın: $18 + 7 = 25$. Bu sayıyı da toplayın $2 + 5 = 7$. İşte bu 7 rakamı, atomik birleşimin değişmez kuramıdır. Ve her bir atomik bağ, 7 prizmal düzenin yansıtıcısıdır. Yedi kat yer bilgisi=irşat ve tekâmüldür. Yedi kat gök bilgisi=ilim ve irfandır. Yedi kat evren bilgisi=düzen ve nizamdır.

Bu nizamda bilgiler, sistemin düzenine göre, 7 bölümden nakledilir. Ve bu bilgiler, ilânihaye (sonsuzaya kadar) uzanır. Bütün atomik birleşimler, 7 köküne dayanır. 7 ile 7'nin çarpımı 49 çıkar. Her iki rakamın toplamı $4 + 9 = 13$ yapar. Bu 13 sayısı, atomik bir bütündür. Hiçbir şekilde bölünmez. Bu bir evrensel nizamdır.²⁵⁶

12: Tanrı'nın Kur'an da geçen isimleri 99 tanedir. İncil'de 300, Tevrat'ta 300, Zebur'da 300 tanedir. Yani hepsi 999 tanedir. Ama bütün evrendeki isimlerinin toplamı bunlarla birlikte 6666 tanedir. Yalnız bunlardan tek ismi gerçektir ki, bu kapı daima kapalı kalmıştır. Bu ilahi isim 147 kelime imiş. 1.4.7. Bu rakamları toplarsak

²⁵⁴ y.a.g.e. , s. 171.

²⁵⁵ y.a.g.e. , s. 28.

²⁵⁶ y.a.g.e. , s. 171.

12 eder ki, bunlar da şöyle: İsa'nın Havariyunlu Havarileri 12 Ehl-i Beyttir. Musa'nın Keribiyun'u yani Kerubileri aynı 12 Ehl-i Beyttir. Hz. Muhammet'in 12 imam'ı ise yine aynı Ehl-i Beyttir.²⁵⁷

13: 12 Havari ve Tanrı bir üçgen teşkil ederler. Bu piramidin bir yüzüdür. Her yüz Tanrı kanalından indirilen bir kitabı teşkil eder.²⁵⁸

İnsanlığın hakiki görevi 1999 yılından sonra başlayacaktır. 1999 rakamının şifresi: Son din kitabında 19 rakamı çok mühim idi.²⁵⁹ Çünkü bunun açıklanması ancak bu dönemde yapılacaktır. Onun için kitap tek rakamda toplandı. Ve bu rakamlar dizisi kitabın elektronik bir sistem ile yazıldığıнын bir ispatı olacaktır. 1999 yılının birçok yönden açıklaması şöyledir: Önce 1999 rakamını ters çevirin. 1666 yapar. Rakamları teker teker toplayın. $1 + 6 + 6 + 6 = 19$ yapar. 19, 20. yüzyılın kod anahtarıdır. 19 rakamında $1 \times 9 = 9$. Bu işlem 9. boyutu verir. Simdi de 1999 sayısından 19 kod anahtarını ayırın. Geriye 99 kalır. 9 ile 9'u toplayın, 18 eder. Bu da 18. boyutu vermektedir. Mesajın açıklanması şudur: Evren 1999 yılına kadar 9. boyuta gelecek, 1999'dan sonra da 18. boyuta kadar açılacaktır.²⁶⁰

Görüldüğü gibi tarih boyunca pek çok din ve kültürde görülen rakamlara anlam yükleme ve bunlardan tarih çıkarma, gelecekle ilgili haberler verme anlayışı Mevlanacılık'ta da bulunmaktadır. Zaten bu durum Mevlanacılık'la bu anlamda rakamlara anlam yükleme gayretinde bulunan bütün diğer din ve kültürler arasındaki alışverişi göstermesi bakımından kayda değerdir.

1.17.4. Renk Sembolizmi

Bilgi Kitabı'na göre renkler, insanların ve toplumların bilinç düzeylerini simgeler. Saf bilinçler, çok renklere hoşlanırlar. Bir renk cümbüşü içinde yaşarlar.

²⁵⁷ y.a.g.e. , s. 17.

²⁵⁸ y.a.g.e. , s. 17.

²⁵⁹ y.a.g.e. , s. 72.

²⁶⁰ y.a.g.e. , s. 73; Günay, a.g.m. , s. 57.

Bu renkler onları mutlu eder. Sempati duyulan her renk, insanın ruhsal potansiyelini ve gücünü simgeler.²⁶¹

Siyah artı beyaz, gri rengi verir. İki rengin karışımı arınmışlığın ötesidir. Gri rengin açıklaması budur. Bu renk Beta vibrasyonuna alışık olmayanları sarsar. Onun için insanlar onu menfi bir vibrasyon olarak kabul ederler. Aslında alfa ötesi vibrasyonlar, betadır ve çok güçlü bilgileri taşımaktadır.²⁶²

Şu an bulunulan boyut kırmızı rengi simgelemektedir. Her rengin kendine özgü birleştirici, dağıtıcı, yansıtıcı, seçici, huzur verici, takviye edici frekansları vardır. Bu renklerden bazıları şunlardır:

Beyaz: Alfa kanalını beyaz renk temsil eder; dini öneriler, Rabbin emirleridir.²⁶³ Tanrısal boyutu simgeler. Bu renk artırıcı ve koruyucu frekans taşır. İslam'ın kitabının rengi, beyaz ve yeşildir.

Siyah: Beta kanalı siyah renktir; Uzayı temsil eder, bilim yoludur.²⁶⁴ Derin uzay boyutunun yoğun ve bilinmeyen renklerinin enerji ve frekansını taşır. Buradan sadece 7 renk frekansı 7 ışık halinde dünyaya ulaşır. Kozmik şuur kazanmış şuurlarda mutluluk, kazanmamışlarda mutsuzluk, sıkıntı yaratır.²⁶⁵ İkisinin arası bilinçler, kahverengini tercih ederler.²⁶⁶

Eflatun: Dinsel boyuttan evrensel boyuta geçiş ve Tanrısal düzen ile evrensel düzenin birleşim rengi olan eflatun, Mevlanacıların hizmet verdiği boyutun simgesidir. Ayrıca vakfın kullandığı renk de eflatundur. Ödül törenlerinde ve web sayfalarında bu rengin hâkimiyeti söz konusudur. Bilgi Kitabı'nda da söz edilen

²⁶¹ **y.a. g.e.** , s. 303.

²⁶² **y.a. g.e.** , s. 77.

²⁶³ **y.a. g.e.** , s. 77.

²⁶⁴ **y.a. g.e.** , s. 77.

²⁶⁵ **y.a. g.e.** , s. 302.

²⁶⁶ **y.a. g.e.** , s. 303.

eflatun rengi dinsel boyuttan evrensel boyuta geçişi simgelemektedir. Tanrısal boyutla evrensel boyutun birleşim rengidir.²⁶⁷

Kırmızı: Gamayı temsil eder. Bu, seçici ve ayıklayıcı bir renktir. Toplum bütün renkleri yaşanan hadiseler ile insiyaki bir şekilde değerlendirir. Mesela, “kırmızı ile giren nazar, çıkmaz” cümlesinin anlamı bu rengin, çok ağır bir frekans taşıdığıdır. Kırmızı rengi taşıyabilmek için çok güçlü olmak lazımdır. Milletlerin simgesi olan bayraklar da o toplumun gücünü ve görevini simgeler.²⁶⁸

Yeşil: Huzur ve dinlenme frekansını taşır. Bu dinsel boyut frekansı, ibadet ortamında çok rahat alınır.

Mavi: Gelen kozmik akımları kırıcı ve etkisiz hale getirici bir frekans taşır. Ancak kozmik akımlara alışık olmayanlarda etkileyici bir güce sahiptir. Bu yüzden bu rengi, kozmik bilinç sahipleri çok kolay taşır.

Sarı: Ulaştırıcı bir renktir. İçinde bütün kutsal titreşimleri saklar. Yoğun bir frekanstır. Bunu kutsal ışık yolunda olanlar, yani evrimleri ve ruhsal potansiyelleri çok güçlü olanlar rahatlıkla kullanabilir. Düşük frekansları yatağa serer. Bilgi Kitabı'nın frekansı portakal sarısıdır. Simgesi Ayçiçeğidir.

Gri: Alfa beta karışımı bir frekans taşır. Bu rengi dünya yaşını almış olanlar rahat taşır. Gençlere baskı yapar. Ancak ruhsal yönden güçlü olanlara baskı yapmaz.²⁶⁹

1.17.5. Şekil Sembolizmi

Şekil sembollerinden en çok üzerinde durulan ve açıklananlardan birisi üçgen, diğeri ise iç içe geçmiş 2 üçgen, yani 6 köşeli yıldızdır.

²⁶⁷ Nasuh Günay, “Dünya Kardeşlik Grubu (Piramitçiler veya Mevlanacılar) Üzerine Bir İnceleme”, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 11, 2003, s. 5.

²⁶⁸ **y.a.g.e.** , s. 302; Günay, **a.g.m.** , s. 55, 56.

²⁶⁹ Çorak, **a.g.e.** , s. 303.

1.17.5.1. Üçgen

Üçgen, geometrik biçimlerin ilki olarak düşünülür, üç rakamının biçimsel sembollerinden birisidir ve üç anlam içerir: 1. Biçim ve renklerin bulunmadığı, spiritüalistlerin deyişiyle dört boyutlu âlemi simgeler. 2. Bazı öğretilerde üçgenin tepe noktası dört boyutlu âlemi, tabanı yeryüzünü, tepe noktasını tabana birleştiren iki kenar ise spatyomu simgeler. 3. Ruh- perispiri-fiziksel beden üçlüsünü simgeler.

Genel olarak üçgen ruhsal tekâmülü, varlığın tepe noktasına yani özüne doğru yükselişini simgelerken baş aşağı duran üçgen semavi etkinin yeryüzüne inişini, yukarıdan aşağıya doğru olan akışı simgelemektedir.

Üçgen tek olarak ters ya da düz, veya iç içe geçmiş olarak bulunmaktadır. Üçgenlerle ilgili açıklamalar şöyledir: Bu üçlü piramidin her bir yüzü bir üçgendir. Şöyle denilmiştir: Bu üçgenleri de ayrı ayrı çizin. Birinci üçgen: Direkt mekanizma. Kitap bu mekanizmanın emri ile yazdırılıyor. İkinci üçgen: İslami üçgen mekanizması. Üçüncü üçgen: Hıristiyan üçgen mekanizması. Taban üçgen: Evrensel Birleşim üçgeni.



DÜNYA KARDEŞLİK BİRLİĞİ ÜÇGENİ

“Sizlere bütün dinsel öneriler bu kaynaklardan bu şekilde verilerek kitaplarınız yazdırılmıştır.”²⁷⁰ Vakfın kullandığı üçgen ambleminin tepe noktasında O harfi tabanlarda ise M ve K harfleri bulunur. Bu şu anlama gelmektedir:

O: Allah (Kadir-i Mutlak) M: Muhammet Mustafa (Resul) K: Kurtarıcı (Hz. İsa).²⁷¹ Bunu şöyle de ifade edebiliriz:

Malik Kodu: M (ALİ) K.
O'= KADİR-İ MUTLAK
M= MUHAMMET MUSTAFA
K= KURTARICI (İSA)
ALİ= AŞK KODU

Bu üçgenleri bir üzüm salkımı gibi uzatarak tüm veliullahları, tüm azizleri üçlü kot olarak manyetik tesir sahasından yansıtabilirsiniz. Verilen bilgiler aynı kaynaktır.²⁷²

Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi üçgene Mevlanacılık'ta büyük bir önem atfedilmekte ve ona anlamlar yüklenilmektedir. Ayrıca 2 üçgenden meydana gelen iç içe geçmiş üçgen sembolü de özel bir yere sahiptir.

1.17.5.2. İç İçe Geçmiş 2 Üçgen/6 Köşeli Yıldız

İç içe geçmiş üçgen sembolü ile ilgili açıklamalar yapılırken kodlama boyutlarından bahsedilmektedir. Bu konuda söylenenleri şöylece belirtmek mümkündür.

1- Birinci kodlama boyutu, doğal yaşamın hiyerarşik boyutudur. Ve bu boyut ruhsal planın emrindedir (Bu boyut, bilgileri daima doğrular).

²⁷⁰ <http://www.bilgikitabi.net/> (2006)

²⁷¹ **y.a.g.e.** , s. 2.

²⁷² Çorak, **a.g.e.** , s. 108.

2- İkinci kodlama boyutu ise, Rabsal düzenin emrinde ve onun hiyerarşik skalasıdır. Bu evrimsel nizamın yetiştirici ve ulaştırıcı mekanizması olduğu için, imtihan boyutunda hizmet verir Bu boyut bilgileri yanılarak verir. Bilinç bu yol ile kazandırılır Bahsedilen iki boyut evrimsel bütünlükte daima müşterek çalışır.

İşte söz konusu bu boyutlar ters ve düz üçgen simgesi ile ifade edilmektedir.²⁷³ Birinci Boyut düz üçgeni simgeler. İkinci boyut ise, ters üçgen ile gösterilir. Her iki üçgenin birleşimi bu şekilde altılı yıldız simgesi ile ifade edilir ki; Allah'ın yüce divanında ancak bu iki üçgeni bilinç düzeylerince tamamlayanlar ve bütünleyenler kabul görür.²⁷⁴

Mevlanacılara şöyle denilir: “Düz üçgende Tanrı daima sizinledir. O sizi yetiştirir ve daima arzularınızı yerine getirir. Bu Tanrının cemel düzenidir. Bu yol ile dini doyuma ulaşılır. Ancak her şey burada bitmemektedir. Ters üçgen evriminde Tanrının celal prensibi devreye girer.”²⁷⁵; “Düz üçgen dini doyumla arınma sahasıdır. Ters üçgen, evrensel bütünlükler ile birleşim yolunda arındırma programlarının tatbik sahasıdır. Her iki tesir sahasının da bilincinde olmak nizamın şuuruna varmaktır.”²⁷⁶

Ters üçgenden bahsederken Kur'an'ın indiriliş sebebi söz konusu edilir ve denilir ki: “Kuran'ın indiriliş gayesi toplumun irşadının yanında beyin kotlarının da açılması idi. Onun için o tarihten itibaren bir ters üçgen devri hüküm sürmektedir. Verilen emre göre insan bir arayış ortamına atanmıştır. Yani her şey tersi ile zıddı ile hakikate varacaktır. Ters üçgenin gayesi budur.”²⁷⁷

Bütün bu izahlara bağlı olarak iç içe geçmiş üçgen sembolünden bahisle de şu ifadelere yer verilir: “Düz üçgen ile ters üçgeninin birleşiminden oluşan ve Davut'un

²⁷³ **y.a.g.e.** , s. 741.

²⁷⁴ **y.a.g.e.** , s. 742.

²⁷⁵ **y.a.g.e.** , s. 456.

²⁷⁶ **y.a.g.e.** , s. 510.

²⁷⁷ **y.a. g.e.** , s. 73.

Yıldızı olarak bilinen altı köşeli yıldız, birleşik realite bütünlüğünün temsili simgesidir.”²⁷⁸



Altı Köşeli

Davut Yıldızı



Dinsel Plan

Üçgeni



Evrensel Plan

Üçgeni

İLAHİ PLAN ODAĞI SEMBOLÜ

İşte yukarıda kaydettiğimiz bu türden izahlarla şekil sembolüzmü Mevlanacılık'ta önemli bir konuma sahip bulunmaktadır. Şekil sembolüzmünde kullanılan malzeme ise diğer din ve kültürlere atıflarla doludur.

1.17.5.3. Çiçek

Çiçek sembolü pek çok öğretilerde kullanılmıştır. Genel anlamda ruhsal tekâmülü, aydınlanmayı, saflığı, mükemmelliği, doğanın periyodik özelliğini, yenilenmeyi, ahengi ve güzelliği ifade eder. Açılmış çiçek spiritüel aydınlanma ile ilişkilendirilmektedir. Sembolik anlam çiçeğin şekline, rengine, kaç yapraklı olduğuna vs. göre değişmektedir. Vakfın ambleminde geçen 18 yapraklı ayçiçeğidir. Ayçiçeği güneşe dönük olması bakımından ışığa ve bilgiye açık bulunmak olarak yorumlanmaktadır. Yine, korkmayan, yeniliklere açık olmak anlamında da kullanılmaktadır. Bu sembolün, sözünü ettiğimiz anlamlar dışında vakfın teşkilatlanma yapısındaki 18 bütünlüleri temsil ettiği de düşünülebilir.

²⁷⁸ y.a.g.e. , s. 510.

İşaret ettiğimiz gibi, vakfın amblemlerinden birisi 18 yapraklı ayçiçeği sembolü içine yerleştirilmiş üçgendir. Bu üçgen içinde ayrıca Alfa işareti de bulunmaktadır. Bu amblemin teşkilatın yapılanmasında bir bütünlük ve işaret olarak kullanıldığı görülmektedir.



MEVLANACILARIN AYÇİÇEĞİ AMBLEMİ

2. İBADET ANLAYIŞLARI

2.1. İbadetin Anlamı

Bilgi Kitabı'nda, dinlerde karşımıza çıkan, çeşitli ritüelleri içeren bir ibadet anlayışı yoktur. Bununla birlikte, ibadetle ilgili bazı görüşlere de rastlanmaktadır.

Mevlanacılık'ta ibadet insanın Allah'a hizmeti olarak algılanmaktadır. Buna göre Allah'ın insanların hizmetine ihtiyacı yoktur.²⁷⁹ Ama İbadet ortamında tüm ruhlar kötülüklerden arınır. İnsan bu sayede Tanrı katına kadar yükselir.²⁸⁰ İbadette şekilcilik şart değildir. İnsan kendi mantığı ile de ibadet ederek özünü arındırabilir.²⁸¹ Onun için, İslam ve Hıristiyanlık'taki ibadetler insana hiçbir şey kazandırmaz. Yani,

²⁷⁹ y.a.g.e. , s. 893.

²⁸⁰ y.a.g.e. , s. 21.

²⁸¹ y.a.g.e. , s. 90.

namaz kılmak, camiye, kiliseye gitmek önemli değildir.²⁸² Mühim olan el birliği ile hareket etmektir.

“İbadetler daima bir başlangıçtır. Sınırsız boyutların içinden gelen yüce enerjilere, ibadet tavsiye edilmez. Zira onlar, ibadetin çok ötesine varmış ululardır.²⁸³ Arınmışlarda ibadet yalnızca bir alışkanlıktır.

2.2. İbadet Çeşitleri

Bilgi Kitabı'nın ibadet anlayışına baktığımızda 3 çeşit ibadetle karşılaşırız. Bu ibadetlerin hepsinde de amaç bilinçlenmek ve tanrıya ulaşmaktır.

2.2.1. Düşünce ibadeti

İbadet, bütüne, zerreye, düşünce yolu ile yapılan secdedir, Tanrıya ulaşmak için yapılan çabadır. Bütün âlemin nuruna kavuşmak yani bilinçlenmek, ibadetlerin en büyüğüdür.²⁸⁴

Düşünce ile ibadet zerre bilincine ulaşmak, tüm mevcudatta Tanrı'yı bulmak, Tanrı'yı görmek, Tanrı'yı sevmektir. Şekilden bilince geçmek ise, insanın bütün nizamın şuuru'nu kavraması ile mümkündür. Şekli ibadeti, insanın kendinedir. Özle ibadet, insanlığadır. Hizmet ve çalışma yolu ile ibadet, tüm âlemlerdir.²⁸⁵

2.2.2 Gönül ibadeti

Şekil ve secde ile Tanrı'ya ulaşılırken, gönül ile ibadet bütüne ibadettir. Bütüne ibadet, yani evrensel ibadet içinde yapılması gerekenler vardır. Bunun için Bülent Çorak vakfın faaliyetlerine katılmayı en değerli ibadet olarak saymaktadır. O

²⁸² y.a.g.e. , s. 27.

²⁸³ Çorak, .a.g.e. , ss. 126, 220.

²⁸⁴ y.a.g.e. , s. 331.

²⁸⁵ y.a.g.e. , s. 331.

vakfın teşkilatlanmasında yer alan 18 kişilik grupları kastederek “Aynı gaye uğrunda 18 kişinin bir araya gelmesi, evrensel bir ibadettir.”²⁸⁶ demektedir.

2.2.3. Meditasyon

Mevlanacılık'taki ibadetlerin birisi de meditasyondur. Latince meditatio kelimesinden türetilmiş bu kelime, sözcük anlamıyla birçok Batı dilinde "derin düşünme"yi ifade eder. Mistik anlamıyla ise "kişinin iç huzuru, sükûnet, değişik şuur halleri elde etmesine ve öz varlığına ulaşmasına olanak veren, zihnini denetleme teknikleri ve deneyimlerine verilen ad" olarak tanımlanır. Meditasyon tekniklerine, ait oldukları, Budizm (Hindistan), Taoizm (Çin), Bön (Tibet) ve Zen (Japonya) gibi inanç sistemlerine göre ve izledikleri yöntemlere göre değişik adlar verilmiştir. Ayrıca günümüzde mevcut farklı inanç sistemleri, mezhepler ve ekoller meditasyonu farklı olarak yorumlamakta ve farklı şekillerde uygulamaktadırlar. Bu bakımdan standart ya da tekbiçimli bir meditasyondan söz etmek olanaksızdır. Meditasyon beynin enerjisini aynı odakta toplama yöntemidir. Ancak nasıl yapıldığı konusunda net bir açıklama yoktur.²⁸⁷ Ama yine de meditasyonda iki türden bahsedilebilir. Konsantrasyon yöntemi: Dikkatin tek bir noktada toplanmasına dayanır. Bilinç ayrışması" olarak adlandırılan ikinci yöntem ise, ne olup bittiğini tarafsız bir gözlemlerle izleme yöntemi olarak açıklanabilir.²⁸⁸ Dolayısıyla, meditasyon derin düşünce, kendinden geçmesine konsantre olma, düşüncede yoğunlaşma demektir. Bu anlayışa göre de Nirvana'ya bir tür derin ibadet olan meditasyonlarla ulaşılır.²⁸⁹ Mevlanacılık'ta da bu anlamda bir meditasyon anlayışı bulunmaktadır. İnsanın kendini arındırması için meditasyon şarttır.

2.2.3.1. Tespihin Meditasyondaki Yeri

bilgi Kitabı'nda tespih ile ilgili bilgiler özel bir yer almaktadır. Buna göre tespih, insanı özel bir meditasyona hazırlar. Tespih, dini önerileri bütünlemek için

²⁸⁶ **y.a.g.e.** , s. 812.

²⁸⁷ Günay, **a.g.m.** , s. 40.

²⁸⁸ <http://www.wikipedia.org> (25.09.2006)

²⁸⁹ **y.a.g.e.** , s. 532.

kullanılan tek araçtır. Tespihin her tanesi, düşünce frekansını muayyen bir düzeye hazırlar. Tespihin her çekilisindeki konsantrasyon, insana verilen anahtarın kapısını açacaktır. Tespihin yapıldığı taşların iletişimi çok önemlidir. En makbul taşlar akik, kehribar, sedef ve fildişidir. Akik ve kehribar tüm elektriği üstünde toplayan en güçlü iletkenlerdir. Fildişi ve sedef, menfi etkenleri yok eden bir güce sahiptir. Yüksek frekanslı birinin çektiği tespih, düşük frekanslıların çektiği tespih ile kıyaslanamaz. Zira tespihe değen elin elektriği o tanelerin üstünde toplanmaktadır.²⁹⁰ Tespih çekerek birçok menfi frekanslara da girilebilir bilinmeyen güçlerin etkisi altında da kalınabilir. Sonuç hüsrana ve çıldırmak da olabilir. Mesela, bir çocuk yüksek frekans taşıyan bir tespihi boynuna takarsa, boyun etrafında oluşan manyetik alan, onun beyin vibrasyonlarını bozarak, elektrik dengesinin sarsılmasına sebebiyet verir.²⁹¹ Ayrıca kişi tespih ile hangi duayı ederse, o andaki meditasyonu, onu enerjik boyuta yükseltecektir. Bu yüzden duaların menşesini iyi bilmek lazımdır.²⁹²

Aslında tesbih meditasyonda sadece bir araçtır. Tesbihi çekerek Tanrı yolunda önemli bir enerji elde edilmiş olur.

2.3. Diğer Din ve İnançlardaki İbadetlerle İlgili Görüşler

Bilgi Kitabı'na göre şimdiye kadar insanlığa gönderilmiş olan dinler ve bu dinlerin ibadetleri insanın mükemmele ulaşması için gereken özellikleri kazandırmak gibi bir işlev görmüştür. "Bir insanın mükemmelliği, sorumluluğu ile eşdeğerdir. Sorumsuz bir varlığın ne kendine, ne insanlığa, ne de evrene saygısı ve hayrı vardır. Bugüne kadar Tanrı yolunda yapılan tüm ibadetler, insana iyi niyet, sevgi, hoşgörü, sabır gibi hasletleri kazandırabilmek için devreye alınmış çalışma programlarıdır. Sorumluluğunu kazanmış bir kişide önce Tanrı'ya, sonra da insana saygı ön plandadır."²⁹³

²⁹⁰ y.a.g.e. , s. 14.

²⁹¹ y.a.g.e. , s. 71.

²⁹² y.a.g.e. , s. 14; günay, a.g.m. , s. 40, 41.

²⁹³ y.a.g.e. , s. 868.

İslamiyet ve Hıristiyanlık'ta yer alan ibadetlerle ilgili olarak şunlar söylenmektedir: “Hıristiyan, kilisesinde ibadet edince, İslam, camiinde beş vakit namazını kılınca, kendini Tanrı'sına karşı vazifesini yapmış, tüm sorumluluklarını atmış bir kişi olarak sayar. Ancak bu bilincin dışına çıkabilmek için, hakiki insan olmak lazımdır.”²⁹⁴

Mevlanacılar çeşitli mabetlerde yapılan ibadetleri de eş değer görürler. Onlara göre, “Kilisedeki ibadetle, cami içindeki ibadet aynıdır. Bir ayyaşın kendini unuttuğu an ile bir sakinin mey sunuşu aynı ibadettir. Çünkü o ilahi anda insanın içinde hiçbir menfi vibrasyon, menfi bir düşünce olmadığı için daima Tanrı katına kadar yükselebilir. Müziğin nağmeleri arasında dans eden âşık da aynı frekanstadır. Bu yüzden sevgi, dans ve sanatın tüm kolları bir ibadettir.”²⁹⁵

Diğer taraftan Mevlanacılık'ta Müslümanların yöneldikleri Kabe'de yeni bir yoruma tabi tutulur ve şöyle denilir: “Mekke kible olarak bilinmektedir. Ve ibadetler, o doğrultuda yapılmaktadır. Hâlbuki Müslümanlar, ibadetlerini alfa kanalının eski sinyal doğrultusunda yapmaktadırlar. Bu bir alışkanlıktan başka bir şey değildir.”²⁹⁶

3. BAZI DİN VE İNANÇLARLA MEVLANACILIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI

Mevlanacıların ortaya koyduğu görüşler incelendiğinde bu görüşlerin diğer din ve inançların öğretileriyle benzerlikler içerdiğini görmekteyiz. Biz burada sadece sınırlı sayıda din ve inancı örnek olmak üzere inceleyecek ve Mevlanacılık ile bu öğretiler arasındaki ilişkiye işaret edeceğiz.

3.1. Yahudilik ve Mevlanacılık

Mevlanacılar İslam'da, Hıristiyanlıkta ve Yahudilik'te reenkarnasyonun bulunduğu iddia etmektedirler. Özellikle Kabbalistler Yahudi kutsal metinlerinde

²⁹⁴ y.a.g.e. , s. 14.

²⁹⁵ y.a.g.e. , s. 14.

²⁹⁶ y.a.g.e. , s. 138.

reenkarnasyon inancının delillerinin bulunduğunu söylerler. Buna göre, Kabbala'da kısa bir hayat süren kimselerin çok geçmeden geri dönecekleri öğretilir. Ama belirtmeliyiz ki, Yahudilerin tamamı Kabbala'ya inanmazlar.²⁹⁷ Diğer taraftan Yahudi nüfusunun çoğunluğu da reenkarnasyon inancını reddederler.²⁹⁸

Kabbala ile ilgili inanişaya göre Hz. Musa Sina Dağı'nda Tanrı'dan evrenin tüm sırlarını (Kabalayı) öğrenmiş ve bunu insanlarına aktarmak için aşağıya inmiş. Fakat onların bilincinin henüz bu bilgiyi alacak düzeyde olmadığını fark edip bunun yerine onlara on emiri, iletmiştir. Kabbala yalnızca onu anlayabilecek zihinlere iletilerek bir sırlar sistemi geliştirilmiştir.

Bilgi Kitabı'nda bahsedilen evren modeli Musevi mistiklerin inanışlarıyla paralellik arz eder. Kitapta Musa'ya Kabbala bilgisinin verildiğinden, tüm evrendeki ilahi ilkenin aynı kurallara bağlı olarak işlediğinden, makro kozmos (evren) ve mikro kozmosun (insan) bir olduğundan bahsedilir.²⁹⁹

Yine, Bilgi Kitabı'nda bahsi geçen Tanrı'nın eril ve dişil yönleri Musevi mistisizmde de görülmektedir. Onlara göre Kozmik Hayat Ağacı (Bkz. Şekil.8) Tanrı'nın özelliklerinin görünür dünyadaki tezahürlerini temsil eder. Ağacın sağ ve sol dalları dişil (negatif enerji) ve erkek (pozitif enerji) olarak ikiye ayrılmaktadır. Matrona ya da Shekinah, yani yaşayan Tanrı'nın dünyadaki varlığı kadındır. O yaşamın kozmik ağacında annedir.

Musevi mistisizmde tüm gizli öğretilerde olduğu gibi semboller de çok önemli bir yere sahiptir. Ruhani dünya meditasyon yapana yardımcı olmak amacıyla sembollere bürünmüştür. Tevrat'taki harflerin şekilleri Tanrı ile Shekinah arasında bir kucaklaşma olarak hayal edilir. Onlara göre bir İbrani harfinin sadece yazılması bile akli ve bedeni birleştirici bir unsur olabilir ve kişiyi üst dünya ile ilişkiye sokabilir. Tek bir harfle bile yapılan meditasyonla insan en uzak yıldızla bile birleşebilir. Öğretide renk sembolizmi de mevcuttur. Örneğin kan rengi olan kırmızı

²⁹⁷ y.a.g.e. , s. 86.

²⁹⁸ y.a.g.e. , s. 87.

²⁹⁹ Günay, a.g.m. , s. 58.

renk öfkeyi ve Hayat Ağacındaki Yargıyı temsil eder. Beyaz şefkat, sevecenlik ve iyilik yerine kullanılır. Bütün bu sembollerin Mevlanacılık'taki sembollerle benzerliği dikkati çekicidir.

Bilgi Kitabında bahsi geçen üst aşamadaki ruhlardan yardım görme konusu Musevi mistisizminde de aynen yer alır. Onlara göre kalbini aydınlanmaya açmış her insan “YHVH Elohim Zevaot” denilen ruh tarafından kapasitesine göre yardım görür.

Kabbala öğretilerinde bir birlikten bahsedilemez. Ama genel olarak “Kabbalacılar için düşünce, eylem ve hedef birbirine doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle insan aklını, bedenini ve ruhunu ne kadar çok arındırırsa, Tanrı'ya o kadar çok benzer. İnsanın tanrı görüntüsünde yaratıldığına inandığından mistisizm yolu yardımıyla kendisini o kadar parlatacaktır ki, sadece tanrıyı yansıtacaktır. Bu durumda mutlak varlıkla birleşme ‘benzerin benzerini çekmesi’ olmaktadır.”³⁰⁰ Bütün bu görüşlerin uzantısı aynen Mevlanacılık'ta da karşımıza çıkmaktadır.

3.2. Hıristiyanlık ve Mevlanacılık

Reenkarnasyon savunucularına göre Hıristiyanlığın ilk döneminde reenkarnasyon hâkim bir inançtır. Ancak sonraki yüzyıllarda Hıristiyanlığın bir din ve siyasi güç olarak güçlenmesiyle “kıyamet günü için yeniden dirilme” önem kazanmıştır. Yirminci yüzyılın başlarında Lüteryen Kilisesi'nin önde gelen isimlerinden birisi olan Alman Friedrich Rittelmeyer tarafından ortaya konulan iddiaya göre Hz. İsa'nı öğretilerinin bazı bölümleri kaybolmuştur. Kaybolan bölümler ise karma ve reenkarnasyonla ilgili bölümlerdir. Reenkarnasyon öğretisi ile birlikte Hıristiyanlığın yeni bir görünüm kazanacağını, böylelikle düşünen herkese hitap edebilecek bir din haline geleceği söylenmektedir.³⁰¹ Bu konudaki iddiaları desteklemek için İncil'den ayetler gösterilmektedir. Fakat bu iddialar ana Hıristiyan akımları tarafından şiddetle reddedilmektedir. Durum ne olursa olsun Mevlanacıların

³⁰⁰ Perle Epstein, **Kabala**, Çev: Nusret Karayazgan, Şiyma Barkın, Dharma Yayınları, İstanbul, 2000, s. 3.

³⁰¹ Baloğlu, **a.g.e.**, s. 81.

ileri sürdükleri reenkarnasyon inancı Hıristiyanlık'ta var olduğu iddia edilen reenkarnasyon inancı ile ilişkilendirilmektedir.

Bilgi Kitabı'nda geçen Tanrı anlayışı ile "Üçlü birlik" ya da "Tevhit'te Teslis" inancı olarak bilinen inanışa benzerlik göstermektedir. Hıristiyanlıkla özdeşleşen teslis kavramı Hıristiyan teolojisinde Tanrı'nın doğasının töz bakımından bir, kişi ya da cisimleşme bakımından üç olduğunu öne süren anlayışı ifade eder. Buna göre Tanrı birdir fakat Baba Oğul ve Kutsal Ruh olarak üç şekilde görünür.³⁰²

Bilgi Kitabı'ndaki iddialardan birisi tüm din kitaplarının Bilgi Kitabı'nı anlamak için bir hazırlık olduğu şeklindedir. Bu iddianın Hıristiyanlıktaki İnkarnasyon anlayışı ile benzerliği dikkat çekmektedir. "İnkarnasyon Tanrı'nın ezelden beri ve tarih boyunca özenle hazırladığı dünyaya Kelamı'nın ve Ruhü'nün (yani Mesih'inin) bedende gelişidir. Başka bir deyişle, gelen peygamberler ve gönderilen kitaplar, Mesih'in gelişini hazırlayan araçlardı. Mesih de Tanrı'nın planının doruğudur. Yani bütün peygamberler ve semavi kitaplar Mesih'e araçtır."³⁰³ Bu anlayış ile Mevlanacıların Bilgi Kitabı için söyledikleri büyük bir benzerlik içindedir.

Mevlanacıların Bilgi Kitabı'nda geometrik şekiller arasında, bilhassa üçgen şekli pek çok mistik anlam içerir. Hıristiyan sembolizminde de üçgen önemli bir anlatım biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Tanrı'nın neden iki ya da dört değil de üç benliğe (baba-oğul-kutsal ruh) sahip olduğu konusu üçgene dayanılarak anlatılmaktadır. " Grup ilişkileri en az ve en fazla 3 benlik arasında mükemmel ve yeterli bir şekilde gerçekleşir. Tıpkı geometride alanın en sade şekli ve biriminin üçgen olması gibi. İki kenarlı alan olmaz, dört kenarlı poligon yüzeyin, yüzeyin geometrik birimi değildir. Geometride yüzeyin birliği ve bütünlüğünün en mükemmel ifadesi üçgendir. Belki bu nedenle Üçlü birliği en iyi temsil eden geometrik şekil üçgendir. Düz alanı düz çizgilerle sınırlandıran en asgari ve sade şekil üçgendir. Bir çizgi alanı ikiye böler, ama bir alanı kapsamaz. 2 çizgi bir şekli de

³⁰² Cevizci, **a.g.e.** , s. 878.

³⁰³ Carlos Madrigal, **Üçlü Birlik Ne Demektir**, Müjde Yayıncılık, İstanbul, 1995, s. 77.

oluşturmaz. 3 çizgi yeni ve tam bir alanı belirler. Üçgenin yan çizgileri uçları hem birbirinden ayırır, hem de onları birleştirir. Çizgiler de aynı alana ortaktır, aynı özü paylaşıyorlar. Ve bu ilişkinin en mükemmel olma tarzı, birlikte üçlüktür (Tevhitte Teslis).”³⁰⁴

Yukarıdaki bu görüşler Mevlanacılık ve Hıristiyanlık arasındaki müşterek görüşler arasındadır. Dolayısıyla bu anlayışı ifade eden sembollerde de büyük bir benzerlik bulunmaktadır.

3.3. İslam ve Mevlanacılık

Bilgi Kitabı’nda en çok bahsi geçen konu reinkarnasyon ve evrimdir. Reinkarnasyon inancının ilk olarak ne zaman ortaya çıktığı sorusu net olarak cevaplandırılmamakla birlikte bu konuda bazı görüşler bulunmaktadır. Bir kısım araştırmacılar bu konuda eski totem inançlarını, bir kısmı ise Hint kutsal metinlerini kaynak olarak göstermektedir. Reinkarnasyon inancını savunanlara göre aslında bu inanç insanlığın tarihi kadar eskidir ve tüm dünyada tüm kültürlerde, farklı tezahürlerle de olsa, vardır. Buna göre reinkarnasyon inancı Hint Vedanta mezhebinde, eski Mısır dininde, Yunan ve Roma’da, Budizm, Taoizm, Zerdüştlük, Sihizm, Gnostisizm ve Şamanizm de, Amerikan yerlilerinin ve Afrika kabilelerinin inançlarında yer aldığı gibi Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi ilahi dinlerde de bulunmaktadır.³⁰⁵

Öte yandan Müslüman olduğu halde tenasüh fikrine sahip isimlere İslam dünyasında da rastlanılmaktadır. Bunlarda bazıları Ahmed b. Habit, meşhur Mutezili âlim Ebu Ali el-Cubbai’nin öğrencisi Ahmed b. Muhammed el-Kahti, Ebu Müslim el-Horasani, Zekeriyya er-Razi, Hacı Bektaşî-ı Veli gibi isimlerdir. Ayrıca Yezidiler ve Şii Fırkaları, Dürzîler, Nusayriler, Muammeriye, Hürremiye fırkaları v.b. gruplarda da reenarnasyon inancı görülmektedir. Tenasüh inancına Kur’an ayetlerinden de deliller getirilmektedir. Ancak İslam müfessirlerinin çoğu bu

³⁰⁴ **y.a.g.e.** , s. 109.

³⁰⁵ Günay, **a.g.m.** , s. 58, 59. Ayrıca ilkel dinlerde de bu inancın bulunduğunu görmek için Avustralya yerlileri konusunda yazılmış şu esere bkz. Hakkı Şah Yasdıman, **Avustralya Yerlilerinde Mitoloji ve Din**, İzmir, 2005, ss.227-229.

iddiaları reddetmekte, hiçbir ayette ruhların bedenlerde defalarca doğmasını işaret eden bir anlam olmadığını söylemektedirler. Onlara göre İslam'daki yeniden dirilme tenasüh inancından çok farklıdır. İbn-i Sina, Fahrüddin er-Razi gibi düşünürler reenkarnasyon inancının reddi için deliller öne sürmektedirler. Örneğin İbn-i Sina Şifa'da bir bölümün tamamını bu konuya ayırmıştır. Reenkarnasyon inancının İslam'ın ahiret, cennet, cehennem, hesap, mizan gibi temel unsurlarını hiçe saydığı, bu nedenle İslam'la bağdaşamayacağı yorumları müfessirlerce yapılan yorumlardandır.

İşte bu gibi nedenlerle reenkarnasyon inancını küfür olarak niteleyen yorumcular bulunmaktadır. Bütün bu yorum ve görüşlere rağmen İslam'da reenkarnasyon inancının bulunduğunu ileri süren Mevlanacılar İslam ile Mevlanacılık arasında bir ilişki kurma arayışı içindedirler.

Öte yandan Maide Suresinin 73. ayetinde “Allah için için için üçüncüsüdür diyenler küfre sapmışlardır, bir Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur” der. Buna rağmen yine Mevlanacılar teslis inancına İslam'dan dayanak arama çabası içindedirler. Daha önce de işaret ettiğimiz gibi, Bilgi Kitabı'nda üçlü bir Tanrı anlayışının kapısı aralanmaktadır.

Bilgi Kitabı'nda çok sık Arapça kökenli kelime kullanılmakta ve Ahirete yönelik tabirlere yer verilmektedir. Bu durum yine başta Yahudilik ve Hıristiyanlık olmak üzere Mevlanacılığın İslam'la benzeştiği hususlar olarak görünmektedir.

Hız. Muhammed'den kurtarıcı diye söz edilmesi Mevlanacıların İslam'dan yaptıkları alıntılara diğer bir örnektir. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz, Prof. Dr. Mustafa Öz ve Prof. Dr. İlyas Çelebi'nin oluşturduğu komisyonda Bilgi Kitabı hakkında hazırlanan raporda hem Bilgi Kitabı'nın kutsallaştırıldığı, hem de Vedia Bülent Çorak'ın peygamber gibi lanse edildiği belirtilmiştir. Gerçekten de Bilgi Kitabı'nda yapılan açıklamalarda daha önce göksel mesajın Arabistan üzerinde olduğu ve Hız Muhammed aracılığıyla insanlara duyurulduğu şimdi ise mesajın Anadolu üzerinde olduğu ve Çorak'ın aracılığıyla

bilinçlerin aydınlanması için insanlara gönderildiği ifadeleri yer almaktadır. Bu durum ise İslamiyet'in elçi ve kitap anlayışına yakın bir söylemdir.

3.4. Diğer İnançlar ve Mevlanacılık

Mevlanacılık'ı bir UFO tarikatı olarak tanımlama eğilimi ağır basmaktadır. Gerçi, Mevlanacılık bir UFO tarikatı özellikleri sergilemekle birlikte, söylemleri bununla sınırlı kalmayıp, pek çok öğretiye dayandığı için UFO'cu tanımlaması eksik kalmaktadır. Bu sebeple daha geniş bir dini perspektifi içine alan, her türlü sınırlandırmayı reddeden, özgür, başına buyruk bir çizgide yer alan ve adeta yeni dini grupların bir üst başlığı gibi görünen New Age tanımlaması daha uygun bir tanımlama gibi görünmektedir. Belirttiğimiz gibi, Mevlanacıların görüşleri günümüzde New Age olarak isimlendirilen akımların görüşlerine uygun bir görünüm arz etmektedir. Esas temeli Uzakdoğu din ve felsefelerine dayanan ve New Age inançları arasında yer alan Zodyak Çağları, tekrar doğuş, karma, şifacılık, dünyanın enerjiden oluştuğu, ruhsal rehberlik, ekoloji, ölüm, meditasyon gibi konularla ilgili olarak ortaya konulan görüşler neredeyse birbirinin aynıdır.

New Age'in insanlardan Yeni Çağ'a hazırlanmaları için inanışlarından vazgeçmeleri talebini Mevlanacıların Bilgi Kitabı'nda da görmekteyiz. Kitapta geçen "Şartlanmış kafaları istemiyoruz. Şartlanmışlık size daima köstek olacaktır. Yapacağınız en ufak bir işte bile Tanrı emri vardır. Bunu zamanların gerisinden gelen şartlanmış düşünceleriniz ile yanlış yola sokarak/ bu güzel etkiden kendinizi mahrum ediyorsunuz. Frekanslarınız bu yüzden istenilen düzeyde denetlenemiyor. Burada dinler devri çoktan kapanmıştır. Hatta asırlar önce."³⁰⁶ ibareleri insanların inançlarını terk etmelerini istemektedir.

Öte yandan, Yine New Age akımları ile paralel olarak Mevlanacılık'ta şifacılık ve pozitif enerji konularında şunlar söylenmektedir. "Bunlara şifacı medyumlar demekteyiz. Aslında her yüksek frekans, ortamından aldığı tesirleri, şifa vibrasyonu olarak etrafına dağıtmaktadır. Gezdikleri her yerde pozitif enerjileri ile

³⁰⁶ Çorak, a.g.e. , s. 21.

farkında olmadan birçok kişiye yardımcı olmaktadır. Ancak direkt yardım, şifa almak isteyen insanın inancı ile daha etkili olmaktadır. Şifadan gaye, tamamen iyi bir düşüncenin pozitif vibrasyonlarının sizdeki negatif çöpleri toplamasından başka bir şey değildir.”³⁰⁷

Yine New Age'in enerji, hastalık, sağlık konularındaki söylemleri Mevlanacılık'taki söylemlerle benzeşmektedir. Buna göre bedensel atomik bağı bir arada tutan enerjiye Kundalini Enerjisi denilmektedir. Bu enerji beynin ortak noktasından omurilik vasıtası ile kuyruk sokumunda Kozmik Güç olarak birikir. Ve buradan enerji yolu ile hücre irtibat taksimi yapılır. Bu çok güçlü bir enerjidir. Bu enerjinin fizik bedende çok miktarda birikimi birçok ağrılara ve sıkıntılara sebebiyet verir. Kozmik bilinç kazanmış kişilerde bu birikim olmaz. Zira onlar etki-tepki kanununun bilincine varmışlardır. Aldıkları akımları bilinç yolu ile dağıtırlar. Beyin gücü, bedeni denetimi altına almıştır. Artık onlar uyanık birer şuurdur.³⁰⁸

Ayrıca tekamül konusunda Mevlanacılık'ta ileri sürülen görüşler ile New Age akımlarının görüşleri paralelik içindedir. Buna göre şöyle denilmektedir: “Manevi vibrasyonlar insanları tekâmüle hazırlayan, ruhu menfi etkenlerden kurtararak, onu arıtıp, yıkayan pozitif enerjilerdir. Bu enerji ne kadar güçlü alınırsa insan o denli tekâmül yolunda arınmış olur.”³⁰⁹ Öte yandan New Age akımları tarafından seslendirilen “herkesin kendi realitesini kendi düşünce kalıbıyla oluşturduğu şeklindeki” görüş konusunda Bilgi Kitabı'nda şunlar söylenmektedir: “İnsan bir şeye ne şekilde inanır, ona hangi gözle, hangi düşünce doğrultusunda bakarsa, o da ona aynı doğrultuda hizmet edecektir. Bu bir sistem gereğidir. İyi derse iyi, kötü derse daima kötü olacaktır.”³¹⁰; “İnsan mutluluğunu da, mutsuzluğunu da kendisi yaratır. Negatif kutbun ters tepkisi, sadece sizlerin menfi düşüncelerinizin manyetik ekrana çarpıp, ters dönmesinden başka bir şey değildir.”³¹¹ Bütün bu görüşler New Age akımları ile Mevlanacılık arasında ilgi kurulmasına neden olmaktadır.

³⁰⁷ **y.a.g.e.** , s. 96.

³⁰⁸ **y.a.g.e.** , s. 110.

³⁰⁹ **y.a.g.e.** , s. 54.

³¹⁰ **y.a.g.e.** , s. 46.

³¹¹ **y.a.g.e.** , s. 47.

Burada Yogiler ve Fakirlerle ilgili hikâyelerde onların istedikleri süre ölüp, toprak altında aylarca kaldıktan sonra dirildikleri ile ilgili anlatılara da işaret etmeliyiz. Bu anlatılara paralel bir şekilde Bilgi Kitabı'nda da insanın bunu yapacak potansiyele sahip olduğu söylenmektedir. İnsana düşen bu gizli potansiyel kutusunu arayıp bulmasıdır.³¹²

Buraya kadar verdiğimiz bilgiler Mevlanacılık ile New Age akımlarının görüşleri arasında paralellik ve bazen de aynen örtüşmenin olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum Mevlanacılığın Yahudi, Hıristiyan, İslam dinlerinden olduğu kadar New Age akımlarından da alıntılar yaptığını göstermektedir.

³¹² **y.a.g.e.** , s. 3.

SONUÇ

Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı Türkiye’de ortaya çıkan son dönem oluşumları arasında yer almaktadır. Vedia Bülent (Önsü) Çorak tarafından kurulan bu vakıf ve üyeleri Mevlanacılar olarak da bilinmekte ve basında sıklıkla uzaylı tarikatı olarak anılmaktadırlar. Bu yeni oluşum daha ziyade haklarında savcılığa yapılan suç duyuruları ve açılan davalarla gündeme gelmektedir.

Mevlanacılık Türkiye’de ortaya çıkmış olmakla birlikte, diğer coğrafyalara da yayılma istidadı göstermektedir. Amerika ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede teşkilatlanmış bulunmaktadırlar. Türkiye’de de büyük şehirlerin yanı sıra pek çok ilde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Gizli bir yapılanma gösteren bu oluşum kıyamet ve Altın Çağ söylemleri gibi bir takım söylemlerle ilgi toplamaya devam etmektedir.

Bu oluşumun temel kaynağı Bilgi Kitabı’dır. Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı her ne kadar Bilgi Kitabı’nın bir din kitabı olmadığını ileri sürse de, kitabın içerisinde ruhsal konulardan bahsedilmesi, insanlara kurtuluş reçetelerinin sunulması, Tanrı, yaratılış, manevi varlıklar gibi dinlerin temel konularıyla ilgili açıklamalar yapılması bu iddiayı geçersiz kılmaktadır.

Ayrıca, Bülent Çorak’ın Tanrı’dan mesaj aldığını söylemesi Bilgi Kitabı’nı bir vahiy kitabı konumuna yükseltmektedir. Bu durum, aynı zamanda Bülent Çorak’ın yeni bir peygamber olduğu anlamına da gelmektedir. Ancak Mevlanacıların düşüncesine göre Bilgi Kitabı’nın insanlığa ulaştırılmasını sağlayan peygamberlik makamı değil Mevlana’nın enkarne halidir. Durum ne olursa olsun karşımızda kutsal metni ve kurucusu peygamberlik özellikleri taşıyan yeni bir oluşum bulunmaktadır.

Mevlanacıların kutsal kitap kabul ettikleri “Bilgi Kitabı”nda tanımlanan tanrı kavramı insanların tanrı inancından yana beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Çünkü, bu tanımlamada ilahi adalet kavramı yer almamaktadır. Keza koruyucuları olan bir

tanrı kavramı da alışıl gelmiş tanrı yaklaşımlarından farklıdır. Bütün bu yönleri ile Mevlanacılık'taki tanrı anlayışı ciddi eleştiri almaktadır.

Bu oluşumun temel düşüncesine göre insan kendi gerçeklerini kendisi yaratmaktadır. Bu düşünceden hareketle, Tanrı'nın insan yaşamında nasıl bir rol oynadığı sorusu akla gelmektedir. Dolayısıyla, Mevlanacılar açısından bu durumda neyin gerçek ve neyin de gerçek olmadığını tartışmak, bu hususta herhangi bir kanıt aramak gereksiz, hatta amaçsız bir uğraşa dönüşmektedir.

Bilgi Kitabı'nda "suç" kavramının yeterince tanımlanmadığı görülmektedir. Bu durumda şayet Mevlanacıların ileri sürdüğü gibi bir karma ve reenkarnasyon söz konusu ise, gelişmek ve tekâmül etmek için varlıkların yaşamlarında her türden tecrübeye ihtiyaçları olacaktır. Yani, bu durumda insanlar için cinayet veya çocuklara tecavüz gibi fiillerin işlenmesinde yanlış olan bir şey yoktur. İnsanlar bu fiilleri işleye işleye üst mertebelere, hatta tanrılık makamına kadar çıkabilirler.

Bilgi Kitabı'nda yer alan ifadeler arasında diğer büyük dinlerle ilgili olarak "onların ruhsal gelişimini tamamlayamamış insanlara yönelik bilgiler içerdiğinin ve bu bilgilerin tekâmülün alt basamakları için geçerli bilgiler olduğunun" söylenmesi de dikkati çekmektedir. Mevlanacıların "büyük dinlerin geri plandaki şuurların ürünü olduğunu" ifade etmeleri hem söz konusu dinleri, hem de onlara inananları küçümseyen bir tavır olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun ise toplumsal barış ve huzur açısından mahzur doğurduğu açık bir husustur.

Diğer taraftan, Mevlanacıların diğer dinlerle ilgili bu türden iddialarına karşılık, kendileri hakkında basında çıkan yazılarda "oluşuma rağbet edenler arasında çeşitli kişisel, toplumsal ya da ailevi sorunlarına çözüm arayışında olanların bulunduğu ileri sürülmesi, buna karşın Bilgi Kitabı'nın ne söylediğini, ne dediğini tam olarak yorumlayamayan bilinci zayıf üyelerde 'Obsesyon' (bir konuya, bir korkuya takılıp kalmak) olgularının ortaya çıkmasına neden oluyor" denilmesi de üzerinde ayrıca durulması gereken bir husustur. Yine iddialar arasında "bu oluşumun

faaliyetleri içindeyken kriz geçirenlerin, psikolojik tedavi görmek zorunda kalanların bulunduğu” söylenmesi de bir başka ilginç husus olarak görünmektedir.

Tespitlerimize göre, Bilgi Kitabı’nda ciddi anlamda çelişkiler bulunmaktadır. Örneğin bir yerde cin, şeytan yoktur denilirken, bir başka yerde onların Tanrı’nın sadık kulları ve koruyucuları oldukları söylenmektedir. Öte yandan cin ve şeytanların Tanrı’nın sadık kulları ve koruyucuları oldukları şeklindeki bu ifade şimdiye kadar ne kutsal kitaplarda ne de öğretilerde görmeye alışık olmadığımız türden bir ifadedir. Her ne kadar bu konuda açıklamalar yapılsa da, açıklamalar bir kutsaldan beklenen “yetkinlik” beklentisiyle bağdaşmamaktadır. Bize göre Mevlanacıların Bilgi Kitabı, bir sistemden yoksun, verilen bilgilerin çelişkili, tutarsız ve aykırı olması sebebiyle de, Batını dinlerin düşüncelerinin aktarıldığı kötü bir taklit izlenimi uyandırmaktadır.

Daha açık bir ifadeyle, Mevlanacıların Bilgi Kitabı’nda bahsedilen konular kadim Batını öğretiler ve çağımızın Batı ruhçu akımlarının görüşleri ile büyük benzerlik içindedir. Bu durum Mevlanacılığın söz konusu görüş ve öğretilere dayandığını düşündürmektedir. Bu anlamda, özellikle Allen Cardec’in “The Spirit’s Book” adlı kitabı Türk ruhçuları fazlasıyla etkilemiş görünmektedir. Bu etki Bilgi Kitabı’nın hususiyle reenkarnasyonla ilgili bölümlerinde iyiden iyiye açığa çıkmaktadır.

Öte yandan, Bedri Ruhselman’ın yazdığı Bilgi Kitabı ile Mevlanacıların Bilgi Kitabı arasındaki benzerlik ve hatta aynı kitap olduğu yönündeki iddialar da kafalarda soru işaretleri oluşturmaktadır. Kitabın içerisinde Kur’an’dan yapılan deforme edilmiş alıntılar, Mevlâna ve Şems gibi dinî şahsiyetlerin, Atatürk gibi milli kahramanların değiştirilmiş sözleri üzerinden yapılan pazarlamalar bu soru işaretlerini daha da artırmaktadır.

Evrenin, tanrıların, canlıların, insanın, gezegenlerin varoluşundan, uzay gemilerinden, manevi varlıklardan, elçilerden, günahattan, ölümden, cennetten, cehennemden, kurtuluştan, nirvanadan, karmadan, reenkarnasyondan, kıyametten, altın çağdan ve daha pek çok konudan bahseden Mevlanacılık yeni bir öğreti

oluřturma çabası içinde görünse de bütün bu hususların başka din ve öğretilerden alınan eklektik bir malzeme olduđu anlaşılmaktadır. Ayrıca aynı durum önem atfedilen sembollerde ve yapılması istenilen ibadetlerde de karşımıza çıkmaktadır. Yine teşkilat yapısı, yapılan toplantılar ve misyonerlik faaliyetleri hep başka öğretilerden izler taşımaktadır.

Arařtırmamız boyunca yaptığımız bütün bu tespitler sonunda ulařtıđımız kanaat Mevlanacılık adı altında faaliyetlerini yürüten oluşumun başta Yahudilik, Hıristiyanlık, İslâm, Budizm ve Hinduizm olmak üzere pek çok din ve öğretilerden yapılan alıntılarla meydana getirildiđi; ayrıca Yeni Çağ akımları ve Yeni Dini akımlar başlığı altında ifade edilen oluşumlardan izler taşıdığı bu haliyle de eklektik bir mozaik yapı arzeden yeni bir yapılanma olduđu yönündedir.

Belirtmeliyiz ki yeni çağ akımlarına ve yeni dinî oluşumlara karşı rađbetin giderek arttığı dünyamızda, bu oluşumlar arasında yer alan Mevlanacılığın da ilgi gördüğü açıktır. Ülkemizde insanımızın kültüründe hâkim olan dini inanç ve geleneklere aykırı görüşleriyle gündeme gelen bu oluşum, bu haliyle yine de taraftar bulmaya devam etmektedir. Bu olgu ekonomik, sosyolojik, psikolojik, dinsel vb. pek çok açıdan irdelenmeye muhtaçtır. Bir başka ifadeyle, insanımızı yeni akımlara yönelten şartların dikkatlice gözden geçirilmesi gerekmektedir. Çünkü Mevlanacılığın ülkemizde yeni üyeler bulmasının en önemli nedenlerinden birisinin işte bu gözden geçirilmeye muhtaç şartlar olduđu hususunda şüphe yoktur.

KAYNAKÇA

ARIKDAL, Ergün, **Metapsişik Terimler Sözlüğü**, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul, 1996.

ASLAN, Âdem Yavuz, “UFO Sectleri AMON’un peşinden göç edecekler”, **Aksiyon dergisi**, Feza Yayıncılık, 2002, Sayı: 382.

AUBYN, Lorna St, **New Age (Yeni Çağ Akımı)**, Çev: Nuray Mines, Ercan Arısoy , Ege Meta Yayınları, İzmir, 1998.

BALAOĞLU, Bülent, **İslama Göre Tekrar Doğuş: Reenkarnasyon**, Kitabiyat, Ankara, 2001.

BALOĞLU, Adnan Bülent, **İslam’a Göre Tekrar Doğuş (Reenkarnasyon)**, Avrasya Yayınları, Ankara, 2001.

----- Batıda Yeni Dini Hareketler, <http://kadimilim.wordpress.com> (16.11.2006)

BİÇER, Ramazan “Kutsal Kitaplar Üstü Apokrif Kutsal: Bilgi”, **Kelam Araştırmaları**, 5:2, 2007, ss.15-40.

----- Bilgi Kitabı, http://wikipedia.org/wiki/bilgi_kitab%C%B1 (03.03.2007)

----- BilgiKitabı, <http://www.lightmillennium.org/winter01/turkish/bilgikitabi.htm> (05.04.2007)

BULAÇ, Ali, **Din ve Modernizm**, Yeni Akademi Yayınları, İzmir, 2006.

CEVİZCİ, Ahmet, **Paradigma Felsefe Sözlüğü**, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1999.

ÇORAK, Vedia Bülent, **Bilgi Kitabı**, İstanbul, 2006.

EPSTEİN, Perle, **Kabala**, Çev: Nusret Karayazgan, Şiyma Barkın, Dharma Yayınları, İstanbul, 2000.

----- Ezoterizm Nedir,<http://www.hermetics.org> (03.06.2007)

GENER, Cihangir, **Ezoterik-Batini Doktrinler Tarihi**, Gece Yayınları, Ankara,1995.

GUENON, Rene, **Ruhçu Yanılgı**, Çev: Lütü Fevzi Topaçođlu, İz Yayıncılık, İstanbul, 1996.

GÜNAY, Nasuh, “Dünya Kardeşlik Grubu (Piramitçiler veya Mevlanacılar) Üzerine Bir İnceleme”, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003/2, Sayı 11,ss.1-62.

GÜNAY, Nasuh, **Günümüz Türkiye’sinde Misyonerlik Faaliyetleri**, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2005.

GÜNDÜZ, Şinasi, “Gnostik Dinler”, **Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi** (Ekrem Sarıkçıođlu,) Fakülte Kitabevi, 2002, ss.135-166.

GÜNDÜZ, Şinasi, “Karma”, **Din ve İnanç Sözlüğü**, Vadi, 1998.

----- <http://www.bilgi.kitabi.net/kamilinsan.htm/> (03.03.2007)

----- <http://arsiv.sabah.com.tr/g06.html/> (03.11.2003)

----- <http://www.adrad.org/tarihçe.yeni.htm/> (15.04.2007)

----- <http://www.bilgikitabi.tripod.com/Bhtml>

----- <http://www.bilyay.org.tr/> (08.06.2007)

----- <http://www.cenapbasman.com/anasayfa.php/> (25.05.2007)

----- <http://www.degisimnet.com/cenapbasmaninprogramakislari/cbasmanangiris.html>

----- <http://www.derki.com/sayfalar12/tepe.3.htm/> (02.06.2007)

----- <http://www.dkb-mevlana.org.tr/ozet.htm> (20.03.2007)

----- [http://www.ipekcaldemir.com/champissage.htm/The Chakras and the Energy Fields/](http://www.ipekcaldemir.com/champissage.htm/The_Chakras_and_the_Energy_Fields/) (16.06.2007)

----- http://www.mercek.org/MOC/printeable.php?mak_id=1369/ (05.07.2007)

----- <http://www.secretgates.com/indeks/3.htm> (04.05.2007)

----- <http://www.sonsuzlukotesi.com/portal/index.php?option=com> (16.06.2007)

----- <http://www.sourtimes.org/show.asp?t=o+cenap+basman/> (11.06.2007)

KİRMAN, M. Ali, **Yeni Dini Hareketleri Tanımlama Problemi Ve Tipolojik Yaklaşımlar**, Din Bilimleri, C.3, Sayı 4, Ekim Kasım Aralık 2003.

KÖSE, Ali, **Milenyum Tarikatları**, Truva Yayınları, İstanbul, 2006.

KUNT, Alparslan, **Semboller Ansiklopedisi**, Ruh ve Madde Yayıncılık ve Sağlık Hizmetleri A.Ş., İstanbul, 2006.

MADRİGAL, Carlos, **Üçlü Birlik Ne Demektir**, Müjde Yayıncılık, İstanbul, 1995.

----- New Age, <http://www.tr.wikipedia.org/wiki> (11.04.2007)

----- New Religious Movements, <http://www.ewtn.com/library> (05.05.2005)

ÖZKAN, A.Rafet, **Kıyamet Tarikatları**, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2006.

----- **Ruh ve Madde Dergisi**, Ruh ve Madde Yayınları, 1964, C. 5, Sayı: 50.

SARIKAYA, Haluk Egemen, **Neo Spiritizm**, Modern Spiritizm, Bilim Araştırma Merkezi Yayınevi, İstanbul, 1978.

SARIKÇIOĞLU, Ekrem, **Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi**, Fakülte Kitabevi, 2002.

SARIKÇIOĞLU, Ekrem, **Dinlerde Mehdi Tasavvuru**, Sidre Yay. 1997.

----- Spritualizm-Ruhçuluk, <http://www.okultizm.com/genel/spiritualizm-ruhculuk.html> (26.06.2007)

----- Ufo Tarikatları, <http://www.derki.com/sayfalar13/tepe5.html> (07.07.2007)

VATANDAŞ, Aydoğan, Düşünce Günlüğü, <http://www.yenişafak.com.tr>
(12.04.2005)

WILSON, Bayan, **Sosyolojik Açıdan Mezhepler**, Çev: Doç. Dr. Ali İhsan Yitik,
Doç. Dr. Bülent Ünal, İz Yayıncılık, İstanbul, 2004.

YASDIMAN, Hakkı Şah Yasdıman, “Yehova’nın Şahitlerinin Teşkilat Yapısı
Türkiye’deki Faaliyetleri (1)”, **Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi**, S.XXI, 2005, ss.193-221.

YASDIMAN, Hakkı Şah Yasdıman, **Avustralya Yerlilerinde Mitoloji ve Din**,
İzmir, 2005, ss.227-229.

YASDIMAN, Hakkı Şah, “Yehova’nın Şahitlerinin Teşkilat Yapısı Türkiye’deki
Faaliyetleri (2)”, **Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi**,
S.XXII, 2005, ss.115-134.

YİTİK, Zübeyir, **İnsanın Yüceliği ve Geunoniyen Batınlık**, Fikir Yayınları,
İstanbul, 1992.

YİTİK, Ali İhsan, **Hint Kökenli Dinlerde Karma İnancının Tenasüh İnancıyla
İlişkisi**, Ruh Ve Madde Yayınları, İstanbul, 1996.

YURDÖZÜ, Farah , **Ufolar Geliyor**, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1993.

EKLER

EK.1. SEVİN ATATÜR İLE YAPILAN MÜLAKAT

Sevin Atatür ile yaptığımız mülakat sonucunda Mevlana Yüce Vakfı ile ilgili bazı iddia ve gerçekleri yine kendi içlerinden bir kişiden dinleyerek daha objektif yansıtılma imkanı bulduk. Sorduğumuz her soruya cevap verdi. Tabi bazı cevaplar bizi çok tatmin etmedi. Aldığımız cevaplarda katılmadığımız çok yer oldu. Ancak cevapların hiçbirine müdahale etmedik. Müdahilde olmadık. Biz sorduk o cevapladı. Zaten bu mülakattaki amacımızda olanı olduğu gibi yansıtarak araştırmamızı objektif temellere dayandırabilme gayretiydi.

Ayrıca bu mülakat, araştırmamız içinde vakıfla ilgili ele aldığımız bazı iddialar la da ters düştü. Ancak biz araştırmamızı hem bu iddialara hem de Sevin Atatür'ün olumlu açıklamalarına yer vererek ele almayı uygun gördük.

İlk önce sizi tanıyalım, kendinizi tanıtır mısınız?

Ben Sevin Atatur. 23 yıldır burada görev yapıyorum. Bilgi Kitabı ilk çıktığı günden beri bu işin içindeyim. Bilgi Kitabı'nı kanaldan yazan Bülent hanımla uzun süre çalıştım, hala da görüşüyoruz, hafta sonu birlikteydik. Meslek olarak ressamım. İzmir Amerikan Kız Koleji'nden mezunum. Aslen Ankara'lıyım ama uzun süredir burada yaşıyorum. Evliyim bir çocuğum var. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezunum. Bir süre İstanbul'da yaşadım. Daha sonra İzmir'e dönüş yaptım.

İlk tanışmanız nasıl oldu Bilgi Kitabıyla? İlginizi çeken neydi bu kitapta?

Önce meditasyon yapıyordum İzmir'de. Meditasyonu 1973'te İzmir'e getiren benim. Hocaları davet ederek ilk başlatan benimdir. Bu arada bir dernek kurmuştuk eşimle. Yine bizim evde oluyordu toplantılar. Bu sırada bir arkadaşım ilk altı fasikülü verdi. 1984 yılıydı. Oku bakalım sen okumayı seversin dedi. Okudum benim aradığım şeylerdi hepsi. Tanışmak istediğimi söyledim. İstanbul'da ama gelince ben iletirim dedi ve işte ilk toplantıya davet edildim, o gün bugündür işin içindeyim.

Beni çeken neydi burada? Beni çeken Uzak Doğu Felsefeleri ve bütün dinlerini bir bütünde birleştirme amacı ilgimi çekti. Çünkü din için insanların birbirinin canına okumaları açıkça saçma geliyor bana. Küçükken de böyle düşünüyordum zaten şimdide. Hepsinin bir bütün olduğu biliyorum, hepsinin özü aynı şey. Ama farklı yerlerde ve zamanlarda geldiği için farklı inanılıyor. Hepsinin özü aynı şey. Zamanın şartlarına göre uygulamalar farklı olmuştur. İnsanlarda birine inanıp diğerini reddetmişler buda bana saçma geliyor. İnsanlık adına yüz karası gibi geliyor bana. Dolayısıyla insanları birleştirmeye çalışan bir kitap varsa bende bu kitaplayım dedim

Genel olarak vakfınızın faaliyetleri nelerdir? Neler yapıyorsunuz?

Bizim vakfımız hayır vakfı değil. Bütün çalışma Bilgi Kitabı'nı açıklamaya, anlamaya yöneliktir. Bu kitabın enerji yüklü bir kitap olduğunu okuyup görmüşsünüzdür. Işık foton siklon tekniğiyle yazılmıştır. Her harfine her an dünyanın içindeki kozmik enerji yüklenir. Enerji yakın plandan yüklenir ve insanın enerji alması sağlanır. Ve bu şekilde insanların enerji almaları sağlanır ve temel gereksinimdir buda kitabımızda yazıyor zaten. İnsanlar kozmik enerji çekemezlerse bilinçleri kapanır. Bilinçleri uyanmazsa hiçbir şey yaptıramazsınız insanlara. Bilinçlerin uyuması adına yapılan faaliyetler din adına olsun, siyaset adına olsun ne adına olursa olsun son derece tehlikeli ve yanlış olduğunu düşünüyorum. Bilgi Kitabı'nın bunu temelden hallettiğini düşünüyorum. Yani o enerjiyi bize yakından yükleyerek bizlerin bilinçlerinin uyanması, yükselmesi ve bilinçlenmemiz gerekiyor.

Dünyamız son altı bin beş yüz yıldır düşük enerji çağındaydı, kitapta da okumuşsunuzdur bunu. Dolayısıyla insan bilinçleri kozmik enerjiye paralel gittiği için insan bilinçleri de düşük seviyedeydi. Uykudaydı yani. 2000 yılında 26 bin yıllık bir kozmik evreyi tamamladı dünya. Ve şimdi en düşük enerjiden en yüksek enerjiye doğru bir bilgi akışı var. Ne olması gerekiyor en düşük düzeydeyken uyanması gerekiyor. İnsan uyanmış gibi mi şuan? Hayır. Bu kadar birbirinin gözünü oymak uyanmak olmuyor. Buna tek bir neden var egoları. Başka hiçbir neden yok. Ego türevleri nedir? Korkular, arzular, tabular vs. çok şey var. Bunlar ego türevleridir insanları olduğu yere saplar. Değişimi, dönüşümü engeller. Değişim olmadığı zaman işte bu kavgalar olur. Dünya değişim dönemidir. Enerjiler değiştiği zaman her şey

değişir. Bitkiler değişiyor, hayvanlar değişiyor, enerjiler değişiyor. İnsan değişmeyeceğim diye tepiniyor. Ne oluyor değişmeyince başı beladan kurtulmuyor. Bütün bunları aşabilmemiz bilince bağlı. Bilinçlenmezsen uyanamıyorsun, uyanamazsan bilinçlenemiyorsun bir kısır döngü içinde. Din kitaplarına dikkat edin. Son altı bin beş yüz yılda verilmiştir ilk din kitabı yani ilk kitaplı peygamber Musa ile başladı. Hz Muhammed ile bitti son peygamber de o. Niçin verildi bu dinler? İşte insana birde özgür irade verilmiş, seçme hakkı var. Seçme hakkı nerde bitiyor seçtiği şeyler kendine geri dönmeye başladığı zaman. Mesala adam öldürdüğü zaman sende bir gün öleceksin bundan kaçış yok. Etki tepki yasalarına tabiyiz.

Son altı bin beş yüzyılda din kitapları veriliyor, bu özgür irademizden dolayı. Yani özgür irade ne için verildi? Bir görev var yaratılışta. Birlikten çokluğa doğru yaratılış kısımları bizde çokluğun olduğu kısım boyutlarında yaşıyoruz. İnsana verilen görevde tekrar o çoklukta birlik denge ve yüksek bilinç seviyesine geri dönmek. Onun için Allah halefimidir der kendi ruhumdan verdim der. Çünkü insan büyük bir varlık. Ama bilinç uyandıktan sonra o büyüklüğe ulaşıyorsunuz. Seçme hakkı veriliyor. Bizi uzaktan kumanda ile yönetselerdi bilinç olmazdı, Robot olurduk ama değiliz bize verilen görev o değil. Kendi bilincimizle o birlik noktasına dönmek zorundayız. Ve şimdi bunun zamanı artık. Evren yaratılalı kaç zaman olmuş artık bilinçlerimizin de o evreye geri gitmesi lazım. Son altı bin beş yüz yıl içinde sistem bize bakıyor bu insanlık hiç oralara gelecek gibi gözüküyor. Uyanmadığınız zaman o özgür iradeyi kullanamıyorsunuz

Bir bakıma Allah'a tekrar dönmek gibi bir şey mi anlattığınız? Çoğuldan bire doğru bir geri dönüş sanki!

Allah'ın bütün yaratılanların birliği olduğunu düşünüyorum. Yani zannedilen gibi cennette oturan sakallı bir baba yok tabi. Böyle bir Allah hiçbir yerde yok Bunlar son derece yanlış düşünceler. Öyle bir düşünce olduğu zaman ona rüşvet de vermeye başlıyorsunuz. Dua edip namaz kılıp yaptığım kötülüğü atlatırım gibi, ne oluyor Allah'a rüşvet veriyorsunuz. Onu da sizin gibi zannediyorsunuz, böyle bir şey olabilir mi. Mesala kurban keser cennete giderim böyle bir şey olmaz. Kendini kurban edeceksin. Kendi egonu kurban edeceksin. Bütün bunlar Allah kavramının değişmesiyle olabilecek şeyler. Cennette oturan bir Allah yok bunu sizde

biliyorsunuz. Ne diyor ben her yerde hazır ve nazırım sana da şah damarından daha yakınlım. Bu ne demektir gördüğün her şey Benim. Sende Benim. İşte insanlık bu Allah kavramını kavradığı zaman evreni kirletmeyecek onu kavramak lazım.

Yani Bilgi Kitabı'nda şekli bir ibadet yok kutsal kitaplarda olduğu gibi. Kalbi bir ibadet var yani.

Şekli ibadet olması lazımdı ilk başta. Bilinci uykuda olan bir insana ne anlatacaksın. Oyüzden biraz korku biraz huşu veriliyor kitaplarda. O'nun karşısında hizaya gelmesi için. Ama bilinçlenen insanın artık buna ihtiyacı yok. Bilinciyle bütün bunları bulması lazım zaten. Bilgi Kitabı bir tek şey söyler akıl, mantık, şuur ve ne yapabildiğindir. Bunu başarmamız gerekiyor. Din döneminde kazandığım hoşgörü, diğergamlık vs. işte bunları nerde kullanmalıyım bu önemli. Mesala Bilgi Kitabı ne der, iyi niyet. Ama aklın muhakemesinde olmayan iyi niyet zarar getirir. Akıl kullanılacak bu devrin şartı bu. Bakın akıl, mantık, şuur içinde hisler yok duygular yok. Bunlar ego türevleridir.

Peki insana has özellikler olan sevmeye hissetme özelliklerini nasıl açıklıyorsunuz? Bunları nerde kullanıyorsunuz?

Kullanıyoruz tabi. Bende evlat sahibiyim. Mesala oğlumu çok seviyorum. Ama her dediğini yapmıyoruz. Bu sevmek değildir. Nerde ne yapacağını bilmektir sevmek. Gerekeni vermek. Çünkü karşı tarafın evrimini durdurmak gibi bir lüksümüzde yok. Eğer birine her istediğini yığarsak o nasıl evrim yapacak? Nerde neyi yapmak bunun ayrımı akılla oluyor. Onu uyandırmak için de kozmik enerji çekmek gerekiyor. Vakfınız ne iş yapar dediğiniz için bütün bunları anlatıyorum. Bütün çalışmalarımız o enerjiyi çekmek içindir. Vakfımızda bunun içindir. Çalışmalarımız, seminerlerimiz bunun içindir.

Seminerlerinizde fasiküller mi okunuyor sürekli? Neler yapıyor?

Devamlı okuyoruz. Çünkü yeni enerjiler yükleniyor.

Yani her okunduğunda farklı şeyler mi veriyor okuyana?

Size yakın planda dünya hangi enerjideyse size onu verir. Işık foton siklon tekniğiyle yazılmış. O gün size yakın planda hangi enerji yüklenmişse size onu verir. Ama bu denetimli bir yükleyiştir. Bilgi Kitabı'nın önemi de burada. Işık foton siklon tekniği denetimli bir tekniktir. Ölçer biçer ne kadar almanız gerekiyorsa o kadar verir. Bir toplantıda yüz kişi varsa herkes farklı enerji alır. O gün yüklenenleri alır. Hiç noktadan başlar onun alabileceği kadar verir. Herkes ne kadar alabileceksene o kadar alabilir ama alır. Ve hızlı bir şekilde alır. Bulunduğu noktadan yükselmeye başlar. Devamlı çalışmalara katılmak Bilgi Kitabı'nın çalışma programını takip etmek gerekir. Okuyoruz bitince başa dönüyoruz. Aynı kitabı okuyorum ki. Her okuduğumda farklı bir enerji alıyorum. Ben 23 yıldır okuyorum, İngilizce çeviriyi ben yaptım. Bir cümleyi neredeyse kaç bin kez okumuş gibiyim ama o zaman okuduğumla şimdi okuduğum arasında çok fark var. Çünkü bilinciniz yükseldikçe kitapta size bir üst boyutunu açar. Kuran-ı Kerim de diğer kitaplar da böyledir. Mesala masa anlatacağım. Her anlatışında farklı yönden aynı şeyi anlatıyorum. İşte o bütünü bütünleyemesek çelişki var dersiniz. Mesala Kuran-ı Kerim'de de var. Bir tek cümleyi alarak olmaz. Aynı bilgi bir başka boyuta anlatılıyor. Ama öyle bir boyuta geleceksiniz ki hepsini birleştireceksiniz. Bilinciniz yükseldikçe enerjiyi almakta farklılaşıyor o yüzden anlamak uzun zaman alıyor.

Bu bahsettiğiniz evrim mi oluyor? İnsan sürekli bir üst bilince çıkar diyorsunuz. Peki bu nereye kadar devam ediyor?

Din kitapları nereye kadardı 2000 yılına kadardı. 18. boyuta kadar insan bilincinin ulaşması gerekiyordu. Ama dünya 3. boyutta. Uyuyan insana tüm bilgi açılır mı? Amaç yavaş yavaş uyandırmaktır. Din kitapları bunu yaptı. Tecridi olarak bu bilgiler verildi. Bu bilgiler zaten alfa kanalından indiriliyor. Alfa dünyamıza açılan tek enerji hattı zaten. Tüm din kitapları da buradan geldi başka kanal yok. O dönemde Mısır üzerindeydi Musa'ya geldi Arabistan üzerine geldi Muhammed'e geldi. En son peygamber olarak Muhammed'le 18. boyuta kadar veriliyor. Kuran'dan başka 18. boyut bilgileri yok. Kuran'da da 9. boyuta kadar açık gerisi şifreli. 2000 yılına kadar insanlığı uyandıracaktır. Uyandıkça bilinçler veriliyor. Şifrelemiş ki insanlar geliştikçe şifreyi çözecekler. Ama insanlar ya uyanmıyor yada bazıları uyanmasını istemiyor . Ama tasavvuf dediğimiz ortamda bunlar açılmıştır. Çok yüce

bilinçler olmuş İslam aleminde. Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Yunus Emre gibi. Bunlar bilinçlerini uyandırıp çok muhteşem yorumlar yapmışlardır. Kendi bütünlüklerini dergahlarını kurmuşlar. Ama bir taraftan ise ayrılık oluyor yine bölünüyor. Halbuki amaç dinlerin bölünmesi değil birleşmesidir. Hepimiz kardeşiz bunu insanlığın anlaması gerekiyor değilse ne savaşlar ne kavgalar bitecek. Ama insanlar bunu anlamadı Kuran'ı anlamadı anlasalardı Bilgi Kitabı'na gerek olmazdı, savaşlar, kavgalar olmazdı. Bilinç uyanmış olurdu. Kardeş olurlardı, el ele yaşamış olurlardı ama şuan öyle bir manzara yok.

Mevlana demişken vakfınız ismini Mevlana dan bu düşünceyle mi alıyor? Yoksa başka bir anlamı mı var bu ismi almasında?

Mevlana hakiki insan demektir. Sıfattır Mevlana isim değil. Mevlana 700 yıl önce bütünlüğe ulaşıp Mevlana denmiş. Eğer bende bilinçlenip bütünlüğe ulaşısam bana da Mevlana denir. Mesala Buda içinde öyle. Onlar kendi bütünlüklerini kurmuşlar o yüzden onlara bu sıfat verilmiş değilse onlara has değildir bu sıfatlar. Bilgi Kitabı'nın yapmak istediği de hakiki insana ulaştırmaktır. O yüzden Mevlana deniyor. Ama diğer taraftan kitabı yazan Bülent hanımda Mevlana'nın enkarnesidir. Oda kitapta açıklanıyor zaten. Buna insanlar inanır inanmaz o herkesin kendi bileceği iş.

Bahsettiğiniz Mevlana'nın enkarnesi olması olayı bildiğimiz bir reinkarnasyon mudur?

Evet reinkarnasyondur. Eğer reinkarnasyon olmasa Allah'ın adaleti hiç bir şekilde açıklanamaz. Kuran'ın 80 yerinde zaten var. Ama şifreli olduğu için bilmiyorlar. Bilinç düzeyleri oraya ulaşırsa bunu bilecekler. Aldıkları bilgi ona hazırsa bilecek. Peki nasıl açıklarız reinkarnasyon olmasa? Biri güzel biri çirkin biri zengin biri fakir nasıl olacak. Bu düzeni nasıl açıklarız?

Kutsal kitaplar diğer dünya inancıyla bunu açıklar. Cennet Cehennem inancıyla izah eder. İyilerin cennetle mükafatlandırılması, kötülerin cehennemle cezalandırılması gerçeğine işaret eder. Bilgi Kitabı da bu gerçeğe reinkarnasyonla açıklama getiriyor

Hayır, K.Kerim’de de var ama insanlar görmüyor. Cennet denen bir yer yok. Cennet 4. boyuttur. Dünya zaten 1981 yılında geçti cennete. Oraya gideceğiz diye uğraşmaya zaten gerek yok. Ama cennetin olduğu yerde cehennemde var gayet tabii. Ama o size bağlı. Bu dünyada cennetimi yaşayacaksınız cehenneminizi mi yaşayacaksınız bu sizin seçiminiz. İnsanda özgür irade var seçim size ait. Neyi yaşayacağınıza siz karar veriyorsunuz. Yaptığınız size dönüyor cennet mi cehennem mi işte budur. Dünya bir evrim okuludur. Mesala kaç yıl okursunuzda öyle öğrenirsiniz. Mesala bir çocuk doğdu ve öldü. Ama bazısı yüz yıl yaşıyor. Bunun cevabını kim verecek hani Tanrı adildi. Reinkarnasyon olmasa bunun cevabı ne olacak. Reinkarnasyonu neden istemiyorlar çünkü sorumluluk yüklüyor. İnsanlar sorumluluktan kaçıyor. Allah alına yazı yazmaz insanın olmaz böyle bir şey. Herkes ne ekerse onu biçer. Kimine kötü kimine iyi kader yazıyorsa döner sorarım ben neden diye. Böyle şey olur mu,? Ne diyor suretimde yarattım, seçme hakkı verdim peygamber verdim seç diyor.

Daima bilgiler verilmiş, doğru yanlış öğretilmiş. Özgür iradeye karışılmaz. Kötüyü seçerseniz, Allah ne yapsın. Bir madde çekim alanı var dünyanın. Şöhret, güç, sevmek... İşte bunlardan kurtulmak mümkün değil. İşte reinkarnasyon budur, bu çekimlerden kurtulacaksınız. Bu çekim alanından çıkana kadar gelip gideceksiniz. Ne zaman kurtuldunuz, işte o zaman cennet olacak. 4. boyutun anlamı budur. Oraya kadar yükseliş oldukça dünya çekiminden kurtulununca 4.boyut da biter, dünyaya geri dönemezsiniz, biter. Ancak 7. boyutta bu Mevlana denilen kavram bütünlük orada olur. Boyutlar zaten tek tek var Bilgi Kitabı’nda, evrimle olur bu ruhsal gelişme. 7. boyutta eğer ki isterseniz dünyaya öğretmen olarak gelirsiniz. Ulular, peygamberler böyle olmuş. Evrimi tamamlayıp gelmişler. Bu insanın kendi kendini evrimleyerek kendi sorumluluğunu kendi eline almasıdır. Şah damarımdan daha yakınım diyor ne demektir bu anlaşılması lazım. Anlayın evrimi tamamlayın diyor. Din ortamlarının getireceği son boyut 18. boyuttur. Bundan sonrası yok. Bundan sonrası omega boyutudur. Bundan öncekine omega yüklenemezdi kaldıramazdı bilinçleri. 19. boyut “omega”dır. Yapılması gereken bu dönemde omegadan çıkıştır. Buda Bilgi Kitabın’a verilmiştir.

Kuran-ı Kerim son kitaptır şeklinde inanıyor Müslümanlar ve herkeste böyle bilip bu şekilde inanıyor, bunu nasıl yorumluyorsunuz?

Kuran-ı Kerim son din kitabıdır. Son kitap değildir. Kuran-ı Kerim içinde kendinden sonra gelecek kitap bildirilmiştir. İncil de Kuran bildirilmiş. Ama fanatik bir Hıristiyan'a söyleyin aaa basar çılgılığı. İsrâ suresi 13. ayette Kuran'da "kıyamet döneminde amel defteriniz dışında açık seçik önünüze kitap konacaktır" diye açıkça Bilgi Kitabı'ndan bahseder. Araştırdık. Ama tercümelerde bu yok. Son kitaptır diye bir bilgi yok yazmaz. Peygamber sondur der kitap demez. Tercüme öyle yapılmış. Peygamberlik dönemi biter ama kitap dönemi bitmez. Uyanamayan insanlar ne olacak. Kitap geliyor ama Bülent hanım peygamber değildir. Medya öyle yazar ama ben kaç yıldır yanındayım, yok öyle bir şey. Öyle bir şeyde kıyameti koparır Bülent hanım. Tabulaştırırsanız bile bunu istemez.

Bülent hanımdan bahsetmişken biraz yaşam öyküsünden bahseder misiniz? Bizim bildiğimiz bir dönem İzmir de yaşaması ve kaligrafik yöntemle Bilgi Kitabı'nı yazdığıdır. Daha fazla bir bilginiz yok hakkında.

Bülent Hanımın babası Atatürk döneminde bir askermiş. Annesi saraya mensup bir hanımefendiymiş. Eşi Adnan ağabeyimiz kulak burun boğaz doktoruydu. İzmir'de eşiyile yaşıyorlardı. Bu konuyla ilgili bize şunları söylemişti: "Hayatımda bir kez bile kahve falı kapatmadım." İşte böyle bir insan. 1966 yılında bir kanal açılıyor bilgiler gelmeye başlıyor. Eşine beni bir doktora götür ben deliriyorum galiba diyor.

Yani durup dururken bilgiler gelmeye başlıyor

Evet durup dururken zaten peygamberimize de öyle gelmemiş mi? Hira dağında aldığı bilgilerden sonra oda telaşa kapılmıştı. İşte böyle bir kanal açılıyor, telaşlanıyor, tabi çünkü bilmiyor böyle bir şey. Hiç alakası olmamış ki bu şeylerle. Kendisine indiriliyor bir şeyler, ama o bilmiyor böyle şeyler yazamam diyor, gelenleri yırtıp yırtıp atıyor. Aynı bilgi geceler boyu geliyor yırtıp atıyor. Ben insanları kandırmakla mükellef değilim, yapamam diyor. Hatta bazı kişilerin ismini veriyor onlara verin, dinden onlar anlar ben anlamam diyor. Nasıl anlamazsın buna

sen ahit verdin, nasıl hatırlamazsın diyorlar. Ama hakikatler anlatılınca tamam diyor ve yazmayı kabul ediyor. Hatırlıyor ve bunların çoğunda ben yanındaydım, yıllarca Mevlanalığını açıklamaya diretiyor. Ben açıklayamam dediğini biliyorum. Yani son derece akli başında biri. Ama nedir, lise mezunu biri. Ama bu işler bunlarla olacak şeyler değil. Peygamberimiz de öyleydi zaten. Sınavın bir parçası zaten dünya kaosunun içinden ne kadar çıkabileceğiz. İşte Bülent hanımda kani olduktan sonra başlamış yazmaya. Bende kendisini 84 yılında ilk fasikülü aldığım da tanıdım. Hala birlikteyiz. Onun hakkında söylenenlere ben gülerken yerlere yatıyorum yani. Para kaçırıyormuş vs. Bülent Hanım bu kadar bir evde (küçük) yaşıyor. Zenginlerin nasıl yaşadığını biliyoruz. Halbuki yok öyle şey. Bülent Hanım paraya elini sürmez. Son beş kuruluşunu da bizlere bir yerlere giderken harcar. Ben kendisine diyorum tur düzenleyip senin evini göstereceğim diyorum inanmaları görmeleri için. Ben yıllarca yaşadım paranın lafını dahi etmez. Bizim zaten parayla işimiz olmaz. Ama insanlar söylüyor bir şeyler.

Peki vakfın kuruluşunu, işleyişini göz önünde bulundurunca vakfın gelirleri nerden karşılanıyor? Basında gördüğümüz kadarıyla hep yolsuzluk iddiaları gündeme geliyor.

Vakıflar kanunu var. Vakıf kurulurken bir para yatırılıyor. Biz bunları aramızda topladık, kim ne kadar verirse o vakfı öyle kuruyoruz. Vakfın gelirleri, bağışları vermek isteyenler vardır verirler. Bu zamana kadar üyelerden 5 lira aldık. Bu yıl üyelerden 10 lira aylık almaya karar verildi. Buda her vakfın uyguladığı gayet olağan şeylerdir. Bunun dışında kimseden beş kuruş alınmaz. Ama vakfımızın programları vardır, muhteşem açılışlar olur dünyanın her bir tarafından gelenler olur. Vermek isteyen olursa buda kendi bileceği bir şeydir. Vakıf bağışı alır. İsteyen verir. Zorla olmaz. Kitaplar, fasiküller var isteyen alır. Fasikül 1 liradır isteyen alır. Ayrıca seminere gelenler devamlı devam ederlerse okudukları fasikülleri alıp götürebilirler. 62 haftada da kitaba sahip olurlar. Parayla pulla işimiz olmaz. Ama vakfın işlemesi için bir takım paralar olur bahsettiğimiz gibi. Ancak yurt dışına kaçırarak hiç paramız olmadı zaten.

Biraz önce dediniz burada siz neler yapıyorsunuz. Bizim 18 çalışma grubumuz var. Çalışma yapıyoruz. Ayrıca ben vakfın denetçisiyim. 3 ayda bir bütün

defterleri denetleriz biz. Geçen hafta ordaydım. Nasıl denetim olursa bizde öyle inceler ve rapor yazarız ve Bülent Hanıma sunulur. Birileri bir şey kaçırmaya kalksa biz orda görürüz onu, zaten mümkün değil böyle bir şey.

Vakfa gelenler genelde kimler oluyor? Araştıranlar mı, merak edenler mi yoksa gerçekten okuyarak bazı şeyleri doğru bularak gelenler mi? Ayrıca sosyo kültürel konum olarak daha çok kimler katılıyor?

Vakıf sadece İstanbul da var. Buradakiler dernekler. Gelen herkese açık dernekler. Ama Bilgi Kitabı hak edenlere verilir sadece. Yüksek bir enerji bütünü çünkü. O bütünü anlayamayan almaz. Mesala, birine vermek istersiniz olmaz oda başkasına verecektir okumayacaktır. Ama dernek ayrımcılık yapmaz. Kardeşliği öğrensın birlikte olsun diye uğraşılıyor zaten. Ama gelenler tabii merak edenler oluyor. Eline geçmiştir sormak için gelir ya da sizin gibi araştırmak için gelenler olmuştur. Ama insanlar ne yapıyor açıp interneti ne kadar olumsuz haber varsa onları okuyor. Ama bu arada ilginç olan da bu haberleri okuyan bir kısım kişilerin de gelip görmek istemesidir. Meyveli ağaç taşlanır düşüncesiyle demek ki bir şeyin aleyhinde bu kadar konuşuluyorsa bunlarda iyi şeyler var diyerek çok doğru düşünceyle gelenlerde var. Bunun dışında fasiküllerimiz de vardır tanıtım fasikülleri biz bunları derneğimizden parayla alırız ve dağıtırız. Üç fasikül 1 liradır zaten. Biz herkese vermeye çalışırız uygun görenler gelirler görürler herkese açık yani.

Yurt dışında var mı vakfa gelip üye olan Bilgi Kitabı'nı okuyanlar?

(Eliyle çok fazla olduğunu belirtiyor). Çok fazla. Türkiye uyuyor. Bütün dillere tercüme edildi neredeyse. İlk İngilizce basılacağı zaman araştırdık en ucuz Türkiye de var. Buradan postıyoruz. Tabii vakfın parası oldukça bunlar basılıyor. Bazen arkadaşlar diyor ki, Hollandaca'yı ben üzerime alıyorum diyor ve bastırıyor böylede olabiliyor. Yurt dışında her yerde okunuyor bu kitap.

Yani oralar da da temsilcilikler var.

Çok yerde var aklımda tutamayacağım kadar çok. İstanbul'da 1 Kasım dışı açıldığımız programlarımız var. Dışardan panalistler geliyor. Onlar seçiliyor bu konularda çalışma yapan başka gruplar geliyor. Maya takvimiyle çalışan, Kızıldereli

olan biri geldi mesala bu yıl. Yani çok güzel. Kıyafetlerini sergiliyorlar, yani onlarında sizin gibi insan olduğunu görüyorsunuz. Ben iyiyim o kötü demeyi artık insanların bırakması lazım. İsrail'e bir panel için gittiğimde bir Yahudi dedi ki Müslümanlar çok fanatik. Dedim sakın öyle söyleme, çünkü bir gün önce ağlama duvarına gitmişim onların fanatikliğini gördüm. Yani her yerde fanatik var. Çok iyi bilinçler de var. O yüzden ayırım olmaması lazım. İnsan her yerde aynı insan. Artık kardeş gözüyle bakması lazım. O Müslüman bu zenci. Bunu bırakmamız lazım. Herkes kardeştir. İşte bu toplantıda bunları görüyoruz. Bizim yapmak istediğimiz vakfımızın görevi bunlar. Aradaki farklılığı kaldırması gerektiğidir. Bülent Hanım'ın bir sözü vardır yaratana severim yaratandan ötürü. Bunu başaram çocuklar derdi. Dönem bu çünkü.

Bilgi Kitabı dışında yayınlarımız var mı? Bülent Hanım'a ait Işık adlı kitap elimize geçmişti.

Yok. O Bülent Hanım'ın kendi yazdığı kitap. Onu yayınladık ama bizim amacımız kitap yayınlamak değil yayın evi değiliz.

Bilgi Kitabı'nı açıklamak ve tanıtmak adına var mı böyle bir çalışma?

Hayır. Yalnız kitabımızı okuduysanız şunu söyley. Her şeyi okuyun. Ne kadar bilgilenirseniz o kadar bakış açınız gelişir. Din kitabından klasiğe araştırmaya kadar, her konuda bilginiz olsun. Tek şeye takılıp kalırsanız kesin yanlış yoldur

Biraz önce fanatiklerden bahsettiniz. Günümüzde ülkemizde Müslümanlık yaygın çoğu ülkelerde de Hristiyanlık, Musevilik yaygın. Peki tepki almıyor musunuz, ortaya koyduğunuz düşüncelerin insanların inandığı kutsal sarstığı düşüncesiyle?

Biz kutsalı sarsmıyoruz ki. Eğer kitapta okuduysanız hatırlayın orayı biz sizin inançlarınızı sarsmak istemiyoruz. Herkes kendi inancında serbesttir. Yapsın tabi ki, çünkü yapmadan bir üste çıkamaz. Neyi isterse yapsın. Ama şunu bilsin benimki doğru diğerleri yanlış bu olmaz. Tepki tabi ki alıyoruz. Mesala realitenin yıldızı var altılı yıldız. Diyorlar ki Yahudiliğin sembolü hayır aslında. O sembol evrenseldir.

Onu Museviler almış, sembol kullanmışlar onlara özgü değildir. Bilinen bir şeydir. Araştırılmazsa bilinmez tabi ki. Ama sorulursa biz anlatırız doğru olanı.

Biraz önce dediniz ki Bilgi Kitabı bir din kitabı değildir. Yeni bir din değildir. Peki ne olarak adlandırıyorsunuz bu oluşumu? Hangi katagoriye koymak gerekir? Yeni dini oluşum mu diyeceğiz? Yoksa New Age mi diyeceğiz?

Hayır. Bütün kitapların bünyesinde toplanmasıdır. Dedik ya görevimiz birleşim. Dinler insanlara bu birleşim için verildi ama insanlık bunu görmek istemiyor. Herkes ben iyiyim diyor ve kan gövdeyi götürüyor. Böyle saçma şey olamaz. Bilgi Kitabı bunun için, insanlığı belli bir seviyeye getirmek için sırayla verilmiş dinlerin bir bütün olduğunu anlatan ayrılık olmadığını söyleyen bir kitaptır. İlkokul, Ortaokul, Lisedeki matematiğin birbirine zıt olduğunu söyleyebilir miyiz? Hepsi bir bütün bunların. Üniversitedeki bir adam şimdi diyebilir mi ilkokuldaki matematik yanlış, bunu diyebilir mi. İşte Bilgi Kitabı'nın da görevi bu. Bu döneme ait enerjileri insanlara yakın plandan vermek. Çünkü insanların egoları var çekemiyor çekemeyince de başı belada. Bunların hepsi bir bütündür diyerek bunu ortaya koyuyor. Mesela spritüel konularda çok kitap var okuyun hep birbirinin aynısı. Detay farkı vardır. Öz aynıdır. Tek hakikat var. Allah bir hakikat bir. Bırakın diğerlerini biz Müslümanların yapmaması gerekiyor. Demiyor mu Kuran-ı Kerim bütün kitapları kabul ederim, ölümden sonraki hayatı kabul ederim. Açık açık söylemiş. Hata din kitaplarında değildir. Onları anlamayan kendi düşüncesine göre yorumlayanlardadır. Kitaplarımızda yok bunlar.

Siz kendinizi Müslüman olarak tanımladınız. Bu durumda dışardan gelenler sizi bu noktada sorgulamıyor mu? Hristiyanız, Yahudiyiz ya da başka bir inançtayız gibisinden.

Hayır inanın. Biz Hristiyanlığa inanmıyoruz demiyoruz ki. Ben İsa'yı da Musa'yı da çok seviyorum. Çünkü kitabımız demiyor mu, amentümüz değil mi bunları söyleyen, yanlış mı söylüyorum. Peygamberlere, kitaplara hepsine inanacaksın diyor. Öldükten sonra dirilmeye inanırım diyor. Reinkarnasyonu anlatmış her şeyi anlatmış daha ne anlatsın. Ama insanların işine gelmeyince anlatmıyor. Bilgi Kitabı'nın Kuranda yazdığını, İliyyun diye bir şey var. Tam

hatırlamıyorum şu an, ama 80 yerinde var zaten. Açık verilmiş şifreli verilmiş hep verilmiş yani. Ama nedir, özellikle Kuran çok şifrelidir. Yedi zahiri yedi Batını anlamı vardır her cümlelerin ne demek bu. 7 açık o da katman katman. Yani kafayı çalıştıracaksın, yüzeyi okumakla olmaz bu iş. Ama biz ne yapıyoruz ezberliyoruz. Ne yazdığını bilmiyoruz. Tekrarla diye verilmemiş. Yüksek yere koy derken kafana yaz demiş. Oku, çöz ve anla ve yoluna yürü, bunun için gelmiş.

Tekrar sizin görevinize dönersek siz dernek başkanı mısınız burada?

Hayır değilim. Dernek denetçisiyim. Birkaç tane dernek var burada. Vakfın ve derneğin denetçisiyim. Her şehirde şubemiz vardır. Onun dışında 18 grubumuz var. Bu çalışma programıdır. 18 kişiyi bulur dersleri devam ettirmeye çalışırız. Bu önemlidir, çünkü sokaktan rast gele kişiler değil bunlar. Kademe kademedir buda. En son aşaması dernek açma yetkinisinin verildiği “kozmo”dur. Konak bizim 18 in açtığı şubedir. Oranın su elektrik gelir gider vs. hep bize ait, yani nedir bu, bir bütünü idare etme yetkisi veriliyor size.

Bu görevleri size Bülent Hanım mı veriyor, yoksa siz kendiniz mi bunu oluşturuyorsunuz?

Şimdi herkes 18 kişiyi oluşturur ama onu yürütmek önemlidir. Mühim olan odur. Onunda kademeleri var. Ama son olarak Bülent Hanım onu verir. Mesala bize dedi: “Konak Şubesini açacaksınız, Alsancak’ta olacak.” Bizim şubemizde Hilton Oteli karşısındadır. Artık buranın her şeyi bize aittir. İdare etmeyi öğreniyorsunuz orada. Ayrıca hepimiz 18 üye kaydetmek zorundayız oraya. Çünkü 18 bize Bilgi Kitabı’nın öğrettiğine göre en muhteşem yansıma teknikleridir. 18 sistemler yasası olarak geçer. Evrenlerin yaratılış sistemleridir. Aynısını bizde uyguluyoruz. Yani görevimiz enerjiyi yansıtmaktır. Ben enerjiyi çekmeye başladığım zaman beden hücrelerim çeker o enerjiyi. Nereye yansıtmam lazım yanımdakilerde alsın diye. Nereye kadar yansıtırım evrimim nereye kadarsa oraya kadar. Evrimi ölçme imkanımız da yok. Mesala çok yansıtıyorum diyelim. Ama Bilgi Kitabı Türkiye’de. Peki Amerika’da ki ne olacak? İşte dünyanın her tarafına yansıma teknikleri bunlar. 18’li yansıma programı en ücra köşeye kadar ulaştırır bu enerjileri. Tabi egolarınızı kontrol edebiliyorsanız. En önemli şey bunu oluşturabilmek. Sevgi, koordinat ve

bilinç bütünlüğü olması gerekiyor. 18 tane 18 olmuş oluyor. Bütün dünyaya enerjiyi yansıtabiliyoruz. Dediğimiz gibi bizim bütün işimiz bu. Bilgi Kitabı'nın açıklanıp fasiküllerin okunmasıdır. O gün ne enerji yüklendiyse onların alınmasıdır. O 18 kişi sırayla açıklar.

Birde özel bir soru sormak istiyorum. Evinizde her yerde mor renk hakim. Bilgi Kitabı'nın renginden dolayı özel bir tercih mi?

Ben ressamım. 1969 da mezun oldum Akademiden. Mezun olurken üç tane hocadan sıfır aldım. Yıl sonu resimler akademi duvarına asılır. Hocalar “kızım sen hasta mısın, aşık mısın, deli misin? Neden mor ve yeşil yan yana kullanıyorsun, mor nerden çıkmış?” Ben ta o zamanlardan kullanıyorum. Mor o zamanlar kullanılmıyordu akademide. Yani Bilgi Kitabı'ndan dolayı değil. Eskiden seviyorum ama Bilgi Kitabı beni niye çekti onun rengi de mor. Tabi sadece mor diye değil. O rengin bir frekansı var. O frekans demek ki beni çekiyor. Mor Bilgi Kitabı'na göre de sonsuz şuur kapısıdır. Tabi o zaman bundan haberim yoktu. 18-20 yaşlardaydım. Sonradan hepsinin boyutunu öğrendik. Geçen modacılar mor rengi yılın rengi ilan etmiş. Buda değişik. Biliyorsunuz bir de mor insanın tepe şakrasıdır. Bütünlenme noktasıdır yani. Ama benimki o rengin cazibesine kapılmadır, değilse ben bütünlendim diye bir şey yok. Ama bu ne olabilir mor yılı ilan edildiğine göre demek ki insanlığın bilinci o yöne doğru gidiyor. O titreşime doğru gidiyor. Kitabımızda bunlar da yazıyor. Moda boş şeyler değildir, bunlar da insanlığımızın bilincine göre ayarlanır. Yani hepsi bir bütün, hepsi güzel.

Son bir soru daha sormak istiyorum. Aileniz sizin düşüncelerinize katılıyor mu? Bir oğlunuzun olduğunu söylediniz.

Oğlum da bizim çalışmalarımızdaydı yakın zamana kadar.

Eşiniz?

Eşimden ayrıldım. O da meditasyon yapıyor orda tanışmıştık zaten. Ama onun yolu şöyle gider benim böyle gider, ama tamamiyle ters şeyler değil tabi.

Zaman ayırdığınız için sorularımızı içtenlikle cevapladığınız için teşekkür ediyorum.

Ben teşekkür ederim bizi tez konusu olarak ele aldığınız için. Tezinizi görmek isterdik, neler yazdınız aleyhte mi nasıl anlattınız.

Tabi. Tezimizi teslim yaptıktan sonra size de maille bir örneğini göndeririz. Teşekkürler.

EK.2. ŐEKİLLER



ŐEKİL.1. MEVLANACILARIN BİLGİ KİTABI



ŐEKİL. 2. VAKFIN EN ÖNEMLİ SEMBOLÜ OLAN PİRAMİT



ŞEKİL.3. ÜÇLÜ PİRAMİT



ŞEKİL.4. KABALA ÖĞRETİSİNİN HAYAT AĞACI

EK.3. RESİMLER



**RESİM 1. BİLGİ KİTABI'NIN YAZARI VE DÜNYA KARDEŞLİK BİRLİĐİ
MEVLANA YÜCE VAKFI'NIN BAŞKANI VEDİA BÜLENT ÇORAK**



**RESİM 2. BİLGİ KİTABININ YAZARI VE DÜNYA KARDEŞLİK BİRLİĐİ
MEVLANA YÜCE VAKFI'NIN BAŞKANI VEDİA BÜLENT ÇORAK**



**RESİM 3. BİLGİ KİTABININ YAZARI VE DÜNYA KARDEŞLİK BİRLİĞİ
MEVLANA YÜCE VAKFI'NIN BAŞKANI VEDİA BÜLENT ÇORAK**



RESİM 4. WPMP ÜYELERİ VE VEDİA BÜLENT ÇORAK



RESİM 5. SOLDAN BAŞLAYARAK NURCAN TURKUGLU, V. BÜLENT ÇORAK, A. SEYÜN ÇORAK, TÜLAY GÜROL, TUTKU MERİÇ, AYHAN DOĞAN.