D.E.Ū.Īlāhiyat Fakültesi Dergisi Sayı VI, İzmir 1989, ss. 485-503

EBU HAYYAN ET-TEVHİDİ BİR ATEİST MİDİR?

Yard.Doç.Dr.Hanifi ÖZCAN

İslâm felsefe literatüründe belki de en ağır dînî ithamlara maruz kalan kişilerin başında Tevhîdî gelir. O, lehinde görüş beyan edenler olmakla birlikte¹, gelmiş geçmiş üç büyük "zındîk"ın en azılısı² olarak nitelendirilmektedir³. Tarihî İslâm dünyasında ateizm ciddi bir problem olmadığı için, onu tam ve açık olarak karşılayan islâmî bir terim bulunmadığı halde ⁴, Tevhidî'ye isnad edilen (genellikle dinin herhangi bir prensibini inkar eden ve bilhassa ahlâkî gevşekliği bir hayat tarzı gibi gören kimseler için kullanılan) "zındîk" (inanç yolundan sapan), "kâfir", "dinsiz" vb. sıfatlar arasında yer alan (Ehl et-) "ta'tîl" (ileride ayrıntılı bilgi verilecektir) ateistliğe denk sayıldığı ⁵ ve o sıfatlar icerisinde en bilincli olarak, vani bizzat anlamı gözönünde bulundurularak isnad edilen sıfat olduğu için, makalenin başlığında "ateist" terimine yer verilmiştir. Çünkü diğer terimler, bilhassa konuşma dilinde, aralarındaki nüanslar dikkate alınmadan herhangi bir kimseye bir sıfat olarak isnad edilebilmektedirler. Oysa "ta'tîl" herzaman, yani günlük dilde kullanılan bir terim değildir. O kullanıldığında, mutlaka anlamı bilinerek ve farkında olunarak kullanılmaktadır. Ancak sunu hemen belirtmek gerekir ki, Tevhîdî'ye isnad edilen "ta'tîl" ateistliğe denk ve eşit sayılabilse bile, onun mevcut eserlerinde ateist olduğunu açıkça gösterecek ve bu konuda sağlam bir delil olabilecek herhangi bir ifadeye rastlamak mümkün görünmemektedir.⁶ Fakat bazı ithamlara neden olarak gösterilen görüşler bulmak mümkündür. İste bu yüzden, Tevhidi ile ilgili daha isabetli bir kanaate varabilmek için burada onun bazı çarpıcı görüşlerinden sözedilecek ve bu görüşlerin, sözkonusu ithamlara, bilhassa ateistlige ne ölçüde bir dayanak teşkil edip etmedikleri üzerinde durulacaktır.

Bu ithamlar arasında bulunan "**ta'tîl**"e denk sayılan ve makalenin başlığında yer alan "**ateist**" terimi "Tanrı'ya inanmayan", hatta "inanmamakla birlikte O'nun yokluğunu kanıtlamağa çalışan" anlamına geldiğine göre ⁷, başlığı oluşturan soru, "Tevhîdî, Tanrı'ya (şuurluca) inanmayan bir kişi midir ?" sorusuyla aynı anlamdadır. Bir başka deşiyle, sorumuz, birkişinin topyekûn varlığını ve yaşantısını ilgilendiren iman ⁸ la ilgilidir.

O halde bu soruya makul bir cevap verebilmek için, önce Tevhîdî' nin **hayatı, kültürel çevresi** ve meseleye ışık tutabilecek bazı **felsefî ve dînî** görüşlerinin bilinmesi gerekir. Çünkü insanın fikir ve düşüncelerine içinde doğup büyüdüğü toplumun, insanın bizzat yaşadığı hayat tarzının ve kültürel çevresinin etki ettiği bilinmektedir. ⁹ Bunu, Tevhîdî'nin hayatında da görmemiz mümkündür.

Tam adı, lâkabı, soyu, doğum-ölüm tarihleri ve yerleri hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmekle birlikte genellikle Ali b. Muhammed b. el-Abbâs Ebû Hayyân olarak bilinen ve yaklaşık 310/922 - 414/1023 yıllan arasında uzun bir ömür (90 yaşından fazla) süren ¹⁰ Tevhîdî yalnız yaşamış ve acı çekmiş bir insan,kronik bir pessimist, istirahat edecek bir yeri bulunmayan bir yabancı olarak nitelendirilmektedir. ¹¹ Kaynaklar, onun ömrünün yoksulluk ve sıkıntı içinde geçtiğini, devamlı olarak insanların iyiliği ve mutluluğu için çalıştığı halde, takdir görmediği için, devrinin insanlarından şikayetçi olduğunu kaydetmektedirler. ¹² Gerçekten Tevhîdî'nin, âdeta İngiliz filozofu **Hobbes**'u andırır şekilde: "Hiç şüphesiz insan, insan için bir problemdir" diye feryad etmesi, ¹³ bu görüşleri doğrular mahiyettedir.

Nitekim o, ömrünün sonuna doğru kitaplarının büyük bir kısmını yakmış, sebep olarak da aralarında 20 yıl yaşadığı Bağdad halkının ihmalkârlığını, nankörlüğünü göstermiş ve kendisinden önce geçen bazı **sûfi**lerin de kitaplarını çeşitli şekillerde yok ettiğini; zaten "Tanrı'dan başka herşeyin yok olacağını" ¹⁴ ifade ederek kendisini haklı göstermeğe ve teselli etmeğe çalışmıştır. ¹⁵

Hayatının son günlerini bir **sûfî** merkezi olan Şiraz'da geçirmiş ve bir **sûfî** olarak başladığı hayata yine bir **sûfî** olarak veda etmiş olan Tevhîdî çok zengin bir kültürel çevreye sahiptir. O, Bağdad ve Basra gibi iki önemli kültür merkezinde bulunmuş ve devrinin tanınmış âlimlerinden başta **felsefe, mantık, kelâm, tasavvuf ve edebiyat** olmak üzere çeşitli alanlarda dersler almıştır. ¹⁶ Tevhîdî'nin felsefede hocası **Yahya b. Adi** (öl. 364/974) ve **Ebû Süleymân el-Mantıkî es-Sicistânî** (öl. 380/990) dir. O, Sicistânî'nin hem öğrencisi, hem arkadaşı, hem de dâimi sekreteriydi. Onun **felsefe meclisi**nde bulunmuş, sorular sormuş, tartışmaların özünü ve ruhunu kavramış ve onları, edebiyatta önder kabul ettiği **Câhız'** (öl. 255/868) 1 andırır bir biçimde ve dolayısıyle kendisini "**ikinci câhız**" olarak nitelettirecek şekilde parlak tasvirlerle dile getirmiştir. Ansiklopedik bir bilgi, ince bir üslûp, nükteli ve inceliklerle dolu bir anlatımla kaleme aldığı eserleri çağının ve içinde

EBU HAYYAN ET-TEVHIDI BİR ATEIST MIDİR?

bulunduğu **felsefe meclisin**in bir aynası durumundadır. ¹⁷ Bu bakımdan Tevhîdî'yi İslâm'da **ilk felsefe tarihçisi**, eserlerini de **doxograf** türü felsefe tarihi olarak görmek belki de yanlış olmayacaktır.

Tevhîdî'nin çağı, yani H. 4/M. 10. yüzyıl İslâm'da Rönesans çağı olarak nitelendirilmektedir. Ancak buradaki Rönesans sözü, yani "İslâm Rönesansı" ifadesi Batı geleneğindeki rönesans anlamında değil, bir başka deyişle, İslâm'ın yeniden canlanması veya dirilmesi anlamında değil, bilâkis İslâm medeniyetindeki klasik canlanma ve kültürel açılmayı, yani X. yüzyılda İslâm medeniyetinin tecrübe ettiği kültürel süreç anlamını ifade etmektedir. Dolayısıyle aydın Buveyhî hânedânı döneminde gelişen "İslâm Rönesansı", antik Yunan'ın fikrî mirasını özümlemek ve yaymak için başlatılan şuurlu bir hareketin bulunduğuna işaret etmektedir.

Bu rönesansın başlıca ifadesi, kültürel ve eğitimsel bir ideal olarak ilmî ve felsefî antik mirası kapsayan felsefî hümanizmdi. Bu felsefi hümanizmle birlikte edebiyatçılar, şairler ve kâtipler tarafından geliştirilen bir edebî hümanizm de vardı. Batı'daki Rönesans hümanizmi ahlâkî düşünceyle ilgilenmekle birlikte, Mantık, Tabiî ilim, Metafizik gibi alanlarda inceleme ve araştırma yapmaktan ve belli bir felsefî sisteme bağlanmaktan kacınan edebî bir fenomendi. Oysa İslâm hümanistleri çeşitli felsefe dallarından uzak durmamışlardır. Aristo'cu düşünce, onların Mantıkî araştırmalarına, felsefî çalışmalarına ve ahlâkî düşüncelerine hâkim olmuştur. Aristo'nun önce gramer, şiir, hitabet öğrenip sonra ahlâk siyaset, fizik, metafizik ve matematik öğrenmesi dikkate almıp eğitim proğramı buna göre düzenlenmiştir. Onların politik düşüncesi esas itibariyle Platoniktir; metafizik görüşlerine ise Aristoculuk ve Yeni-Eflatunculuk nüfûz etmiştir. Ancak bu eğilim, spesifik bir felsefi sisteme katı bir bağlılık noktasına kadar varmamıstır.

Bağımsız fikir ve ilgiler bulunmakla birlikte, onlan, "akla teslimiyet" ve ortak bir "antik ilimler ilgisi" motive etmiştir. Dolayısıyle İslâm Rönesansındaki felsefi araştırmaların proğramı geniş ölçüde hümanistiktir. Kindî'nin "insânî ilimler" ('ulûm el-insaniyye) adını verdiği eski ilimler ('ulûm el-evâiî) insanlığın ortak malı olarak görülmüştür. Sözgelişi, felsefe ve bilhassa Mantık insanlık içindi. Sicistânî ve Tevhîdî'nin de belirttiği gibi: Gramer belli bir millete ait olabildiği halde, mantık her ırk ve renkten herkesin ortak malı olarak değerlendirilmiştir. ¹⁸ Nitekim bu çağdaki felsefe meclisleri farklı kişilerden oluşuyordu, yani heterojendi. Bu topluluklarda Müslüman, Hıristiyan,

Kintophanesi

Yahudi vs. her din. ırk ve renkten insanlar vardı. Farklı evveliyatları olan bu insanları "ilimlerin evrenselliği" düşüncesi biraraya getirmişti.

İşte **Tevhîdî ve Sicistân**î bu felsefî hümanizmin mimarları arasındadır. Ancak Sicistânî'nin hümanizmi daha felesefî olduğu halde, Tevhîdî'ninki felsefî olmakla birlikte, daha ziyade ansiklopedik bir bilgiye dayanan **edebî** bir hümanizmdir. Fakat **edebî ve felse**fî heriki hūmanizm, az da olsa, birbirinin rengini taşımıştır. ¹⁹ Bunu Tevhîdî' nin durumunda açıkça görmek mümkündür: Nitekim O, "sûfîler arasında bir şeyh; edebiyatçılar arasında bir filozof; filozoflar arasında bir edebiyatçı; kelâmcılar arasında bir araştırmacı; araştırmacılar arasında bir kelâmcı" olarak nitelendirilmiştir. ²⁰ Ayrıca Tevhîdî'nin bağlı olduğu herhangi bir fırka veya mezhep de yoktur. Hernekadar onun (Câhız'ı sevmesinden dolayı) Mutezile inanç ve metoduna yöneldiği ileri sûrülse bile, açık ve kesin olarak bir görüşe bağlı olduğunu gösterir hiçbir delil mevcut değildir. O, **sûfîlik** yönü daha ağır basmakla birlikte, hem edip, hem filozof, hem mutasavvıftır; edebiyatı felsefeyle; felsefeyi tasavvufla mezcetmiştir. ²¹

Tevhîdî'nin de aralarında bulunduğu hür bir topluluk olan Sicistânî'nin felsefe meclisinde İslâm dünyasının çeşitli yörelerine mensup kişiler vardır. Onlar kozmopolit fikirlere ve insanlık sevigisine sahiptirler. Onlar din ve millet ayırımı gözetmeden, derin bir hoşgörü içerisinde tartışırlardı. ²² Bunu Tevhîdî'nin düşüncesinde açıkça görmekteyiz: Ona göre, milletlerden birinin diğerine üstün sayılması doğru değildir. Her milletin hem iyi, hem de hatalı yönleri vardır. Farklılık, fitrî ve aklî zorunluluktan ileri gelmektedir. ²³

İnsanlar arasında ayırım yapınamada derin bir hoşgörüye sahip olan Tevhîdî, çağına genellikle kötümser bir gözle bakar. Ålimler, dindar kişiler ve güçlü devlet erkanıyla devamlı ilişki içerisinde bulunup zamanındaki bozulmanın sebeplerini yakından tanıması, onu hayâlkırıklığına uğratmış; garâzkâr, kötümser ve alaycı bir kişiliğe bürünmesine neden olmuş ve o, gerektiğinde kişileri aşağılamaktan, ayıpla maktan, ayıplarım ortaya koymaktan çekinmemiştir. Bu bakım Tevhîdî'nin eserleri çağının iyi ve kötü yanlarını parlak tasvirlerle yansıtan birer ayna ve onun **hümanizmi** ise "insanın büyüklüğünü neşeli bir kutlama" değil, bilakis "insanın belirsizliğinin dengeli bir kabulü" olarak nitelendirilmektedir. ²⁴ Tevhidî'nin, devrinin insanlarında dostluk ve sadakatin kalmadığını ifade etmek üzere söylediği:

- 488 -

EBU HAYYAN ET-TEVHIDI BIR ATEIST MIDIR?

"Kişinin malı az ise, dostu da az olur;

Artık ona yer ve gök dar gelir."

şeklindeki beyti ²⁵ de bu kanatleri desteklemekte ve doğrulamaktadır.

Tevhîdî'nin, çeşitli şekillerde suçlanmasında önemli bir psikolojik faktör olarak gördüğümüz **pessimist** bir kişilik sergilemesine ve bu suçlamaların esas nedeni olan bazı felsefî ve dînî fikirlere sahip olmasına zemin hazırlayan hayat tarzı ve kültürel çevresiyle ilgili bu açıklamalardan sonra, artık onun sözkonusu fikirleri üzerinde ayrıntılı olarak durulabilir.

Tevhîdî'nin de aralarında bulunduğu Sicistânî'nin felsefe meclisindeki tartışmalarda ortaya konulan görüşler, genellikle Doğu ve Batı mistisizmlerinin temellerinden biri olduğu düşünülen Yeni-Eflatuncu ²⁶ motiflerle işlenmiştir. Öğretileri birtür **"rasyonalist mistisizm**" olarak nitelendirilen bu meclisteki kişilerin görüşleri, daha ziyade, hocalarının görüşleri doğrultusundadır ve onların zihinlerini meşgul eden meselelerin başında **ruh-beden**, **Tanrı-âlem ve din-felsefe** ilişkisi gelmektedir. ²⁷ Öyle görünüyor ki, hocası Sicistânî ile yaklaşık aynı görüşleri paylaşmasına rağmen, Tevhîdî'nin **sûfîlik** yönü daha ağır basmaktadır. Nitekim onun **ateistliğe** denk sayılabilen **ta'tîl** ile ve **zındıklıkla** suçlamasına ençok sebep olan meseleler, hakkında bilhassa **filozofik-mistik** özellik arzeden görüşler belirttiği meselelerdir. Birbaşka deyişle, Tevhîdî genellikle Yeni-Eflatuncu olarak nitelendirilebilen bazı görüşlerinden dolayı o şekilde itham edilmiştir.

Onun bu görüşlerinin başında Tanrı'nın sıfatları hakkındaki görüşü gelmektedir. Öyle görünüyor ki, Tevhîdî, Tanrı'ya herhangi bir sıfatın atfedilmesinin ancak mecaz yoluyla mümkün olduğu, aslında Tanrı'nın herhangi bir sıfatının bulunmadığı kanaatindedir. Sözgelişi, ona göre, Tanrı'ya "**mevcud**" (var olan) bir sıfat olarak atfedilemez. Çünkü **mevcud**, var olabilmesi için bir fâili gerektirir. Oysa Tanrı'nın fâili olamaz. Aksi halde fâilin,sıra itibariyle Tanrı'dan önce gelmesi gerekir, ki bu da mümkün değildir. Aslında Tanrı'ya bir sıfat atfedildiğinde, "Zât"a bir katılma ve iştirak sözkonusu olur. Bu da, Tanrı'nın **bir** oluşuyla, yani "tevhîd" ile uyuşmaz. ²⁸ Nitekim Tevhîdî, Tanrı'yı ve fiilini isimlendirilemiyecek derecede yüce bulur. ²⁹

Sicistânî'nin de benimsediği, Tevhîdî'nin bu görüşleri, İslâm rasyonalistleri olarak bilenen Mutezile'nin Tanrı'nın zâtından ayrı bir sıfatının bulunamıyacağı, bir başka deyişle "Zat + sıfat" in Tanrı için doğru olmayacağı, aksi halde bunun, Tanrı'nın birliğine uygun gelmeyeceği yolundaki görüşü benimsemesinden dolayı, kendilerine "tevhid ehli" adını vermeleriyle birleştirilerek, onun da bir Mutezilî olmasından dolayı "Tevhîdî" lâkabını taşıdığına hükmedilmiş, dolayısıyle tıpkı Mutezile gibi Tevhîdî'de "ta'til" ile suçlanmıştır.

Tahrip etme, yok etme, bozma, kesintiye uğratma gibi sözlük anlamları bulunan "ta'tîi" terimi, literatürde "Tanrı'nın sıfatlarını inkar etme", "Tann'yı her türlü sıfattan soyutlama" anlamında kullanılmıştır. ³⁰ Aslında Zāt-sıfat ilişkisine bir bakışı dile getiren ta'tîl terimi: a) Birinci așamada, Tanrı'nın birliğine, yani "tevhîde" uygun olmayacağı düşüncesiyle ileri sürülen. Zät'tan ayrı bir sıfat bulunamıyacağı, yani sıfatların inkârı görüşünün bir ifadesi olarak (ta'tîl-i sıfat), b) İkinci aşamada ise, sıfatların ilgili oldukları varlıklarla birlikte kadîm sayılacağı, dolayısıyle "kadîm"in sayısının çoğalacağı endisesiyle ileri sürülen, sıfatların tek tek varlıklarla ilgili olma durumlarının, o varlıkların meydana gelmelerine bağlı olduğu; bunun neticesi olarak da sıfatların hâdis ve hâdislerin de kendi kendilerine var olmuş olarak düşünülebileceği, dolayısıyle âlemin meydana gelmesinde sıfatların hiçbir rolünün olmayacağı, yani âlemde Tanıı'ya ihtiyaç bulunmayacağı görüşünün bir ifadesi olarak (ta'tîl-i Sânî') dikkate alınmakta ve bundan, birtakım aklî delillerle "âlem Tanrısız olabilir", "âlemde Tanrı'ya ihtiyaç yoktur" sonucuna varılacağı kanaati çıkarılmaktadır. 31 İşte bu sebepten, Mutezile'nin "tevhîd ehli" olarak değil, "ta'til ehli" olarak nitelendirildiği gibi, ³² Tevhîdî de "ta'til" ile suçlanmış ve "ta'tîl"de, genellikle dindar müslümanlarca ateizme denk bir anlamda düşünülmüş ve ona eşit sayılmıştır. 33

Ancak şunun hemen belirtilmesi gerekir ki, Tevhîdî'nin ateistliğe denk bir anlam taşıdığına inanılan "ta'tîl" ile suçlanmasına sebep olan bu görüşleri, aslında. iddia edildiği gibi, onun bir Mutezili olmasından dolayı sahip olduğu görüşler olmayıp bilakis onun Sicistânî' nin felsefe meclisinin bir üyesi olmasından dolayı sahip olduğu, yani kültürel çevresine borçlu olduğu görüşlerdir. Nitekim Sicistânî'nin felsefe meclisinde, eşsiz Bir olan Tanrı'nın herşeyin sudûr kaynağı olup her tanım, tasvir ve iddianın üstünde olduğuna inanılır. Dolayısıyle onlara göre, Tanrı bilinemediği gibi, tanımlahamaz da. İsimler ve sıfatlar, bizim O'na ulaşmamızı sağlayan birer vasıtadırlar; onlar, O'nun bilinmesini veya nitelenmesini sağlayabilen realiteler değildirler. Onlara göre, aklın ifade edebileceği her sıfat O'ndan uzak tutulur. Bu da. "tevhîd" in bir dile getirilişidir. Aslında Sicistânî'ye göre, böyle bir konuda susmak konuşmaktan daha iyidir. İnsan, eşsiz Bir'in sadece var

EBU HAYYAN ET-TEVHIDI BİR ATEİST MİDİR?

olduğunu bilebilir. O'nun nasıl, niçin ve ne olduğunu sormak anlamsızdır. Çünkü böyle bir soru, insanın gördüğü ve duyduğu şeylerle ilgilidir. ³⁴

Sicistânî'nin, Tevhîdî'ye kesinlikle etki ettiği kanaatinde olduğumuz bu görüşlerinde de Yeni-Eflatunculuk'un izleri açıkça görülmektedir. Çünkü **Plotinos**'e göre de, **Bi**r, varlığın üstündedir ve onu aşar. O'na verilebilecek her sıfat O'nu sınırladığı için, O'na sıfat atfetmekten kaçınılmalıdır. Kısacası, O'nun hakkında söyleyebileceğimiz tek şey, O'nun, yani Tanrı'nın düşünülebilen ve söylenilebilen herşeyin üstünde olduğudur. Bu konuda tam olarak emin olunmak istenilirse, O'nun "var olduğu" bile söylenmemelidir. Çünkü O, bizzat varlığın üstündedir; O, en yüksek soyutlamadır. Dolayısıyle Tanrı'yı gerek düşünce ile, gerekse dil ile tesbit etmeye çalışmak O'nu kaybetmektir. Tanrı idelerin üstünde olduğundan, O'na varmak için, düşüncenin oraya kadar çıkmada kullandığı vasıtayı atması, kendi kendinden vazgeçmesi ve O'nu temâşâ etmesi gerekir. ³⁵

Aslında Plotinos'in bu düşünceleriyle, **Bir**'in hiçbir özel sonlu varlık olmadığı ve "varlıktan başka" olduğu ifade edilmek istenmektedir. Budurumda O'nun bir varlık (**mevcud**) olmadığını veya O'nun "varlığın üstünde" olduğunu söylemek, aslında O'nun **tek gerçek varlık** olduğunu söylemekten başka birşey değildir.

Bu açıklamalardan sonra diyebiliriz ki, Tevhîdî'nin Tanrı'nın sıfatlarını inkar etmekle, yani "ta'tîl" ile suçlamasına, dolayısıyle, bir anlamda, **ateist** sayılmasına sebep olan görüşlerin kaynağı Yeni-Eflatunculuk'tur; bir başka deyişle, Plotinos'e dayanan "**rasyonalist mistisizm**"dir. O halde sıfatlarla ilgili bu görüşünden dolayı, Tevhîdî'yi bir bakıma **ateist** olarak görmek ve ateistlikle itham etmek gerekiyorsa, bu itham ve suçlamanın tâ **Plotinos**'e kadar uzanması gerekir. Ancak öyle görünüyor ki, varlığın **ilâhi kökenli** olduğu iddia edildiği sürece, âlem tek bir varlıktan ibaret sayısa bile, yine de orada **ateizm**den sözetmemek daha uygundur. Bir başka deyişle, hiçbir ilâhîlik unsuruna yer vermeksizin, varlık sadece bu dünyadan ibaret sayılırsa, yani varlığın tabiattan ibaret olduğu iddia ve ispat etmeğe çalışılırsa, işte o zaman **ateizmden** söz etmek gerekir, ³⁶ ki bu durm, Yeni-Eflatunculuk için de sözkonusu değildir.

Kaldı ki, Tevhîdî İslam'a sonderece âşinâ bir **sûfî**dir. Onun Tanrı' nın varlığı konusunda zerre kadar bir kuşkusu bile yoktur. Ancak onun Tanrı kavramı, yani Tanrı'nın Zâtına ve sıfatlarına ilişkin görüşleri mûslûmanların genellikle kabul ettikleri görüşlere uymamaktadır. Gerek Tevhîdî, gerekse Sicistânî Tanrı hakkında konuşmaktan kaçınılmasına taraftardırlar. Fakat bu, onların, analitik felsefe geleneğine bağlı **mantıksal pozitivizmi** savunanlarda olduğu gibi, Tanrı kavramının anlamsızlığına, dolayısıyle Tanrı'nın aleyhinde bile konuşulacak bir konu olmadığına ³⁷ inanmalarından dolayı değil, bilâkis Tanrı'nın beşerî kelimelerle ifade edilemiyecek ölçüde yüce olduğuna inanmalarından dolayıdır.

O halde birkişinin topyekûn varlığını ilgilendiren **iman**la ilgili bu gibi konularda daha isabetli bir kanaat ortaya koyabilmek için, bir iki görüşü değil, belki de birçok görüşünü gözönünde bulundurmak daha doğru olur.

Tevhîdî'nin "zındıklık"la, yani "inanç yolundan sapmak"la suclanmasında önemli bir etken olan bazı mistik görüşlerinin, yani benimsediği sûfî öğretilerin de bulunduğu bilinmektedir. Tevhîdî'nin Hallâc'ın izinden giden bir sûfî olduğuna dair rivayetler vardır. Bir rivayete göre, Tevhîdî, Hallâc'ı andırır tipte bazı görüşler ileri sürmesinden dolayı zındık sayılmış ve vezir el-Muhallebî (öl. 355/965) tarafından Bağdad'tan çıkarılmıştır. Tevhîdî'nin Bağdad'tan çıkarılmasına sebep olan esas görüşü ise, onun aklî veya ruhsal hac'dan sözetmiş olmasıdır. Hernekadar bu rivayet kuşkuyla karşılansa bile, yine de onun "El-Hacc el-'Aklî in Dâka el-Fadâ'u 'ani'l-Hacc el-Şer'î" (Şer'î hac mümkün olmadığı takdirde aklî hac) adını taşıyan bir eser yazdığı ve orada, dînî kurallara uygun haccetmek imkansız olduğu durumlarda akli veya rûhî hac yapılabileceği görüşüne yer verdiği ısrarla belirtilmektedir. Tevhîdî, bu görüşünün, kendisinin dînî emirlerin aklîlestirilmesinden veya ruhsallaştırılmasından yana olduğu inancını taşıdığının bir ifadesi olarak yorumlanmasından dolayı, dindar müslümanlarca zındık sayılmıştır. Çünkü onlar bunu, kurallara ve dînî emirlere bir karşı gelme olarak yorumlamışlar ve Tevhîdî'nin, Hallâc'ın izinden gittiği için böyle bir kanaat taşıdığına hükmetmişlerdir. Oysa Tevhîdî' nin bu görüşünün genelleştirilmesi uygun görünmemektedir. Cünkü o. halk arasında ilâhî kanunların bulunması gerektiği görüşüne de sahiptir. ³⁸ Onun suçlanmasında esas alınan görüşün, öyle görünüyor ki, sadece hacla sinirlandırılması yani genelleştirilmemesi daha uvgundur.

Ayrıca Tevhîdî'nin adıgeçen eseri yazması ve orada böyle bir görüşe yer vermesi, olsa olsa Haceru'l-Esved'in Karmatîler'in elinde bulunduğu dönemlerde sözkonusu olabileceği, yenu M.950'lerden önce olmuş olabileceği ifade edilmektedir. ³⁹ Çünkü Tevhîdî M.963'de bizzat

- 492 -

EBU HAYYAN ET-TEVHIDI BIR ATEIST MIDIR?

Mekke'de bulunmus ve haccetmistir. Hatta Tevhîdî'nin bir sûfîler topluluğu ile birlikte yürüyerek Mekke'ye gittiğive haccettiği kavdedilmektedir.⁴⁰ Buradan da anlaşılıyor ki, Tevhîdî, haccın mutlaka ruhsallaştırılması gerektiği görüşünde ısrarlı değildir. Ancak kurallara uygun bir hac mümkün olmadığı zaman aklî veya rûhî haccın mümkün olabilecegine işaret etmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi, Tevhîdî'nin bu görüşü son derece mistik bir görüştür. Onun böyle bir görüşe sahip olmasında Hallâc vb. diğer mistiklerin etkisi olabileceği gibi, mensubu bulunduğu Sicistânî'nin felsefe meclisindeki, Yeni-Eflatuncu renk taşıyan, tartışmalar da etkili olmuş olabilir. Nitekim bu tartışmalmarda ruh-beden münasebeti ele alınırken (bedenin ruh için bir hapishane olduğu; ruhun faaliyetinin bedenin sınırlarını astığı; ruhun bu dünyada bir yabancı olduğu; ilâhî dünyadan bu ölümlüler dünyasına doğru gelen sebep-sonuç zincirini tefekkür etmek suretiyle Bir' in temāşā edileceği ve ruhun sūkūna kavuşacağı; basit bir cevher olup bedene bağlı olmayan ruhun ölümsüzlüğü; insanın ruhunun evrensel, yani küllî ruhun bir parçası olduğu vs. ...) birtakim Yeni-Eflatuncu düşüncelere yer verildiği gibi, ruhun başka bir tarzda akıl, aklın da başka bir tarzda ruh olduğu vb. bazı görüşlere de yer verilmektedir. 41 (Ayrıca Tevhîdî'nin, Aristo'nun madde ve sûret görüşüne de âşina olduğu bilinmektedir. Sözgelişi, o, Aristo'nun Kitâb en-Nefs (De Anima) isimli eserini, Sicistânî'nin yanında okumuştur. 42)

Fakat öyle görünüyor ki, Tevhîdî'nin zındıklıkla suclanmasına neden olan bu aklî veya rûhî haç görüşüne sahip olmasında, Hallâc da dahil bazı süfilerin düşünceleri, onun mensubu bulunduğu felsefe meclisindeki tartışmalardan daha çok etkili olmuştur. Nitekim aşkın olan Tanrı'nın insan ruhunda içkin olduğu görüşünü benimseyen sûfilere göre, dinin bütün esası, kendi iç keyfiyetindedir, dışarıda değildir. İmamın esası aşktır; bu da, gerçeğin özüdür. Bu gerçekten ayrı olup sadece duyular dünyasına ait olan birtakım emir ve nehiyler, dışa ait kurallar ikinci planda gelir. İşte bu vb. görüşlerinden dolayı süfîler dînî gelenek ve kurallarla daha ilk zamanlarda çarpışmağa mecbur olmuşlardır. Hallâc da bu sûfilerden biridir ve görüşlerinin pahasını canıyla ödemiştir. Bu tür görüşleri benimseyen Ebû Saîd, Kur'an-ı kabul etmekle birlikte, öğrencilerini haccetmek için Mekke'ye göndermemiştir. Onun bu hareketi başkalarına da örnek olmuştur. Tevhîdî'nin aklî veya rûhî hac görüşünü de bu çerçeve içinde değerlendirmek belki daha isabetli olur. Aslında būtūn bu görüşlerin temelini, "Tanrı, herhangi bir șeyin dışında değildir; O. herşeyde mevcuttur; onlar, O'nu bilmeseler

bile" diyen ve mistiklerin "Tanrı, herşeydedir. ve herşeydir; biz onu kendi içimizde bulabiliriz" şeklinde düşünmelerine önayak olan Plotinos ⁴³ de aramak, belki de daha doğru olur.

Tevhîdî'nin zındıklık veya küfürle itham edilmesine sebep olan görüşlerinden biri de târihi haberlerle ilgilidir. Tevhîdî, târihî haberler karşısında şüpheci bir tavır takınmıştır. Ona göre, tarihî haberler sübjektif görüşlere dayanır. Dolayısıyle, geçerli olanı geçersiz olandan ayırmak zordur. Oysa din araştırıcılarının sağlam ve güvenilir metinlere ihtiyacı vardır. 44 Bu bakımdan, Tevhîdî'ye göre, en iyi yol "rey", "kıyas" ve "haber" in birleştirilmesidir. Ona göre, onların herbirisi tek başına alınmamalıdır. Görülüyor ki, Tevhîdî hadisçilerle kelâmcılar arasında bir yol izlemektedir. 45 Öyle görünüyor ki, Tevhîdî'nin bu tutumu koyu hadis taraftarı olan kişileri kızdırmış ve onlar tarafından zındıklıkla itham edilmiştir. İşte bu yüzden, Tevhîdi'nin aleyhinedeki iddialar, önce, İbn 'Akil (öl.513/1119) ve İbn el-Cevzî (öl.597/1200) gibi Hanbelî oldukları ifade ediler âlimlerin eserlerinde yer alır. Nitekim Hanbelî âlimlerin, genellikle, hadisler konusunda olumsuz görüş beyan eden kimselere hücum ettikleri belirtilmektedir. Muhtemelen Tevhîdî de böyle bir hücuma maruz kalmıştır. 46

Ancak şunu belirtmek gerekir ki, hadisler ve tarihi haberler konusunda kuşkulu davranan sadece Tevhîdî değildir. Hem de tarihi haberler konusunda eleştirici ve şüpheci bir tutum içerisinde olmak, herzaman zındıklıkla suçlanılmayı gerektirmez. Buradan da anlaşılıyor ki, Tevhîdî'nin çeşitli şekillerde suçlamasında, görüşlerinden ziyade hakkındaki genel kanaatin ve pessimist ve değişken bir kişiliğe sahip olmasının rolü daha büyüktür. Nitekim onun felsefe ve din konusundaki görüşleri gözönüne alınırsa, değil onu ateistlik ve zındıklıkla suçlamak, hatta onun dini ve inancı konusda endişe duyınak, imkansız değilse bile, çok zordur. Halbuki onun felsefeyle meşgul olmasından ve dinsizliğinden dolayı Bağdad'tan çıkarıldığına dair riveyetler de mevcuttur. 47 Fakat onun din-felsefe ilişkisiyle ilgili düşünçeleri bu gibi ithamlara hiç de müsait görünmemektedir. Ancak burada belirtilmesi gereken birşey varsa, o da, Tevhîdî'nin Kelâm'a ve kelâmcılara karsı olmasıdır. Bu da onun din ve metod anlayışından kaynaklanmaktadır. Onun din-felsefe ilişkisine ve Kelâm'a dair görüşleri, bu konularda bizi daha isabetli bir kanaate ulastırabilir.

Önceki konularda olduğu gibi, din ve felsefe arasındaki ilişkiye dair görüşlerinde de Tevhîdî, hocası Sicistânî'nin düşüncelerini takip eder. Tevhîdî'ye göre. Sicistânî geniş ve derin görüşlü bir kişidir. Onun

EBU HAYYAN ET-TEVHIDI BİR ATEIST MIDIR?

din ve felsefe ilişkisiyle ilgili görüşlerinin özünü herkes kavrayamaz. Çünkü Sicistânî hem dinin felsefeden ayrı olduğunu, hem de her ikisinin aynı anda kabul edilebileceğini ileri sürmektedir. Tevhîdî'nin belirttiğine göre, Sicistânî'nin görüşünü çokları çelişkili bulmuştur. Oysa Tevhîdî, onların çelişkili değil, çelişkiliymiş gibi göründüklerini söyler.

Gerek Sicistânî, gerekse Tevhîdî'ye göre, **din ve felsefe** birbirlerinden ayrıdırlar, fakat birbirlerine düşman değildirler. Onlar, kaynaklan farklı olduğu için birbirleriyle te'lîf ve meczedilemezler. Dolayısıyle, biri diğerinni yerine geçemez. Fakat onlara göre, bu, felsefe ve dinin birbirlerine destek olmayacakları anlamına gelmez. Çünkü onlar, "**hikmet sevgisi**" olarark tanımladıkları **felsefe**yi, ⁴⁸ aynı zamanda **"insanı tevhîde ulaştıran bir sanat**" olarak görürler ve **tevhîd**den başka birşeye sevkeden felsefeyi de doğru bir felsefe olarak kabul etmezler. ⁴⁹ **Din**, Tann'ya yakınlaşmayı sağlarken, **felsefe** de kâi-nat üzerinde tefekkür edilmek suretiyle, dindarlığın ve **takva**nın kuvvetlenmesini sağlar. İşte o zaman hem **felsefe**, hem de **din**, ebedî hayatı gözönünde bulundurdukları için, birbirlerini desteklemiş olurlar.

Sicistânî, din ve felsefenin, nihâî noktada, aynı amaca götüren iki ayrı yol olduğunu "duvaklar çok, fakat gelin birdir" sözüvle anlatmak ister. Sicistânî ve Tevhîdî din ve felsefeyi, neticede aynı hedefe yönelik görmüş olmalarına rağmen, onları, değer bakımından, birbirlerine eşit saymazlar. Bu iki düşünüre göre, felsefe akla, din vahye dayanır. Aklın gücü sınırlı ol luğu için, insan, aklı aşan şeyleri bilemez. Ancak insan, akli aşan şeyler üzerinde teemmül ve tefekkür ederse, kendi cahilliğini ve aczini anlar; neticede de Tann'ya sığınır ve O'na teslim olur. O halde filozof, akıl ile gururlanmamalıdır. Akıl, insana Tanrı tarafından verilmiştir ve ancak gücü dahilindeki şeyleri kavrayabilir. Eğer akıl, tekbaşına yeterli olsaydı, vahyin hiçbir faydası olmazdı. Oysa insanların aklî seviyeleri birbirlerinden farklıdır. Aslında insan, vahye gerek duymaksızın, sadece akılla dînî ve dünyevî işlerinde tekbaşına idare etmeğe yatkın da değildir, yani insan otonom yaratılmamıştır. Eğer vahy olmasaydı, insanların birçok hakikatı bilmeleri mümkün olmayacaktı.

İşte bu yüzden, Sicistânî ve Tevhîdî'ye göre, kaynağı Tanrı olan vahye dayanan din, sınırlı akla dayanan ve onun eseri olan felsefeden daha önemlidir; dolayısıyle, din, felsefeden; vahiy, akıldan; Peygamber, filozoftan üstündür. B. demektir ki, akıl, vahye; felsefe, dine; filozof, Peygambere tâbi olmalıdır. Çünkü Peygamber, kendi gönderilen; filozof ise, kendisine gönderilendir. Peygambere vahy ile öğretilir; filozof sınırlı aklıyla araştırarak öğrenir. Peygamber: "Emrolundum", "öğretildim", "bana bildirildi", "kendimden birşey söylemiyorum" der. Filozof ise: "zannederim", "araştırıyorum", "uygun buldum veya bulmadım" der. Kısacası, birsine vahiy, diğerine akıl yol gösterir. Birisi, "Tanrı der" vs. şeklinde konuşurken, diğeri de "Eflatun diyor", "Sokrat diyor" diye bahseder. Birisi vahiy ile ilgili şeylerden bahseder; diğeri ise, madde, süret, tabiat, âraz, zorunlu, mevcud vs.den sözeder.

Din ve felsefenin herikisinin de doğru ve gerçek olduğunu kabul etmesine ragmen, onların kaynak ve metod bakımından birbirinden farklı olmalarından, dolayısıyle birbirleriyle doğrudan ve temelden bir ilişki içerisinde bulunmamalarından dolayı, Sicistânî "her kim felsefe yapmayı arzu ederse, tahlillerinde dînî meselelerden; her kim takvayı seçerse, ilgilerinde felsefeden uzak durması gerektiği" görüşüne ver verir. Ancak Tevhîdî ve Sicistânî'ye göre, insan, din ve felsefenin her ikisinide -onlar, aynı amaca, yani ebedî hayata yöneldiklerindebirlikte benimseyebilir. Çünkü onlar, aynı amaca yöneldiklerinde, aynı hakikate götüren iki ayn yol gibi olurlar. Din, insanı Tanrı'ya doğrudan yaklaştırır; felsefe ise, bu âlemde Tanrı'nın gücünü tefekkür etmek suretyile, insanı O'na yöneltir. Fakat insan, felsefe ve dinden birini diğeriyle tahrip etmemeli; biri için diğerine ilgisiz kalmamalıdır. Onlara göre, insan, hem evrendeki hikmetleri görmeğe çalışmalı; hemde -felsefî hükümler yüzünden- dindeki akılla kavranılamıyan şeylere karşı çıkmamalı ve Peygamberliğin mûcizevî işaretlerine sırt dönmemelidir.

Tevhídî ve Sicistânî, **din ve felsefe**yi Tanrı'nın, insanların önüne koyduğu iki yol ve iki lütüf olarak görürler. Tanrı, insanlara iki rehber ve iki destek vermiştir. İnsanlar, onlar arasındaki farkları bilerek, her ikisini de aynı anda benimseyebilirler. Bu düşünürler, **din-felsefe** veya **akıl-vahiy** ilişkisiyle ilgili görüşlerini Kur'an'a dayandırdıklarını ifade ederler. Onlara göre, Kur'an'da anlama (**akl**), bilgi ('**iim**) ile bağlantılı kılınmıştır. Anlayan insan, bilgiden yoksun olduğunda, anlamasının kendisine faydası olmaz. Bilen insan da, anlayıştan ve anlamadan yoksun olduğunda, bilgisinden bir fayda görmez. İşte bu yüzden, Tanrı tefekkür ve teemmülü emretmiş ve kalpleri istidlâle yöneltmiştir ki, ibadet edenler, anlayışlı ve zeki olsunlar diye. Onlar, Tanrı' nın, bunu sağlayacak şeyleri tabiatta insana sunduğu; fakat insanı her zaman Kendisi'ne muhtaç kılabilmek, onun boyun eğmesini sağlamak ve hatta "Tanrı olmasa da olur" diyebilecek bir duruma gelmesini önle-

EBU HAYYAN ET-TEVHIDI BİR ATEİST MİDİR?

mek için, birçok şeyi insandan gizli tuttuğu görüşündedirler. Bununla birlikte, onlara göre, bu, insanın aklıyla hiçbir şeyi kavrayamıyacağı anlamına da gelmez. Çünkü **din**, vahye dayanarak, akli olan birçok şey düzenlemiştir. Dolayısıyle **dinde** aklî unsur ve aklın rolü vardır. Oysa **felsefede** hiçbir vahiy unsuru bulunmaz.

İşte bütün bu sebeplerden dolayı, Tevhîdî ve Sicistânî din ve felsefeyi, aynı anda herikisini de benimsemelerine rağmen, birbirleriyle mezcetmeyi hiç uygun bulmazlar. Onlara göre, İhvân es-Safâ, Grek felsefesi ile İslâmî nassları birleştirme girişiminde bulunmuş, fakat başarılı olamamıştır. Çünkü dînî inanç, bir vahiy meselesidir; o, filozofların, mantıkçıların ma'rifetlerine asla muhtaç değildir. Eğer onlar din için gerekli olsaydı, müslümanlar aralarındaki çeşitli ihtilaflarda felsefeye başvururlardı. Halbuki Hıristiyan ve Mecûsîler bile bu konuda felsefeye başvurmamışlardır. O halde **aklın** vahye tâbî olması gibi, **filozofun** da Peygambere tâbi olması gerekir. Tanır'ının vahyi filozoflara da şâmildir. Ayrıca eğer **akıl** hakikati tekbaşına keşfetmeye muktedir olsaydı, **iman** da gereksiz olurdu. Fakat akıl herkeste aynı seviyede değildir. Bu yüzden, eğer vahiy olmasaydı, hakikat, bazılan için ebediyyen ulaşılamaz olarak kalırdı.⁵⁰

Görülüyor ki, burada **vahyin aklı** teyit ettiği değil, akla yol gösterdiği ve onu tamamladığı vurgulanıyor. Aksi halde aklın kavrayamıyacağı şeylerin bulunduğuna işaret ediliyor. Aklın sınırlılığından ve acizliğinden dolayı **filozofun** Peygambere devamlı muhtaç olduğu, vahyin derece bakımından akıldan evvel geldiği ortaya konuluyor. Buna bağlı olarak da **din ve felsefenin**, Peygamberle filozofu aynı sayacak ölçüde, birleştirilmesinin, **peygamberliği** bir tür **filozofluk** olarak görmenin ve felsefeyi bilginin temeli saymanın yanlışlığına dikkat çekiliyor. Oldukça dînî bir renk taşıyan bu açıklamalardan anlaşıldığına göre, Tevhîdî ve Sicistânî, evrenin mahiyeti üzerinde düşünmeyi sağlayan **felsefe**nin amacının, Tanrı'ya bir **fikrî ibadet**ten öteye geçmemesi gerektiğini vurgulamaktadırlar.

Onlara göre, zaten felsefe, ancak insan aklının gidebileceği yere kadar gider ve vardığı netice de şüphe ve müphemlikten yoksun olamaz. Çünkü **felsefe**, merakla başlar; merakla sona erer, yani felsefî araştırmaya sevkeden baştaki merak, sonda "kesinlik" e ulaşmaz. Bunun sebebi, yukarıda da belirtildiği gibi, felsefenin kaynağı olan aklın gücünün sınırlı olması ve **vahiy** olmasa, çok şeyin bilinemez olarak kalacak olmasıdır.

Ancak Sicistânî ve Tevhîdî, bundan, aklın dine karışmaması ge-

rektiği ve felsefenin dinle hiçbir ilgisinin olmadığı neticesinin çıkarılmasına razı olmazlar. Fakat onlar, aklın ve felsefenin dine fazla kanştırılmasına da taraftar değildirler. Hatta Tevhîdî'nin Kelâmcılar'a kızmasının en önemli sebeplerinden biri de budur, yani Kelâmcılar'ın, hakikati, insan aklının tam olarak kavrayabileceği ve hakikatin akla uyması gerektiğini iddia etmeleri Tevhîdî'yi kızdıran sebeplerin başında gelmiştir. Çünkü Tevhîdî, yukarıda da belirtildiği gibi, akılla kavranılamıyacak çok şeyin bulunduğu inancını taşımaktadır. Dolayısıyle, o, akla fazla önem veren Kelâmcılar'a sürekli hücum etmektedir.

Hatta Tevhîdî, felsefeyi kelâma tercih eder. Çünkü ona göre, kelamın amacı, dini savunmaktır. Oysa kelâmcılar, bu savunma görevini yaparken, aşırıya kaçıp, ihtiras ve tassupla galip gelmeye çalışırlar; dolayısıyle, dini savunacakları yerde, tam tersine, onu zayıflatırlar. Çünkü kelâmcıların metodu cedel ve münakaşadan başka birşey değildir. Butür tartışmalarda da, muarızları susturabilmek için herşeye, hatta hîleve bile başvurulur. Neticede de "kesinlik" yerine kuşku musallat olur. Doğruya isabet edeceğiz derken, tam tersine, zihinler karışır; din, fayda yerine zarar görür ve de dindarlık zedelenir.

İşte bu yüzden, Tevhîdî, felsefeyi, dine kelâmdan daha yararlı bulur. Çünkü ona göre, felsefenin amacı, kelâmınki gibi, dini savunma değildir. Felsefe, herşeyi araştırıp gerçeği bulmaya ve kelâmın zedelediği dindarlığı kuvvetlendirmeye çalışır. Bunun için de, felsefe, akla bir araç olarak başvurur; oysa kelâmda akıl, hakikati araştıracak bir araç olarak değil de, muarızlari susturacak bir silâh olarak kullanılır Felsefe, safsatacılıktan ve savunmacılıktan uzak olup, tutku ve önyargının da esiri olmadan, aklî izahlarla, bir bütün olarak, hakikat hakkında doğ u bilgi elde etmeye çalışır. Böylece felsefe, dini destekler; çünkü tefekkür edilip, evrendeki hikmetlerin kavranılması dindarlığı besler.

Tevhidî'ye göre. **din**, kabul ve itaat edilmek için gönderilmiştir, yani din, kabul ve teslimiyete dayanır. Dinde "niçin?", "nasıl?" üzerinde fazla durulmaz. Eğer onlar, dini kuvvetlendirecekse sorulmalıdırlar; tam tersine kuşku yaratacaklarsa, butür sorulardan uzak durulmalıdır. Tevhîdî, kelâmcıların da dini savunma yerine, onda kuşku yarattıkları kanaatindedir. Hatta o, kelâmcıların hiçbir zaman şüpheden kurtulamıyacaklarını iddia eder ⁵¹

Tevhîdî, kelâmcıların geleneğe ve otoriteye dayanarak hiçbir şeyi benimsemek istemediklerini ileri sürer. Onlar, inanmak için mutlaka delil isterler. Delillerde de anlaşmazlığa düşüp, her delili birbirine

EBU HAYYAN ET-TEVHIDI BİR ATEIST MIDIR?

eşit sayarlar ve neticede de temelli şüphe içinde kalırlar.⁵² Tevhîdî'ye göre, şüphesi bulunmayan bir **kalp**, şüphe ve karışıklıkla dolu bir kalpten daha kuvvetlidir. İşte, buyüzden, Tevhîdî, "herkim **kelâm** vasıtasıyla dini araştırırsa dalâlete düşer; herkim ender bulunan **hadisler** peşinde koşarsa yalancılıkla suçlanır ve herkim **simya** (kimya) ile zengin olmak isterse fakirleşir" şeklinde bir de söz nakleder. Ayrıca Tevhîdî, dînî **huşûdan** dolayı ağlayan hiçbir kelâmcı görmediğini de belirtir.⁵³

Tevhîdî ve Sicistânî, insanın mutlu olabilmesi için zâhitliği ve kelâmcıların tartışmalarından uzak kalmayı tavsiye ederler. Onların ahlâk teorileri riyâzetçi, yani dünya işlerinden çok âhiret işlerine yönelmeye dayanır. ⁵⁴ Tevhîdî, mutluluk için, din hakında cedelci tartışmalardan ve kelâmcıların görüşlerinden uzak kalınmayı gerekli görür. Ona göre, bu dünya, kelâmcıların akıllarıyla uyum sağlamak üzere yaratılmamıştır. Zaten kelâmcıların tartışmaları da yarardan çok zarar getirmiştir. Bilhassa onların kaderle ilgili münakaşaları, şüphe yaratıp, olumsuz etkiler yapmıştır.

Öyle görünüyor ki, Tevhîdî, bilhassa taassup ve münakaşa düşkünü olmalarından dolayı, eleştirdiği **devrinin** kelâmcılarının olumsuz yanlarını fazla abartmıştır. Onun iddialarının sebepleri mevcut da olabilir. Fakat Tevhîdî'nin Kelâmcılarla ilgili bilgisi, muhtemelen, **kişiseldir**. Çünkü İslâm'ın rasyonel savunması olarak ihdas edilen **kelâm**, her dönemde Tevhîdî'nin nitelediği gibi bir hüviyete bürünmemiştir. Belki Tevhîdî'nin döneminde, onun nitelediğine yakın kelâmî tartışmalar-olmuş olabilir. ⁵⁵

Aslında Tevhîdî ve Sicistânî, fazla tartışmanın **mutluluk** getirmediğine işaret etmek isterler. Onlar, insanı telaş, ihtiras ve ihtiyaçtan uzak kalmaya davet eden bir felsefî gelenek takip etmiş olabilirler. Onlara göre, **ahlâk** için önemli olan, nefsi tasfiye, kurtuluş ve ilâhî olanla temas kurmadır. Zihin **İlk Sebep**'le ve **Nihâi Gaye** ile meşgul edilmelidir ki, ruh sükûnu sağlanabilsin. Münakaşacı olup, hoşgörüden uzak olan ortamlarda ise bu sükûna kavuşmak çok zordur. İşte bu yüzden, onlara göe, felsefî araştırmalar hayret ve hayranlık duygusuyla yapılmalı; bilginin temellerinin tayin edilmiş olduğu ve varlığın gerçek mahiyetinin nihâi bir kesinlikle kavranıldığı gibi, filozofça yanlışlardan kaçınılmalıdır. Aşırı ve katı bir **felsefe ve kelâm** insanı mutluluktan uzaklaştırır. ⁵⁶ İşte onlar, kelârncıları da bu yüzden eleştirmişlerdir. Çünkü onlara göre, (yukarıda da belirtildiği gibi) katı ve tavizsiz olduğu kadar, gerçeğin **mutlaka** kavranılabileceği iddiasıyla yapılan tartışma ve araştırmalı r yarardan çok zarar, huzurdan çok rahatsızlık doğurmakta ve neticede de dînî inanç zayıflayıp, dindarlık ve takva zedelenmektedir. Zamanındaki bozulmanın sebebini, dînî inancın ve ahlâkın zayıflamasında gören ⁵⁷ Tevhîdî'nin "**Yâ Râb !** Senden, beni başarıya ulaştırmanı, cehâletten uzak ilim, gösterişten uzak amel istiyorum" şeklindeki duası da bu görüşleri doğrulamaktadır. ⁵⁸

Daha önce de belirtildiği gibi, Tevhîdî'nin **din-felsefe ilişkisi** ve **kelâm**la ilgili bu görüşleri oldukça dînî bir renk taşımakta ve denge din lehine bozulmaktadır. Aslında mistik yönden gösterdiği gelişmelerle Hıristiyanlığın geçmişini oluşturan ve bir felsefe olduğu kadar bir din özelleği de gösteren Platonculuk ⁵⁹ gibi bir temele dayanan bir gelenek içerisinde yetişen Tevhîdî ve Sicistânî'nin din ve felsefeyi bir ve aynı saymaları veya onların kolayca mezcedilebileceği yolunda görüş ortaya koymaları beklenirdi. Fakat görülüyor ki, onlar meseleye daha dindar bir kişilikle yaklaşmakta ve dinin rahatça tartışma konusu edilmesinin yarardan çok zarar getireceğine inanmaktadırlar. Tartışma ve kuşkudan uzak kalmayı ve riyazetçi bir ahlâk ve yaşantıyı tavsiye etmeleri de bunu göstermektedir.

Görüşleri çeşitlilik ve **değişkenlik** arzetmesine rağmen, böyle bir düşünce geleneği içerisinde yetişen ve hele samimice **dua** edebilen Tevhîdî'yi çeşitli şeylerle itham ederken oldukça dikkatli davranılması ve bilhassa hakkında verilecek bir hükmün isabetliliğinin daima tartışma götürür olacağının dikkatten uzak tutulmaması gerekir. Görüşleri, herkes tarafından **kolayca** benimsenebilecek durumda olmasa bile, "**Yâ Râb !**" diye dua edebilen bir kimse hakkında imanla ilgili olumsuz bir hüküm verebilmek, herhalde, çok kolay olmayacaktır. Çünkü **dua**, Tanrı ile insan arasındaki ilişkinin canlılığını gösteren en güçlü delillerden biridir. O, tek yanlı değil, çift yönlü ve karşılıklı bir olaydır; bir bakıma insanın kalbinin Tanrı'yla birtür konuşmasıdır. ⁶⁰

İşte buyüzden, sadece Tevhîdî hakkında değil, birçok kişi hakkında imana yönelik verilecek her hükümde çok dikkatli olunması; eğer kişi bir sûfî ise daha da çok dikkat edilmesi; hatta hükümden kaçınılması daha isabetli görünmektedir.

NOTLAR

1- Bkz. Subki, Tabakâtü'ş-Şâfii, 2. bsk., Lübnan, IV/2; Yâkut Hamevî, Mu'cemu'l-Udebâ', XV/5.

EBU HAYYAN ET-TEVHIDI BİR ATEİST MİDİR?

- Diğer ikisi îbn er-Râvendî ve Ebû'l-Ålâ el-Mârtî'dir.
- 3- Bkz. Subki, a.g.e., IV/2-3; S.M. Stern, "Abû Hayyân al-Tawhidi", The Encyclopaedia of Islam, New Ed., Vol. I, Leiden 1979, s. 127; Krş. Ibn Hacer Askalâni, Lisânu'l-Mizân, I. bsk, Haydarabad 1331, VI/369-72; Suyûtî, Buğyetu'l-Vuât, I. bsk., 1384, II/190-91.
- 4- Prof. Dr. M.S.Aydın, Din Felsefesi, İzmir 1987, s. 163.
- 5- Bkz. J.L. Kraemer, Philosophy In the Renaissance Of Islam, Leiden 1986, s. 40 ve (s. 40) d.n. 130. Krş. Antoine Vergote, The Religious Man, Ing. cev. Marie-Bernard Said, Dublin 1969, s. 250 vd.
- 6- Krş. Tevhîdî, El-Mukâbesât, Nşr. H. Sendûbî, I. Bsk. Mısır 1929, Naşîrin Önsözü, s. 14-6.
- Prof. Dr. M.S.Aydın, "Ateizm ve Çıkmazlan", A.Ü.İ.F.D., XXIV/188-89; Din Felsefesi, 163, 165.
- 8- Meselâ bkz., C.W. Smith, The Meaning and End of Religion, New York 1958, s. 4, 8. 30, 32, 39.
- 9- Ayrıntılı bilgi için bkz., Philip L. Wagner, Environments and Peoples, New Jersey (U.S.A.) 1972, ss. 2-6.
- 10- Bkz. Abdurrahman Muhyiddin, Ebû Hayyân et-Tevhidî: Sîratuhû ve Åsâruhû, Mısır 1949, I. Bsk., s. 7, 9, 11, 13, 14, 16; İbn Hallikân, Vefeyâtu'l-'Ayân, Mısır 1948, I. bsk., IV/197; Zebîdî, Tâcu'l-Arûs, Mısır 1306, I. bsk., II/528; Hamevi, a.g.e., XV/5; Tavhîdî, Mukâbesât, Önsöz, s. 8, (s. 19) d.n. 1; Suyutî, a.g.e., II/190; Kitap Çelebi, Keşfuz-Zumun, I/167, II/1778; Subkî, a.g.e., IV/2; Tevhîdî, El-Havâmil ve'ş-Şevâmil, Nşr. A.Emin, Kahire 1951, A.Emin, Önsöz; İ.H.İzmirli, "Ebû Hayyân Ali b. Muhammed al-Tevhîdî", Darul Fimun İ.Fak.D., Sene: II, Sayı 7, s. 107-136, İstanbul 1928; G A L, I/283, G A L Sup. I/ 380; J.L. Kraemer, Humanism In the Renaissance of Islam, Leiden 1986, s. 212
- 11-J.L.K., Humanism, s. 213, 222, 287; F.Rosenthal, "Sweeter Than Hope", Leiden 1983, s. 51.
- 12- Tevhidi, El-İmtâ' ve'l-Muânese, Neşr. A.Emin, Önsöz, II. bsk., Kahire 1953; Sendûbi, a.g.önsöz, s. 12-13.
- 13- Bkz. Tevhîdî, El-Havâmil, ; NO:68, s. 180; Krş. J.L.K.Humanism, s. 222
- 14- Tevhidi, Mukābesāt, ss. 109-14.
- 15- Aynntılı bilgi için bkz., Y.Hamevi, a.g.e., XV/16; Tevhîdî, El-İmtâ', Önsöz; Suyutî, a.g.e., II/190; Sendubi, a.g.Önsöz, 17, 13; J.L.K. Huma-nism, s.218.
- 16- Ayrıntılı bilgi için bkz., Subki, a.g.e., IV/1; Tevhîdî, Mukâbesât, (24) s. 174; Sendubi, a.g.Önsöz, ss. 8-10.
- 17- Ayrıntılı bilgi için bkz., J.L.K., Philosophy, S. X. 31, 222; Krş. Tev-hîdî, El-İmtâ', 1/29;
 J.L.K., Humanism, s. 213; W.M., Watt, İslami Tetkikler, Çev. Dr.S.Ateş, Ankara 1968, s.
 89; M.Fakhri, A History of Islamic Philosophy, New York, 1983, s. 182; Tevhîdî, ElBasâir ve'z-Zahâir, Nşr.A.Emin, I. bsk., Kahire 1953, Önsöz; Sendubi, a.g.Önsöz, s.1012, 17; Y.Hamevi, a.g.e, XV/5-52.
- 18- Tevhidi, Mukabesât (22), s., 121 vd; Krş. J.L.K., Philosophy; s.144.
- 19- Ayrıntılı bilgi için bkz., J.L.K., Humanism, s. VII, 1, 5, 6, 7, 8 vd., 10, 11.
- 20- Bkz. J.L.K., Humanism, s. 220; Tevhidi, El-Basžir, önsöz; Sendubi, a.g. Önsöz, s. 17.
- 21-Bkz. Sendubi, a.g.Önsöz, s. 17; A.Emin, a.g.Önsöz, ; Y.Hamevi, a.g.e. XV/5-52; Suyuti, a.g.e., II/190; Subki, a.g.e., IV/2.

- 22- Bkz. J.L.K., Philosophy, s.IX, X, XI.
- 23- Bkz. Tevhidi, El-Imtâ', 1/70-96; Krş. J.L.K., Philosophy, s. 148.
- 24- Ayrıntılı bilgi için bkz., J.L.K., Humanism, s. 222; F. Rosenthal, a.g.e., s. 51; Krş., Tevhidi, İmtâ, III/62 vd., Subki, a.g.e., IV/3; Y. Hamevi, a.g.e., XV/5-52; İbn Hallikan, a.g.e., IV/197.
- 25- Bkz. I.H.Izmirli, a.g.m., s. 118 (Tevhidi, K.es-Sadaka Ve's-Sıddîk'tan naklen)
- 26- Bkz. Prof. M.Gökberk, Felsefenin Evrimi, İstanbul 1979, s. 27; Krş. Prof. C.Sunar, Mistisizmin Ana Hatları, Ankara 1966, s. 143.
- 27- Bkz., J.L.K., Humanism, s. 7, 220; Philosophy, s. 30.
- 28- Bkz., Tevhidi, Mukâbesât, (30), s. 146 vd., Krş. J.L.K., Philosophy, s. 211
- 29- Bkz. Mukâbesât, (10), s. 149-50; El-Imta, III/124-25, 134.
- 30- Bkz. A.S.Fuat, 'Ta'tîl', İslam Ansiklopedisi, XII/I, s. 62, İstanbul 1974. I. Goldziher,
 'The Attitude of Orthodox Islam Toward the 'Ancient Sciences'," Studies On Islam, Çev. ve Neşr. M.L.Swartz, New York 1981, s. 187.
- 31- Bkz. Taftazani, Şerhu'l-Akâid, Hazırlayan, S.Uludağ, İst 1980, s. 145, 175-76.
- 32- H. Askalani, a.g.e., VI/369; Mukābesāt, önsöz, s. 8, d.n. 1; Subki, a.g.e., IV/2, 3; Suyuti, a.g.e., II/190.
- 33- Bkz., J.L.K., Humanism, s. 219; Philosophy, s. 40 ve s. 40, d.n. 103, 43.
- 34- El-Imta, III/134, 124-25; J.L.K.-Philosopy, s. 30, 215, 138; Mukabesat, (10), s. 149-50.
- 35- Bkz. A.Weber, Felsefe Tarihi, Çev.V.Eralp, İstanbul 1964. s.111-12; Krş., J.K.L., Philosophy, s. 213 vd., J.M.Rist, Plotinus: the Road to Reality, Cambridge 1967, s. 25, 29'dan naklen: E.Gilson, Tanrı ve Felsefe, Çev. Prof. Dr. M.S.Aydın, İzmir 1986, s. 38.
- 36- Bkz. Claude Tresmontant, "Ateizmin İlk Kaynakları", A.Ü.İ.F.D., XXVI, Çev. Doç.Dr.H.Altıntaş, Ankara 1983, s.439.
- 37- Bkz.Prof.Aydın, a.g.m., s. 199; Krş. L.Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, New York ve London 1922, Prop. 6.522'den naklen; J.L.K., Philosophy, s.216.
- 38- Mukábesát, (4), s.142.
- 39- Bkz., J.L.K., Humanism, s.214 ve d.n.13, 219,221; Philosophy, s.43.
- 40- A.Muhyiddin, a.g.e., s.28. Krş. El-Imta, I/SI, II/79, 155-56,
- 41- Bu konularda ayrıntılı bilgi için bkz., J.L.K., Philosophy, s.30, 43,46,105,106,124,138,139,140,227; Krş. Mukâbesât. (18), s.110-111, (94), s.379; İmta, III/109 vd., I/146.
- 42- Mukâbesât, (61), s.246; Krş., Rosenthai, a.g.e., s.61.
- 43- Prof.Sunar, a.g.e., s.139-40, 142-43.

44- Tevhidi, el-Basâir Şam 1964-66 Bşk. I/309-10, 97-99; J.L.K., Philosophy, ss.43-44.

- 45-Bkz. J.L.K., Philosophy, s.43-4.
- 46- Bkz. J.L.K., Humanism, s.219; Krş., Subki, a.g.e., IV/3.
- 47- Ayrıntılı bilgi için bkz., J.L.K., Philosophy, s.40 vd. Krş. Subki, a.g.e., IV/2-3; Krş.Askalâni, a.g.e., VI/369-72; Suyuti, a.g.e., II/190-91.
- 48- Mukâbesât, (62), s.250.
- 49- A.E., (63) s.258.; A.Muhyiddin, a.g.e., s. 175.
- 50- Îmta, II/6-23; Krş. Mukabesat (39, 63), s.167-68, 265-66, (26), s.180; El-Basâir, s.8-9.; J.L.K., Philosophy, s.XII, 44, d.n. 116; 137, 139, 140, 227, 223, 39; Krş. M.Fakhry, a.g.e.,

EBU HAYYAN ET-TEVHIDI BIR ATEIST MIDIR?

s. 185; Muhyiddin, a.g.e., s. 175.

51-El-Inta, III/187; Muhyiddin, a.g.e., s.147-48.

52- Mukabesat, (48), s.203-204, (54) s.227; J.L.K., Philosophy, s.246-48; Inta, III/187 vd., Basâir, III/9-10, I/403-408, 97-8, 73-4, 302-305; Muhyiddin, a.g.e., s.161.

53- Mukabesat (35) s. 194, (42), s. 206, (48), s. 223, Muhyiddin, a.g.e., s. 149-50, 147-48.

54- İmta, I/1; Krş. Mukabesât, s.119. Krşl. El-Basair, s.8.

55- J.L.K., Humanism, s.23, 190,

56- İmta, 1/142; J.L.K., Philosophy, s.140, 248-50,

57- Inta, III/62 vd.; Rosenthal, a.g.e., s.51.

58- El-Basâir, s.3.

59- Bkz. H.J.Paton, "Filozofların Dünyası ve Din", A.Ü.İ.F.D. XXVI, Çev. Doç.Dr.M.S.Aydın, Ankara 1983, s.219; Krş. E.Gilson, a.g.e., s.40.

60- Bkz. T.Izutsu, God and Man In the Koran, Tokyo 1964, s.147 vd.

IS ABU HAYYAN AL-TAWHIDI AN ATHEIST ?

(Summary)

Al-Tawhidi is one of the men who are exposed to the heavy religious accusations in the Islamic philosophical literature. He has been accused of **ta'tîl** (diveseting God of His attributes) Which may be tamtamount to atheism in the eyes of pious Muslims.

In this article we dwelled on his opinions concerning the attributes of God, the spiritual or rational pilgrimage, the historical traditions and the relations among religion, philosophy and theology.

Consequently, it is indicated that the reasons of accusations of him aren't extremely rightful